

Ultreia 173 april 2026



IN DEZE ULTREIA:

01. Zonnige tijden
02. Recensie: De Camino de Santiago in 101 voorwerpen
03. Gezocht: leden voor de klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteit.
04. Voorbereidingsweekend Young Camino
05. Herhaalde oproep: Schrijfwedstrijd 2026 'De Klank van de Camino'
06. Rondleidingen Emmausklooster
07. Mini Pelgrimage met begeleiding
08. Wandelen door de tijd: de Spaanse grenspalen langs de Via Coriovallum
09. Nieuwe herberg langs het Jacobspad
10. Iedereen zijn eigen camino
11. Mijn 'lied van de camino'
12. Colofon

Zonnige tijden

Vrijwilligerswerk in Peru, dan denk je aan helpen op een school, in de jungle of een hondenopvang. Voor mij is het nu de redactie van de Ultreia tijdens mijn reis door Peru. En dat voelt best bijzonder. Met wat extra uitdagingen als werken op een iPad en slechte verbindingen. Maar hier is de Ultreia van mei!

Nu de zon zich vaker laat zien, in Peru en in Nederland, is het extra fijn om naar buiten te gaan en te wandelen. In deze Ultreia staan weer mooie activiteiten. Na een stevige wandeling even lekker bijkomen in een hangmat met een goed boek? Bekijk de tips hieronder!

wil ik de aanschaf van het boek aanbevelen. Voor iedereen met een grote plek in het hart voor de camino en alle aspecten daaromheen is dit boek een aanrader!'

Je kunt het boek rechtstreeks bestellen via onderstaande knop.

'Ik zou willen zeggen: Doe jezelf niet tekort en koop dat boek!'

Gezocht: leden voor de klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteit.

Binnen ons genootschap is samenwerken in een sociaal veilige (werk)omgeving essentieel. Echter, waar mensen werken worden helaas ook fouten gemaakt. Krijg je te maken met ongewenst gedrag dan kan je terecht bij onze vertrouwenspersonen Miriam Zwaan en Thijs Evers, die je ondersteunen/begeleiden bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Meer informatie via onderstaande knop.

Vaak lukt het om daadwerkelijk een oplossing te vinden, maar wanneer blijkt dat dat niet mogelijk is, dan kunnen leden er ook voor kiezen om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie behandelt en onderzoekt je klacht, pleegt hoor- en wederhoor en brengt vervolgens advies uit aan het bestuur.

Wij zijn nu op zoek naar vijf leden voor deze klachtencommissie. Deze worden op ad hoc basis ingezet (drie leden per klacht). Daarbij moet je denken aan enkele klacht(en) op jaarbasis. Het gaat hierbij specifiek om ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten of schending van (financiële) integriteit.

De leden van deze klachtencommissie beschikken over de volgende eisen en kwaliteiten:

- Géén bestuurlijke rol in het genootschap.
- Neutraal en objectief (be)oordelen, zonder vooringenomenheid of persoonlijke belangen.
- Goed luisteren, de feiten onderzoeken en komen tot een goed onderbouwd advies richting het bestuur.
- Integer handelen en de vertrouwelijkheid van de klacht en de betrokkenen waarborgen.
- Bereid zijn een korte bijscholing vigerende wet- en regelgeving te volgen.

Deze functie is onbezoldigd, onkosten kunnen worden gedeclareerd volgens de Financiële Spelregels van het genootschap.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door vóór 15 mei een e-mail met onderbouwing te sturen naar Jos Henderik, secretaris van het landelijk bestuur, via onderstaande knop. Als je vragen hebt kan je terecht bij bestuurslid Edwin van Gerwen (06-23268591). Het plan is om eind mei/begin juni

de klachtencommissie te installeren.



Vorbereidingsweekend Young Camino

Young Camino organiseert op 25 & 26 april een voorbereidingsweekend voor (aspirant)pelgrims tussen de 16 en 35 jaar. Ga je dit jaar (misschien voor het eerst) op camino, of heb je al ervaring en lijkt het je leuk om die te delen? Je bent van harte welkom. Tijdens dit weekend ga je samen op pad, ervaar je het pelgrimsleven en ontmoet je andere jonge pelgrims.

Meer info & aanmelden via onderstaande knop.

Herhaalde oproep: Schrijfwedstrijd 2026 'De Klank van de Camino'

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob bestaat 40 jaar en organiseert een schrijfwedstrijd met als thema 'De Klank van de Camino'. De prijsuitreiking is op 25 juli 2026 en de winnaar ontvangt € 1.000.

De schrijfwedstrijd is gestart op 16 maart 2026. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 mei 2026. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De jury bestaat uit zeven leden, te weten: Suzanne van der Beek, Wim Diepeveen, Mariken Elsen, Hans Goeman, Marlies Nafzger, Yvette Oostelbos en Tim Voors.

Voorwaarden deelname:

Ontvangen voor 1 mei 2026.

Maximaal 2.000 woorden.

Een titel.

Nederlandse taal.

Niet meer dan drie inzendingen per inzender.

De schrijfwedstrijd in het kort:

Thema: 'De Klank van de Camino'

Start inzendingen: 16 maart 2026

Sluiting inzendingen: 1 mei 2026

Prijsuitreiking: 25 juli 2026 in Utrecht

Inzendingen via onderstaande knop.

Ben je geïnteresseerd? Ga voor meer informatie naar de website via onderstaande knop.



Rondleidingen Emmausklooster

Op elke eerste zaterdag van de maand zijn er weer rondleidingen en door het Emmausklooster in Velp bij Grave

. De eerstvolgende rondleiding is op zaterdag 2 mei, aanvang 14.00 uur. De daaropvolgende rondleiding is op zaterdag 6 juni.

In de maanden juli en augustus zijn er iedere zaterdag rondleidingen.

Graag vooraf aanmelden via onderstaande knop.

Heb je belangstelling voor religieus erfgoed, en voor het verhaal hoe kloosterlingen leefden vanaf de 17de eeuw tot de dag van vandaag,

dan is zo'n rondleiding echt iets voor jou.

De rondleiding duurt twee uur en de kosten bedragen € 10,-

per persoon, inclusief een kopje koffie met iets lekkers.

Deze kosten dien je contant op de dag van de rondleiding aan de gids te voldoen.

Voor rondleidingen voor particuliere groepen, stuur een mail naar bovengenoemd mailadres en wij laten weten wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie via onderstaande knop.

Mini Pelgrimage met begeleiding

Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem organiseert de 'Mini Pelgrimage', gemaakt om alleen of in een kleine groep te wandelen. Tijdens deze pelgrimage kun je enkele dagen, in alle rust, op dezelfde manier als op de grote routepad, verbinding, oriëntatie, inspiratie en bezinning vinden.

De Mini Pelgrimage is volledig begeleid en verzorgd en vindt plaats tijdens het Hemelvaartweekend. De groep is maximaal acht personen groot. Deze tocht met begeleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die kennis willen maken met pelgrimeren en willen ontdekken wat pelgrimeren meer is dan wandelen alleen.

Het programma

Woensdag 13 mei, laat in de middag, is de aankomst. Kamers worden nog voor het avondeten toegewezen. In de avond volgt meer informatie over het programma en de afspraken.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag lopen we de Merenroute, de Heideroute, de Bos en Stroomroute en de Verstillingsroute. Iedere route heeft de mogelijkheid om in te korten. Het is ook mogelijk om alleen op pad te gaan.

Op zondag, omstreeks 15.00 uur, nemen we afscheid met een etappedrankje en een hapje.

Tijdens de wandelingen besteden we tijd aan uitleg over de navigatie en hebben we aandacht voor de omgeving, voor elkaar en is er tijd voor aandacht voor jezelf.

Meer informatie via onderstaande knop.

Stilte

In de serie over Stilte organiseren we in mei de aflevering over Stilte in het voorjaar. Zoals altijd staan we stil bij de tijd van het jaar, nu op 8 en 9 mei.

Kijk voor alle activiteiten op het activiteitenoverzicht via onderstaande knop. Je vindt daar ook de mogelijkheid om in te schrijven.





Wandelen door de tijd: de Spaanse grenspalen langs de Via Coriovallum

Wie de Via Coriovallum loopt, treedt in de voetsporen van Romeinse legionairs en middeleeuwse pelgrims. Maar dit pad, dat als een ring door het Zuid-Limburgse landschap slingert, onthult ook jongere, politieke littekens in het landschap. Vooral op het traject tussen Spaubeek en Houthem stuit de wandelaar op de markante Spaanse grenspalen van 1661.

Deze stenen zuilen markeren een cruciaal kantelpunt in de Limburgse geschiedenis. Waar de Via Coriovallum normaliter de verbinding tussen Heerlen (Coriovallum) en de rest van de regio viert, herinneren deze palen juist aan een tijd van diepe verdeeldheid. In 1661 werd het

Partagetractaat

ondertekend, een delingsverdrag dat de regio Overmaas letterlijk in stukken sneed. Het doel was een einde te maken aan het voortdurende gesteggel tussen de protestantse Republiek en de katholieke Spaanse koning.

De palen langs de route zijn herkenbaar aan hun unieke 'twee gezichten'. Aan de ene zijde prijkt de Generaliteitsleeuw van de Staatse Nederlanden, herkenbaar aan de pijlenbundel die de eenheid van de zeven provinciën symboliseert. Aan de andere zijde staat de Spaanse leeuw van de Habsburgers. Voor de wandelaar is het een vreemde gewaarwording: met één stap op het pad verliet je vroeger niet alleen een land, maar ook een compleet geloofssysteem en rechtssysteem.

Omdat de Via Coriovallum in de kern een pelgrimsroute is over veelal Romeinse wegen, vormen deze palen een onmisbare tussenstop waar zowel de klassieke geschiedenis als de traditie van bedevaarten wordt geëerd.

Ze laten zien hoe hardnekkig grenzen kunnen zijn; pas in 1885 verloren ze hun functie als officiële grens tussen Beek en Spaubeek. Vandaag de dag dienen ze als historische bakens in het groen. Ze nodigen de pelgrim uit om even stil te staan bij het feit dat het Limburgse landschap, hoe vredig ook, eeuwenlang het toneel was van internationale machtspolitiek op de vierkante meter.

Nieuwe herberg langs het Jacobspad

Het Jacobspad, de historische pelgrimsweg tussen Rijn en Maas, vanaf Millingen aan de Rijn, door de Niederrhein en Limburg naar Eijsden heeft een nieuwe herberg om te overnachten: het Uulenes tuinhuis.

De zusters Dominicanessen van het kloostertje Albertushof aan de rand van Venlo, hebben vanwege hun leeftijd en fysieke ongemakken moeten besluiten te stoppen met het bieden van een gastvriendelijk onderkomen voor pelgrims. Een overnachting in het kloostertje is daarom niet meer mogelijk.

Een nieuw pelgrimsonderkomen heeft de deuren geopend: familie L. Verbeek, Schandelo 65 A, gelegen in het buitengebied van Velden. Leo & Marlie heten pelgrims van harte welkom in hun Uulenes (uilennest) tuinhuis (vanaf het Jacobspad loopt u er in 10-15 minuten naartoe).

De route: u heeft Straelen verlaten en lopend door het tuinbouwgebied de grensovergang bij restaurant/pannenkoekhuis Jagersrust bereikt. Deze horecagelegenheid gaat u voorbij (of niet natuurlijk) om daarna naar rechts de route op een zandweg te vervolgen. Na 50/75 meter naar links en vervolgens na 100 meter weer naar links. Op het einde naar links, steek de verharde weg over, bocht naar rechts en de routeaanduidingen volgen. Na twee kilometer bij het einde van het fietspad gaat het Jacobspad naar links, máár het pad naar de herberg gaat hier naar RECHTS, volg de rode pijl. Ga voorbij het melkveebedrijf, de bocht naar rechts en in de bocht naar links rechtdoor het zandpad op, naar huisnummer 65 A. Ga vervolgens de brievenbus met pijltje voorbij, iets verderop wijst een schildje rechts in de berm naar rechts, naar de voordeur van de familie Verbeek. Hun huis draagt de Europese vlag.

Om uw wens te willen overnachten kenbaar te maken is het nodig en handig tijdig telefonisch contact op te nemen, via het mobiele nummer: 06-12965985. Bij het vertrek de volgende morgen gaat de pelgrim naar links, op het zandpad terug naar de route, voorbij aan het melkveebedrijf en rechtdoor om de route weer op te pakken.



Iedereen zijn eigen camino

Anekdoten van een ex-herbergier en andere nutteloze feitjes

In 2020 kopen Arno Neeleman en zijn vrouw Carola een herberg aan de camino naar Santiago, die zij samen vier jaar lang runnen. Met zijn kenmerkende droge humor beschrijft Arno in dit boek de leukste en meest schokkende anekdotes die ze hebben meegemaakt.

Naast anekdotes biedt dit boek meer. Zoals hulp bij het reserveren van een bed in het Spaans. Ook vind je uitgebreide achtergrondinformatie over de streek waar de herberg gelegen is, de Tierra de Campos. Maar ook over algemene Spaanse gewoontes. Als klap op de vuurpijl bevat dit boek een persoonlijkheidstypering, speciaal bedoeld voor pelgrims. Met een bijbehorende test: 'Wat voor pelgrim ben jij?'. Het boek sluit af met diverse interessante statistieken en de duiding ervan. Met praktische tips van de schrijver die vanwege zijn ervaringen de camino door en door kent.

Wie tussen de regels door leest, treft in dit boek een verhaal aan over moed, durf, vertrouwen en trouw blijven aan je eigen waarden. Een verrassend en vrolijk boek dat net zo geschikt is voor de thuisblijvers als voor iedereen die zelf een camino heeft gelopen of dat nog gaat doen. En met het bescheiden gewicht het perfecte cadeau voor laatstgenoemde groep!

Arno Neeleman fietste in 2009 geheel onvoorbereid van Tours in Frankrijk naar Santiago de Compostela. Slechts enkele dagen voor vertrek kocht hij op marktplaats een tweedehands fiets om deze impulsieve tocht mee te starten. En wat voor velen geldt, gold ook voor hem: hij werd verslaafd aan de camino. Sinds 2009 heeft hij vele voetstappen achtergelaten op diverse camino's in Spanje. Momenteel verzorgt hij onder de naam The Foodguy de culinaire tours in Pamplona.

Het boek is te bestellen via onderstaande knop.

Mijn 'lied van de camino'

De camino is altijd een bijzondere, inspirerende ervaring en soms komt daar plots, na jaren, een bijzonder inzicht uit voort, zo vertelt Cees Wassenaar.

In 2012 heb ik de Franse route gewandeld van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago. De aanleiding was een lezing van iemand uit ons dorp, om de camino onder de aandacht te brengen. Spannend. Alleen al het reizen naar Zuid-Frankrijk was voor mij een uitdaging; ik dacht dat ik alles zelf moest doen.

Gedurende de eerste week in Spanje had ik het idee dat het allemaal wel heel lastig zou gaan worden. Waar te slapen, neem ik wel de juiste route, kan ik wel zoveel dagen wandelen? Maar na een week kwam de rust. Andere wandelaars lopen met je op, vertellen hun verhaal, hun verdriet, hun leven... en ik? Ik liep daar alleen maar uit dankbaarheid. Toen viel het kwartje. Mensen helpen je verder, God helpt je verder.

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina www.facebook.com/genootschap. Je level verandert, je beeld op de wereld verandert. Zo blijf ook ik veranderd. En dan ben ik zo blij mee. Je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: 54 jaar de Rijk muzikant. Mijn hele leven muziek maken. Met heel veel muziekvrienden om te delen met. Het Eumelij en Jime. Van za veel jaren, 'viel er nog een kwartje': zag ik plots dat het lied 'Wie maar de goede God laat zorgen' en de camino bij elkaar horen.
Verzending: Han Lasance

Daarom maakte ik bijgaande opname van dit lied, link via onderstaande knop.
Deadline/publicatiedatum: de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand.



Wij zien je kopij in **Word**, maximaal **300 woorden, platte tekst zonder opmaak** graag voor de 15e, bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding in **Jpeg/Jpg** (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Let op: indien je dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht voor de kopij aan te nemen.

Foto's die wij gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

Algemene informatie: het mailadres ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>) is uitsluitend bedoeld voor kopij! Wijzigingen in het lidmaatschap kun je zelf via je persoonlijke account op www.santiago.nl (<http://www.santiago.nl>) (<https://www.santiago.nl>) regelen. Voor vragen over de vereniging of anderszins kun je een mailtje sturen naar info@santiago.nl (<mailto:info@santiago.nl>)

Vertrouwenspersonen: het genootschap heeft vertrouwenspersonen die je kunt benaderen indien er sprake is van ongewenst gedrag of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: <https://www.santiago.nl/genootschap/vertrouwenspersonen/> (<https://www.santiago.nl/genootschap/vertrouwenspersonen/>)