

09-11-2025

Een wandeling op zondag organiseren was een experiment voor de regiocommissie. Blij verrast waren ze dan ook met de 28 deelnemers die zich vanaf halftien verzamelden bij Foodiez tegenover station Heerhugowaard.

Om kwart over tien vertrokken we. Het weer deed eerder aan voorjaar dan aan herfst denken.

Algauw kregen we zicht op een enorm bouwproject. En als je dan een echt Heerhugowaardkenner bij je hebt krijg je meteen uitleg over het grote aantal appartementen dat daar zal worden neergezet. Het lijkt wel een nieuwe Bijlmer, zo werd opgemerkt.

Verder ging het en ik ontdekte hoe tunneltjes en bruggen van trappen en trappetjes waren voorzien.

Bij een van die trappen wilde een vrouw, die daar net liep met haar hond, wel even een groepsfoto maken.

We stapten stevig door langs wegen die we deelden met ander verkeer. Auto's ronkten langs ons heen en regelmatig was het opletten voor fietsers.

Bij een groot gebouw kregen we opnieuw uitleg. Ooit was dit neergezet als uitgaansgelegenheid met als naam de Waardse tempel. Helaas bleek dit idee niet levensvatbaar en nadat een horecaondernemer een tijdje zijn geluk in het pand had beproefd, biedt het nu onderdak aan een grote sanitairwinkel en een aantal kantoren.

De weg gaat verder en om mij heen gonzen de gesprekken. Een vrouw is speciaal uit de buurt van Nijmegen gekomen om deze wandeling mee te maken. Ze vertelt hoe zij negen jaar geleden gegrepen werd door de camino.

Als we een benzinestation passeren, wordt daar door een aantal mensen dankbaar gebruik gemaakt van de toiletvoorziening.

We lopen langs het water maar helaas laten watervogels zich niet horen.

De mensen om mij heen wel. Over verschrikkelijke regen tijdens een pelgrimstocht gaat het. Over herbergen waar ondanks de kou niet wordt gestookt omdat men de energie die daarvoor nodig is te duur vindt. Maar ook over Vrienden op de Fiets waar je hier in Nederland zo plezierig kunt logeren en over de voors en tegens van smartphonegebruik tijdens het pelgrimeren. Ik luister en geniet.

Bij het restaurant op het Havenplein mogen we ons eigen broodje opeten als we wel iets te drinken bestellen. We zitten heerlijk op het terras in de zon en waar smaken je boterhammen nou lekkerder dan buiten na ruim twee uur lopen.

Na de lunch gaan we dwars door Broek op Langedijk. Winkelcentrum de Broekerveiling is dicht maar iedereen heeft wel zicht op de bijzondere houten spanten. Deze zijn afkomstig van de Noord-Scharwouder veiling, die ooit naast de Broekerveiling stond. Zo'n vijftien jaar geleden is die veiling afgebroken en de eigenaar van het winkelcentrum wilde de houten balken wel hebben voor de uitbreiding van zijn pand.

Over een graspad gaan we weer richting Heerhugowaard. Oud-Hollandse bruggetjes met steile op- en afritjes brengen ons over kleine watertjes. Met de blauwe lucht erboven en een molen in het landschap nodigt het uit tot foto's maken.

De wandeling eindigt bij restaurant La Cubanita waar we nog even napraten en van een welverdiend drankje genieten. Want ja, de beloofde vijftien kilometer bleken er bij nader inzien achttien.

Ineke Glorie



