

anoniem (bij de werkgroep bekend) over Herberg in Sao Pedro de Rates

2 februari 2020

Hallo Minke.

Ik heb daar in 2015 twee maal overnacht. Het is een donativo herberg.

Ik heb van Elly Branje ook een pelgrim gehoord dat je daar kunt Hospitaleren.

Je kunt het ook terug vinden op de site van de herberg.

Het contact via de mail ging eerst moeizaam duurde lang voor ik antwoord kreeg.

Maar ik heb de contactpersoon in de app en ze is super aardig.

Van maandag tot en met vrijdag 14.00 tot 22.00

Weekends vrij.

Er komt iedere morgen iemand om de herberg schoon te maken.

Je mag wel helpen om prullenbakken etc te legen.

Je krijgt een dag vergoeding van 10 €

Je hoeft niet te koken of ontbijt klaar te maken.

Ik had ook nog naar een herberg in Alpriate gekund. Boven Lissabon

die had ik 23 november aan geschreven en 5 januari kreeg ik antwoord.

Omdat het zo lang duurde heb ik toen contact met de herberg in Rates opgenomen.

Groet (bij de werkgroep bekend). 😊