

Review(s) Maison de Pelerin, Bordeaux

review 1

Maria Mestrom en Jaap Wemerman uit Groesbeek, m.mestrom99@kpnmail.nl.

we hebben bijna een week gewerkt in Maison du Pélérin in Bordeaux en dat is ons heel goed bevallen.

het bestuur is allervriendelijkst en de 12 slaapplekken waren nooit helemaal gevuld.

de herberg ligt midden in het centrum en de kamer voor de hospitaliers is gerieflijk. terrassen overal en de supermarkt tegenover .

het is wel belangrijk dat men frans spreekt want engels hoor je zelden zeker niet aan de telefoon ;-))

aanvulling:

Je wordt zeer zeker welkom geheten en goed geïnstrueerd. Wij kwamen zondagavond aan en kregen toen al instructie via de dienstdoende hospitalier maar de volgende morgen kwam iemand vh bestuur alles mbv checklist met ons doornemen.

We kregen deze week een speciaal contactpersoon die we altijd konden bellen.

Het is echt nodig dat je frans kan spreken en begrijpen want er wordt nog weinig engels gesproken.

Dat is wel een voorwaarde.

Omdat er veel mensen voor inlichtingen komen vooral voor de route vanaf le Puy en Velay is het fijn als je zelf door Frankrijk hebt gelopen. Het is geen vereiste maar wel een pre.

Het belangrijkste is dat je de pelgrims warm ontvangt .

Je bent echt vrij van 10 - 14 uur.

En de stad is op loopafstand met zoveel charmante winkeltjes en terrasjes.

Wij vonden de mensen vh genootschap zeer toegankelijk en hartelijk en begaan.

Elke dag kwam wel iemand binnenlopen om even een praatje te maken.

Onze kamer is zeer gerieflijk.

Verwarming,dubbel raam,goed bed.

Wassen kan om de hoek hetgeen je ook 1x moet doen per week met de was vd herberg.

Ik heb diverse allergieën maar overal zijn bio winkels en zelfs een bakkerij die enkel glutenvrij verkoopt.