



Wandelweekenden regio Den Bosch groot succes!!

Vernieuwing binnen de regio

Vorig jaar startte het genootschap, regio Den Bosch met verjonging en vernieuwing. Laten we eens een tweedaags wandelweekend organiseren was één van de nieuwe ideeën. Theo Vergeer en Henk Murrarij gingen ermee aan de slag en hadden binnen no-time hun ingevingen omgezet in concrete plannen en spraken af met de pelgrimsherberg in Vessem. Want in Vessem bij de pelgrimsherberg weten ze wat gastvrijheid is en hoe zij gasten in de watten kunnen leggen. Daar zou de overnachting gaan plaats vinden. Misschien moeten we gewoon twee weekenden plannen bedachten Theo en Henk. Theo enthousiast had al ras de routes in beeld en Henk had de wervende tekst al in concept. Even met elkaar schakelen en de werving werd geplaatst in de nieuwsbrief van de regio. Direct daarop kwamen de eerste aanmeldingen binnen en nog meer en nog meer en al snel waren de weekenden volgeboekt.

Theo en Henk gingen heerlijk koffie drinken bij de herberg en de bedachte routes voorwandelen.



Toen we voor onze eerste wandeling bij de herberg aankwamen zei de gastvrouw tegen een pelgrim die onderweg was naar Santiago en die die dag een rustdag had: misschien mag je met hen meewandelen. En zo maakten we kennis met Alex, onderweg naar Santiago, en mee onderweg met onze rondwandeling Vessem - Middelbeers - Vessem. Hij kon zijn vragen stellen onderweg en wij onze pelgrimsverhalen delen. Mooi. En zo gingen Theo en Henk ook hun tweede route voorwandelen, die van Vessem - Wintelre - Vessem en spraken we af bij de Boschschuur om daar koffie en thee te nuttigen op de helft van de route. Een mooi gesprek volgde daar en de vrijwilligers ervan planden zich direct in op onze data van wandelingen. Jullie lopen elkaar allemaal achterna zei die mevrouw daar. Maar een bananenschil kun je gerust in de natuur achterlaten. Allemaal fabeltjes dat deze niet verteert. En inderdaad, dat blijkt echt een fabeltje. In maart jl. liepen we het eerste wandelweekend en heeft menigeen een nat voetje gehaald door de vele regen die er de afgelopen tijd is gevallen. Afgelopen wandeling, die van april, was het niet veel beter, ondanks dat het droog, zonnig en aangenaam van temperatuur was. Dan ook maar dwars door de plas....



Het waren bijzonder mooie wandelweekenden waarin deelnemers bekenden van elkaar werden die voorheen vreemden waren. Kilometers werden gelopen waarbij sommigen vooraf niet zo goed wisten of ze de afstand van 21 km wel zouden halen. Vriendschap, verbroedering, mooie verhalen, lekker eten met elkaar en telefoonnummers zijn uitgewisseld.

De gastheer/gastvrouwen hebben ons verwend tijdens deze weekenden. Er is ontzettend goed voor ons gezorgd, ontzorgd en overheerlijk gekookt. Een zacht of een hard eitje bij het ontbijt vroeg de gastvrouw. O ja, en de plastic boterhamzakjes liggen op tafel om de lunch in te kunnen doen voor onderweg. Ontzettend lief.

Wat wandelaars, in één woord, van het weekend vonden

Mooi om dit te mogen organiseren. Beiden zijn ze dankbaar.

Deelnemers gaven o.a. terug: Blij dat ik iedereen heb leren kennen. Fijne, gezellige groep. Ontmoeten, gezelligheid, lekker eten en drinken. Verbinding, het weekend voegt toe. Jammer dat het afgelopen is, ik zou het zo weer doen.

Theo Vergeer en Henk Murrarij