



Verslag regiowandeling april 2024 in de omgeving van Vught - Cromvoirt

Zaterdag, 20 april 2024, hebben we weer onze maandelijkse Jacobuswandeling gelopen, niet op de vierde zaterdag van de maand, zoals gebruikelijk, maar op de derde i.v.m. Koningsdag op 27 april. We (38 personen) verzamelden op de parkeerplaats van De IJzeren Man in Vught en daar werden we, zoals gebruikelijk, gastvrij onthaald op de lekkere koffie of thee met koek uit de kofferbak van Rinse en Truus Janse, waarvoor onze dank!



We liepen eerst een stuk langs De IJzeren Man om de wandeling te vervolgen over de Vughtse Heide. Aangezien een gedeelte daar totaal onbegaanbaar was door alle regenval van de laatste tijd, moesten we afwijken van de oorspronkelijke route.

We kwamen langs het indrukwekkende Nationaal Monument Kamp Vught, in 1942 gebouwd in opdracht van de Duitse bezetter. Daarnaast bevindt zich de Penitentiare Inrichting (en EBI).

Op de Vughtse Heide liggen ook een aantal Lunetten, deze vormen samen met Fort Isabella de zuidelijke linie rond 's-Hertogenbosch. Lunetten zijn verdedigingswerken omgeven door een aarden wal en een gracht, de aarden wal moest de kogels opvangen. Ze zijn aangelegd in de 19e eeuw.

Na ca. 10 km was onze pauzeplek in het Pannenkoekenhuis Het Wonderbos in Cromvoirt: lekkere koffie/thee en een goed worstenbroodje; helaas had het vegetarische kroketje weinig smaak.

De Donativokoker ging weer rond voor onze bijdrage in de kosten.



Het rondje van vijf kilometer na de pauze was een rondje om het landelijke Cromvoirt, met een gedeelte over de Bernardus Golfbaan. Toen we langs een PLUKTUIN kwamen heeft Twan van der Steen daar het een en ander over verteld, aangezien hij er als vrijwilliger werkt.

De weergoden waren ons best wel gunstig gestemd want op een klein buitje na in de ochtend, hebben we het droog gehouden. Een mooie tocht en dat was het.

Voor een foto-/ filmimpressie zie ook de [fotowebsite van de regio](#)
Graag tot de volgende keer op zaterdag 25 mei 2024.

Veronie van den Broek