

Ultreia 149 april 2024



IN DEZE ULTREIA:

01. Kloosterommetje(s) Velp
02. Impressie voorjaarsbijeenkomst
03. Huiskamer van de Lage Landen
04. Hospitaleren
05. Via Tenera
06. Pater Karel Kapel
07. Caminopodcast
08. Caminopodcast 'alleengaande vrouwen'
09. Tekenweek l'Esprit du Chemin
10. Boek om te koesteren
11. Dag van de Pelgrim
12. [Colofon](#)

Informatie

Op de redactie zijn veel tips ontvangen naar aanleiding van het redactioneel stukje van Ultreia 138. Over voedsaam en lekker eten tijdens de tocht, maar ook over mogelijkheden om een taal cursus te volgen. Eigenlijk in het verlengde hiervan wil ik toch de website van het Genootschap weer even onder de aandacht brengen: www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl/>).

Veel informatie voor pelgrims is hierop terug te vinden, van 'op weg' tot 'terug naar huis' en alles wat daar tussenin zit. Ook zijn er drie informatiecentra (Utrecht, Vessem en Sint Jacobiparochie) die je kan bezoeken of waar je je vragen telefonisch kan stellen.

Ook zijn op de website de pagina's van de regio's te vinden. De regio's zijn zeer actief, maken eigen nieuwsbrieven, organiseren activiteiten en ontmoetingen waarbij natuurlijk ook ervaringen worden gedeeld en informatie kan worden uitgewisseld. En als je zeer specifieke vragen hebt zal er niet altijd direct een panklaar antwoord klaar liggen, maar word je zeker op weg geholpen.

Mijn pelgrim vertrekt volgende week richting Spanje om met zijn maat de Camino Primitivo te lopen. Een uitdagende route. Ik wens hen en allen die onderweg zijn of gaan:

¡Buen camino!

Louise de Bont



Kloosterrommetje(s) Velp

Het Emmausklooster in Velp nodigt je uit deel te nemen aan een informatieve wandeling door het pittoreske landschap van Velp en Grave. Tijdens deze bijzondere tocht verken je niet alleen het Emmausklooster zelf, maar ook de prachtige natuurlijke omgeving die bekend staat als 'de drie-eenheid' in Velp, bestaande uit twee kloosters en een oud Romaans kerkje.

Deze wandelingen maken onderdeel uit van 'Ons Kloosterpad'. De route is ongeveer 11 kilometer en start bij het Emmausklooster, Basiulus van Bruggelaan 4 in Velp. Daarna voert de route je onder andere langs het Vincentiuskerkje, het Sint Alphonsusklooster, voormalig klooster De Wijnberg, de Sint-Elisabethkerk, een voormalige synagoge, de Begijnenkerk en nog veel meer.

Wanneer

Er zijn in totaal vier wandelingen op zaterdagen gepland dit jaar: 25 mei, 6 juli, 24 augustus en 12 oktober. Elke wandeling wordt begeleid door ervaren gidsen van het Emmausklooster.

Programma

Het dagprogramma begint om 10.00 uur met een warm welkom en koffie en/of thee in de refter van het Emmausklooster. Vervolgens wordt een rondleiding door het klooster gegeven, gevolgd door een

speciale kloosterlunch. Daarna start de wandeling, waarbij er tijd en ruimte is voor natuurbeleving, bezinning en reflectie. De dag eindigt rond 17.00 uur weer in het Emmausklooster met een afsluitend drankje.

Aanmelden

Uiterlijk 14 dagen voor de betreffende zaterdag (voor het ommetje van 25 mei dus vóór 11 mei) via onderstaande button o.v.v. 'kloosterommetje', de gewenste datum en het aantal deelnemers.

Deelname aan deze dag kost € 35 per persoon.

Voor meer informatie: klik op de betreffende button.

Impressie voorjaarsbijeenkomst

De werkgroep Aandacht en Spiritualiteit maakte een impressie van de voorjaarsbijeenkomst op 16 maart jl. in Utrecht.

Santiago, is dat je doel? Er blijken vele redenen te zijn om op pad te gaan naar Santiago.

De impressie is te bekijken op YouTube via onderstaande button:





Huiskamer van de Lage Landen

De vrijwilligers van de Huiskamer van de Lage Landen zijn vanaf 1 april jl. weer aanwezig om pelgrims te ontvangen. De Huiskamer is dagelijks geopend tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Adres: Pelgrimsbureau, Rua Carretas 33, Santiago de Compostela. Per e-mail bereikbaar, zie onderstaande button.

U wacht een warm welkom!

Stukje uit het boek 'Alles komt goed' van Menrike Veldhuizen:

'Als ik het kantoortje (pelgrimsbureau) uitloop zie ik een groot bord staan met 'Huiskamer van de Lage Landen' erop. Zij vangen pelgrims uit Nederland en België op met een kopje koffie, drop en biscuitjes. Ik loop naar ze toe. Een wat ouder echtpaar zit in de Hollands ingerichte huiskamer. Vriendelijk heten ze me welkom en stellen zich voor als Marianne en Jan en al gauw zit ik met Marianne te praten. Ze hebben zelf ook meerdere keren een camino gelopen. Ik vind het wel prettig om mijn verhaal te doen en even Nederlanders om me heen te hebben. Als Marianne ineens vraagt hoe ik het heb gehad beginnen de tranen, die nogal aan de oppervlakte zitten, zomaar te stromen. Het maakt me niet uit en ik begin te vertellen over mijn te korte camino die nu al zoveel met me heeft gedaan, eigenlijk zonder dat ik het zelf goed besepte onderweg.'

Hospitaleren

Hoe vind ik een herberg om te hospitaleren?

Het is altijd een lastig begin.

Vragen als:

Moet ik gecertificeerd zijn/een cursus gevolgd hebben?

Hoe zit het met de talen?

Welke voorwaarden worden er gesteld?

Wanneer en hoe moet ik mij inschrijven?

Kan het ook met z'n tweeën?

Een antwoord vinden op deze vragen en hulp bij het inschrijven is een onderdeel van de werkgroep Hospitaleren. Om dit te realiseren biedt de werkgroep de aspirant hospitaleros (m/v) aan om op **24 mei 2024** hen te helpen bij het opstarten naar het zoeken van die herberg. **Dit is een extra bijeenkomst, wees er snel bij.**

Waar: het Huis van Sint Jacob. Janskerkhof 28A, 3512 BN Utrecht

Tijd: 11.45 uur – 13.00 uur

Aanmelden en informatie: voor 10 mei a.s. via onderstaande button





Via Tenera

De Via Tenera sluit aan op de Nederlandse Jakobswegen Thuredrecht en Amsvorde. Je kan dus starten in Bergen op Zoom of in Breda. Zijn naam ontleent de Via Tenera aan de rivier de Dender. Tenera is de Latijnse benaming van de rivier en stamt af van het Keltische Tanare. Verwijzingen naar pelgrims die van Dendermonde via Ath naar Frankrijk trokken, vinden we al terug in de middeleeuwen. In Aalst, Lessen en Ath waren er broederschappen van Sint-Jakob en pelgrims konden in het gasthuis van Ath overnachten. Langs de Via Tenera vind je afbeeldingen van Sint-Jakob, onder meer in Dendermonde, Aalst, Lessen en Ath. Allemaal getuigen van een rijk pelgrimsverleden langs de Dender.

Als je meer wilt weten over deze route, kijk dan op de website van het Vlaamse Compostelagenootschap via onderstaande button. Daar vind je informatie over het traject en een digitale kaart.

Pater Karel Kapel

Wie op zoek is naar een plek om even stil te worden kan terecht bij de Pater Karel Kapel in Munstergeleen. Deze kapel is gewijd aan de heilige Pater Karel, een Nederlandse pater van de Passionisten, die bekend stond om zijn genezende gaven en zijn nederigheid. Hij werd geboren in Munstergeleen in 1821. Sinds zijn heiligverklaring in 2007 is zijn geboortehuis getransformeerd tot kapel en bedevaartsoord.

Jaarlijks trekken duizenden pelgrims, wandelaars en ander bezoekers die behoefte hebben aan stilte, onthaasten, reflectie en meditatie naar de Pater Karel Kapel om even stil te worden, een kaarsje op te steken en rust en inspiratie te vinden.

Mensen worden geraakt door deze rustige en stille plek aan de Geleenbeek en door de persoon van Pater Karel. De man die halverwege de 19e eeuw bekend kwam te staan als "de mens met de helende handen" vormt voor zowel dorpelingen als pelgrims nog steeds een steun en toeverlaat. Het is een stempelpunt voor je pelgrimspaspoort. Naast de kapel van Pater Karel, is er een intiem bezoekerscentrum met winkel te vinden, een klein museum én een ontmoetings- en stiltetuin.

De Via Coriovallum is een pelgrimsroute in Zuid Limburg van 110 km lang die onderdeel is van de route naar Santiago en Rome.

Als je meer wilt weten over de Via Coriovallum, kijk op dan op de website waar je alle informatie vindt over de route, de geschiedenis, de begeleiding en de praktische zaken.







Caminopodcast

Er zijn weer nieuwe podcasts van Johanna Kroon verschenen:

In de aflevering van 18 januari heeft **Hans de Jong** verteld over pelgrimsinitiatieven in Friesland. Op 3 april is een vervolgafllevering verschenen waarin **Fokko Bosker** en **Lammert de Hoop** nog meer vertellen over dit prachtige initiatief.

Op 21 april verschijnt een aflevering over pelgrim **David Hordijk** die zijn piano liet opsturen naar Finisterre terwijl hij zelf ging lopen. Op de rotsen heeft hij toen een concert gegeven. Deze aflevering is door David voorzien van pianomuziek die hij zelf gecomponeerd en ingespeeld heeft.

Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcasts en via onderstaande button.

Caminopodcast 'alleengaande vrouwen'

Wil je, na lezing van het artikel over alleengaande vrouwen in Jacobsstaf #141 ook eens luisteren naar vrouwen die alleen op pad gingen? Dat kan met een podcast van Johanna Kroon. Een greep uit het veel grotere aanbod: **Leonie Joosting Bunk** liep in haar eentje van Leidschendam naar Santiago. **Jana lerschot** (19) liep alleen, net als **Magda** die haar tocht moest onderbreken vanwege de lockdown en in twee podcasts vertelt over hoe dat ging en hoe het daarna verder ging. **Tessie Lijbaart** (geboren met een halfzijdige verlamming) liep ook alleen en **Mara** liep haar camino als afstudeerproject en liftte terug met een vrachtwagenchauffeur die ze kende van een eerder studieproject. Advocate **Laura Fresco** liep 2.500 km over overwoekerde paden door Italië en kwam oog in oog te staan met een vervaarlijke stier. **Catherine Michot** had iets te weinig getraind voor haar fietstocht naar Santiago, wat haar in situaties bracht waarvoor ze al haar gène opzij moest zetten. **Sigrid** liep de Camino Invierno in bijna volstrekte eenzaamheid en legde op weinig meer dan droog brood en Snickers tot wel 40 km per dag af. Ook **Annette** liep in volstrekte eenzaamheid, maar dan op de Via de la Plata.

Zo vind je ze:

- in Spotify zoek je eerst de podcast Camino NL op, vervolgens typ je in het zoekvenster 'In deze show zoeken' de naam in die je zoekt;
- in de Apple podcast app typ je in het algemene zoekvenster Camino NL en de naam in, bijvoorbeeld Camino NL Magda;
- in de Google podcast app vul je in het zoekvenster camino en de naam in, bijvoorbeeld camino Annette;

Mogelijk werkt het op jouw apparaat nét iets anders. Kom je er niet uit, ga dan naar onderstaande button. Daar heb je geen app voor nodig en vind je iedereen met de zoekfunctie.



Tekenweek l'Esprit du Chemin

Week 30, **21 tot 28 juli 2024**, wordt een bijzondere week. Naast de pelgrims die onderweg zijn, nodigen we zeven mensen uit om in onze herberg l'Esprit du Chemin te verblijven voor een inspirerende TEKENWEEK! Nee, niet eentje rond die beruchte beestjes, die je onderweg ook zomaar kunt tegenkomen. De herberg dompelt zich onder in een creatieve week voor pelgrims die het verlangen hebben om, als ze onderweg zijn, meer te gaan tekenen. Dagboek tekenen, dus. Wil je hier meer over weten kijk dan op de website via onderstaande button.

Wil je hiervoor uitgenodigd worden, laat het ons snel weten!

Hartelijke groeten,

Arno en Huberta

13 rue de la Voie Romaine

Le Chemin, 58800 Anthien, France

tel. +33 (0)3 86 22 02 85

info@espritduchemin.org



ETIENNE VAN CAMP

DICHT BIJ DE HEMEL MAAR EERST IETS ETEN

Een filosoof naar Compostella - Deel 1 Frankrijk



Boek om te koesteren

Onlangs las ik een boek dat ik van harte wil aanbevelen. De titel is 'Dicht bij de hemel maar eerst iets eten' en de schrijver is Etienne van Camp, 'filosoof Phd en compostellaganger uit Antwerpen', zoals hij het zelf zegt.

De titel wekte meteen mijn belangstelling: ik hou van mensen die me het gevoel geven dat ze met aandacht leven, misschien zelfs met oog voor spiritualiteit, maar die tegelijk met beide benen stevig op de grond staan. En vanaf het allereerste begin maakt de schrijver die verwachtingen scheppende titel waar.

Hij neemt je in het boek mee op de vijf etappes waarin hij van Vézelay naar Roncesvalles loopt. De ondertitel luidt: een filosoof naar Compostella – Deel 1 Frankrijk.

Daarbij komen alle herkenbare ongemakken, bijzondere en alledaagse belevenissen van de camino voorbij en dan ook nog opgeschreven in aangenaam Vlaams. Maar daar laat Van Camp het niet bij. Het boek graaft een stuk dieper dan het doorsnee verslag van een camino terwijl het toch ook heel lichtvoetig en humoristisch is. Door de gedachten en filosofische beschouwingen die hij met de lezer deelt, word je zelf ook aan het denken gezet. Hij geeft geen antwoorden en dat maakt het juist zo mooi. Vul het zelf maar in, denk erover na. Ik kan niet wachten op deel 2 en tot die tijd ga ik deel 1 zeker nog een keer lezen.

Francine van den Bergh

Titel: Dichtbij de hemel maar eerst iets eten

Pocketboek 192 pagina's

Auteur: Etienne van Camp

Uitgever: Grands Boulevards

Prijs: € 19,90

Tip: bestel het via (de website van) je eigen boekhandel

Dag van de Pelgrim

Pelgrimsoord Klooster Wittem aan de Wittemer Allee 34, 6286 AB in Wittem organiseert zaterdag 11 mei a.s. 'De dag van de Pelgrim'.

Meer informatie en aanmelden via onderstaande button:



Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina, Nederlands Genootschap van Sint Jacob | Facebook (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: Louise de Bont

Redactieadviseur: Nelleke Boel

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien je kopij in Word, maximaal 300 woorden, platte tekst zonder opmaak graag voor de 15e, bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Let op: indien anders dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht toe de kopij passend aan te passen!

Foto's: voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

Vertrouwenspersoon: het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: <https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen> (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>)