

Verlag grasmaandwandeling 6 april 2024 – Mill

Door Jeanet van Harselaar

Het zal toch niet....., de voorspellingen voor zaterdag 6 april werden steeds beter en ja hoor: de weersvoorspelling kwam deze keer zowaar uit: een heerlijk zomerse dag met wel 25 graden, dus.....lekker lopen in een korte broek en T-shirt.

Chris, Anita en Berdike hadden een prachtige wandeling uitgezet rond het Brabantse dorpje Mill.

Op de uitnodiging schreef Anita al over de voorpret bij het voorwandelen en de uitdaging van het vinden van droge en begaanbare paden, zodat ook wij met droge voeten zouden kunnen lopen. (Ze overwogen nog een route met zwemkleding, maar zagen daar toch vanaf 😊)

Tijdens de tocht merkte we dat het inderdaad op verschillende plekken wel heel erg drassig en soms zelfs onbegaanbaar was.



Vanaf 10.00 uur kwamen de eerste deelnemers aan op de verzamelplek, maar toen we om half 11 wilde vertrekken miste we toch nog een paar wandelaars.

Gelukkig waren er nog 2 ontbrekende deelnemers gesignaleerd in een auto in de buurt, mede herkent door het mooie roze hoedje van Ann. We zagen ze in de verte aan komen lopen en omdat we toch die kant op moesten 'haalden' we ze gewoon op.



We liepen achter onze 'herderin' Berdike aan door Mill, langs het 'Duitse lijntje'.

Deze spoorlijn is rond 1870 aangelegd voor personenvervoer van Londen via Vlissingen naar Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog was deze lijn erg belangrijk voor de Duitsers om in het westen de stellingen in gereedheid te brengen. Het verzet legde in 1940 de aspergeversperring bij het Defensiekanaal aan om Duitse pantsertreinen tegen te houden. Bij Mill ligt nog een stuk van deze spoorlijn en ze hebben hier de aspergeversperring nagebouwd.

Via dit oude spoorlijntje liepen we naar het bosgebied De Molenheide en de Groespeel. Na zo'n 5 kilometer konden we op een mooi uitzichtpunt, met zicht op de poelen, even rusten.

Van hieruit liepen we via natuur en recreatiegebied De Kuilen naar Brasserie De Valkhoeve.

Na zo'n 10 kilometer gelopen te hebben ging de aangeboden lunch met heerlijke verse tomatensoep en diverse broodjes er wel in. Ze hadden kannen met thee en koffie klaar staan, maar met deze warmte was het klaargezette water met munt en sinaasappel iets meer in trek.

Na deze welkome pauze zetten we de pas er weer in en liepen we langs De Kuilen over de Schippersdijk naar Kasteel Tongelaar en via Bruggen weer terug naar Mill. In de buurt van Mill kwamen we langs een groenstrook vol met... uh ja met wat eigenlijk??

Zijn dit nou bloemen of een soort paddenstoelen? Thuis toch maar even internet geraadpleegd en het is dus een Heermoes (*Equisetum arvense*), ook wel kattenstaart of (akker)paardenstaart genoemd. En zo vaak als je



een bijzondere plant tegenkomt blijkt het een hardnekkig onkruid te zijn die je echt niet in je tuin wilt hebben.

Deze prachtige wandeling eindigde op het terras in het centrum van Mill waar we onze dorst konden lessen en nog even konden nagenieten en -praten in het late voorjaarszonnetje.

Weer terug bij onze startplek (rond half 6) hadden we, al kletsend, toch maar mooi 20 kilometer gelopen met elkaar.

Berdike, Anita en Chris: reuze bedankt voor deze mooie wandeldag.