

Verlag regiowandeling 24 februari 2024

We waren met 32 deelnemers begonnen aan de wandeling vanuit Waalwijk, georganiseerd door Yolande Houben.

Ondanks de regenachtige start was de stemming goed en liepen we door landgoed Plantloon, een mooi oud bos met grote loofbomen. Onderweg passeerden we een oude boerderij uit 1652, in het buurtschap Fellenoord ten zuiden van Drunen. De naam is afgeleid uit felle, wat woeste en donkerbegroeide omgeving en oord, wat plaats betekent. Yolande vertelde over de wisselende bewoners; op dit moment wordt het bewoond door een gezin, die de historische buitenkant bewaard heeft. De verschillende verbouwingen kun je goed zien aan de verschillende stenen in de gevel. De Waalwijkse wandelvereniging



organiseert hier jaarlijks een Fellenoordwandeling naartoe.

Vandaar gingen we langs het kerkepad, waarlangs de bewoners in het verleden naar de kerk in Drunen gingen door het bos van het natuurreserveaat De Loonsche en Drunense Duinen.

Ondanks de belofte dat de paden prima toegankelijk waren 2 weken geleden, bleken ze nu nadat het geruime tijd veel had geregend soms niet begaanbaar

door de grote plassen. We zagen dit als een uitdaging en we vonden steeds weer mogelijkheden om met droge voeten verder te komen. We lieten de duinen rechts liggen en liepen door een mooi bos met veel mos (sprookjesachtig) via het oude buurtschap Giesbergen naar restaurant De Drie Linden.



Daar mochten we naar de Kapschuur die voor ons was gereserveerd. Die bleek maar net groot genoeg te zijn. Maar er gaan veel tamme schapen in een schuurtje. De koffie en thee was met zelfbediening, waardoor we snel onze koffie en thee konden halen! De worstenbroodjes en de vegetarische worstenbroodjes werden wat later gereserveerd.

Omdat er een vergissing was gemaakt met het aantal worstenbroodjes verscheen er een tweede ronde broodjes, die we ons goed lieten smaken!

Ook de terugweg liep door datzelfde mooie bos met een aantal wegblokkades door de waterplassen.

Maar ook nu weer waren we vindingrijk en kwamen we met droge voeten weer bij de parkeerplaats bij de roeivijver.

Al met al vonden de deelnemers het een mooie tocht, ook al waren we wat later als verwacht bij de auto's en het avontuurlijke je weg proberen te vinden langs alle plassen! Maar op je pelgrimsweg moet je je ook altijd aanpassen aan de omstandigheden!

Op nogsteedsonderweg.nl is een filmverslag van deze wandeling te zien en ook van de strapatsen, die iedereen moest uithalen om zonder te vallen door de bushbush en langs al het water te komen! Deze en voorgaande filmverslagen zijn gemaakt door Rinse Janse, met input van foto's en video's van de deelnemers.



Theo Vergeer, wandel coördinator en Yolande Houben, tochtbegeleider