

## Hippolytushoef – Anna Paulowna, 2 maart 2024, 18,5 km Etappe nr. ?! van de Jacobsroute Noord Holland van Wad tot IJ.

Op zaterdag 2 maart starten we met ons te verzamelen in Hippolytushoef in de RK-Kerk in het centrum van het dorp voor het wandelen van een ontbrekende etappe van Wad tot IJ van vorige jaar. Deze kerk uit +/- 1800 zal gaan sluiten en een andere bestemming krijgen, het voelt als je het mooie interieur ziet en daarbij nog wat mooie verhalen over de geschiedenis van dit kerkje erbij van de pastoor dan wel vreemd aan om daar zo te starten met koffie of thee voor onze pittige wandeltocht naar Anna Paulowna.



Zelfs het komen en gaan naar het startpunt en het eindpunt was door het organisatiecomité vermeld in de uitnodiging van deze tocht en dus zonder problemen waren we met 22 pelgrims gearriveerd om te starten. Uiteraard stond Peter om 10.30 uur te trappelen om te gaan starten maar eerst moest nog even de groepsfoto genomen worden voor de kerk door de pastoor. Ja en daarna ging het wandel-gas erop.....tot net voorbij het tunneltje onder de N99, want daar kwam Adrienne ons allemaal voorbij rennen en ons liet stoppen, we moesten namelijk even wachten op de 'routesticker'-pelgrim die een paar afslagen gezien had zonder de bekende blauwe sticker met gele pijl en schelp en dat kan natuurlijk niet, want ook pelgrims of wandelaars die er vandaag niet bij zijn moeten de route kunnen lopen.



Toen de groep weer compleet was liepen we opeens tussen de weilanden door en konden we genieten van een oer-Hollands landschap met fris windje en een heerlijk zonnetje langs mede langs een kudde Schotse Hooglanders, op het weggetje waar we liepen kwamen we onregelmatig 'oude' auto's tegen die later bleek een rally aan het rijden waren, gelukkig gingen wij daarna vrij snel van dit weggetje af, want pelgrims en auto's op een smal weggetje is niet de ideale combinatie. Nee, geef dan maar een lekkere goede dijk van enkele kilometers lang met diverse klauterpartijen over hekken met aan de ene zijde water, water, veel water en aan de andere kant de droge polders van Wieringen. Dus na 4 km weg en stukje dijk gingen we via de haven 'De sloep' bij De Haukes verder op weg over een dijk naar de sluis van de Slootvaart en via een andere lange dijk naast het Amstelmeer geheel door naar het

Waardkanaal, ondertussen genietend van de schapjes die voor ons uit rende langs de dijk en niet te vergeten, het ontwijken van de ganzenkeutels(!) die echt overal op de dijk aanwezig waren en de hekken die gepasseerd moesten worden om onze tocht te kunnen vervolgen.



Na een dikke 8 km afgelegd te hebben kwamen we aan bij de Ulkesluisbrug waar we welverdiend aan beide zijde van de brug onze lunch konden gebruiken, met de zon erbij en de vele verhalen die een ieder daar aan het vertellen was zouden we nooit aankomen in Anna Paulowna dus toen Peter weer opstond was dat voor ons ook het sein om weer in wandelstand te komen en jawel..... om de volgende grasdijk op te lopen richting Wieringerwaard, deze dijk was wat breder dan de andere dijken van vanmorgen dus hier konden we soms met 3 pelgrims naast elkaar lopen en weer andere mooie belevenissen delen, na ongeveer 14 km kwamen we aan bij de molen 'De Hoop' waar sinds vanmorgen na de start voor het eerst weer gebruik gemaakt kon worden van een echt toilet in plaats van een pelgrims toilet in de natuur, naast het heerlijk genieten van een kopje koffie of thee met een verschrikkelijk lekker koekje. Deze molen uit 1742 welke in eerste instantie de polders droogmaakte wordt nu draaiende gehouden door vrijwilligers en produceert tegenwoordig meel, een ieder kon hier een prachtige stempel krijgen en sommige pelgrims kregen zelfs een privé rondleiding door de molen waarna we weer met gezwinde spoed verder liepen en zowaar niet over een dijk maar een echt verharde weg richting het eindpunt Anna Paulowna. Aangekomen bij de brug over de Ewijkvaart steken we voorzichtig de weg over om daarna ter hoogte van cafetaria Ben afscheid te nemen van een aantal pelgrims, de grootste groep liep echter nog een kleine 2 km door om te eindigen bij het NS-station van Anna Paulowna, de treinreis heb ik zelf niet meegemaakt naar Alkmaar, Castricum, Uitgeest of Zaandam maar de ongeveer 15 overgebleven Pelgrims zullen vast nog hebben nagenoten van de afgelopen tocht.



Alle dank gaat wederom uit naar Adrienne, Carla en Peter, onze voorlopers en organisatiecomité. Altijd weer inspirerend hoe jullie ons enthousiast de wandeltocht laten beleven en uiteraard ook alle andere aanwezige pelgrims die deze dag zo een mooie invulling hebben gegeven, al zal zeker vandaag het zonnetje ook daar wel aan mee hebben geholpen. Dus met deze..... een zonnige pelgrimsgroet van André