

Leesgroep Duin- en Bollenstreek

4 januari 2024 kwam de nieuwe leesgroep bij elkaar in Katwijk bij Annegreet en Cees. We waren met 11 personen en hadden een gezellige en inspirerende en verhelderende middag. Iedereen had het boek van Herman Vuijsje gelezen.



Pelgrim zonder God. Een “oud” boek want de eerste druk stamt uit 1990. In 1989 legde Herman Vuijsje te voet de pelgrimsroute af in omgekeerde richting. Hij begon dus in Santiago de Compostela en liep terug naar Amsterdam. Zijn wandeling duurde vier maanden en geeft herkenbare ervaringen maar is ook een verslag over de cultuur, architectuur, de ontwikkelingen in de katholieke kerk in die tijd. Ofwel zoals beschreven op de achterkaft: “een reis door de Europese ideeëngeschiedenis en een speurtocht naar de ankers voor moraal en spiritualiteit in een wereld waarin kerk en traditie verdwijnen”.

Wij hebben het boek besproken aan de hand van een aantal afgesproken uitgangspunten zoals:

- Houd een vaste structuur aan zodat het niet té gezellig wordt
- Kies een gespreksleider zodat iedereen aan het woord komt
- Kies een boek dat buiten je comfortzone ligt
- Doe iets creatiefs naast het lezen (Lidwien had een zelfgesneden wandelstok meegenomen)
- Maak het niet te hoogdravend; het gaat ook om de lol

Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat we in dit alles aardig geslaagd zijn die middag in januari. Over het algemeen heeft iedereen het boek met plezier gelezen alhoewel ook duidelijke verschillen tevoorschijn kwamen. Een waarderingscijfer uitsprekend door ieder lid van de groep kwamen cijfers uit de bus tussen 7 en 9. Vooral de laatste hoofdstukken werden als minder ervaren omdat Herman toen kennelijk de stal rook en wel erg snel naar huis rende. Grote waardering was er voor zijn kennis van en belangstelling voor alle mogelijke uitingen van cultuur onderweg. Als atheïst kraakt hij ook gevoelige noten over de katholieke kerk en de clerus maar je voelt ook waardering. Het fijne van de middag was dat iedereen vrijelijk zijn meningen en gedachten kon uiten, zo goed was de sfeer.

In maart gaan we het boek bespreken van Tim Voors: “Alleen”. Hierin vertelt hij over zijn voettocht over de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. Dus een totaal ander verhaal.

In mei gaan we het boek bespreken van Raynor Winn: het zoutpad.

Belangstellenden (ook voor één keer) kunnen zich melden bij Lidwien Meijer: lgmeijer@ziggo.nl