

Verslag van de Fietstocht “Van Wad tot IJ”; d.d. 23 en 24 september 2023



Na de veelgeprezen wandeletappes langs de Camino “Van Wad tot IJ” , vanaf Den Hoorn op Texel naar Amsterdam, heeft ons regiobestuur (*Arianne, Peter en Carla*) van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, op verzoek van een aantal leden, dit keer een weekend fietsen georganiseerd. Natuurlijk heb ik me als fervent fietser daarvoor opgegeven en ik heb er veel zin in.

Dag 01; 23 september 2023

Als het wekkertje dan ook deze zaterdagochtend heel vroeg gaat, sta ik vlug op en kijk ik eerst vol verwachting naar buiten.

Gelukkig, 't is droog en da's heel fijn want de weervoorspellingen, eerder deze week, waren dramatisch slecht m.b.t. onze fietstocht van het Genootschap van St. Jacob.

Rond 07:00 uur fiets ik naar station Alkmaar-Noord en in de trein van 07:31 naar Hoorn-Enkhuizen ontmoet ik al direct de eerste medefietsers Peter en Margreet met hun bepakte fietsen.

Gezellig en gezamenlijk stappen we om 08:23 op het nog stille station Enkhuizen uit de trein en fietsen daarna naar de “BEP GLASIUS”, de veerboot Enkhuizen-Stavoren, die al op ons ligt te wachten.

Ook de andere leden van het gezelschap fietsers hebben zich daar verzameld en na een korte begroeting schepen wij ons in en worden de fietsen stormvast op het dek vastgezet.

Helaas blijkt dat Arianne en Carla, beide door een blessure, niet met ons mee kunnen fietsen maar zij zullen wel het weekend op een andere wijze met ons mee gaan maken.

Met de auto rijden ze onderweg zoveel als mogelijk naar onze pauzeplekken, allereerst naar onze eerste aankomstplek.... de haven van Stavoren.

In de kajuit van het schip staat een tafel voor ons gezelschap klaar en de hofmeester gaat al snel met de koffie rond en Arianne blijkt voor ons ook nog heerlijke koek bij de koffie te hebben achtergelaten.

Top, wat een verzorging!

Peter diept ondertussen voor eenieder de door hem “op naam gemaakte” stuurbordjes uit zijn tassen en verrast ons daarna ook nog met stickers voor ons Pelgrimspaspoort voor dit weekend.

Klokslag 08:45 luidt de scheepsbel van de “BEP GLASIUS” en worden de trossen los gegooid.

Al snel verdwijnt de haven van Enkhuizen uit het zicht en genieten we van een prachtige vaartocht en evenzo onverwacht fraai weer.

Anderhalf uur later arriveren we in Stavoren en daar worden we door Arianne en Carla opgewacht.



De "Bep Glasius" in de haven van Stavoren



Even een groepsfoto van de fietsers en dan gaan we van start voor de eerste 37 km van Stavoren tot Sneek.



Met een heel klein beetje wind mee gaat het eerst langs de oude Zuiderzeedijk naar Hindeloopen, dan volgt Workum en via een prachtig smal fietspad rijden we door de weilanden langs de Aldegeaster Brekken naar Oudega en Sneek.



In het centrum van Sneek worden we weer bij de Martinikerk door Arianne en Carla gewacht. Leuk!



Sneek

Het oorspronkelijk plan was om in de Martinikerk van Sneek te gaan lunchen, maar vanwege een plotselinge rouwdienst in de kerk kan dit natuurlijk niet doorgaan.

Daarom eten we onze broodjes maar buiten op een bankje onder de bomen op.

Helaas begint het ondertussen wat te spetteren en krijgen we het koud, dus op naar "plan B".

Op naar het nabij gelegen restaurant "Onder de Linden" (Plan "B") voor een koffie en een taartje.

Smaakt daar echt heerlijk en het is op het terras in het inmiddels weer verschenen zonnetje goed toeven.



Het 2^e gedeelte van vandaag (37 km) fietsen we een beetje zig-zag naar het noorden over prima fietspaden langs de N254 en N384 in de richting van Winsum, Donryp en St. Jacobiparochie.

Af en toe een spettertje, prachtige luchten en volop genieten van de fietstocht, de ruimte en de vergezichten op het Friese platteland.



In St. Jacobiparochie worden we aan het eind van de middag weer verwelkomt door onze trouwe supporters en volgers Carla en Arienne.



De Groate Kerk van St. Jacobiparochie

Omdat de Groate Kerk in St. Jacobiparochie vanmiddag helaas niet voor een bezoek beschikbaar is beperken we ons nu even tot een groepsfoto en na het nemen van de foto fietsen we verder naar Zwarte Haan aan het Wad.





Zwarte Haan, gelegen aan Unesco werelderfgoed Waddenzee

Het uitzicht op het Wad is prachtig en na het kortstondig bewonderen van dit unieke en uitgestrekte natuurgebied stappen we weer op de fiets voor het laatste stukje van ca. 7 km fietsen naar ons logeeradres, Hoeve Noordveld bij het plaatsje Oude Bildzijl.

Even na 18:00 uur en met ruim 85 km in de benen zijn we best blij daar te arriveren, we stallen onze fietsen en zoeken we onze slaapkamers op om ons voor het verblijf te installeren.



Hoeve Noordveld

Echt heel veel rust is ons nu echter ook weer niet gegund, om 18:30 uur worden wij alweer in eetcafé “t Grauwe Paard” verwacht, pakweg 600 m lopen van onze Hoeve tot het dorpscentrum van Ouwe Syl.



't Graauw Paard



Het eetcafé blijkt echt een schot in de roos, 'n heel gezellige entourage met heerlijk eten en heel gezellig samenzijn met elkaar rondom de grote mooi gedekte tafel.

Voldaan van de vele indrukken op deze heerlijke fietsdag en de voortreffelijke maaltijd in het eetcafé wandelen we een paar uurtjes later in het donker terug naar onze slaappleats op Hoeve Noordveld en niet veel later is daar alles in diepe rust gehuld.

Dag 02; 24 september 2023

De volgende morgen is iedereen al bijtijds om 07:00 uur wakker, ontbijten we met de zelf meegebrachte etenswaren en staan we allemaal, overeenkomstig de vooraf uitgereikte en **vet gedrukte** instructies van de reisleiding, om 08:30 uur klaar voor vertrek van Hoeve Noordveld.



Hoeve Noordveld

We hebben een afspraak in de Groate Kerk van St. Jacobaparochie die vandaag voor ons speciaal wordt open gesteld en we worden daar om 09:15 uur verwacht.



't Is in de vroege ochtend even een fris ritje van ca. 10 km naar St. Jacobaparochie en het is goed nu alvast op te merken dat de zuidwesten (tegen)wind vandaag een belangrijke factor gaat worden op onze terugreis.

In de Groate kerk worden we ontvangen door Janneke Schievink en Gerlof Katuin, 2 bevolgen vrijwilligers en medepelgrims van de stichting Stichting Jabikspad en het Ned. Genootschap Sint Jacob regio Friesland. Ze heten ons hartelijk welkom en vertellen iets over hun activiteiten bij de Groate Kerk. Na het bekijken van een prachtige documentaire “Santiago aan het Wad” over het pelgrimeren in Friesland krijgen we ook de gelegenheid de zomertentoonstelling “Beelden van een Pelgrim” van de beeldend kunstenaar Karel Jan Elsdijk te bewonderen.

Dit is een serie van 20 tekeningen die hij gedurende zijn wandelingen langs het Jabikspaad heeft gemaakt. Speciaal voor ons bezoek zijn de tekeningen na afloop van de officiële tentoonstelling nog een week langer in de Groate kerk blijven hangen. Echt prachtig, en we zijn diep onder de indruk van de fijnheid en details in de tekeningen van de kunstenaar.



Interieur Groate Kerk

Tegelijkertijd krijgen we van Janneke en Gerlof nog een enthousiaste inhoudelijke uitleg over het Friese Jabikspaad en de overnachtingsmogelijkheden in de “Alde Fryske Tjerken” en dan wordt het voor ons, in verband met het op tijd halen van de fietsbus bij de Afsluitdijk, hoog tijd om te gaan.



Enthousiast wordt ons gezelschap voor de Groate Kerk op de foto gezet en worden we hartelijk door Gerlof en Janneke uitgezwaaid.

Vanaf St. Jacobiparochie tot de opstap bij de fietsbus in Kornwerderzand is ca. 38 km fietsen, de wind is zuidwest 4-5 Beauf. “tegen” en het wordt dus belangrijk onderweg onze krachten te verdelen. Via de plaatsjes Minertsga, Ried en Peins kruisen we zig-zags gewijs “wind tegen” naar Franeker. Afgezien van de pittige wind is het trouwens met het zonnetje, de temperatuur en de wisselende bewolking echt prachtig fietsweer. Wel is het met vlagen best flink werken en dus zaak om dicht bij en achter elkaar te blijven en de sterke mannen het kopwerk te laten opknappen. Aflleiding genoeg onderweg, er is genoeg te zien en af en toe komt er een grijze Peugeot achter ons rijden en dat blijken dan Carla en Arianne in de auto te zijn die ons supporteren. 😊

In Franeker hebben we vanaf Hoeve Noordveld ca. 25 km fietsen gehad en zitten we vanaf hier op nog ca. 25 km tot Kornwerderzand en de fietsbus, 't is dus best een goede plek om hier koffie te drinken. Dat laten we ons natuurlijk geen 2 keer zeggen en we vinden een leuke grote tafel in “de Stadsherberg”. Gezellig, heerlijke koffie en nog smakelijker appelgebak met slagroom, dat gaat er zeker wel in.

Een half uurtje later beginnen we aan het 2^e gedeelte van onze ochtendetappe, van Franeker tot Kornwerderzand.



De Stadsherberg



Via fietsvriendelijke binnenweggetjes rijden we in een gestaag tempo langs Hitzum, Achlum, Pinjum in de richting van Zurich.

Heel snel gaan we echter niet want de zuidwesten wind is inmiddels aangetrokken tot Beauf. 5-6 en dat doet bij sommigen de gedachte opkomen dat we de fietsbus niet op tijd zullen bereiken.

Deze rijdt 1 keer per uur en als je hem niet op tijd haalt zal je dus in de openlucht moeten wachten op de volgende bus.

Sneller fietsen lukt in ieder geval niet met deze wind, we gaan het wel zien.

Het laatste gedeelte van de etappe, vanaf Zurich tot Kornwerderzand, is het echt stoempen en als ik de busterminal bij Kornwerderzand opdraai zie ik de wachtende fietsbus gelukkig nog staan.

Ook Carla en Arianne staan bij de bus en vertellen dat ze onze komst al aangekondigd hebben en dat de buschauffeur bereid is op onze groep te wachten.

10 minuten later is onze hele groep compleet en worden we, na een comfortabele busrit, met fietsen en al 27 km verder bij busstation Den Oever afgezet.

Hier nemen we afscheid van een klein deel van de groep, zij fietsen naar Anna Paulowna om daar de trein te nemen.

De rest van de groep begint aan de laatste 40 km lange 2^e etappe van vandaag.



Bushalte Den Oever



Het eerste stukje fietsen vanaf Den Oever gaat door het Robbenoordbos, geen al te best fietspad maar het pad is door de omringende bomen en struiken gelukkig wel goed beschermt tegen de wind.

Daarna volgt tot Medemblik de ca. 22 km lange rechte saaie polderweg langs de IJsselmeerdijk met “Wind vol op de Kop”.

Ook best gevaarlijk door de veel te snel rijdende auto's die je plots voorbij scheuren.

We zijn dan ook best blij als we in Medemblik arriveren en daar Arianne en Carla in het zonnetje op het beschutte terras van eetcafé De Kwikkel zien zitten.

Tijd voor ons voor weer een korte break en een drankje. Fijn!



Vertrek bij terras De Kwikkel

Een half uurtje later maken we ons gereed voor de laatste 18 km naar station Enkhuizen.

Gelukkig begint de zuidwesten wind wat in kracht af te nemen en het maakt ook een verschil dat wij nu een meer oostelijke richting aan gaan houden.

Het is daardoor op het laatste gedeelte van onze tocht extra genieten langs het mooie fietstraject dat via Onderdijk en Wervershoof loopt, en daarna langs Kadijk en Het Streekbos uiteindelijk rond 18:00 uur in Enkhuizen eindigt.



Foto's en Organisatie: Carla Möring, Arianne Hartenberg-Fillekes, Peter Jongh Visscher

Met hartelijke dank aan ons regiobestuur voor de organisatie van dit fantastische fietsweekend.

Gerard Heidema

Extra Achtergrondinfo:

Documentaire Santiago aan het Wad:

<https://www.youtube.com/watch?v=votogvkH1YU>

Janneke Schievink en Gerlof Katuin in gesprek met Peter Hesseling over het Jabikspaad:

https://www.youtube.com/watch?v=UsN_kdDZ6x0

Algemene info Jabikspaad:

<https://www.jabikspaad.nl/>

Pelgrim met schildersezal op het Friese Jabikspaad :

<https://camino.buzzsprout.com/1203329/13472002-pelgrim-met-schildersezal-op-het-friese-jabikspaad>

Info "Alde Fryske Tjerken"[™]:

<https://www.aldefrysketsjerken.nl/>

Nieuws Jabikspaad t.a.v. ons bezoek aan St. Jacobiparochie:

<https://www.jabikspaad.nl/Actueel>