

Ultreia 139 juni 2023



IN DEZE ULTREIA:

01. Zomer
02. Vacature redactie Ultreia
03. Kamerkoor Canteklaer – Op weg naar Compostella
04. Zelf hospitaleren?
05. Fietsreis Keulen 20 t/m 27 mei 2023
06. "Camino on Wheels"
07. Caminopalen rond Vézelay
08. Le Coeur du Chemin
09. Tip – overnachten langs de Via Scaldea
10. 25 juli – naamdag van Sint Jacob
11. Colofon

Zomer

Ineens is het dan toch zover. De regen verdwijnt en de zon komt tevoorschijn. De afgelopen snikhete pufdagen dacht ik aan een liedje van Wende Sniijders: 'de Zon gaat op' (tekst: Toon Hermans; 1962), de laatste twee zinnen:

'de zon gaat op, de zon gaat onder;
de zon gaat onder, maar ze gaat niet uit!'

Als ik aan deze Ultreia begin, is het in het Rotterdamse 32°C en ik dacht toch echt even aan de peregrino's die nu onderweg zijn in Frankrijk, Spanje en Portugal. Normaliter ligt daar de temperatuur (stukken) hoger dan in Nederland. Ik checkte een stuk of wat temperaturen op internet en dat viel niet

tegen! De hoogste temperatuur was in Sevilla, 25°C, en de laagste temperatuur was in Santiago de Compostela, 21°C. De rest zat er keurig tussenin.

Zoals een ieder zijn/haar eigen pad kiest, kiest een ieder ook het jaargetijde wanneer hij/zij het liefst op pad gaat. Maar, welke keuze ook gemaakt wordt... het weer is niet te beïnvloeden.

Er was beduidend minder kopij deze maand, dus aarzel vooral niet jullie (zomer)verhalen en komende activiteiten te delen!

Louise de Bont



Vacature redactie Ultreia

Het bestuur is op zoek naar redacteuren voor de maandelijkse nieuwsbrief Ultreia. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

Beantwoorden van de e-mails in de mailbox van ultreia@santiago.nl

Verzamelen van kopij bij lezers, werkgroepen en regio's

Waar nodig reviseren van kopij en bewerken van foto's

Samenstellen Ultreia in het programma WordPress

Wat vragen we van jou?

Gezond verstand, (een beetje) creativiteit, communicatief-, taal- en digitaalvaardig. De Ultreia wordt op gemaakt in WordPress. Kennis van dit programma is een pre maar niet noodzakelijk want in het inwerkprogramma zit vanzelfsprekend een training in WordPress.

Meerdere redacteuren

Qua tijdsbeslag gaat het om ongeveer 20-25 uur per Ultreia. Daarom zijn we op zoek naar meerdere redacteuren zodat de redacteuren elkaar kunnen afwisselen en/of voor elkaar kunnen inspringen als iemand voor een langere tijd (bijvoorbeeld als de camino roept) niet beschikbaar is voor de Ultreia.

Is dit iets voor jou?

Reacties kun je sturen aan: ultreia@santiago.nl

Kamerkoor Canteklaer – Op weg naar Compostella

Op 24 juni 2023 neemt Kamerkoor Canteklaer u mee op een pelgrimsreis door de muziek met een programma waarin de compositie 'To the Field of Stars' van de hedendaagse Engelse componist Gabriel Jackson zal worden omlijst met middeleeuwse Spaanse pelgrimliederen en werken van de Spaanse renaissancecomponist De Victoria.

Wanneer: 24 juni 2023

Aanvang: 19.30 uur

Waar: Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede

Toegang: € 20,- (voorverkoop € 17,50, sociaal tarief € 15,-)

Voor nadere informatie: <https://www.canteklaer.nl/>





Zelf hospitaleren?

De Werkgroep Hospitaleren geeft een training aan eenieder die hospitalero in een pelgrimsherberg wil worden. Een driedaagse training analoog aan trainingen in o.a. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada.

De Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago heeft deze cursus voor de Nederlandstalige hospitaleros aanbevolen en gecertificeerd.

Voor wie?

Iedereen die lid is van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de 'tocht' naar Santiago de Compostela heeft gemaakt.

Wanneer?

Vrijdag 17 t/m zondag 19 november 2023.

Locatie

Nivonhuis Den Broam, Alsteedseweg 73, 7481RT Haaksbergen.

Kosten: € 120,00

Maximum aantal deelnemers: 16

Aanmelding: wg.hospitaleren@santiago.nl vóór 15 augustus 2023. Alle aanmelders krijgen eind augustus een bericht met de datum van definitieve opgave.

Programma

O.a. de 24 uur van een hospitalero (taken, plichten, ruimte voor eigen invulling), rollenspel n.a.v. casussen uit de praktijk, informatie: wat wordt er van je verwacht in een Spaanse herberg, welke bagage heeft een hospitalero nodig, praktisch en spiritueel, "hoe kom je aan een herberg", actieplan.

Fietsreis Keulen 20 t/m 27 mei 2023

Daar was hij weer, de jaarlijkse fietsmeerdaagse van Jacobike.

Wie van de Camino houdt kan dichterbij huis genieten van de Jacobswegen en wie zich oriënteert heeft hier alvast een mooi voorproefje in de sfeer van... de grote tocht.

Via het Limburgs Jacobspad naar Maastricht, min of meer langs de Maas, via Aken een doorsteek naar Keulen, om daar via een parallel lopende Jacobsweg, min of meer via de Rijn, terug naar Gelderland te fietsen (Jacobskapel Nijmegen).

Onder de bezielende en inspirerende leiding van Astrid Aansorgh zijn we van start gegaan.

De prachtige route bleef ons verrassen. Door mooie natuur, door mooie dorpjes, goede wegen en minder goede wegen, omhoog en omlaag, heel gevarieerd. En natuurlijk de mooie kerkjes en basilieken die we bezocht hebben. Kevelaer, Roermond, Maastricht, Aken, Keulen, Xanten. Het mooie Nikolausklooster in Neuss. De mooie ontmoeting met een caminoloper die uit dankbaarheid dat hij de camino heeft volbracht een kapelletje in zijn tuin heeft gebouwd. Hij voorzag onze pelgrimspas van een mooie stempel en trakteerde ons op lekkere Limburgse vlaai.

Terug in Nijmegen in de Jacobskapel hebben we de zegen gekregen van de camino. Niet van het gaan maar nu voor het thuiskomen. Astrid heeft op de ukelele het Ultrialied ten gehore gebracht in de kapel. Ultréia buen camino.

De week is omgevlogen. Met een gemiddelde dagafstand van 75 km hebben we niet alleen gewerkt aan de spirituele reis, maar ook aan onze conditie. Fijne contacten opgedaan en mooie ervaringen uitgewisseld. Dank aan de routemakers. Zij verdienen een dikke pluim.

Astrid nogmaals erg bedankt voor de organisatie.

Iedereen bedankt voor de gezellige en inspirerende week.

Tiny Wouters







"Camino on Wheels"

Hi, wij zijn Jeroen en Cat. Vier jaar geleden ontmoetten wij elkaar op de Camino. The Camino provides what you need, they say. Onze ontmoeting was een godsgeschenk voor ons beiden. A love meant to be. A Camino love story.

Sindsdien zijn wij een onafscheidelijk koppel. Jeroen uit Nederland, Cat uit België. Maar tijd (lees coronatijd) noch afstand konden ons scheiden. Jeroen, een gekke vrijbouter, droomt van luchtkastelen. Op een dag kwam hij aankloppen met het knettergekke idee om een Amerikaanse schoolbus te kopen om te verbouwen tot Tiny house. Cat was meteen laaiend enthousiast. Samen bouwden we ons luchtkasteel. Onze droom werd werkelijkheid na 2 jaren zwoegen, bloed, zweet en tranen. We doopten onze gele vriend met de naam "Free souls".

In juli reizen we af voor onze eerste grote avontuurlijke trip. En natuurlijk gaat die naar Santiago de Compostela, de plek waar onze liefde ontloek. Een dankbetoon aan onze wonderbaarlijke ontmoeting. Wij willen deze unieke ervaring met onze Amerikaanse schoolbus dolgraag delen met andere pelgrims. Op onze "Camino on Wheels" bieden wij voedsel en onderdak voor de nacht aan reizende pelgrims. Dus als je deze zomer in juli de pelgrimsroute wandelt kan je ons terugvinden. We volgen de Camino Francés. Wij starten in Saint-Jean-Pied-Port en dan laten we ons voeren door de wind. We verwennen de pelgrims met een lekkere maaltijd en een ontbijt. Een heerlijke verfrissende douche. Kabeltjes opladen. Een matras om op te slapen. Wij staan te popelen om de pelgrims daar te ontmoeten!

Bereikbaar op:

Facebook: <https://www.facebook.com/jeroen.vanderlugt.1>

E-mailadres: Jeroen_vanderlugt@yahoo.com

Caminopalen rond Vézelay

Vorig jaar mailde Jack Wilting ons: "Ik ga een Caminopaal beeldhouwen voor bij ons huis. Zijn jullie ook geïnteresseerd in zo'n paal voor jullie herberg?" Twee maanden later was de paal gehakt (uit een blok arduin), vervoerd en op een betonnen sokkel geplaatst. Een prachtig cadeau voor onze herberg L'Esprit du Chemin die draait op giften (donativo's): van de pelgrims die er overnachten, van vrijwilligers die graag hun tijd en energie geven om daar "iets terug te doen voor de Camino", en van anderen – soms wildvreemden – die zich verbonden voelen met het pelgrimeren.

Jack was zo enthousiast dat hij daarna aanbood om palen te hakken voor twee andere pelgrimsherbergen, die ook door Nederlandse vrijwilligers worden gedraaid op donativobasis. De caminopalen verbinden nu drie donativo herbergen rond Vézelay en werden mede mogelijk gemaakt door de Stichting

lecheminducoeur.nl (<https://lecheminducoeur.nl/>).

Doel van de stichting is het pelgrimeren voor iedereen betaalbaar te houden. De palen markeren de pelgrimsweg maar ook het principe van donativo; een kernwaarde van de Camino. Geen zakelijke transacties, maar op waarden: vertrouwen en respect, verbondenheid en samen delen. Als elke pelgrim geeft naar vermogen, kan de gastvrijheid ook worden geboden aan de pelgrims die na haar of hem komen en blijft de Camino toegankelijk voor 'iedereen'.

Als pelgrim bent u van harte welkom in deze drie herbergen: Repos et respirer (Petra Beerens) , 6 rue du canal, 89460 Accolay:

www.reposetrespirer.fr (<http://www.reposetrespirer.fr>).

30 km vóór Vézelay, in Accolay

L'Esprit du Chemin (Huberta Wiertsema en Arno Cuppen)

13 rue de la voie Romaine, Le Chemin, 58800 Anthien:

www.espritduchemin.org/nl (<http://www.espritduchemin.org/nl>).

25 km na Vézelay, richting Nevers

Le coeur du chemin (Rudolf Reichert), 6 route de Vilaine, Le Breuil 58700 Prémery:

www.lecoeurduchemin.eu (<http://www.lecoeurduchemin.eu>).

70 km na Vézelay, in Breuil

Huberta Wiertsema en Arno Cuppen





Le Coeur du Chemin

Eén van de herbergen rond Vézelay uit het vorige artikel is Le Coeur du Chemin. De caminopaal voor deze herberg is onthuld op 19 mei jl. bij de officiële opening.

Hemelvaart 2018 volbracht ik mijn eerste pelgrimage die me voerde langs Vessem, Maastricht, Trier, Schengen, Geneve, Le Puy-en-Velay en werd afgerond in Lourdes. De oorspronkelijke bestemming, Santiago, niet gehaald maar wel een prachtige ervaring. Gevat door het caminovirus ben ik actief geworden bij de pelgrimsherberg in Vessem als gastheer en huisschilder.

Vijf jaar later staan we met 35 mensen rondom een caminopaal die is geplaatst ter viering van de opening van mijn eigen pelgrimsherberg in Prémery. 35 Nieuwe vrienden die ik 5 jaar geleden nog niet kende. Medepelgrims die ik tijdens meerdere tochten heb leren kennen en waar blijvende vriendschappen uit zijn voortgekomen, mijn familie, andere herbergiers uit de direct omgeving, leden van de vereniging die de route vanaf Vézelay beheert en burens en vrienden.

Na 2 jaar zoeken naar een geschikt pand, het bekijken van minimaal 25 herbergen die te koop stonden, kreeg ik de gouden tip. Een vrij nieuwe herberg in Prémery kwam te koop. Een pareltje, gelegen op de top van een heuvel met voor en achter uitzicht over de omliggende valleien. Een prachtig coulisselandschap met heggen, oude eiken en weilanden met koeien en bloemen. Sinds augustus 2022 zijn we open onder de nieuwe naam Le Coeur du Chemin. Tot op heden hebben we zo'n 200 pelgrims ontvangen, waaronder veel Nederlanders. De herberg ligt direct aan de

pelgrimsweg van Vézelay (via Nevers) en vanaf 11 uur 's ochtends trekt er een bonte stoet voorbij. Op dit punt loopt de fietsroute "Langs oude pelgrimswegen en steden" gelijk met de wandelroute, dus er zijn veel Nederlandse fietsers en lopers.

Dat we hier zouden staan kon ik vijf jaar geleden nog niet voorzien. Het was een mooie reis met hoogtepunten en dieptepunten maar bovenal een mooie uitkomst.

Rudolf Reichert

Tip – overnachten langs de Via Scaldea

Een tip van Boudewijn van Eersel voor pelgrims die een overnachtingsmogelijkheid zoeken langs de Via Scaldea. Tussen Oudenaarde en Doornik (Tournai) in België ligt “Ferme du Ruisseau”, net buiten het dorpje Pottes, een fijne plek met zeer gastvrije eigenaren.





25 juli – naamdag van Sint Jacob

Een traditie geschapen en een traditie hersteld: Sint Jacobslezing en El Orfeón in de Janskerk.

Onze voorzitter, Peter Hesseling, heeft vorig jaar de eerste Sint Jacobslezing gehouden op de naamdag van Sint Jacob. Dat heeft geleid tot het idee om daar een traditie van te maken die past in het vieren van deze dag. En waar kan dat beter dan in ons eigen Huis van Sint Jacob in Utrecht. We hebben daarvoor Rient Ploeger, sinds kort lid van de werkgroep Spiritualiteit, bereid gevonden die lezing te houden.

Het is natuurlijk zo dat ons koor, El Orfeón Jacobeo, al jarenlang de traditie kent van de viering van de dag van Sint Jacob. Dat is de laatste jaren onderbroken geweest door corona en de viering in Roermond, maar nu kan deze traditie ook weer in ere hersteld worden. De lezing zal worden begeleid door het koor, en het geheel wordt gevat onder het thema: "Esta Tierra".

Datum: 25 juli 2023

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Locatie: Janskerk, Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht

Voor verder informatie: kijk op de agenda van onze website: <https://www.santiago.nl>.

El Orfeón Jacobeo

Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de facebookpagina, waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: Louise de Bont

Redactieadviseur: Gabriel van de Luitgaarden

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: De Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien uw kopij graag voor de 15e tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken.

Foto's: Voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

Vertrouwenspersoon: Het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie:

<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>

(<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>)