



Casa Católico in Branca, Portugal

Deze kleinschalige albergue op de camino ten zuiden van Porto wordt bezocht door pelgrims op weg naar Santiago of Fatima.

Gerund door pelgrim Paulo voor pelgrims biedt hij een hartelijk welkom. Gezamenlijke maaltijd en ontbijt. Plezierige tuin en huiselijke sfeer zijn onderdeel van een verblijf in deze albergue.

Vrijwilliger assisteert in algemene zin bij alle activiteiten, en toch ook naar mogelijke voorkeur van vrijwilliger. Wellicht vind je het koken van een eenvoudige maaltijd leuk, dan ben je zeer welkom. Kamer beschikbaar en ook plezierige wandelomgeving.

Minimum verblijf 2 weken. Engels is noodzakelijk, enige kennis van andere talen ook handig.

Voor meer informatie neem gerust contact op met Paulo:

casacatolicoportugal@gmail.com

De albergue is ook via Facebook te bereiken: <https://www.facebook.com/CasaCatolicoBranca>

