

Jacobswandeling Leiden

26 november 2022



Lidwien organiseert vandaag de wandeling rond Leiden. We verzamelen bij station Lammenschans en we tellen 24 deelnemers. Het eerste doel is de Roodenburgermolen waar we bij Andries en Pierre op de koffie gaan, een deel blijft buiten staan omdat we er niet allemaal in kunnen in de toch nog knusse ruimte, maar wel laten ons de cake in verschillende soorten goed smaken.



Dan lopen we naar de zuidelijke kant van de Leidse vesting, waar we bij het kruithuisje de wandeling rondom de vesting rechtsom starten.

Bij de Oude Begraafplaats bevindt zich het graf van de moeder van Vincent van Gogh, die in Leiden overleed en het in die tijd teveel gedoe was om het lichaam naar Brabant te transporteren. W

We staan even stil bij het herdenkingsmonument van het LUMC voor degenen die het lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap.



De route vervolgt langs de opmerkelijk vernieuwde stadsrand met de oude meelfabriek die een nieuw aanzien moet krijgen.

Bij de Zijlpoort houden we een pauze met koffie met gebak. Goede Mie heeft hier haar sporen achtergelaten met een bepaalde soort thee, die je hier kunt kopen en die naar haar is vernoemd omdat zij destijds een aantal moorden op bejaarden op haar geweten heeft gehad. Dat maakt de aankoop van de thee nogal twijfelachtig.

We zien aan deze kant veel stadsvernieuwing en komen vervolgens bij de oude armenbegraafplaats waar een mooi park van is gemaakt. In de nabijheid is de stadsverwarming te herkennen met een grote schoorsteen, die in de volksmond volgens Lidwien "de lul" wordt genoemd. Weer een sectie verder komen we bij de stadsmolen De Valk en komen dan in het centrum terecht bij het Museum van Volkenkunde. Even verderop komt de Morspoort als tweede overgebleven stadspoort in beeld.



Vervolgens komen we langs de plek waar een standbeeld de plaats markeert waar Rembrandt heeft gewoond en van zijn echte huis niets is overgebleven dan een herinneringssteen.



Van daaruit lopen we langs de Hortus Botanicus en langs de Vliet, een bijzondere plek voor pelgrims, omdat destijds de pilgrimfathers van daar vertrokken naar Amerika.



Zo ronden we in het zicht van het Kruithuis de vestingwandeling af en zien aan de linkerkzijde het Van der Werffpark, waar in het jaar 1807 een ontploffing van het kruitschip heeft plaatsgevonden.

Dan lopen we het centrum weer in langs het Rapenburg naar cafe/restaurant de Hotspot voor een afsluitende Café Saint Jacques. Het eerste rondje is voor rekening van de organisatie en die laten we ons lekker smaken. De meesten zoeken de weg naar het station weer op om verder huiswaarts te reizen.



Tekst: Aad van Houten

Foto's Aad van Houten en Hans van Vliet