

Ultreia 132 november 2022



IN DEZE ULTREIA:

01. Van de redactie
02. Via Romea Sanese
03. Hooggevoelig onderweg?
04. Tips en tricks hooggevoelig onderweg
05. "Paden die je bewandelt, veranderen levens"
06. Tussenstand schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen
07. Pelgrimage of fietstocht?
08. Compostelaregister
09. Midwinterwandeling 28 december
10. Najaarsbijeenkomst met Jacobs zegen
11. Algemene ledenvergadering
12. Medewerkers Pelgrimsherberg Vessem gezocht
13. Camino op de Pino
14. De veiligste fietsenstalling die er bestaat
15. Twintig jaar Roncesvalles
16. Waar wil jij hospitaleren?
17. Pelgrimsweg van Vézelay
18. Camino NL podcast
19. Onderweg? Net terug? Activiteit? Verhaal? Tips?
20. Colofon

Van de redactie

Stap uit je comfortzone! Volg je hart! ...prachtige kreten. Dacht ik. Toen ik in het stikdonker de deur achter me dicht trok. De straten glinsterden in het licht van mijn koplamp. Voorzichtig reed ik door de enorme hoeveelheid natte bladeren die in de voorbije nacht spontaan hun weg naar de grond vonden. De huizen donker, iedereen sliep. Alleen, een eindje verderop, achter een heel klein raampje hoog op zolder brandde een flauw lichtje.

Of ik op de camino ben? Nee, ik ben onderweg naar het eerste adres op mijn route. Sinds twee maanden ben ik weer student. Zij-instromer in de zorg. Elke week twee dagen naar school en twee dagdelen stage. Fantastisch! In onze klas is de jongste 19 en de oudste (ik) 59. Veertig jaar verschil die niemand voelt. (Het lijkt de camino wel.) Waarschijnlijk omdat we geboeid zijn door de lesstof en met elkaar genieten van de (soms hilarische) praktijklessen. Maar wat me vooral raakt in dit vak zijn de oprechte en levendige gesprekken met cliënten. Elk mens, waar ter wereld, heeft immers zijn eigen verhaal. Tijd om te luisteren is er tijdens elk bezoek, met je oren én hart. Levenswijsheid die vrijelijk gedeeld wordt. Het intense, het onverwachtse, het bruisende. **De kracht van NIEUW.**

Zo vertelde een cliënt dat hij elk jaar één uitdaging buiten zijn comfortzone oppakt. Welnu, wij pelgrims, kennen dat natuurlijk! Voor ons allemaal was die eerste reis naar Santiago waarschijnlijk een forse stap buiten de comfortzone. Mij heeft het verrijkt. Het nieuwe, het onverwachtse, het bruisende. **De kracht van NIEUW.**

Mijn camino's duurden gemiddeld een aantal weken maar voelden bij thuiskomst altijd alsof ik jaren weg was geweest. Alsof de klok vertraagd de seconden weg tikte. Ooit heb ik ergens gelezen dat dat kan komen vanwege de enorme hoeveelheid nieuwe indrukken die je dagelijks te verwerken krijgt, zoals onontdekte steden, diversiteit in gesprekken, onbekende routes etc.

Zaken die diepe indruk maken lijken een soort tijdelijke 'rem' op de tijd te zetten. Hoe mooi is dat! De tijd 'vertragen' door nieuwe activiteiten en/of projecten op te pakken buiten de comfortzone. **Want het sleutelwoord is NIEUW.**

Aan welk nieuw project, activiteit of avontuur buiten jouw comfortzone begin jij?

José van der Haar
Redactrice Ultreia

Via Romea Sanese

Na jaren te hebben rondgedwaald over de camino's richting Santiago, ben ik dit jaar voor het eerst ontrouw geweest aan Jacob en liep ik over pelgrimswegen in Italië.

Ik begon mijn tocht in Pisa, waar ik eerst alle moois heb bekeken en natuurlijk alle 297 treden van de Toren naar boven ben geklommen, vanwaar ik een prachtig uitzicht had over de stad en de omgeving.



De volgende dag treinde ik naar Lucca, waar ik nóg een dagje de toerist uithing om de volgende dag de eerste etappe te lopen van de **Via Francigena**. Ik pikte er een stuk uit door het mooie Toscane en liep in een week naar Siena, waarbij ik in prachtige Middeleeuwse stadjes verbleef zoals San Gimignano en Monteriggioni. Ik sliep in kloosters, in een 'appartement' (een gribusplek in een verbouwde garage), een luxe hotelkamer en B&B's en genoot van de heerlijke pasta's, risotto's en pizza's in de talrijke restaurantjes.

De weg liep door de heuvels van Toscane, zodat het steeds klimmen en dalen was, maar nergens te zwaar.

In Siena begon het tweede deel van de tocht samen met een vriendin en hier komt de **Via Romea Sanese** in beeld; deze pelgrimstocht loopt van Florence naar Siena en is 83,5 km lang, de route is te lopen in vier dagen. Wij liepen hem in omgekeerde richting.



Vanuit Siena liepen we de Chianti in, die zich uitstrekt tot Florence waarin heuvels, wijngaarden, bos en olijfboomgaarden de natuur kenmerken.

De route is héél rustig, we kwamen amper iemand tegen.



De route is bewegwijzerd, maar té onbetrouwbaar om zonder digitale route te lopen.

Er zijn geen pelgrimsherbergen onderweg, het is verstandig om tevoren onderdak te reserveren.

Ik vond de combinatie van de cultuur, natuur, lopen en lekker eten helemaal geweldig.

Misschien heb ik iemand op een idee gebracht?

Annemiek van der Beek

Hooggevoelig onderweg?

Weet u het nog? In juli plaatsten we in de Ultreia (zie button) de oproep van Fred Rutten. Hij schreef dat voor hem, HSP'er, al die vreemde overnachtingsplaatsen op de routes bij vreemde mensen een ongelofelijke opgave zijn. Dat hij het beste gedijt bij: aankomen, noodzakelijke douche en in zijn eentje acclimatiseren.

Ook schreef hij dat de drukte niet altijd te vermijden was omdat er geen camping of een hotel op dat deel van de route was. Waardoor hij toch weer voor de nacht eindigde bij al die lieve mensen thuis of in een slaapzaal. En dat dat zo inwerkte op zijn gemoedstoestand dat zijn energie en motivatie wegvloeiden.

Zijn verhaal eindigde met de oproep: "Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige HSP'er ben die de camino loopt. Mijn vragen zijn dan ook: hoe bent u omgegaan met deze uitdagingen? Welke tips en tricks kunt u me geven? Ik kijk uit naar uw reactie!"

En de reacties stroomden binnen voor Fred. Geweldig. Prachtige verhalen van gelijkgestemde zielen. Te mooi om niet te delen. Daarom hebben wij Fred gevraagd of hij de tips en tricks op papier wilde zetten. En dat wilde hij heel graag doen. Lees zijn verhaal in het volgende artikel.





Tips en tricks hooggevoelig onderweg

Allereerst wil ik iedereen nogmaals danken voor het delen van de eigen ervaringen en de adviezen die u mij gegeven heeft. De uiteenlopende reacties en tips wil ik graag delen zodat iedereen er zijn of haar voordeel mee kan doen, want duidelijk is wel dat ik niet de enige met HSP op de camino ben.

De tips en tricks

Zelfinzicht: leer uw eigen grenzen kennen. Probeer uit te zoeken wanneer en hoe u overprikkeld raakt. Daarnaast is het belangrijk dat u uw grenzen durft aan te geven en uw grenzen ook respecteert én naleeft.

Mijd teveel prikkels overdag zodat u 's avonds nog wat 'reserve' heeft.

Loop alleen of met z'n tweeën, mijd grote groepen.

Loop voor de grote stroom pelgrims uit of loop (ver) achter de stroom.

Kies zorgvuldig uw periode van het jaar om te reizen.

Plan uw overnachtingsmogelijkheden van tevoren, denk hierbij aan hotels, pensions of campings, en pas eventueel uw route aan.

In plaats van lopen kunt u gaan fietsen, dit vergroot uw mogelijkheden voor een geschikte overnachtingsplaats.

Zoek met zorg een slaapplek in een drukke slaapzaal. Oordoppen en een e-reader zijn aan te bevelen om zoveel mogelijk in uw eigen energieveld te blijven.

Loop de periode die bij u past. Bijvoorbeeld één week of één maand. Genoeg is genoeg.

Deze laatste tip sluit mooi aan op de vele reacties van mensen die aangaven dat ze te maken kregen met oordelen van anderen. Er leeft schijnbaar een bepaald beeld wanneer iemand zich een pelgrim mag noemen?!? Hier mag mijns inziens wel een artikel over geschreven worden.

Conclusie

De kunst is om zoveel mogelijk bij u zelf te blijven en daar, waar mogelijk, gunstige omstandigheden te creëren die bij u passen.

Ik wens iedereen een hele fijne en vooral ontspannen camino.

Met vriendelijke caminogroet,

Fred Rutten

“Paden die je bewandelt, veranderen levens”

schreef Werner Weemaes ons. In september 2017 liep hij zijn derde camino, dit keer met zijn dochter Sanne. In de tuin van Albergue Casa Fernanda ontmoetten ze Margit, een Oostenrijkse. En deze ontmoeting op de camino bleek het begin te zijn van een nieuw leven.

Eind april 2018 ben ik naar Oostenrijk gegaan om met Margit te onderzoeken wat er precies tussen ons was en of er een gezamenlijke toekomst voor ons was weggelegd. Die was er! In dat jaar ben ik regelmatig naar Oostenrijk gegaan om er uiteindelijk te gaan wonen. Al vanaf het begin hadden we er over gesproken dat, als we zouden trouwen, we dit in de tuin van Casa Fernanda wilden doen. Daarom hebben we begin 2021 met Fernanda contact gezocht en haar ons verhaal verteld. Zonder één seconde na te denken heeft ze met veel enthousiasme toegestemd.



De datum was ook snel gekozen: 31-8-2021. Precies vier jaar na onze eerste ontmoeting.

Onze bruiloftsgasten waren de verbouwereerde pelgrims van die dag. 's Ochtends zijn we zelfs nog spontaan gezegend door een Ierse priester die er de dag ervoor aangekomen was.

Om het verhaal helemaal af te maken heeft een Amerikaanse vakfotograaf onze bruiloft op beeld vastgelegd. Waarschijnlijk beseftte hij op dat moment pas waarom hij de hele camino zijn zware, professionele camera meegenomen had.



Op de foto van links naar rechts: Marianna (dochter Fernanda), Jacinto (echtgenoot Fernanda), ambtenaar burgerlijke stand gemeente Viana do Castelo, Margit Unterberger-Weemaes (bruid), Werner Weemaes (bruidegom) en Fernanda (hospitalera).

Het was een stralende dag. Fernanda heeft er, samen met haar man, vele vrijwilligers en hun dochter (die ook voor ons als tolk fungeerde tijdens de huwelijksplechtigheid) een ongelofelijk mooi feest van gemaakt.

Werner Weemaes

Tussenstand schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen

Op 25 september j.l., tijdens het International Literature Festival Utrecht (ILFU), kondigde het Nederlands Genootschap van Sint Jacob de

schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen

aan. Voor deze wedstrijd kunnen onvergetelijke ervaringen op de camino, in maximaal 2000 woorden, tot en met 31 december a.s. ingezonden worden.



Een gevarieerde, deskundige jury zal daarna de inzendingen beoordelen.

De winnaar van de schrijfwedstrijd ontvangt een prijs van € 2.000,-.

Bij het schrijven van deze tussenstand zijn we ongeveer halverwege de inzendingsperiode. Tot nu toe heeft de oproep al geresulteerd in twintig ingezonden verhalen met een grote diversiteit aan onderwerpen. Zo spelen bijvoorbeeld

ontmoetingen of persoonlijke veranderingen

in iemands leven een belangrijke rol in de verhalen. Maar ook onderwerpen als gastvrijheid, verblijf in albergues, bepaalde v

oorwerpen of bijvoorbeeld muziek

zijn in verhalen gebruikt omdat ze verbonden zijn met een diepe indruk die het bij de schrijver heeft achtergelaten.

Sommige verhalen spelen zich af op de

Camino Francés

, maar ook de

Camino del Norte, Camino Portugués,

de

Via de la Plata

of één van de aanlooproutes in Frankrijk worden beschreven.

Sommige schrijvers zijn

net terug van de camino

en hebben hun indrukwekkende gebeurtenissen nog vers in het geheugen en deze verwerkt in een verhaal. Anderen blikken terug naar hun ervaringen van

een kwart eeuw geleden

en hebben dit als basis voor hun verhaal gebruikt.

Enkele schrijvers benaderen met hun verhaal het maximum van 2000 woorden, maar veel schrijvers hadden genoeg aan minder woorden om hun verhaal in kwijt te kunnen.

Kortom, elke verhaal heeft een eigen invalshoek, een feest om ze te lezen!

Wat is jouw onvergetelijke ervaring?

Wij kijken uit naar jouw verhaal. Stuur ons uiterlijk 31 december jouw verhaal. Je kunt daarvoor de button gebruiken: 'E-mail: Mijn onvergetelijke ervaring op de camino is...'

Pelgrimage of fietstocht?

"Lycra! You don't wear lycra", riep gastheer Math in grote verbazing uit toen hij zich net aan ons had voorgesteld. "Every cyclist wears lycra!", zijn stem sloeg bijna over. Hij nam ons van top tot teen op, zoals we voor hem stonden in onze "gewone" kloffie. "Cotton", zeg ik, "thats our favorite".

Nee, geen fietsbroek voor ons. Die hadden we na 3 dagen al in onze fietstas gestopt. Hielp niet tegen onze zadelpijn, maakte het eerder erger. Wat mij wel hielp was: liezen insmeren met vette Bioforce zalf.



Ieder zijn eigen camino: voor de één is het een pelgrimage, voor de ander een bijzondere fietstocht. Ik wilde het zo graag ervaren na ruim vijf jaar vrijwilligerswerk binnen het Genootschap: pelgrim zijn.

Maar dat gevoel kwam niet...

Was het door het verblijf in 'Vrienden op de fiets' accommodaties, chambres d'hôtes, AirBnB of niet te dure hotelletjes? Of het feit dat ik op stap ging met een echtgenoot die niets met Jacobus heeft en wel met mij mee wilde fietsen? Na veertien dagen gaf ik het op. Dat gaf ruimte, nu kon ik meer genieten.

Onvergetelijk was het zeker, ondanks dat we niet verder zijn gegaan dan Saint-Jean-Pied-de-Port. De hitte en de bergen van Spanje deden mij besluiten dat het voor deze tocht genoeg was. Met 50, 60 km per uur de hellingen af, ik heb doodsangsten uitgestaan.

Ook zag ik mij vanwege de hitte niet voor dag en dauw opstaan en zonder of onvolledig ontbijt op pad gaan. Echtgenoot wilde wel verder, desnoods alleen. Maar ik kon hem overtuigen dat 'samen uit samen thuis', een ongeschreven regel was voor ons avontuur.

De fijnste ontvangst was bij gastheer Math en zijn vriend Tu in Aulnay. Australische gastvrijheid gecombineerd met Aziatische servicegerichtheid in een prachtige B&B aan de buitenrand van een historische stadje. Wat een verbinding had ik met de kleine, slanke, Tu. Altijd een glimlach op zijn gezicht.

Het afscheid was even hartelijk als het hele verblijf was geweest. Een ontmoeting om nooit te vergeten.

Minke Josse



Compostelaregister

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft een compostelaregister. Hierin worden de namen van compostelabezitters vermeld die zich hiervoor hebben aangemeld. De aanzet voor deze database is gedaan door Piet Beisterveld en Harry Wasser aan de hand van de vermeldingen in de Jacobsstaf van voltooide pelgrimstochten.

Compostelaregister

Het 4 lustrum van het Genootschap in 2006 was aanleiding om alle aankomsten van pelgrims van de afgelopen jaren in een boekpublicatie op te nemen. Sindsdien is het een jaarlijkse uitgave geworden. Telde de eerste uitgave (2007) 3.617 vermeldingen, in de editie van 2022 (tochten tot en met eind 2021) staan ruim 13.800 vermeldingen en daar zullen er in 2022 zeker een kleine 700 bij komen.

Voor een digitale versie van het register is zo'n groot aantal geen probleem. Een boekpublicatie wordt echter steeds dikker en dus duurder. Omdat hooguit 5 % van de vermeldingen nieuw is, rees de vraag of een jaarlijkse uitgave nog wel verantwoord is.

Begin 2023 het laatste boek

In overleg met het bestuur van het Genootschap is besloten begin 2023 een geconsolideerde boekpublicatie te maken van alle aanmeldingen voor het register die **tot en met 31 december 2022** zijn ingestuurd.



Periodiek een supplement

Afhankelijk van het aantal inzendingen zal periodiek (bijvoorbeeld ieder Heilig jaar, of elk lustrumjaar van het Genootschap) een supplement worden samengesteld.

Uiteraard zullen daar dan ook vermeldingen worden opgenomen van tochten die vóór 31 december 2022 zijn gemaakt maar pas na die datum aangemeld zijn.

LET WEL: hiermee verdwijnt het register natuurlijk niet. Aanmeldingen van leden blijven welkom. In samenwerking met de websitebouwer zal de toegankelijkheid van het register via de website van het Genootschap worden verbeterd.

Midwinterwandeling 28 december

Op **dinsdag 28 december** organiseren we weer een midwinterwandeling met als thema 'de symbolen van de pelgrimstocht.' De wandeling start en eindigt bij **Pelgrimsherberg Kafarnaüm** in **Vessem** en voert ons door de prachtige landschappen en bossen van de Brabantse Kempen. Tijdens de tocht komen verschillende symbolen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de rugzak en de wandelstok.

Praktische informatie

Tussen 09.30 en 10.00 uur verwelkomen we de deelnemers bij de Pelgrimsherberg. Om 10.00 uur starten we met een korte wandeling. Daarna is er tijd voor de lunch; elke deelnemer dient zelf een lunchpakket mee te nemen. Na de lunch maken we nog een wandeling en tussen 15.30 en 16.00 uur sluiten we de dag af.

Kosten

Deelname aan de wandeling kost € 10,-. Graag ter plekke contant betalen.

Inbegrepen zijn: ontvangst met koffie of thee en na afloop een kom erwten- of vegetarische soep.

Inschrijving

Aanmelden voor de midwinterwandeling kan via het aanmeldformulier op onze website Pelgrimsherberg (zie button). Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt: "Wie het eerst komt.....". **De inschrijving sluit op 23 december.** Vragen over de Midwinterwandeling? Klik op de button.



Najaarsbijeenkomst met Jacobs zegen

Ons Genootschap en de Regio Den Haag kunnen terugkijken op een geweldig geslaagde najaarsbijeenkomst. De ontvangende Jacobsstad lag er op z'n mooist bij in de herfstzon, burgemeester Jan van Zanen, ook voormalig burgemeester van onze hoofdzetel Utrecht, heette de aanwezigen op passende en humoristische wijze welkom en daarna ging iedereen zijns weegs: richting workshop, rondleiding, lezing, infomarkt, stadswandeling, torenbeklimming of zelfs rondvaart.

En wie kans zag de algemene ledenvergadering te bezoeken, raakte niet uitgepraat over het bijzondere gebouw en dito zaal waarin die plaatsvond: een monumentaal pand aan de Kazernestraat waar de Sociëteit De Vereeniging gehuisvest is. 'Er was zoveel, ik vond het zo moeilijk kiezen!' aldus een bezoeker, die daarmee het probleem van menigeen verwoordde.

Een bijzonder hoogtepunt was het optreden van Mike Boddé, voor de gelegenheid gestoken in pelgrimskleding. In woord en muziek liet hij op dan weer hilarische, dan weer ontroerende wijze zijn belevenissen tijdens het lopen van de Camino Portugués de revue passeren. Zoals ook te lezen is in Jacobsstaf #135 ervoer hij hoe al zijn zintuigen op scherp stonden en de aandacht voor kleine dingen hem intens deden genieten. Dit verwoordde hij in het lied waarmee hij zijn optreden afsloot: 'Alles wat je aandacht geeft wordt mooi'.

Dan was er nog het heuglijke nieuws dat de toren van de Grote of Sint-Jacobskerk vanaf nu een stempelpost is. En de aanbieding van een blijk van waardering voor twintig jaar samenwerking van de werkgroep Hospitaleren Roncesvalles met het Colegiata, het kerkelijk bestuur van Roncesvalles. Daarover meer elders in deze Ultréia.



Tekenend voor de sfeer was dat heel veel bezoekers nog lang bleven napraten in 'Café Kloosterkerk'; bij de klanken de

Tuna Ciudad de Luz

, die de bezoekers ook gedurende de dag in Spaanse sferen liet verkeren met hun optredens.

Impressie

Mirjam de Bont maakte een impressie van deze geslaagde dag. Klik op onderstaande button om een aantal reacties van deelnemers te bekijken.

Algemene ledenvergadering

Niet alleen de najaarsbijeenkomst was druk bezocht, ook de Algemene Ledenvergadering mocht zich verheugen in een hoge opkomst. Onze voorzitter Peter Hesseling vroeg na de opening een moment van stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons de afgelopen periode zijn ontvallen.

Penningmeester Gabriël van de Luitgaarden lichtte de verwachting voor 2022 toe, een jaar dat gekenmerkt werd door een **grote aanwas aan leden** (circa 900) en **volop activiteiten** (na twee 'activiteit arme' coronajaren). Het resultaat zal naar verwachting licht positief zijn.



De **begroting voor 2023** laat een negatief resultaat zien. Gelet op de reserves die zijn opgebouwd door het wegvallen van nagenoeg alle activiteiten in de afgelopen twee jaar wordt dit door het bestuur niet als zorgelijk ervaren. Er is dan ook geen reden om de contributie te verhogen. Met nog een enkele toelichting stemde de vergadering, met één onthouding, in met de begroting 2023.

Peter lichtte vervolgens een aantal onderwerpen toe die op de bestuurstafel liggen:

Het beleidsplan. Het concept is gereed voor bespreking met de regio's en werkgroepen. Leden die dit wensen kunnen daar hun input geven, maar het conceptbeleidsplan kan ook, middels een e-mail via onderstaande button, rechtstreeks bij Peter opgevraagd worden.

Internationaal zijn stappen gezet om de samenwerking op Europees vlak te versterken.

Verheugend is het enthousiasme voor pelgrimeren door studenten (Santiago Students) en "Pelgrimeren voor de jeugd". Daarmee bereikt de vereniging veel meer leeftijdscategorieën.



Na een periode van negen jaar trad **Lidwien Meijer** deze vergadering af. Peter dankte haar met lovende woorden en reikte haar de speciale speld met Santiago-schelp uit.

Aantredend bestuurslid Dick van der Klaauw werd met algemene stemmen gekozen. Aspirant bestuursleden zijn Edwin van Gerwen en Nelleke Boels. De rondvraag leverde enkele suggesties op om de communicatie met de leden te verbeteren.

Medewerkers Pelgrimsherberg Vessem gezocht

Bij pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) hebben we mensen nodig die mee willen werken aan de vele programma's die we aan (aspirant-) pelgrims aanbieden.

Een kleine greep uit ons aanbod: we organiseren voorbereidingsweekenden voor hen die naar Santiago of Rome willen lopen, thuiskomweekenden, seizoenswandelingen, fiets- en wandelweekenden, labyrint- en stiltedagen. Het aantal deelnemers per activiteit blijft toenemen en daar zijn we blij mee.



Voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten én om de activiteiten optimaal te begeleiden zijn wij op zoek naar:

Mensen die 3x per jaar een dagdeel in Vessem **willen meedenken** in de werkgroep programma-aanbod volwassenen. De huidige werkgroep bestaat uit drie leden, we willen deze graag uitbreiden naar minimaal zes leden. Creativiteit, ideeën ontwikkelen, initiatiefrijk, zijn enkele kernwoorden passend bij deze vacature.

Daarnaast willen we ook onze groep **uitvoerende medewerkers** op peil houden en daarom zijn we voor de uitvoering van de activiteiten dringend op zoek naar mensen met kennis van of affiniteit met pelgrimeren in het algemeen en met wellicht specifieke kennis van of belangstelling voor een bepaalde activiteit. Enige ervaring in het werken met een (kleine) groep is belangrijk.

Wanneer je interesse hebt in één van deze vrijwilligers vacatures, of als je eerst nog iets meer wilt weten over de vacatures, stuur ons dan een e-mail. Je kunt daarvoor onderstaande button gebruiken. Wij kijken uit naar jouw reactie!

Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Cor Kuyvenhoven, Coördinator programma-aanbod volwassenen

Camino op de Pino

In het voorjaar zijn mijn man Bert en ik voor het eerst naar Santiago de Compostela gefietst. Dat deden we op een anders-dan-anders-tandem: de Pino. De Pino is een standaardmodel tandem van Hase en heeft als grootste voordelen dat beide fietsers vrij zicht hebben en dat je, al trappend, zo dicht bij elkaar bent dat je elkaar makkelijk kunt wijzen op iets interessants en/of je gedachtes kunt delen.



We startten onze tocht vanuit ons huis in Maasland als 'gewone' fietsers maar gaandeweg spraken we steeds vaker over onszelf als 'pelgrim' en over de route als 'de camino'. Maar waarom? Kwam het doordat we anders gingen kijken naar de wereld om ons heen? Kwam het door de aardige mensen onderweg die altijd bereid waren ons te helpen en zelfs met ons meeliepen naar de winkel die ze bedoelden? Kwam het door de andere fietsende pelgrims die we ontmoetten en waarmee we al snel een band kregen omdat we een gevoel deelden van 'samen-op-weg-naar-hetzelfde-doel'?

Een aantal bijzondere ontmoetingen hebben er zéker toe bijgedragen. Zoals de wandelaarster die ons spontaan welkom kwam heten op het plein voor de kathedraal omdat ze zag dat er, op dat moment, niemand was die dat deed.

Zij had net de Camino Portugués gelopen met, in een speciale wandelkar, haar geestelijk en lichamelijk gehandicapte dochter van 19 die eruitzag als een kind van tien. Zij vertelde ons dat ze van plan was om de volgende camino fietsend af te leggen, wederom met haar dochter in die kar.



Of de vrouw van in de dertig die al meerdere camino's had gewandeld en er haar beroep van had gemaakt om pubers met psychische problemen te helpen door steeds met één van hen een deel van een camino te wandelen.

We weten nog niet of onze camino een vervolg krijgt, maar dit was wel een zeer indrukwekkende belevenis.

Wilma van Leeuwen-Alsemgeest

De veiligste fietsenstalling die er bestaat

In de vorige Ultreia werd de vraag gesteld: "Waar laat je je fiets onderweg?" Op deze vraag ontvingen wij, redactie Ultreia, de onderstaande reactie:

Dag,

Op de vraag waar je je fiets laat bij bijvoorbeeld overnachtingen, willen we jullie onze beste en veiligste overnachtingsplek voor de fiets niet onthouden.

Deze overnachtingsplek hebben we niet gevonden tijdens onze tochten naar Santiago maar tijdens onze pelgrimstocht naar Rome. Bij de grens van Zwitserland en Italië belandden wij in een hotel dat gevestigd is in een oud bankgebouw.

Onze fietsen konden we 's nachts kwijt in de grote kluis van de voormalige bank.

Niet te kraken. Maar uit verzekeringstechnisch oogpunt (je moet per slot van rekening twee fietssleutels in kunnen leveren bij diefstal) hebben we de fietsen toch ook nog op slot gezet!

Hartelijke fietsgroeten,

*Theo Snelders en Henriëtte Budel
Westervoort*

De andere reacties op de vraag: "Waar laat je je fiets" ook lezen?

Ga dan via onderstaande button naar de Jacobike nieuwsbrief. En als u de Jacobike nieuwsbrief elke twee maanden wilt ontvangen kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief door in te loggen op www.santiago.nl, klik bovenaan op nieuwsbrieven, dan ontvouwt zich een lijst met nieuwsbrieven, klik Jacobike aan en sla de wijziging op.



Twintig jaar Roncesvalles

De twintigjarige samenwerking tussen het genootschap en het Colegiata, het kerkelijk bestuur van Roncesvalles, werd op vrijdag 4 november jl. in Roncesvalles gevierd met een feestelijke maaltijd.



Op de foto van links naar rechts: Don Bibiano Esparza Tres, Edurne Echeverria, Maribel, Marisol Goikoa Iribarren, Don Jesús Labiano

De leden van de werkgroep Hospitaleren in Roncesvalles zaten al opgetogen aan tafel te wachten toen het voltallige kerkelijk bestuur aan de dis aanschoof. Daaronder was ook Don Jesús Labiano, inmiddels 96 jaar, indertijd de prior van het Colegiata en initiator van de nauwe samenwerking die twintig jaar geleden in gang is gezet. Scherp van geest en in zijn streken nog een kwajongen.

Veelvuldig nam hij Don Bibiano, de huidige prior van het Colegiata, op een ludieke manier in het ootje. Don Bibiano memoreerde onze stevige samenwerking en bedankte ons hiervoor. In die twintig jaar hebben 520 hospitaleros, waarvan velen elk jaar weer terugkomen en allen lid van het genootschap, maar liefst 700.000 pelgrims verwelkomd.

Het Colegiata wil graag met ons door. Het wederzijds respect voor en vertrouwen in elkaar is de basis voor deze intensieve samenwerking, aldus Don Bibiano, die uit dankbaarheid het genootschap een plaquette aanbood waarop die twintigjarige samenwerking staat beschreven.

Dit was werkelijk een memorabele bijeenkomst; belangrijker is echter dat al onze hospitaleros die daar hebben gewerkt de taal spreken van de harten van de pelgrims; zonder hen geen samenwerking.

Henk Trimbach, voorzitter van de werkgroep Hospitaleren in Roncesvalles heeft tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 12 november jl. in Den Haag deze plaquette aangeboden aan Peter Hesseling, voorzitter van het genootschap. De plaquette zal een mooi plekje krijgen in het Huis van Sint Jacob in Utrecht.

Waar wil jij hospitaleren?

En hoe selecteer je dan die ideale herberg?

Er zijn heel veel mogelijkheden om die ideale herberg te vinden maar als je dat nog niet eerder hebt gedaan kun je het spoor bijster raken in de vele websites en vervolgens de vele mogelijkheden, regels en voorwaarden van een herberg.

Wij, werkgroep Hospitaleren, kunnen je bij je zoektocht ondersteunen. Tijdens een informatieve bijeenkomst komen, naast praktische tips en hulp bij inschrijving, ook onderstaande vragen aan bod:

- Moet ik gecertificeerd zijn?
- Een cursus gevolgd hebben?
- Hoeveel talen moet ik spreken?
- Welke voorwaarden worden er gesteld?
- Waar moet ik op letten bij selectie van een herberg?
- Ben ik verzekerd als ik aan het hospitaleren ben?
- Wanneer en hoe schrijf ik me in?
- Kunnen we ook met zijn tweeën hospitaleren?



Informatieve bijeenkomst

Data	
Locatie	vrijdag 20 januari of zaterdag 21 januari 2023
Aanvang	Het Huis van Sint Jacob te Utrecht
Duur bijeenkomst	10.00 uur
Opgave voor één van de bijeenkomsten	2 uur
Kom jij ook?	voor 31 december 2022

Je kunt je opgeven voor één van deze bijeenkomsten bij het secretariaat van de werkgroep Hospitaleren, klik op onderstaande button. Deze button kun je ook gebruiken als je nog vragen hebt over de bijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Werkgroep Hospitaleren – Carla Gigengack

Pelgrimsweg van Vézelay

De route via Vézelay is dé favoriete aanlooproute voor pelgrims vanuit Nederland, België, Luxemburg en (Noord-west) Duitsland. Na Vézelay komt de keuze: direct naar Saint-Jean-Pied-de-Port, in het uiterste zuiden van Frankrijk, of via Le Puy-en-Velay. Dit bericht gaat over de directe route: de Pelgrimsweg van Vézelay naar Saint-Jean (in het Frans 'Voie de Vézelay, in het Latijn: 'Via Lemovicensis').

Nieuwe editie 2023

Begin december verschijnt een nieuwe, gedrukte editie van de Nederlandstalige gids van deze Pelgrimsweg. De gids is dan te koop via de webshop (zie button). De gids kost € 15,- voor leden en € 19,50 voor niet-leden.

Let op: ook deze editie bevat géén overnachtingsadressen. Omdat er vaak wijzigingen zijn, is een apart overzicht daarvan gratis te downloaden. Ook de GPX-/KML-tracks van de route en van de voorzieningen (overnachtingsadressen, winkels, etc.) zijn gratis te downloaden, zie button: Direct naar de downloadpagina. En, hou er rekening mee, dat de eerstvolgende, grote update van de voorzieningen plaats vindt vlak vóór het nieuwe pelgrimsseizoen, in maart 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over de pelgrimspaden door Frankrijk richting Santiago kunt u terecht op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob: onderdeel looproutes in Frankrijk. Op de website vindt u ook meer informatie over de Pelgrimsweg van Vézelay. Button: Direct naar werkgroep pagina Pelgrimsweg van Vézelay.

Update

Als u de editie 2020 van de gids heeft, vindt u via die button ook een update van de, vaak kleine, wijzigingen in de route. Met deze update en de 'oude' gids is de route prima te lopen. Wij maken geen updates meer voor eerdere edities (2017, etc.).

Opmerkingen? Vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u per e-mail (via diezelfde button) contact opnemen met de werkgroep 'Pelgrimsweg van Vézelay.

Wij wensen u een 'bon chemin!'

Werkgroep Pelgrimsweg van Vézelay

Wobien Doyer, Klaas Mors, Arno Cuppen en Han Lasance



Camino NL podcast

Er zijn weer nieuwe verhalen te beluisteren in Camino NL.

Pelgrim Thijs liep van Heemstede naar Santiago en ontdekte bij thuiskomst dat 'thuiskomen' moeilijker is dan de hele camino.

Pelgrim Leo liep op zijn 50ste van huis naar Rome.

Cees Bol, nog maar net terug van zijn tocht van Lourdes naar Santiago, doet zijn verhaal.

Pelgrim Ad fietste van Haarlem naar Santiago op een handbike.

Pelgrim Jessemijne liep van Amsterdam naar Finisterre en vond zichzelf terug zonder dat ze naar zichzelf op zoek was geweest.

Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcast, de website camino.buzzsprout.com en via de website van ons Genootschap (klik op buttons).

Johanna Kroon



Onderweg? Net terug? Activiteit? Verhaal? Tips?

De dagen worden korter, het wordt frisser en de kans op regen neemt helaas ook toe in Spanje.

De pelgrims die nu nog onderweg zijn, of die dit jaar wellicht nog plannen hebben om te gaan, zullen in aantal afnemen. Maar onverminderd zijn wij geïnteresseerd in jullie verhalen en belevenissen onderweg.

Wij zien o.a. jullie e-mails (zie onderstaande button) met verhalen over jullie reis, over bijzondere ontmoetingen (je grote liefde gevonden?) en de inzichten die het gebracht heeft met interesse tegemoet. Maar vanzelfsprekend zijn ook tips over een boeiend boek, een aangrijpende film, een interessant evenement om in de agenda te noteren en/of een terugblik op bijeenkomsten en evenement van harte welkom.

Redactie Ultreia



*And... a time to share? Gebruik dan de button:
E-mail voor redactie Ultreia*

Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: José van der Haar en Francine van den Bergh

Redactieadviseur: Gabriel van de Luitgaarden

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien jouw kopij graag voor de 15e tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken.

Foto's: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto's uit de collectie van José van der Haar.

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Hier (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>) vind je meer informatie.