

Met de pelgrim(s) op pad, ditmaal “De Gebroeders Swinkels”

“De gebroeders Swinkels”

In juni jl. mocht ik een aangenaam onderhoud hebben met Antoon (78jr. en Albert (73jr.) Swinkels, dit vond plaats op het woonadres van Antoon in Beek en Donk. Zij zijn geboren en opgegroeid te Helmond in een boerderij gelegen op de hoek van de Bindersestraat/St.Hubertusstraat, het gezin bestond en bestaat uit 6 jongens en 1 meisje. De vader is in 1951 helaas komen te overlijden, waarna het gezin in 1953 is verhuisd naar Beek en Donk, Antoon is in het woonhuis blijven wonen tezamen met zijn moeder. Albert is na zijn afstuderen gaan wonen in Rijkevoort, inmiddels woont hij in Cuijk.

Bij mijn aankomst werd ik hartelijk welkom geheten door de gebroeders, koffie werd ingeschonken en een heerlijke punt rijstevlaai met slagroom ontbrak er niet aan.

Antoon is in zijn werkzame leven altijd cijfermatig bezig geweest, dit als accountant, Albert is in de medische wereld werkzaam geweest, dit als huisarts, tevens is hij gedurende een zeer lange periode, dit reeds 15 jaar, in de maand september een week als vrijwilliger werkzaam in Lourdes, dit als medisch begeleider.

Dan hebben we nog te maken met een andere broer, t.w. Cor (76jr.), heeft als onderwijzer voor de klas gestaan aan de Lambertus School in Veghel en later in Eerde. (Cor was bij het gesprek niet aanwezig)

De liefde voor het fietsen, deze is zo'n beetje ontstaan in 1989 toen Antoon tezamen met een goede kennis vanaf de Middellandse Zee een tocht hebben gemaakt door Frankrijk naar Nederland, o.a. de Provence en de Jura werden toen bezocht. Vanaf 1991 hebben Antoon en Cor t/m 2006 jaarlijks grote tochten ondernomen, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Frankrijk al deze landen hebben ze dus een aantal malen doorkruist, tochten van ca. 1500 km waren hierbij geen uitzondering, in 2002 hebben ze ook nog de oversteek naar Engeland gemaakt (Hull, Leeds, Sheffield, Coventry, Oxford en nog een aantal andere plaatsen). In 2007 besloten Antoon en Cor het iets rustiger aan te gaan doen. Zij hebben toen een aantal georganiseerde fietstochten gemaakt o.a. de Donauradweg naar Wenen en Budapest, langs de Bodensee, Gardameer en Venetië en Berlijn en omgeving.

Begin 2012 begon het toch weer te kriebelen. Albert enthousiast gemaakt door een collega die naar Santiago de Compostella was geweest, wist zijn broers Antoon en Cor te inspireren de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te gaan ondernemen. Om te beginnen werd een bezoek gebracht aan Het Karfarnaüm te Vessem, alwaar de benodigde informatie werd verkregen, verder werd men lid van Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Werden er vooraf afspraken gemaakt m.b.t. het aantal km's per dag alsmede "de slaapgelegenheden"?

Het gemiddelde aantal km's per dag werd bepaald dat deze 80 tot 100 km zouden bedragen en dat verder gekozen werd voor eenvoudige hotelletjes en B. & B., vaak kon men gebruik maken van kamers waarop 3 bedden stonden opgesteld. We hebben op de bonnefooi de tocht gemaakt en het is ons altijd gelukt een slaappleats te kunnen vinden.

Welke route wordt gekozen? en in welke tijd van het jaar.

Al snel werd de keuze bepaald dat dit de westelijke St. Jacobs Fietsroute zou worden (Camino Frances), op 6 juni 2012 was de vertrekdatum en op 6 juli 2012 bereikte men het eindpunt Santiago de Compostella, er is 1 rustdag geweest t.w. in Logroño. Tijdens deze tocht vond er één opmerkelijk iets plaats, nl. op weg naar Logroño "verloren zij elkaar uit het oog", dit tijdens een afdaling, tel. konden zij elkaar niet bereiken, Albert en Cor fietsten gezamenlijk, Antoon alleen. In Logroño hebben Albert en Cor in een B. & B. geslapen, Antoon in een Refugio. In de vroege ochtend daarop hebben zij elkander weer ontmoet op het plein bij de kathedraal van Logroño. (In Logroño heeft Cor zelf nog een band vervangen bij een "fietsmaker", deze zelf had hiervoor geen tijd!!)

Hebben jullie van je tocht een reisverslag gemaakt?

Neen, uiteraard wel dagelijks de nodige aantekeningen van het aantal km's, uitgaven, overnachtingsplaatsen etc., verder werden er foto's gemaakt alsmede filmopnamen (deze zijn vastgelegd op Dvd's)

De aankomst in Santiago de Compostella.



Wij hebben 3 nachten doorgebracht aldaar. De terugreis: wij zijn met de taxi tezamen met een aantal andere pelgrims naar La Coruña gegaan alwaar we met “Vueling” zijn teruggekeerd naar Amsterdam.

Was het éénmalig de tocht naar Santiago de Compostella of.....?????

Voorop gesteld, onze fietstocht was in 2012, dus 10 jaar geleden en ook 10 jaar jonger, maar Albert heeft nog enige twijfel.....?????

Wat hebben Antoon, Albert en Cor nadien nog gefietst:

2013 Lourdes, 2014 Rome, 2015 Girona/Barcelona, 2016 Praag/Dresden/Berlijn, 2017 Hanzeroute Bremen/Elbe/Maagdenburg en in 2018 een route door geheel Nederland. Alle tochten zijn gestart vanuit Beek en Donk!!!!



V.w.b. de tocht naar Lourdes, deze hebben Antoon en Cor met z'n tweeën gedaan.

Antoon en Albert, tot slot:

Reeds een groot aantal jaren mogen wij jullie scharen onder “de vaste” bezoekers van onze regio voor- en najaarsbijeenkomsten, een aantal wandelingen alsmede de verhalendagen, antwoord hierop is: ook wij zijn besmet geraakt met het Camino virus en het blijkt moeilijk te zijn om hier vanaf te geraken, verder vinden wij het aangenaam om tijdens deze bijeenkomsten onze verhalen te kunnen delen met anderen die ons zijn voor gegaan of nog zullen gaan.

Als laatste nog een opmerking mijnerzijds, je kunt je bijna niet voorstellen wat in al die jaren door de gebroeders aan documentatie, foto's, dvd's etc. is vergaard, respect voor deze mannen, ik denk dat er niet nog meer BROERS zullen zijn die op fietsgebied hebben gedaan wat de **Gebroeders Swinkels** in de loop der jaren hebben ondernomen, hopelijk mogen wij nog vele jaren van deze nog energieke personen genieten!!



(nog voor alle duidelijkheid, de 3 bijbehorende foto's, de foto genomen bij de kathedraal in Santiago de Compostella geeft in volgorde aan: van links naar rechts, Albert, Cor en Antoon)

Jo Gruijters

Juni 2022