



Zaterdag 19-11-2022. Van Wad tot IJ, etappe 4, Schagen-Schoorldam

Na de koffie bij Wonders in het centrum van Schagen startten 45 caminoliefhebbers de wandeling richting Valkkoog. Het dorp telt momenteel zo'n 160 inwoners. De plaatsnaam herinnert aan de valkenjacht in de koog, buitendijks gelegen gebied. Rond 1250 lag het aan een zeesluis. In de laatgotische Sint Geertruijtkerk, uit de 16^e eeuw, staat een orgel uit 1871 gebouwd door de gebroeders Adema. De kerk is een rijksmonument. Om het onderhoud te bekostigen worden er tegenwoordig onder andere concerten en trouwerijen georganiseerd. Zo werd ons uitgelegd door gids Petra. Zij had de eer om de door Peter Jongh



Visscher fraai vervaardigde stempel, voor vertrek in onze pelgrimspassen te zetten.

We passeerden Groenveld, waar de laatst overgebleven maalmolen De Groenvelder te bewonderen valt.

Langs Stroet naar Tuitjenhorn, dit dijkdorp wordt sinds 1287 beschreven. In de Jacobus de Meerdere kerk werden we ontvangen met koffie door Pim van der Pol,

historicus. De neogotische kruiskerk heeft een ingebouwde fronttoren en stamt uit 1853. In 1925/1926 is de kerk uitgebreid met twee smalle zijbeuken. Het oorspronkelijke meubilair en de prachtige kleurrijke beglazing zijn nog aanwezig. Tussen al dit moois hebben we onze lunch genuttigd.





Buiten is de Jacobsschelp in de zijgevel te zien.

Succesvolle volleyballers als Celeste en Fabian Plak zij in Tuitjenhorn geboren. Stukje terug om ons pad richting Eenigenburg te vervolgen. We zien de overblijfselen van kasteel Huis te Nuwendoren, dwangburcht door Floris V, graaf van Holland en Zeeland, gebouwd na zijn overwinning op de West-Friezen in 1282. In 1948 zijn de resten van het kasteel herontdekt en zichtbaar gemaakt. De overblijfselen zijn te zien vanaf een stalen toren die in 2011 gerealiseerd is.

Naast museum Eenigenburg zagen we het daglonershuisje uit 1877, het is ingericht in de sfeer van vroeger tijden en is symbool van de strijd

om een zeer eenvoudig bestaan als dagloner. In betere tijden heeft Josine van Dalsum, actrice, in het dorp gewoond.

Verder over de West-Friese Omringdijk, 126 km lang. Gesloten in 1320. Links en rechts agrarisch gebied. Vele velden ingezaaid met grondverbeteringsgewassen. Grasvelden, nog helder groen vanwege té hoge temperaturen van de laatste tijd. Lange rechte ploegvoren, waarin bloembollen hun wortels vormen om ons in het voorjaar weer van hun kleurenpracht te laten genieten.

Krabbendam, de oostenwind, 5 Beaufort, snijdt in onze gezichten doordat we in het meest bochtige gedeelte van de Omringdijk zijn beland. De eerste winterse herfst dag. Kwam de temperatuur boven nul vandaag? Maar volop zon, genieten! Wij caminogangers

kunnen wel tegen een stootje. Hier ergens in de buurt stond het huis van Sjoukje van 't

Spijker, je weet wel van het duo Mouth & MacNeal. How Do You Do?

Nog even de pas erin. Oeps, knallen! Acht jagers in de weer. De hazen kozen het hazenpad, voor sommigen te laat, werk voor de honden.

Schoorldam in zicht. Het dorp wordt gescheiden door het Noord-Hollands Kanaal. Het westelijke deel behoort bij Bergen, het oostelijke deel bij Schagen. Na een zompige onderdijk nadert ons eindpunt voor vandaag, Schoorldam, waar Pablo

Picasso in 1905 een weekje verbleef. Hij was aan vakantie toe, was de drukte van Parijs zat. Hij was onder de indruk van de slanke Hollandse meisjes met hun wit kanten mutsjes... de rest is geschiedenis. Daar is het Hof van Schoorl in Schoorldam. Een goed smakend drankje, met of zonder alcohol, afhankelijk van het vervoermiddel? Hoe dan ook, het was een pracht dag, in alle opzichten.

Rest mij nog eenieder hartelijk te bedanken voor de gezelligheid, we waren een prachtgroep. Maar, bovenal ons bestuur voor de uitstekende organisatie van de 4^e etappe van Van Wad tot IJ!



Miek Blankendaal