

Jacobswandeling 24 september 2022 vanaf station Hillegom.

Vandaag starten we vanaf station Hillegom met 13 mensen naar het Pannenland.



Omdat er geen horeca gelegenheden zijn, beginnen we met een heerlijk kopje koffie en thee tot alle treinreizigers er zijn. We lopen langs de Koninklijke van Zanten en staan stil bij een mooie reuzenbol van het kantoor. 333.

Langs het spoor lopen we een stukje terug en steken dwars over een bollenveld richting Leidsevaart. De bedoeling was om met het pontje over te steken en daarna weer door een bollenveld naar de Zilkerduinweg te lopen, maar helaas is dit door de overmatige begroeiing niet mogelijk. We lopen een stukje langs de weg richting Zilkerduinweg, waar we nog even



stilstaan bij een vindplaats van een raket door 4 Hillegomse
buurjongens. Het was net na de oorlog op 31 mei en toen de jongens
de V1 raket vonden, die in hun nabijheid ontplofte.



Net na het begin van de 206
gaan we het bollenveld weer in
en lopen zo richting de ingang
van de Waterleidingduinen van
de Zilk. Hier hebben we even
gepauzeerd en een broodje
gegeten. Gelijk rechts zijn we
dwars door het Duin gelopen
richting Pannenland. Onderweg
hebben we veel herten gezien
met af en toe prachtige
geweien.



Ook hebben we nog even stilgestaan bij een bankje met een plaatje erop van de 4 buurjongens die omgekomen zijn. Na een prachtige en droge wandeling hebben we in Pannenland heerlijk even gerelaxt. Ton Seijsener had nog een prachtig toetje door het bos van Barnard. Heel veel kastanjes en al veel paddenstoelen hebben we gezien. Via camping Vogelenzang zijn we met wat acrobatische toeren weer teruggelopen via de bollenvelden naar het station.



Het was een geslaagde wandeling met elkaar.

Tekst en foto's:

Ton Seijsener en Ria Kauffmann