

Verslag van deel 2 van de Jacobsweg door Noord-Holland.

Zaterdag 24 september 2022.

Den-Helder – Anna Paulowna, 18,8 km.

Met de trein van 8.36 richting Den Helder gevuld met wandelaars die ook aan de wandeling mee deden. Vanaf station Den Helder lopend naar het startpunt bij de Texelse boot. Met een grote groep van 36 personen gingen we van start richting Willemsoord naar het marinemuseum waar we de eerste stempel voor onze pelgrimspas in ontvangst namen. Daarna koffie/thee gedronken bij “Kade 60”. Ook op het terrein waar vroeger de “Oude Rijkswerf” was. Alle gebouwen zijn in stand gebleven en gerenoveerd. In deze gebouwen zijn nu horeca en cultuur gevestigd. Prachtig om over dit terrein te lopen. Ook konden we daar bij het VVV-



kantoor onze tweede stempel halen. Na de koffie werd de wandeling hervat door de stad Den Helder. Wat ons zeer verbaasde is dat de stad enorm opgeknapt is. De binnenstad begint er eindelijk mooi uit te zien. Jarenlang stond Den Helder bekend om zijn armoedige uitstraling in de binnenstad. De kleine straatjes met hun grachten waren een genot om doorheen te lopen. Den Helder uitgekomen een klein stukje langs een drukke autoweg. We waren bang dat we een heel lang stuk langs deze weg



moesten lopen. Maar nee hoor, we gingen al heel snel rechtsaf om vervolgens door een mooi en rustig “groen” pad te wandelen. En wat troffen we het met het weer. We hadden in onze rugtassen de nodige regenkleding mee. Die hadden we gelukkig niet nodig want we hebben de hele dag de zon zien schijnen. Heerlijk! Ongeveer om 12.30 gingen we pauzeren bij de McDonalds. De één nam een patatje, de ander een hamburger of een drankje. We konden lekker op het terras zitten om onze lunch te nuttigen. Hierna gingen we weer verder richting Breezand. Ieder op zijn eigen tempo. Een lange sliert van wandelaars langs het bollengebied van Breezand. In Breezand naar het “Museum Oud Anna Paulowna” waar we onze laatste stempel kregen van deze route. Deze stempel is speciaal gemaakt door Peter en werd dus op deze dag voor het eerst in gebruik genomen. De stempel hangt binnenkort in een kastje dat



bevestigd wordt aan de muur van het museum, zodat wandelaars die deze route gaan lopen toch een stempel kunnen bemachtigen voor hun Pelgrimspas. In café de Dors(t)vlegel hebben we een drankje gedaan en geproost op deze mooie wandeling en gezellige dag natuurlijk. Het laatste stuk van deze route naar Anna Paulowna, langs de Molenvaart richting het station. Wij, Annemarie en ik (Ida), namen in Schagen afscheid van de andere wandelaars. We kijken er naar uit

om deel 3 van de Jacobsroutte te gaan lopen en wel op 29 oktober. Waar wij ook zo van genieten is de gemoedelijkheid en de mooie verhalen van andere wandelaars. Volgend jaar in mei gaat Annemarie haar eerste Camino lopen in Spanje. Zij kan nu mede door deze wandeling alvast een beetje in de sfeer komen van het Caminogevoel. We zien jullie hopelijk weer op 29 oktober. En weer bedankt voor deze mooie ervaring.

Groetjes, Ida en Annemarie uit Schagen.