

Van Katwijk naar Leiden 16 km

Deze wandeling lag al op de plank, maar moest enkele keren worden uitgesteld. Een keer vanwege corona en een keer wegens het ontbreken van treinvervoer op de lijn Haarlem Leiden.

Drie maal is scheepsrecht en daarom verzamelen we nu met 14 man in Katwijk voor een lijnwandeling naar Leiden volgens de Limeswandelaroute, beginnend bij de uitwatering van Katwijk met zicht op zee.

Kalla's toren markeert het beginpunt met de tekst:

*Kalla's Toren, Hier geboren,  
Zocht Neptunus Toorn*

*Hele Zee zou hij bezitten,  
Vechten om het Huis te  
Britten*



De Brittenburg zou een vesting van de Romeinen zijn, hiervandaan enkele kilometers in zee. Resten van dit Romeinse Limesfort zouden bij extreem laag water tevoorschijn zijn gekomen in de 16<sup>e</sup> tot de 18<sup>e</sup> eeuw en zou blijken uit de vele Romeinse voorwerpen die werden gevonden.



We vertrekken richting boulevard, waar aan het begin een monument is gemaakt voor alle Katwijkers, die op zee zijn gebleven, genoemd met naam en leeftijd. Bij wijze van kustversterking is er een duingebied ontwikkeld. Het

schelpenpad leidt ons naar de kerk aan de boulevard en dan lopen we via een hofje het dorp in. Hoewel er na de oorlog aan de kust nieuw gebouwd moest worden heeft men aan de nieuwbouw toch nog een authentiek tintje gegeven in de bouwstijl van een vissersdorp. Bijzonder was dat we in Bouwe een goede gids beschikbaar hadden, die ons op diverse punten van extra informatie voorzag.

Een stukje bosgebied leidde ons naar Berkhout, een groot duingebied tussen Katwijk en Wassenaar en later over spannende paadjes door een nieuwbouwwijk.



In Katwijk aan de Rijn konden we genieten van een koffiestop met gebak, dat door de club werd getrakteerd wegens de verjaardag van Jacobus op 25 juli.

We volgen daarna de Oude Rijn door Rijnsburg, opvallend was een aantal nieuwbouwhuizen, waarin Romeinse uitkijktorens waren geïntegreerd, die daardoor het Limesgevoel accentueren. De nieuwbouwwijk in Oegstgeest was ook indrukwekkend wat betreft bouwstijl op eilanden met pakhuisuitstraling en kloosterachtige indrukken.

De looproute gaat door een park, dat vandaag niet toegankelijk is wegens een Festival, en al te merken aan de zware bassen die domineren als we om dat park heenlopen.



In Leiden lopen we door een parkgebied naar de Leidsche Hout waar we bij een terras de eindstop houden met Café Saint Jacques. Als we bij het station zijn staat de teller op 16 km.

Iedereen wordt bedankt voor de deelname van deze wandeling en ik krijg de dank van velen terug voor de organisatie van deze dag, die voor enkelen van ons de start kan zijn voor de complete route in Nederland naar Berg en Dal.

Tekst en foto's: Aad van Houten