

Ultreia 127 juni 2022



IN DEZE ULTREIA:

01. Van de redactie
02. Met 't stalen ros naar Roermond
03. Landelijk viering Heilig Jaar te Roermond
04. Bij nader inzien
05. Camino in de Kempen wandelen op de feestdag van Jacobus
06. Gedicht in Libro d'Oro
07. Direct als hospitalero aan de slag?
08. Wandeling Texel 2 juli & feestelijk programma Den Hoorn
09. Wie wil ons helpen inrichten?
10. Tentoonstelling Via Kevelaer in Open Kerk Hengelo
11. Klooster Claercamp pad
12. Studiedag Camino Academie 21 oktober
13. Gemak dient de mens
14. De mooiste synagoge van West-Europa staat in Enschede!
15. Eerste nummer Jacobike
16. In memoriam Ton van Winckel
17. Trekvogel-, Pieter- en Stellingenpad
18. Nog voordat we op weg zijn...
19. Vacatures Camino Academie
20. Camino NL podcast
21. Enquête over gastvrijheid op de camino

22. Activiteit? Verhaal? Tips?

23. Colofon

Van de redactie

Enorm spannend vond ik het. De eerste keer dat ik op pad ging. Zonder training en 'geen wandelaarster zijnde' ruim 750 km gaan wandelen? Dat moest wel loodzwaar worden. Tja, en met zo'n gedachte kon het natuurlijk alleen maar heel erg meevallen. Is dat jou ook wel eens overkomen? Wat een opluchting he!

Andersom gebeurt helaas ook. Laatst las ik het nog op Facebook. Iemand schreef: "Iedereen vertelt/schrijft hoe geweldig de camino is. Ik ben nu onderweg en alles valt me zo zwaar tegen. Ben ik de enige die teleurgesteld is?"

Kan de teleurstelling van de schrijfster voortkomen vanuit té hoog gespannen verwachtingen?

Wat zou het mooi zijn als je zonder enige verwachting aan iets nieuws kunt beginnen. Want dan kun je het 'nieuwe' beoordelen op hoe je het op dat moment ervaart. (Het zou mij zeker wat 'spanning' vooraf hebben bespaard).

Afgezien daarvan, als er mijns inziens iets is wat vooraf niet in te kleuren valt is het de camino. Geen dag is hetzelfde. Elke dag een onbekende route. Kilometers natuurschoon en soms een pittig stukje snelweg. Een verfrissende bries, wind, regen, zon, hagel, stortvloed, sneeuw, brandende zon ... je kunt het allemaal meemaken tijdens één camino. Elke dag een nieuwe slaapplek, soms zonder (maar vaker mét een paar) snurkers. Ontmoetingen, en dan precies diegene die je op dat moment nodig hebt. De camino is niet te beschrijven aan iemand die hem niet gelopen/gefietst heeft, hoor ik vaak. En die mening deel ik volkomen. Elke dag barstensvol met nieuwe ervaringen. Meestal bijzondere en ja, af en toe een minder leuke. Waar ik dan later, met de nodige zelfspot, vaak smakelijk om kon lachen. Maar standaard ervoer ik elke avond een grote gretigheid naar de volgende dag!

En ineens bedenk ik me: zou de camino zoveel impact hebben omdat je er geen voorstelling van kunt maken? Dat je als het ware op volwassen leeftijd weer even dat kind mag zijn dat voor het eerst de grote blauwe zee ziet en daarvan totaal ondersteboven is?

Wat is jouw ervaring?

Ben jij zonder verwachtingen aan de camino begonnen?

Of had jij je ook een voorstelling gemaakt?

Wat was het grootste verschil tussen jouw verwachting en de werkelijkheid?

Ik ben benieuwd naar jouw verhaal!

José van der Haar

Met 't stalen ros naar Roermond

Jacobike heeft een mooie fietspelgrimage uitgezet: samen op weg naar de viering in Roermond op 24 juli.

Op 20 juli vertrekken we vanuit Velp (Gelderland), maar je kunt op diverse plekken onderweg ook opstappen, te weten: Arnhem, Nijmegen, Velp (Brabant), Den Bosch, Vessem of Weert.

We fietsen over de Jacobsfietswegen en als thema belichten we de kenmerkende bouwstijl die over het gehele traject terugkomt: de (Niederrheinische) baksteengotiek. Jacobus deed in het riviereengebied zijn intrede, met name tijdens de komst van middeleeuwse gilden. Kerkbouw moest sneller en groter. Onder leiding van Gisbert Schairt van Bommel deed prefabricage toen zijn intrede, met inzet van onderbouwmeesters. We gaan het zien in Arnhem, Nijmegen, Grave en Den Bosch tot aan ... Roermond!

Route, onderdak en proviand

Woensdag 20 juli	
	Velp (Gelderland) via Arnhem, Nijmegen naar het Emmausklooster te Velp (Brabant)
Donderdag 21 juli	
	Velp – Pelgrimshoeve Kafarnaüm Vessem
Vrijdag 22 juli	
	Vessem – Weert over Postel (België)
Zaterdag 23 juli	
	Aankomst Roermond

De Jacobsfietsroutes zijn te downloaden via onderstaande button.

Iedereen moet **zelf zijn onderdak en maaltijden regelen**, al zal per dag gestreefd worden naar de mogelijkheid om samen te eten voor wie dat wil.

In het Emmausklooster en Pelgrimshoeve Vessem kun je een slaappleats reserveren maar je kunt hen ook benaderen als je alleen een maaltijd wilt gebruiken.



Aanmelden? Meer informatie?

Meer informatie? Of direct al enthousiast geworden (kan niet anders)? E-mail ons je vraag of meld je direct voor deze tocht aan via onderstaande button met vermelding van: naam, achternaam, e-mailadres (of je als cc of bc in berichten vermeld wilt worden naar alle deelnemers) en je mobiele telefoonnummer. Geef ook aan in welke plaats je op wilt stappen en waar je af wilt stappen.

Hopelijk tot ziens, galopperend over de Jacobsfietswegen met onze Stalen Rossen!

Hartelijke groet,
Astrid Aansorgh

Landelijk viering Heilig Jaar te Roermond

Op 24 juli vindt de landelijke viering van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob van het Heilig Jaar in Santiago de Compostela plaats in Roermond. Tijdens deze dag worden de deelnemers aangespoord om als echte pelgrims hun eigen weg te kiezen door het programma. En er valt veel te kiezen uit het zorgvuldig samengestelde en zeer gevarieerde programma. Een kleine greep uit de mogelijkheden:

Bezichtigingen

In het centrum van Roermond kunnen de kathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel bezocht worden: monumenten die tot de verbeelding spreken. Bekijk de muurschildering, bezoek de tentoonstelling over de martelaren, verwonder je over de kunstschaten etc.



Kunstwerken

Ook in de Voorstad Sint Jacob is er veel te zien en te bewonderen. In twee galerieën zijn uiteenlopende kunstwerken te bewonderen van diverse kunstenaars die zich o.a. hebben laten inspireren door de camino.

Foto expositie

Op onze eerdere oproep aan de leden om één foto in te sturen die volgens hen het beste weergeeft wat 'onderweg zijn' naar Santiago inhoudt hebben dertig leden een foto ingestuurd. Ze vormen tesamen een boeiende expositie.

Programma overzicht

Maar er is zoveel meer te doen en te beleven. Kijk voor het volledige programma op onze website (klik op onderstaande button) want speciaal voor deze viering is er een nieuwe webpagina aangemaakt.

Aanmelden

Op deze webpagina staat ook het aanmeldingsformulier voor deze dag. Deelname kost € 10,- inclusief lunch. Zonder lunch kost deelname € 5,-.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 juli.



Voorafgaand aan de de landelijke viering ontvangt elke deelnemer bovendien per post een uitgebreide beschrijving van de drie gebouwen en de aanwezige kunstschaten.

Wij hopen je te mogen begroeten op zondag 24 juli!

Werkgroep Jacobusdag 2022

Bij nader inzien

Ik denk terug aan 1989. In dat jaar heb ik mij, na een zeer korte wandel-pelgrimage, bekeerd tot het 'Fietzerschap'. Om vanuit mijn woonplaats Doetinchem als pelgrim naar Santiago te wandelen had ik een paar maanden onbetaald verlof genomen. De reis mocht niet te veel gaan kosten en daarom had ik bovenop mijn nieuwe rugzak een klein tentje geladen plus toebehoren, zoals daar zijn grondzeil, slaapmat, slaapzak, kussentje. Wist ik veel! Op een mooie morgen in mei hees ik het hele zaakje op mijn schouders en vertrok.

Aan het einde van de straat begon ik al twijfels te krijgen. Moest ik met dát gewicht naar Spanje gaan lopen? Ik vervolgde mijn tocht, eerst stevig doorstappend, vervolgens kalmer lopend en tenslotte sukkelend en steunend. Na zo'n 14 kilometer bereikte ik, via het Pieterpad, 's-Heerenberg. Dáár besloot ik om eerst maar eens bij een kennis een bakje koffie te gaan drinken.

Die woonde niet ver van een bushalte. Aan zijn tafel hakte ik de knoop door. Hij wist ook hoe laat de bus ging ... Om een uur of vier was ik weer thuis, zuchtend van opluchting. Een uurtje later stond ik in de winkel van de Pedaleur, een bekende fietsenmaker. Daar bestelde ik mijn eerste echte reisfiets. Er zouden nog vele exemplaren volgen.

Na twee weken wachten kon ik opnieuw op stap, met een fonkelnieuwe Giant. Ik kon mijn geluk niet op en ben meteen maar heen en weer gefietst, ik had immers tijd genoeg. Vanaf die meimaand zat/zit ik vrijwel elke dag wel in het zadel voor grote, lange tochten, maar met evenveel plezier stap ik op voor 'rondjes rond de kerk'. Ik heb na die eerste fietstocht natuurlijk ook nog wel fiks gewandeld, maar nooit meer met een tentje!

Pieter Jozef van de Ven

Camino in de Kempen wandelen op de feestdag van Jacobus

De organisatie van de dertiende editie van de

Camino in de Kempen

staat in de startblokken. Nadat de wandeltocht drie jaar op rij geen doorgang heeft kunnen vinden heeft de werkgroep dit jaar het draaiboek onder het stof vandaan gehaald en zijn de voorbereidingen opgestart.

De

Camino in de Kempen

is een wandeltocht van 8 of 16 kilometer door de mooie natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het belangrijkste van deze dag is het met elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens deze tocht herinneringen opgehaald aan het pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Ook plaatselijke bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen.

Maandag 25 juli, de feestdag van Jacobus

De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. De deelnemers gaan, in groepen van 10 à 15 personen, vanaf 09.00 uur van start. De begeleiding van een groep berust bij een Santiagoveteraan.

Bij aanvang op Kafarnaüm is er koffie of thee voor de deelnemers, maar men dient zelf voor een lunch te zorgen en voor water onderweg. Op het eindpunt bij de Jacobushoeve krijgen de deelnemers een vers Jacobusbroodje.

De

Camino in de Kempen

is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (Regio Zuidoost-Brabant), de Pelgrimsherberg Kafarnaüm en de Jacobushoeve in Vessem.

Interesse?

Inschrijven voor deze wandeltocht kan via de website van Pelgrimsherberg Kafarnaüm of via een link op de website van de Jacobushoeve. Klik op één van onderstaande buttons. Uw aanmelding **dient uiterlijk 18 juli binnen te zijn**, u ontvangt van ons een bevestiging. De **kosten** voor deelname zijn € 5,00 per persoon, contant te voldoen ter plaatse voor vertrek.

Wij hopen u te mogen begroeten op maandag 25 juli!

Pelgrimsherberg Kafarnaüm & Jacobushoeve & Regio Zuidoost Brabant



Gedicht in Libro d'Oro

Van 27 mei t/m 10 juni jl. werkte Ger Beijers, lid van de werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd, als hospitalero in Roncesvalles. In het Libro d'Oro schreef hij aan het eind van deze hospitaleerperiode onderstaand gedicht.

Vier groentjes en vier met routine
Werkten van zes tot 's avonds tien
Voor die boodschap
Van het Genootschap
"Ga de pelgrims helpen en bedienen."

We moesten nog aan elkaar wennen
In Roncesvalles de zaken verkennen
Dat duurde maar effe
We hadden een jeffe
Die liet ons de hele dag rennen.

Om zes uur gaat de deur open
Komen pelgrims hun bed uitgekropen
Er begint weer een dag
Dus maar gauw aan de slag
Ze beginnen zo met fietsen en lopen.

Denk niet dat er lang wordt gezeten
Want als we hebben ontbeten
Wordt er goed gemopt
Zo nodig gesopt
En kijken of pelgrims iets hebben vergeten.

Dan samen een koffie na het douchen of verfrissen
Voordat we aanschuiven aan onze middagdissen
Iedere dag dit voorrecht
Keuze genoeg bij elk gerecht
Dit gaan we straks thuis zeker missen.

Bij de albergue staan de pelgrims in de rij
Als ze ons zien, worden ze al blij
Er wordt ingecheckt
En vrolijk gebekt
Hij, soms een groep, soms een zij.



Ze komen met bergen bagage
Vervoeren per taxi is een rage
Fietsen in het hok
Een rugzak, een stok
Een bed op de tweede etage.

De hele dag lopen en staan
Om tien uur 's avonds is het gedaan
De voordeur gaat dicht
En uit gaat het licht
Ons gevoel is helemaal voldaan.

Het was een hele klus voor ons allen
Die ons reuze is bevallen
Tot volgende keer
Want wij komen weer
Hospitaleren in Roncesvalles.

Spanje, Roncesvalles, 10 juni 2022, Team 7, Ger Beijers

Direct als hospitalero aan de slag?

Oproep voor hospitaleros in de herbergen van de Xacobeo de Galicia.

Wij, de Werkgroep Hospitaleren, ontvangen dringende oproepen voor hospitaleros in de herbergen in Galicië. Het plaatsen van hospitaleros in herbergen van Galicië is door Xacobeo uitbesteed aan de FEAACS. De Werkgroep Hospitaleren kan hospitaleros aanmelden en de FEAACS plaatst hen.

Welke herbergen en takenpakket

Er zijn 15 herbergen, het gaat om een periode van twee weken tussen 15 mei en 31 oktober 2022. De "werktijd" is van 13.00 uur – 22.00 uur. De genoemde herbergen zijn kleinere herbergen en de taak van de hospitalero is voornamelijk het welkom heten van de pelgrims, hen hun rustplaats aanwijzen, vragen beantwoorden en informatie verstrekken. Enkele jaren geleden zijn Nederlandse hospitaleros in Pontesecures en Baamonde geweest, zij hebben het daar naar hun zin gehad.

Meer informatie?

Voor verdere informatie klik op onderstaande button om direct naar de webpagina van onze werkgroep te gaan.

Of kijk op de website van Het Genootschap onder:

Werkgroep Hospitaleren/werken als hospitalero/hospitaleren in Spanje.



Aanmelden?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar onze werkgroep, klik op onderstaande button. Wij zetten dan het proces in gang.

Werkgroep Hospitaleren

Wandeling Texel 2 juli & feestelijk programma Den Hoorn

In december 2021 is in de dorpskerk in Den Hoorn een Jacobsklok geplaatst, met een aanbeveling van Peter Hesseling en mogelijk gemaakt door de inspanning van het bestuur Stichting klok voor Den Hoorn. Dit heuglijke feit is de aanleiding geweest om van Den Hoorn een officiële start- en stempelplaats te maken en te kijken of Den Hoorn aangesloten kon worden op de Jacobsweg Amstelredam. Dat is gelukt, de route op Texel is in maart gemarkeerd en sluit bij Anna Paulowna aan op de bestaande route.



Op 2 juli organiseert de regio Noord-Holland benoorden 't IJ een wandeling op Texel ter gelegenheid van de officiële opening van de start- en stempelplaats en opening van de Jacobsweg op Texel. De Stichting klok Den Hoorn heeft zowel de aanlooproute naar Den Hoorn van 4,5 km als de gemarkeerde route van 7 km uitgezet.

Bovendien hebben zij voor de deelnemers aan de wandeling op 2 juli een feestelijk programma samengesteld in de dorpskerk Den Hoorn, waaronder:

Koffie in De Hoeksteen, het kerkelijk ontmoetingscentrum.

Voortzetting van het programma in de dorpskerk.

Welkomstwoord door bestuur Stichting klok voor Den Hoorn.

Muziek op het Scheuer-orgel door Arie Abbenes, Stichting klok Den Hoorn.

Plechtigheid voor instelling van Den Hoorn als officiële start- en stempelplaats van het NGSJ en opening van de Jacobsweg op Texel door Peter Hesseling.

Mogelijkheid voor het verkrijgen van een stempel van Den Hoorn in je pelgrimspas.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de agenda, datum 2 juli 2022, van de website. Klik op onderstaande button om direct op de webpagina agenda terecht te komen en klik dan op de datum 2 juli.

Ariane Hartenberg

Voorzitter regiocommissie NH benoorden 't IJ

Wie wil ons helpen inrichten?

Het informatiecentrum in Utrecht aan het Janskerkhof is toe aan vernieuwing. Toen we het pand lang geleden betrokken is het ingericht en daar is al die jaren heel weinig aan veranderd.

We willen het graag 'eigentijds' maken, maar weten niet goed hoe we dat aan moeten aanpakken.

We denken bijvoorbeeld aan een andere indeling, ander meubilair, aansprekende wanddecoratie etc. En hoort bij een moderne uitstraling wellicht ook, aanvullend op het goede gesprek, een visuele vorm van informatieverstrekking? Een groot beeldscherm? Of projectie via een beamer?

Wie heeft ervaring met binnenhuisarchitectuur en wil ons hiermee helpen? Stuur dan een e-mail aan de ledenservice (zie de button hiernaast) en we nemen contact met je op.

Wij kijken uit naar jouw reactie. Alvast dank!

Co de Leeuw en Peter Hesseling



Tentoonstelling Via Kevelaer in Open Kerk Hengelo

De Open Kerk is een initiatief vanuit de kerkgemeenschap van de Remigiuskerk in Hengelo (Gelderland). De kerk en haar interieur mogen gezien worden! Om die reden biedt de Open Kerk jaarlijks in de zomermaanden bezoekers, waaronder veel toeristen die de gemeente Bronckhorst aandoen, de mogelijkheid om het interieur met haar unieke wandschilderingen te bewonderen.

De organisatie achter de Via Kevelaer is in het kader van de Open Kerk gevraagd om in de Remigiuskerk een tentoonstelling in te richten waarbij de Via Kevelaer centraal zal staan.

Via Kevelaer

De Via Kevelaer is een pelgrimage naar het Duitse Kevelaer met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid. In oktober 2021 heeft een groep fietsers en lopers de pelgrimage naar Kevelaer voltooid.

Tentoonstelling

De tentoonstelling loopt van 18 juni tot en met de Open Monumentendag op 11 september. De kerk wordt opengesteld voor het publiek op iedere woensdag en zaterdag in deze periode van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Interesse in de Via Kevelaer?

Deelnemers die de Via Kevelaer zelf hebben gelopen of gefietst, zullen op de zaterdagen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen en informatie te geven aan bezoekers die zelf plannen hebben de tocht te ondernemen.

Informatie vooraf over de Via Kevelaer is te vinden op de website [Activite Pour Liberte](#), klik op onderstaande button.

Open Kerk

Openstelling Remigiuserk Hengelo Gld

Het bijzondere hart van Hengelo

Met haar unieke middeleeuwse muurschilderingen



En de tentoonstelling Pelgrimage Via Kevelaer



Iedere woensdag en zaterdag
18 juni - 11 september
van 14.00 u - 16.30 u



Informatie: www.activite-pour-liberte.nl email: info@activite-pour-liberte.nl

Klooster Claercamppad

Nieuwe wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta.

Santiago aan het Wad heeft in 2018 het Klooster Claercamppad ontwikkeld door het eeuwenoude terpenlandschap van de Friese Waddenkust. Pelgrims die in 2018 de Camino der Lage Landen naar Sint-Jacobiparochie liepen volgden dit pad.

In de Waddendelta ontmoeten water en land elkaar. Het Klooster Claercamppad brengt deze bijzondere landstreek, natuur en geschiedenis tot leven. Het kustgebied is door de golven en getijdenwerking in duizenden jaren gekneed uit zand, klei en veen. Op de kwelderruggen vestigden zich de eerste Friezen, zij legden de basis voor hun rijk dat zich uitstreckte van Noord-Frankrijk tot Denemarken.

Routeontwikkelaar **Fokko Bosker** heeft het pad vernieuwd, uitgebreid en een nieuw routeboek uitgebracht. Het loopt in 13 wandeletappes van Lauwersoog via Zoutkamp, Dokkum, Sint-Jacobiparochie, Franeker, de Hanzestad Bolsward met een lus over Makkum en Harlingen naar het eindpunt Sint-Jacobiparochie. Daar sluit het pad aan op het Jabikspaad.



Pelgrimsinformatiecentrum

Het pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie zal met de komst van het pad meer in de belangstelling komen te staan. Aan het pad liggen maar liefst 14 refugio's in kerken. Leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob kunnen er overnachten.

Bolsward en Dokkum

Pater Titus Brandsma – die in mei heilig is verklaard – is de verbindende persoon tussen Dokkum en Bolsward. Titus werd in 1881 in Ugoclooster bij Bolsward geboren. Hij was in de jaren 30 van de vorige eeuw mede-initiator voor de bouw van de Bonifatiuskapel in Dokkum. Bolsward en Dokkum worden ongetwijfeld belangrijke pelgrimsplaatsen. Ook voor pelgrims uit het buitenland, die misschien wel wandelend en fietsend de Friese Waddendelta willen verkennen.

Interesse in het nieuwe pad?

Het routeboek van het Klooster Claercampad is rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Noordboek, paperback 294 pagina's. De route is ook in google maps te downloaden. Klik op de button: [Uitgeverij Noordboek](#).

En ook de oude route bekijken?

Een kaart en een beschrijving van de oude route is nog te vinden op de website van [Inspirerend Noord Oost Friesland](#), zie onderstaande button.



Studiedag Camino Academie

21 oktober

'Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge'

Datum: vrijdag 21 oktober 2022.

Locatie: Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Tijd: 11.00 uur – 16.15 uur. Welkom vanaf 10.30 uur, borrel na afloop tot 17.00 uur.

Deelnamebijdrage is € 25,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.

Aanmelden doet u door een mail te sturen aan de Camino Academie (zie button).



Wie buiten de orde van dagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de 'marge' noemen.

Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met een cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op deze dag gewijd aan 'pelgrimarge' willen we **verschillende perspectieven** van pelgrimeren en marge verkennen. Van die meervoudige perspectieven komt met name een drietal aan de orde.

Als eerste het perspectief van de marge verbonden met

zingeving

. Pelgrims gaan vaak op pad om een antwoord te zoeken op zingevingsvragen. Ze hebben daarbij vaak aparte, spirituele en richting- en zingevende ervaringen, juist omdat ze afstand bewaren tot het gangbare leven.

Een tweede marge perspectief rond pelgrimeren betreft het

ritueel repertoire

. De officiële instanties en instituties van het centrum hebben altijd moeite gehad met het ritueel van bedevaart en pelgrimage.

Een derde perspectief van marge en pelgrimage is

geografisch

van aard. Er is een lange traditie dat pelgrimage verbonden is met afgelegen gebieden.

Zie hier enkele perspectieven rond 'pelgrimarge' die we in lezingen en discussie willen verkennen. Sprekers komen zowel uit de wetenschap als uit de (pelgrims-)praktijk. Voor meer informatie over de bijeenkomst en over de sprekers: zie onderstaande button met tekst: webpagina studiedag.

Gemak dient de mens

Op de site van het Genootschap vind je onder het kopje 'op weg' veel praktische informatie die nuttig is bij de voorbereiding voor het pelgrimeren naar Santiago.

Zo staan er ook **GPS bestanden** van bijna alle routes in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Daarnaast ook overzichten van overnachtingsmogelijkheden die je ook kunt downloaden voor je smartphone.

Nieuwe informatie

Nieuw zijn bestanden met **overnachtingsplekken** op de Spaanse 'Camino del Norte', de 'Via de la Plata', de camino naar Finisterra en Muxia en de 'Camino Torres'.

Ook zijn de bestanden van de Camino Francès en de Primitivo recent bijgewerkt. Al deze routes en overnachtingsplekken zijn in te zien op de **interactieve kaart**, klik op de button hiernaast.

Downloaden

De bestanden met de gegevens van al deze routes zijn voor je smartphone te downloaden vanaf onze **downloadpagina**, klik op de button hiernaast. Bovenaan deze pagina vind je een handleiding hoe deze bestanden te installeren en te gebruiken zijn op een smartphone.

Update

De bestanden met overnachtingsplekken krijgen regelmatig een update. Check daarom voordat je op pad gaat of je de laatste versie hebt.

Een fijne voorbereiding!



De mooiste synagoge van West-Europa staat in Enschede!

Op 5 april jl. heeft de Werkgroep Hospitaleren deze synagoge bezocht. Het is de mooiste van West Europa. Bezoek, (groeps)rondleidingen of een individuele audiotour, alles is mogelijk. Berty Blom, één van de 60 vrijwilligers, vertelde ons onderstaand verhaal.

De Synagoge

Deze synagoge is ontworpen door de architect Karel de Bazel. Zijn stijl: Art Deco, Jugendstil, Oosterse vormen, Amsterdamse school. Een architect van grote reputatie. Hij heeft o.a. het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij in Amsterdam ontworpen en de wieg van Juliana. Na zijn overlijden hebben de architecten Smits en De Linde zijn werk voortgezet. Niet alleen het gebouw, ook het interieur is door deze drie bepaald.



1928 is het openingsjaar. Deze joodse gemeente telt dan 911 leden. Duitsland telt 1 oktober 1941 meer dan 1200 joden, waaronder joodse vluchtelingen. In 1943 vestigen de Duitsers in de synagoge hun "kwartier". 700 joden uit Enschede zijn toen vermoord.

In die tijd leidt dominee Overduin een hulporganisatie voor joden, ook voor hulp bij onderduiken. Deze verzetsgroep heeft, met financiële ondersteuning van niet-joodse fabrikanten, veel mensen gered. 35-40% heeft de oorlog overleefd, het landelijk percentage is ongeveer 21%.

In 2007 bestaat de joodse gemeente in Enschede uit zo'n 70 tot 80 personen. Ook in Almelo en Hengelo is het ledenaantal van de joodse gemeente sterk teruggelopen. Niet alleen door de oorlog, ook door emigratie naar de VS en Israël en door verhuizing. Een fusie lag dus voor de hand. Alle diensten vinden nu plaats in Enschede.

Sinds 1998 is de synagoge een rijksmonument.



In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn de allernoodzakelijkste restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en in 2001 de uiteindelijke restauratie van 2,5 jaar. Saillant detail: in 1928 is deze synagoge in één jaar gebouwd!

Bezoektijden: dinsdag tot en met donderdag, zondag van 11.00-17.00 uur. Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Eerste nummer Jacobike

Nieuwsbrief voor de fietsende pelgrim

Steeds meer pelgrims kiezen ervoor om (deels) op de fiets of E-bike naar Santiago te pelgrimeren. De fietsredactie en de werkgroep Jacobike willen via een nieuwsbrief de fietsende pelgrims op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van routes, overnachtings-mogelijkheden, activiteiten, GPS, eendaagse en meerdaagse pelgrimstochten in Nederland en in het buitenland, etc. Kortom over alles wat je als fietser zoal bezighoudt. Het is echt een nieuwsbrief van en voor pelgrims, de ervaringen en inbreng van jou als fietser staan centraal.



De eerste nieuwsbrief is begin juni verschenen. Daarin staat onder andere een mooie **meerdaagse fietstocht** naar de viering van het Heilig jaar in Roermond op 24 juli. Klik op de button om direct op de webpagina van Jacobike terecht te komen en de nieuwsbrief te lezen.

Interesses

We willen graag van jullie weten wat jullie in deze nieuwsbrief willen lezen. Wat vinden jullie interessante onderwerpen en welke frequentie moet de nieuwsbrief hebben: eens per maand of eens per twee maanden? Laat het ons weten. Stuur een e-mailtje naar ons, de fietsredactie. (Zie button).



Je kunt je **abonneren op deze nieuwsbrief** door in te loggen op de website van het Genootschap, www.santiago.nl en dan bij de gegevens nieuwsbrieven aan te klikken en vervolgens een vinkje te zetten bij Jacobike.

In memoriam Ton van Winckel

Ton en ik, Tiny, besloten 2,5 jaar geleden om met de fiets vanuit Mierlo naar Santiago de Compostela te gaan. Op 28 april zijn we goed voorbereid en vol goede moed aan de reis van ons leven begonnen. In Mechelen haakten we aan op de route vanuit Haarlem.

Onderweg bleek al snel dat we de route, zeker in Frankrijk, op onderdelen flink hadden onderschat. We hadden gekozen via Chartres te gaan omdat we dachten dat dat traject "vlakker" zou zijn dan de route via Parijs. Nou dat viel best tegen. Veel klimmen en dalen zoals we nog nooit gehad hadden. We zeiden tegen elkaar: "Dit is een goede training voor de sprong over de Pyreneeën". En dat was het ook. Van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles bleek achteraf een stuk mee te vallen. Vijf uur inclusief korte "op adem pauzes".

In Spanje verliep de tocht ook goed volgens plan/schema waardoor de datum waarop we Santiago zouden binnenrijden steeds duidelijker kwam vast te staan, maandag 30 mei tegen de middag.

Toen we Portomarin op zondag 29 mei verlieten hadden we nog één stop te plannen, Arzúa. Na de lunch in Melide sloeg het noodlot toe: om 13.50 uur werd Ton van achter door een auto aangereden en belandde bewusteloos in de berm van de weg. De hulpdiensten, die snel ter plekke waren, konden niet voorkomen dat Ton op 31 mei om 20.14 uur in het ziekenhuis in Santiago overleed.

De verslagenheid is groot, het verdriet immens. Ton laat een vrouw, twee dochters en drie kleinkinderen na. Het is triest dat je lot wordt bepaald door op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd de verkeerde persoon te ontmoeten.

We moeten verder zonder Ton.

Tiny Luijten



Trekvogel-, Pieter- en Stellingenpad

Nivon komt met nieuwe uitgaves van de wandelgidsen van twee van de bekendste lange-afstand-wandelpaden van Nederland: het

Pieterpad

(deel 1) en het

Trekvogelpad

. De natuurvrienden van Nivon vernieuwden de routes en actualiseerden de inhoud met tips en informatie over de natuur, cultuurhistorie en dieren in de omgeving.

Het Pieterpad is nu officieel de 500 kilometer gepasseerd. Ook **lanceert Nivon het Stellingenpad**

, een compleet nieuwe route van 234 kilometer dat begint en eindigt in Appelscha, Friesland.

Kwalitatieve impuls Pieterpad

Het eerste deel van het

Pieterpad

, welke wordt beschreven in de nieuwe gids, loopt van Pieterburen in de provincie Groningen naar Vorden, tien kilometer buiten Zutphen. De gids bevat ruim 30 kilometer aan gewijzigde routes. Naast wijzigingen in de routes, is de vormgeving gemoderniseerd en bevat het boekje meer beeldmateriaal.

Een pad voor de vogelminnende wandelaar

Het Trekvogelpad is het langste natuurpad van Nederland en doorkruist het land van west (Bergen aan Zee) naar oost (Enschede), of andersom natuurlijk. Paula Huigen van Vogelbescherming Nederland heeft de nieuwe editie voorzien van de meest actuele vogel-informatie: "Het aantal broedparen ooievaars is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat zijn er nu meer dan 1.300. Of de visarend, die was voorheen alleen als doortrekker in ons land bekend maar nu ook als broedvogel. In de nieuwe gids is al deze informatie up-to-date."



Gloednieuwe wandelroute door stellingwerven

De allereerste gids van het nieuwe

Stellingenpad

leidt wandelaars door de Stellingwerven. Een gebied dat zich uitstrekt over het zuidoosten van Friesland, de westrand van Drenthe en de kop van Overijssel. Een kleinschalig, afwisselend landschap waar mensen van oudsher geen Fries maar vooral 'Stellingwarfs' spreken. Bovendien een omgeving met een bijzonder verhaal: zo was het in de late middeleeuwen geruime tijd een autonome vrije boeren-republiek met een eigen rechtsstaat. In de gids staat meer informatie over de geschiedenis, taal en cultuur in het gebied.

Prijs gidsen: € 19,90, Nivonledenprijs: € 13,30. Klik op onderstaande button voor de Nivon website.

Nog voordat we op weg zijn...

De beslissing hebben we een paar jaar geleden genomen. Als we samen 120 jaar zijn gaan we onze eerste camino lopen, het schijnt in 120 dagen mogelijk te zijn om Santiago te bereiken. Deze combinatie gaf de doorslag om dit jaar te gaan; niet langer uitstellen, ook al hebben we beiden nog een fulltime baan. We hebben vijf maanden verlof bijgekocht zodat we, doorbetaald en met baanzekerheid, op pad kunnen.

1 juli 2022 gaat het gebeuren, het startpunt is onze woning in Maarssen.

De eerste stempel in onze pelgrimspassen ...

Die wilden we uiteraard in Maarssen halen; nou dat viel niet mee. Postagentschap, gemeentehuis, kerken ... Een stempel is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. De details zal ik u besparen. Uiteindelijk zijn we het gaan vragen bij het voormalige klooster Doornburgh. Het pelgrimspad 'Jacobsweg Amstelredam' loopt er, nota bene langs ... Er moeten dus al vele pelgrims langsgelopen zijn. Maar helaas, ook zij hadden geen stempel, maar ze waren wel direct enthousiast.

Het klooster is nu o.a. een expositieruimte, restaurant, kunstenaarshuis en ze willen, denken we, graag nog meer initiatieven ontplooiën. In ieder geval wilden ze speciaal voor ons, en alle toekomstige pelgrims, een stempel laten maken. Zo bijzonder!

Na enkele weken was het dan zo ver; de stempel is klaar en te verkrijgen bij de balie in het klooster. Wij vertrekken 1 juli vroeg in de ochtend, vanwege de openingstijden van het klooster hebben we daarom ons eerste stempel eerder opgehaald.



Wat een bijzonder moment! Voor ons de eerste stempel in onze pelgrimspassen en dan ook nog eens een 'eerste druk versie' speciaal 'voor ons' gemaakt.

Op 1 juli haken we vanaf Buitenplaats Geesberge aan op het pelgrimspad, even zwaaien bij Doornburgh en verder langs de Vecht op weg naar het Huis van Sint Jacob in Utrecht voor onze volgende stempels. Ons avontuur tegemoet. Maar het eerste bijzondere verhaal hebben we al te pakken nog voordat we op weg zijn ...

Lidwien en René

Vacatures Camino Academie

De Camino Academie is een platform dat zich tot doel stelt om kennis rondom de camino en rondom pelgrimage- en bedevaartcultuur te ontwikkelen. Ze biedt sinds 2013 een podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. De Camino Academie werkt nauw samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Een overzicht van de activiteiten die vanaf 2013 opgezet zijn is te vinden op onze website, klik op button.

De Camino Academie zoekt belangstellenden (m/v) voor:

Vacature secretaris/coördinator

Taken

(Mede) organiseren van workshops, expert meetings, studiedagen én/of symposia.

Verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden.

Leggen, onderhouden en activeren van contacten van belang voor de Camino Academie.

Actieve participatie in beleidsvorming en de beleidsuitvoering.

De secretaris/coördinator is qualitate qua lid van de Stuurgroep van de Academie.

Gevraagd: opleiding op HBO- of academisch niveau, ervaring met secretariële werkzaamheden en beschikkend over communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Vacature website beheerder

Taken:

Beheer van de website (WordPress) van de Camino Academie.

Uitbouwen van het gebruik van de website en andere sociale media.

Voor het goed uitoefenen van de functie is afstemming met de secretaris/coördinator en met de stuurgroep van de Camino Academie van belang. De websitebeheerder neemt daarvoor o.a. deel aan de stuurgroepvergaderingen.

Gevraagd: ervaring met websitebeheer en met diverse sociale media.

Voor beide functies geldt dat de werkzaamheden veelal vanuit de thuissituatie verricht worden. Voor de secretaris/coördinator wordt gedacht aan een tijdsbesteding van gemiddeld 1 à 1,5 dag in de week. Voor de websitebeheerder wordt gedacht aan één tot enkele uren per week. Reis-, verblijf- en onkosten worden vergoed.

Voor meer informatie over beide functies kunt u contact opnemen met mij, Bart Simmelink, huidige secretaris/coördinator. (Klik op onderstaande button: e-mail aan Camino Academie).

Wij zien jullie reacties graag voor 15 juli tegemoet.

Bart Simmelink

Secretaris/coördinator

Camino NL podcast

Er zijn weer nieuwe verhalen te beluisteren in Camino NL.

Het verhaal van een loopbaancoach die zelf de wandelschoenen aantrok.

Een zenboeddhist die de fiets nam.

En een pelgrim die zijn vrouw had verloren en besloot naar Santiago te vertrekken.

Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcast, de website camino.buzzsprout.com en via de website van ons Genootschap (klik op buttons).

Johanna Kroon



Enquête over gastvrijheid op de camino

FICS (

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago) is een Spaanse organisatie die de waarden van de Camino de Santiago in stand wil houden en wil verspreiden. Dit doen ze onder meer door de organisatie van hospitalero's, vrijwilligers, bij diverse Spaanse herbergen.

FICS wil door middel van een enquête graag de mening van pelgrims weten over de – wat men noemt – 'traditionele gastvrijheid op de camino'. Een gastvrijheid zoals men die kent in de vele Spaanse herbergen, met name de herbergen die door vrijwilligers bemenst worden. Deze enquête kan in het Spaans, Engels of Frans ingevuld worden.

Wil je de enquête invullen, klik dan op onderstaande button: [Direct naar de enquête.](#)

Activiteit? Verhaal? Tips?

Wij kijken weer uit naar jullie e-mails vol mooie verhalen, belevenissen, tips & tricks, boekentips, activiteiten etc. want ook in de zomermaanden verschijnt de Ultreia gewoon elke maand.

In verband met de zomervakantie kan het wél gebeuren dat je iets later dan gebruikelijk van ons een reactie op je e-mail ontvangt.

Dank voor jullie begrip!



And... a time to share? Gebruik dan de button:

E-mail voor redactie Ultreia

Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: José van der Haar en Francine van den Bergh

Redactieadviseur: Gabriel van de Luitgaarden

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien jouw kopij graag voor de 15e tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken.

Foto's: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto's uit de collectie van José van der Haar.

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Hier (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>) vind je meer informatie.