

Verslag van rondwandeling Heiloo-Egmond-Heiloo op zaterdag 11 juni

Om 10:00 uur worden we ontvangen met koffie/thee in het zonnetje op het terras van Brasserie-Veldt in Heiloo. We treffen het, want het is prachtig wandelweer. Veel mensen kennen elkaar al van andere wandelingen, anderen komen voor de eerste keer. Meteen al worden allerlei wandelervaringen met elkaar uitgewisseld. Er zijn zelfs een paar mensen die net terug zijn van “de la Plata”, van Sevilla naar Santiago. Maar ook in ons mooie Noord-Holland kun je prachtig wandelen, zoals we vandaag weer zullen zien.



Om 10:30 uur starten we de wandeling vanaf het terras met ongeveer 30 mensen, waaronder ook Henk Ursem en zijn wandelmaatje. Hij heeft enorme pech want bij een wegonderbreking na een paar honderd meter komt hij te vallen over een rubberen plaat. De snee in zijn hand is zodanig diep, dat ernaar gekeken moet worden. Hierdoor nemen we al snel afscheid van Henk en zijn wandelmaatje.

De rest van de groep gaat verder richting het

Maalwater. Het Maalwater is een prachtig natuurgebied voor mens en dier. Het weidse groene landschap, de rust en de vele vogels langs, boven en in het water maken dit een waar paradijs voor de natuurliefhebber. Het is bijzonder dat het verkavelingspatroon eeuwenlang onveranderd is gebleven. Het gemaal waar we



langs komen, zorgt voor de bemaling van de Baafjespolder.

Onderweg moet hier en daar over hekjes geklommen worden en lopen we door het hoge gras. Iedereen van de groep is gelukkig nog lenig genoeg om eroverheen te komen. Langs de prachtige Hoevervaart komen we aan in Egmond aan de Hoef en gaan we picknicken bij de Slotkapel, op de ruïnes van

het oude slot. Gelukkig kunnen we daar bij een expositieruimte ook gebruik maken van de toiletten. Het is gezellig in Egmond aan de Hoef want het is “Hoever dorpsfeest.” Na de lunch lopen we over de markt, die in het teken staat van geschiedenis, kunst en ambacht. Helaas hebben we te kort tijd om dit goed te kunnen bekijken.

Als we weer verder gaan door het duingebied, komen we na een uurtje aan bij de Herenweg waar we even wat kunnen drinken bij Stayokay Egmond.

Dan lopen we via de Heilooër Zeeweg (achterlangs) terug. Af en toe wanen we ons in de jungle over de kleine bospaadjes die evenwijdig met de Zeeweg lopen. Op dit moment staan er veel alliums in bloei, wat een prachtig gezicht is. Met Carla als een goede gids voorop, komen we uiteindelijk weer aan bij 't Loo, waar we rond 15.30 uur afsluiten met een drankje bij Restaurant Spijkers.



Dank je wel Arianne en Carla voor het organiseren van deze prachtige wandeling.

Thea Strijbis