

Wandeling 2 maart 2022 Natuur en kunst in Abcoude en Amsterdam Zuidoost

Ank Bredewold (06 49750573)

-Sommige paden kunnen erg modderig zijn, dus stevige schoenen

-Er is horeca bij de start, en een koffie pauze na een uurtje, en aan het eind een leuke gelegenheid voor café St Jacques (ook eetgelegenheden voor wie dat wil) Wel handig om voor de lunch zelf iets mee te nemen, genoeg bankjes onderweg.

10.00-10.30 uur verzamelen met koffie/thee e.d. bij



Oma letje <https://www.omaletje.nl/> Ze gaan speciaal voor ons eerder open, dus wel fijn als je er echt even koffie/thee neemt (ze hebben ook goed gebak) metro lijn 54 naar Gein uitstappen bij station Bullewijk, perron verlaten in de rijrichting .

Vanuit Oma letje in de richting IKEA lopen. Terrein over tussen IKEA en de Proefzaak.

Daar staat een kunstwerk van **Leonard van Munster**



<https://www.zuidoost.nl/kunstwerk-de-hullenberg-naast-nieuwe-pop-up-spa/> www.leonardvanmunster.com , die ook dit werk maakte tegenover het rijksmuseum op stukje braakliggend terrein.)



Aan het eind van de parkeerplaats trapje op en rechtsaf. Onder de Gaasperdammerweg door. Daarna linksaf en kort daarna weer rechtsaf. Volg deze weg/pad tussen de nieuwbouw van Domain tot het AMC. Weg oversteken en voetpad aan de linkerkant van het AMC parallel aan de spoorbaan naar Abcoude volgen.

Volgende weg oversteken (links onder viaduct staat het kunstwerk **Gouden kruis van Han Goan Lim**) en rechtdoor langs volkstuintuinpark de 5 Slagen. Daarna rechtsaf naar **Klarenbeek**, natuurgebiedje onderhouden door vrijwilligers van vereniging "De Ruige Hof" "<https://www.deruigehof.nl>



Voetpad in, linksaf via de grienden, daarna weer rechtsaf (pijltesmarkering) kronkelend pad volgen en het terrein verlaten via bruggetje. Rechtsaf en snel daarna weer linksaf



schelpenpad in de richting van, en daarna parallel aan, de Amsterdamse straatweg.

Het verenigingsgebouw van de Ruige Hof langs (er is daar ook een hut waar je ijsvogels kunt observeren) Er staan resten (windkracht 11 was iets te veel) van een beeld van gevlochten riet van **Kees Valentijn: vlinder**

Pad volgen . helemaal tot het eind en daarna rechts af, steile helling op, Amsterdamse straatweg oversteken (pas op!) en weg langs het Abcoudermeer volgen.

Hier was vroeger het zwembad. Via het **Abcoudermeer** naar Abcoude, langs de Angstel <https://nl.wikipedia.org/wiki/Angstel> door het dorp Abcoude

Bij de Angstel buigt de weg naar links . De brug rechtsaf over en direct linksaf de Angstel volgen op de rechter oever.



Steeds langs de Angstel blijven lopen tot de brug met aan de rechterkant het oude stadhuis en aan de linkerkant de hoofdstraat van Abcoude. Daar linksaf. Daar is de Eendracht.

11.45-12.15 uur koffie pauze bij de Eendracht
<https://www.deeendracht-abcoude.nl/home>

Na de pauze verder langs de Angstel tot het pad naar het fort. Linksaf langs **Fort Abcoude**



Na het fort buigt het pad naar links, langs **de Witte Dame.**
<https://www.youtube.com/watch?v=iF4Ywa6g2UA> nu een boetiekhotel, vroeger het ns station)



Daarna linksaf langs de oever van het riviertje Gein dat steeds smaller wordt (het Nauwe Gein) Bij het centrum linksaf de hoofdstraat in. Daar is het Hugo de Vriespark. **13.00 uur** (verband met de Hortus) (naast goede viskraam!) , leuke plek om je broodje op te eten?



<https://www.hugodevriesfonds.nl/Pages/geschiedenis.html>

13.20 uur Na korte lunchpauze terug naar het Gein, bruggetje over en voor langs de vijftiende-eeuwse kerk. Hoofdweg volgen. Bij de A.H. winkel rechtsaf. Weg volgen, aan het eind zebra pad over en links langs de heg lopen, rechtsaf, steeds langs de heg en de Amsterdamse straatweg.

Na het oversteken van een zijweg rechtdoor over voetpad met houtsnippers. Dat pad gaat dan rechtsaf om de sportvelden heen.

Aan het eind door hekje en linksaf over “bospad”.



Aan de rechterkant is de spoorbaan.

Aan het eind rechtsaf/rechtdoor het bruggetje over en rechtdoor langs spoor blijven lopen. Halverwege is weer de ingang naar Klarenbeek maar we gaan gewoon rechtdoor langs het spoor terug naar het

AMC. 14.00 uur

Weer langs het **AMC**, door **Holendrecht**



Er zijn bij Holendrecht 3 tunneltjes onder de metrobaan door, we gaan door de middelste. Aan de linkerkant van de weg lopen. Er verschijnen een aantal "huisjes", deel van groep beelden om de plek van het CBK aan te wijzen. **Domicilie van de Baat en Simonis** Rechtdoor langs zorgcentrum Drecht. Voor het zorgcentrum staat een oorlogsmonument van **Maria**



Glandorf

Aan de rechterkant bij het viaduct : speelschijven en mozaïek muurtjes **Joseph Ongenae**



Staande bij het fietspad voor het zorgcentrum linksaf. Rechts in het gras even verderop een zigzagbeeld "**Mare Nostrum**" van **Elden en Hirs**



Daar rechtsaf tussen half hoogbouw woningen door. Direct daarna is nog zo'n zigzagbeeld te zien op een parkeerplaats.

Op die plek tunneltje onder de autoweg door (gescheiden verkeer, maaiveld en dreven) Bij de autoweg een groot beeld dat de weg aanwijst voor gemotoriseerd verkeer) Na het tunneltje steeds rechtdoor lopen, fietspad oversteken, weer rechtdoor slingerend pad langs lage huizen en tuinen. Aan het eind bruggetje over en voetpad direct linksaf, bij grote zwerfkei. Dit bochtige paadje weer volgen tot voetpad en fietspad. Die oversteken en de Riethoek in. **Riethoek** (ook beheerd door de Ruige Hof)

In de Riethoek linksaf over "bospaadje", dat steeds volgen. Aan het eind gaat dat paadje rechtsaf en daarna kun je linksaf over een bruggetje.

Fietspad oversteken en rechtdoor over wandelpad langs de schooltuinen richting het dak van de Gaasperdammertunnel. **Tunnelpark**

<https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperdammerweg-park>

Trap op en aan de andere kant pad naar links volgen en aan het eind rechtsaf over naar rechts buigende brug/fiets/wandelpad. Aan het eind ben je in het

Nelson Mandelapark Het park is heringericht door bureau Mecanoo van Francine Houben. Even naar rechts en het volgende pad linksaf. Steeds rechtdoor



Schlomo Koren "overbrugging "



Het sportpark heeft een bijzonder hek, gemaakt door **De Makers Van: "Home Sweet Home"**



Heemsberg, Omega



Evert Strobos, Haarspeld

Na het viaduct is er een gelegenheid om van de toilet gebruik te maken van het sportpark.

Bij de plek waar in de zomer het Kwakoe festival wordt gehouden is het nieuwe beeld van **Mohau Modisakeng** ter ere van Nelson Mandela. **Rona Batho (Wij het volk)**



Vandaaruit kun je het beeld **de Kus van Jeroen Henneman** zien.



Daarachter staat het beeld van **Anton de Kom van Jitske van Loon** (als er tijd is kun je even naar het Anton de Komplein lopen en weer terug.)





Naast het Bijmerparktheater staat dit rode beeld van **Ewerdt Hilgemann** , ruimtestructuur, Het was het eerste beeld van de Bijlmer in de openbare ruimte. Daarachter is de wijk Vogeltjeswei , de plek eerst het Aanloopcentrum was en waar daarna zangvogelwedstrijden werden gehouden. Via dit hek het park weer verlaten



Na dit hek rechtsaf langs fietspad. Steeds rechtdoor, langs de gebouwen van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer, een school met al 40 jaar een brede brugklas.



Steeds rechtdoor. Fietspad oversteken, langs kerkgebouw voor meerdere geloofsrichtingen: **de Nieuwe Stad** Die kerken maakten eerst gebruik van ruimtes van de flat Gliphoeve.



Iets verder is onder een brug "**Tayouken Pis**" te zien, een soort manneken pis van **Tayou** uit Kameroen.

Daarna rechtsaf over de brug. Met de bocht mee. Dan is schuin rechts vooruit het monument voor de Bijlmer vlieggramp uit 1992 te zien, **het groeiend monument met de "boom die alles zag"** In het gebied is de "voetafdruk" van de getroffen flats te zien in de waterpartijen. Ontwerp **Herman Herzberger**, mozaïeken gemaakt door betrokkenen o.l.v. **Akelei Herzberger**



langs de brug van **Pa Sem**, die ernstig gewond raakte na redding van kinderen.

Via **Jelle Terpstra: Monument van pailletten**,





Langs de klusflat **Kleiburg** (klooster, bier)



zicht op het beeld **van Chaim Oren. Ma Aisa**

L Linksaf de metrobanen volgen richting Ganzenhoef. (links van de banen staan beelden van **JenniferTee** die ook kunstwerken voor de metrohal Central Station heeft gemaakt)



We zien rechts het **Bijlermuseum, voorheen het café de Nachtegaal**



<https://bijlermuseum.com/de-bijlmer-in-tijd/>

Verderop staat aan de rechterkant van het pad **de Kandelaar**, een groot kerkgebouw met ramen die doen denken aan



gebrandschilderde ramen.



Langs het metrostation **Ganzenhoef** naar de achterkant waar te zien is waar het kunstwerk de glijbaan van **Karin Daan** was. Wie weet komt het terug.

Daar het zebrapad over en na No Limits rechtsaf. Links is kinderboerderij **Glyphoeve** te zien. <https://kinderboerderijglyphoeve.nl/> Doorlopen langs de flat . Daarachter ligt Elixer.

15.30 uur Café Saint Jacques bij restaurant Elixer

<https://www.restaurantelixer.com/>



Vanaf Elixer is het 5 minuten lopen naar metro 53 Ganzenhoef richting Amsterdam centrum