

Waterleidingduinen Pannenland 12 km

De Coronatijd van bijna twee jaar lijkt onder controle te zijn gekomen, zodat wij onze maandelijkse wandelingen weer kunnen opstarten, deze keer vanuit de ingang Pannenland van de Amsterdamse Waterleidingduinen, tegenwoordig Waternet geheten.

We drinken gezamenlijk koffie, alvorens we omstreeks half twaalf met de wandeling beginnen. De opkomst is buitengewoon groot, we tellen 29 mensen.



Een aantal mensen heeft al toegangskarten, maar voor de zekerheid worden er nog een extra aantal gekocht bij de kaartjesautomaat. Zo kunnen we weer vrij wandelen in dit duingebied en we hebben als verste bestemming het gebied van de aalscholvers.

Maar als we op een rustige plek in de natuur even stil staan voor een woordje

van onze voorzitter Willem herdenken we het heengaan van Els Buts, die na een lange periode de strijd heeft moeten opgeven. De natuur geeft ons hier de gelegenheid om er werkelijk bij "stil" te staan, in gedachten loopt zij mee....



We lopen verder in een lange rij over klinkerwegen en zandpaden en bij het monument ter gedachtenis aan de crash van een vliegtuig enkele weken voor de bevrijding staan we even stil om de lange rij weer bijeen te krijgen. Tegelijk is dit

een mooi moment voor een staande lunch en om elkaar weer eens in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.

Dan vervolgen we de route door duingebied en langs een kanaal naar het gebied, waar de aalscholvers in

groten getale op eilandjes in het duinmeer zich hebben verzameld. Met een



omtrekkende beweging komen we aan de andere kant van het meer uit op een hoger gelegen duin, vanwaar je de aalscholvers prachtig kunt bewonderen. Het hoge duin fungeerde vroeger als de tribune van een renbaan, die daar vroeger, in de jaren 20 van de vorige eeuw, heeft gelegen. Bovenop ontdekken we nog een heuse vossenburcht.



De route terug wordt met de kortste weg door Kees geleid, waarmee we ietsje over half drie weer in Pannenland teruggekeerd zijn.

Daar vieren we Café Saint Jacques met een drankje van de club op een overvol terras, zodat we ons in groepjes hebben moeten verdelen.

Met het prachtigste weer dat we vandaag mochten genieten heb ik heel wat enthousiaste reacties gehoord over deze geanimeerde ontmoeting.

Op verzoek van Willem heeft iedereen kunnen nadenken over de organisatie van een volgende wandeling in de komende maanden en de ideeën komen

langzamerhand tot leven. We zien weer met veel genoegen uit naar volgende verrassingstochten.



Tekst en foto's:  
Aad van Houten

