



Nieuwsbrief 2021-12 (december), regio Den Bosch

Introductie

Dag lieve mensen allemaal,

Hebben jullie ook het gevoel, dat dit jaar voorbij is gevlogen? Voor u ligt al weer de laatste nieuwsbrief van 2021. Zo terugkijkend hebben we in de regio toch aardig wat activiteiten kunnen ontplooiën, ondanks alle corona perikelen. De plannen voor december zijn nog wat onzeker, maar in principe ligt er een wandeling klaar voor 18 december, waarvoor u een uitnodiging krijgt onder voorbehoud in verband met corona-regels. Hopelijk kunnen we in januari 2022 weer een nieuw begin maken met bubbels en (olie)bollen.

Mocht u nog een kadootje zoeken voor Sinterklaas (wel kort dag) of voor Kerstmis voor een geliefde of voor u zelf, dan wil ik u hierbij "De gids voor de pelgrim" aanbevelen. U kunt het boek in Utrecht bij het Landelijk Genootschap van Sint Jacob bestellen. Maar misschien heeft u dit boek al aangeschaft. Ik kreeg het begin november in mijn brievenbus en heb het inmiddels met heel veel plezier gelezen. De gids voor de pelgrim, is een twaalfde-eeuws handschrift vertaald en toegelicht door mensen van de werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Genootschap. De gids dateert van omstreeks 1140 en beschrijft onder andere de wegen naar Santiago (4 wegen vanuit Frankrijk), de dorpen en steden langs de routes. Ook worden de regio's beschreven met hun inwoners én hun eigenaardigheden. En nog veel meer, plus prachtig geïllustreerd.

Vooraf hoofdstuk 7 over de aard van de mensen die men op weg naar Santiago ontmoet vond ik heel erg leuk om te lezen. Wat vind u bijvoorbeeld van deze tekst: "Dan, bij de Col de Cize, bereikt men het land van de Basken.....Bij Saint Jean Pied de Port zijn kwaadaardige tolgaarders die men hartgrondig mag verwensen, want zij komen gewapend met twee of drie stokken de pelgrim tegemoet en persen hem met geweld te veel tolgeld af..... . Het zijn daar woeste lieden en het land dat zij bewonen is ruw, bosachtig en onherbergzaam Hun woest gelaat en hun barbaarse taal jagen de mensen de schrik om het hart".

Later in Navarra aangekomen, wordt beschreven: "Ze zijn haveloos gekleed en eten en drinken schandalig. De Navarrezes eten allen, meester en knecht, meesteres en meid, gezamenlijk zonder lepels te gebruiken met hun handen uit een groot bord, waarop alle soorten voedsel door elkaar zijn geprakthet lijken wel honden of varkens die alles gulzig verslinden. Wanneer men hen hoort praten, lijken het wel blaffende honden. Hun taal is echt wat je noemt barbaars."

Ook hoofdstuk 11 zal jullie als pelgrim naar Santiago aanspreken: "Zowel arme als rijke pelgrims van welke herkomst dan ook, die uit Santiago vertrekken of daar aankomen, moeten gastvrij worden ontvangen en onthaald. Want allen die hen ontvangen en zorgzaam gastvrijheid verlenen, zullen niet alleen de gelukzalige Jacobus, maar onze Heer zelf tot gast hebben". Er worden wat voorbeelden gegeven van situaties waarin dit niet gebeurde en waar niet gastvrije mensen behoorlijk gestraft werden.

Echt een geweldig boek! Misschien zijn er mensen die in navolging van een leesgroep in de regio Utrecht, het leuk vinden om dit boek en andere boeken die met pelgrimeren te maken hebben (o.a. romans) met elkaar te bespreken. Zij hebben een leeslijst en willen ook boeken die ze zelf al gelezen hebben beschikbaar stellen. Zo 1 x per twee maanden of zo? Mocht u belangstelling hebben, laat het dan weten.

Informatie landelijk en uit de regio's

Landelijke bestuursleden gezocht

Zoals jullie misschien in de Jacobsstaf en Ultraia gelezen hebben, is men op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het gaat hierbij om drie portefeuilles, te weten: Ledencontacten, Cultuur en Spiritualiteit (komt in het voorjaar vakant) en Communicatie.

Bij het samenstellen van het bestuur let men, buiten geschiktheid, ook op regionale spreiding en geslacht. In het huidige bestuur is Zuid-Nederland niet vertegenwoordigd. Daarom vraagt het landelijk bestuur kandidaten voor deze functies.

Heb je interesse of wil je meer weten over deze functies neem dan contact op met [Peter Hesseling](mailto:voorzitter@santiago.nl): voorzitter@santiago.nl

Ondertussen in de Bossche regio

Camino café

Hoi allemaal,



Woensdag 8 december is er weer een caminocafé. Door alle maatregelen is het dit keer een onlinecafé via Teams.

Van 19 tot 20 uur is er een café.

Om 20.15 uur is er een presentatie van Jan Jochems.

Tijdens zijn Camino Francés maakte hij elke dag, middels een kort gedichtje, een samenvatting van zijn dag.

Daarnaast heeft Jan ook de kust en centrale route gelopen van de camino Portugees.

Je kunt je opgeven voor 't café en/ of voor de presentatie door een mail te sturen naar:

caminocafeshertogenbosch@gmail.com.

Groetjes, Esther

Regiowandeling

Op zaterdagochtend 27 november 2021 verzamelden zich een 21-tal liefhebbers bij de parkeerplaats achter café/ restaurant "de Roestelberg". Om verschillende (corona-achtige) redenen hadden een aantal mensen zich afgemeld.



Na de kofferbak koffie of thee gingen we op pad voor een tocht door de Loonse- en Drunense Duinen.

Yolande (Houben) had de tocht uitgezet die ongeveer 17-18 km lang was.

Ofschoon de weersvoorspellingen van de vorige dag niet al te veel goeds beloofden, was ik vanochtend toch aangenaam verrast toen ik, na wakker worden en koffie

gemaakt te hebben, de gordijnen opende. In Vlijmen was het onbewolkt en de lucht egaal. Bij vertrek van "de Roestelberg" was het schitterend weer en daardoor trokken we ook opgewekt het bos in. Via de in het bos gelegen ijsvijver met schitterende lichtval.

Op weg naar "Bosch en Duin", onze pauzeplaats, raakten we enigszins van het padje. Plezierig dat er in een groepje lopers altijd wel mensen zijn die je weer op het goede pad helpen. Dank daarvoor!

In "Bosch en Duin" was voldoende plek voor iedereen, zowel binnen als buiten op het terras, om op voldoende afstand van elkaar te genieten van koffie of thee met een overheerlijk worstenbroodje of iets vegetarisch. Na vele jaren wandelingen door de regio en bijna evenzovele pauzes met een "Brabants Worstebroodje" proef je na verloop van tijd toch ook wel verschil. Zonder de pretentie me het predicaat van kenner te willen aanmeten, moet ik zeggen dat de worstenbroodjes van "Bosch en Duin" toch wel in het "linker rijtje" terechtkomen.



Na een plezierige pauze om ca half twee weer verder.

Buiten gekomen was er iets meer wind opgestoken, maar we liepen meteen weer het bos in, zodat je er niet veel van merkte.

Na nog een paar fraaie paden en (uitgebloeide) heidevelden kwamen we bij de laatste (is altijd wel een pittige) zandbeklimming vóór terugkeer naar "de Roestelberg".

Het was de gehele dag droog en zonnig (zij het wat flets het laatste uur) gebleven.



Een schitterende tocht. Yolande, bedankt voor de voorbereiding en de andere deelnemers bedankt voor jullie gezelschap.

Voor een [korte foto-/ filmimpresie kun je hier klikken](#)

Voor als je zelf de wandeling wilt lopen, bijgaand de knooppunten/ kaartje

rondje roestelberg (regio den bosch 2...



Nederland | Noord-Brabant | Loon op Zand | 15,45 km (ongeveer 0:00 u) | Wandelroute 3119184



Dagboek fragment

dag 09 ... en toen ging het licht uit ... (Camino de Levante van Rinse)

zaterdag 31-05-2014 = Higuera - Chinchilla de Monte Aragon

31 km = totaal 222 km

Kan vanochtend vroeg op pad, want er is geen bar open voor ontbijt. Na ca 11 km is er een dorp (Hoya Gonzalo) waar waarschijnlijk wél kan worden ontbeten. Na wat sap, yoghurt en koek uit de eigen (nood)voorraad om 07.30 uur op stap. Bij het uitgaan van het dorp begon het te regenen. Weidse lucht, maar echt geheel diepgrijs. Besloot even te wachten om te zien of het zou minderen. Regenzak en poncho omgedaan. Na ca 20 minuten bedacht ik dat ik wellicht beter met de bus kon gaan. Terug het dorp in. De bus ging om 09.40 naar Chinchilla; de enige op zaterdag. Het was inmiddels droog geworden en de lucht opende hier en daar. Ben toch maar op pad gegaan. Het 1e halfuur was droog, maar volledig grijs en bewolkt.



En toen brak het los. Een gigantische onweersbui. Niet recht boven me (nog niet), maar toch binnen 600 - 900 meter en na een minuut was ik doorweekt. Bij wat oude vervallen stenen schuren (kennelijk voor vee o.i.d.) even geschuild. Alles was inmiddels nat (ook schoenen), dus maakte het eigenlijk niet zo veel meer uit. Na een km of 5 was een boerenbedrijf (Oncebreros) waar enkele vrachtwagens met stro stonden. Gevraagd of er iemand naar Hoya Gonzalo of Chinchilla ging. Nee dus. Om van de boerderij op de goede weg terug te komen, kostte me enige moeite in de regen. Ben langs de weg blijven lopen in de hoop dat er iemand zou

stoppen om me mee te nemen. Niet veel verkeer op zaterdagochtend; volgens mij evenmin veel animo om een doorweekte pelgrim mee te nemen.

Een paar km vóór Hoya Gonzalo stopte een kleine vrachtauto met vleeswaren. Ik kon wel meerijden. Ik werd in het dorp op het plaza mayor afgezet. Het regende nog stevig. Bij een barretje op het plein was het nog donker. Ik dacht dat hij nog gesloten was. In het dorp was echter de elektriciteit uitgevallen als gevolg van het onweer. Geen koffie dus.

Na een uurtje werd het wat helderder. Ook kwam er weer elektriek en dus ook een kop warme koffie; was wel nodig. Ik besloot toch maar weer verder te lopen, want hier was ook niet veel te beleven en een bus kwam er evenmin nog vandaag. Droge sokken aangedaan en weer op pad, met de beste wensen van de barbaas en een goede reiswens van de overige barbezoekers.



Tot aan Chinchilla was nog ongeveer 17 km (3-4 uur); het was droog, maar wel behoorlijk fris. Op zich weer een mooie omgeving met amandelbomen, zij het dat de graanvelden toenemen. Het laatste stuk viel me toch wel weer zwaar. Om een uur of 15.30 in Chinchilla. Een plaatsje tegen de

berg aan gebouwd. Beneden de autoweg met de hostel en boven het dorpje. Er kwam wat zon door. In de hostel mijn spullen gewassen en te drogen gehangen. Moet maar zien dat het morgen weer een beetje droog is. Het is inmiddels in de vooravond weer behoorlijk gaan regenen. Volgens mij klopt er momenteel iets niet met het weer dit jaar in Zuid-Oost Spanje.

En dan nog even dit

Op zoek naar een passend december gedicht kwam ik op internet een gedicht tegen van Typhoon. Hij schreef onderstaand Kerstgedicht voor het dagblad Trouw in 2020. Hij zocht een manier om tot saamhorigheid op te roepen. Glenn de Randamie, dat is de naam van Typhoon, zei "normaal draait Kerst om het afsluiten van het jaar met een warm gevoel, maar nu zitten we tegelijk in een keiharde lockdown". Daarom laat Typhoon zijn gedicht beginnen met gewoon contact maken: "hey, hoe gaat het met je". Vervolgens: "kom even op adem" om even van de corona ellende van het afgelopen jaar los te komen. Met zijn laatste vier zinnen van het gedicht wil hij het belang van vrede en daaraan gekoppeld de liefde voor elkaar benadrukken. Tevens pleit hij er voor om niet te polariseren, om tegenstellingen tussen partijen en bevolkingsgroepen niet te versterken, maar elkaar te ontmoeten, ontvankelijk te zijn en mensen het voordeel van de twijfel te geven.

Nu zijn we een jaar verder en wéér in lockdown, hoewel een gedeeltelijke. Het is niet te begrijpen maar de boodschap van Typhoon kan voor dit jaar weer opnieuw gelden. Zie hieronder zijn gedicht.

Voorloper van Vrede

Hey,
Hoe gaat het met je?
Kom even op adem.
We hoeven niets om thuis te zijn.
Geen plus of min, geen stellingname.

Weet je nog? Tijd.
Momenten van open handen in elkaar gegrepen
die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven.

Hier,
van mij,
voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,
rusten.
Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.
Alleen nog een restje deurklink in de hand.
In een open veld.
Geen muren, scharnieren of barrières,
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt:

"Langer kijken doet ontmoeten,
ontvankelijkheid boven rede.
Het voordeel van de twijfel
is de voorloper van vrede."

Typhoon

En nogmaals: heb je bijdragen (in welke vorm dan ook) voor de nieuwsbrief, stuur ze in [naar de regio](#).

En voorts wenst de regiocommissie je een fijne, corona-vrije feestmaand toe
met de hartelijke groeten van
Marianne, Theo en Rinse

