

Verslag regiowandeling op 24 juli 2021 rondom Sint Oedenrode “Langs de Rooise Randjes”

Op zaterdag 24 juli j.l. mochten we eindelijk weer met een grotere groep wandelen. Met zo'n twintig mensen genoten we van koffie uit de kofferbak van Rinse. David trakteerde ons op zelfgebakken St Jamesbread. (Sint Jacobsbrood) ter ere van de Jacobusdag die morgen op 25 juli plaats vindt. Deze was erg lekker David! De wandeling was door Liesbeth uitgezet in Sint-Oedenrode en noemt deze wandeling “Langs de Rooise Randjes” omdat de route steeds langs de rand van het dorp liep. Het is prima wandelweer, beter dan de weersvoorspelling aangaf.



Als eerste blikvanger hadden we de knoptoren, de oudste kerk van het dorp. Verder voerde we langs de Dommel naar de Diependaal waar we kabouterhuisjes ontdekten onder tegen de bomen. We liepen door een mooi populierenlandschap. Deze bomen werden vroeger gebruikt door klompenmakerijen uit de omgeving. Het landschap was afwisselend door boerderijen en mooie landweggetjes. Bij de Gasthuishoeve werden we hartelijk ontvangen en genoten we van koffie/thee en een worstenbroodje.



In de Gasthuishoeve was van alles te zien zoals een decor van Historisch Sint Oedenrode en een tropische tuin met bananenbomen en vissen. Na de lunch vertrokken we weer vol energie richting park de Kienehoef. Via de Noordelijke kant van Sint Oedenrode liepen we weer naar het eindpunt van de wandeling. Het was een geslaagde dag waar veel verhalen zijn uitgewisseld en waar de sfeer er goed in zat! En zo kijken we weer graag uit naar de volgende Caminowandeling.

Iedereen een hele fijne vakantieperiode gewenst!

Liesbeth

Voor een foto-/ filmimpressie van de wandeling: [klik hier](#)