

# Ultreia 113 april 2021



## IN DEZE ULTREIA:

01. Van de redactie
02. Koralen jubileum Genootschap van Sint Jacob
03. Team Ultreia compleet
04. Huis van Sint Jacob Utrecht gaat open
05. Unieke overnachtingsplek
06. Onthulling jacobsschelp Groate kerk op 25 juli
07. Wat nu?
08. Wegwijs op de nieuwe website
09. Pelgrimeren in eigen land
10. Camino vlag
11. Algemene Ledenvergadering en lezing
12. De Kronieken
13. Uitbreiding bestuur
14. Altijd vandaag
15. De Gids voor de Pelgrim
16. Samen de schouders onder de website
17. Camino NL podcast
18. Vacature bestuurslid ledencontacten m/v
19. Activiteit? Verhaal? Tips?
20. Huiskamer van de Lage landen nog gesloten
21. Pelgrimeren buitenland?

22. Nieuw intitiatief van O Concello de Tui

23. Colofon

## Van de redactie

Precies vijf jaar geleden begon ik aan mijn eerste camino. Er stellig van overtuigd dat dit 'once in my lifetime' zou zijn. Maar ook ik raakte, zoals zovelen onder ons, verslaafd. Door omstandigheden (de hoofletter C) staat de teller nu niet op vijf maar op drie keer.

Ieder heeft zijn/haar reden(en) om te gaan, waarvan het 'los' zijn van de wereld er voor mij ook één is. Tijdens mijn tochten checkte ik (één keer per dag) de berichtjes van familie en vrienden op mijn mobiel. Sommigen vonden het belangrijk om te melden dat er ergens een aardbeving was geweest, een treinongeluk, politieke toestanden etc. En ze waren stomverbaasd dat ik daar totaal niets over gehoord of gelezen had. "Eehhh.. nee... ik kijk geen tv, luister niet naar de radio, lees geen kranten en zoek niet op internet. En weet je, dat is zo heeeeeerlijk rustig!" appte ik dan terug.

En nu? De 'hoge snelheidstrein der onrust' dendert meedogenloos met een ongekende snelheid over de wereld. De dagelijkse hoeveelheid nieuwe feiten, inzichten, aangepaste maatregelen etc. voelt soms als een waterval waarvan het heldere klaterende water veranderd is in een modderige massa die over mij wordt uitgestort. Wat zou ik nu graag op pad gaan. Een paar maanden alleen maar bezig zijn met lopen, zien, ruiken, luisteren, voelen, vertellen, ervaren, ontdekken én in de tussentijd even die grote lenteschoonmaak in mijn hoofd uitvoeren. Om weer als herboren terug te stappen in de hectische wereld van vandaag.

Maar is 'er even tussenuit knijpen' echt noodzakelijk om de wereld te kunnen laten voor wat het is? Ik herinner mij een gedicht/gebed. Ik zoek en vind. Slechts een paar regels die, in al zijn eenvoud, zo treffend zijn. Velen zullen het ongetwijfeld kennen. Maar het kan nooit kwaad om het in deze roerige tijden nog eens te lezen, toch?

*God, grant me  
the serenity to accept the things I cannot change  
the courage to change the things I can  
and the wisdom to know the difference*

Zo, nu deze tekst in mijn achterhoofd houden om het bij elke gebeurtenis die me raakt in praktijk te brengen. En, bovenal, de focus richten op de waardevolle zaken in het leven en activiteiten die wél kunnen. En dat zijn er eigenlijk best veel! Op pelgrimage in eigen land, de geschiedenis induiken van ons Genootschap, een goed boek, de bijzondere 'Gids van de Pelgrim' dat binnenkort verschijnt, de reis naar Santiago voorbereiden etc. (voorpret is zo leuk.) Deze Ultreia staat vol met wat allemaal WEL kan! Ik word er blij van!

José van der Haar

## Redactrice Ultréia

# Koralen jubileum Genootschap van Sint Jacob

Het is 26 april a.s. precies 35 jaar geleden dat in het zaaltje "Het Brandpunt" in Baarn de informele oprichtingsbijeenkomst van ons Genootschap werd gehouden. De vereniging startte onder de voorlopige naam: 'Broederschap van Pelgrims naar Santiago de Compostela'.

## *Hoe het begonnen is?*

Zoals alles begint. Met een idee. En hoe dat idee geboren is valt te lezen in de **Kroniek 1986**. Dat het niet bij een ingeving is gebleven is klip en klaar. Initiatiefnemers Koen Dircksens (actief erelid met lidnummer 1) en Mireille Madou (erelid, † 14.12.2020) wisten het plan ten uitvoer te brengen en een goed team van enthousiaste mensen samen te stellen. Door die gezamenlijke inzet bestaat ons Genootschap dit jaar officieus én officieel al 35 jaar.

## *Een duik in onze geschiedenis nemen?*

Waardoor, waarom, hoe, wanneer de officiële oprichting een feit was, het startkapitaal, het aantal leden etc. is allemaal bewaard gebleven én digitaal toegankelijk gemaakt door Bas Brouwer en Fons Boink (zie button

### **Kroniek 1986**

.)

Ook het volledige verslag van de allereerste, informele, bijeenkomst van ons Genootschap, geschreven door Mireille, is geplaatst op deze webpagina. In de laatste alinea staat:

*'Het onverhoopte succes van deze eerste bijeenkomst, de goede sfeer en het enthousiasme bij de deelnemers vond ook zijn weerslag in "het mandje". De gemaakte kosten werden er ruimschoots mee gedekt en de rest wordt veilig bewaard om de nog te maken kosten te bestrijden. Met dank aan allen.'*

Mireille Madou

# Compostela pelgrims verenigen zich



Deze foto stond in de Baarnsche Courant van 28 april 1986. Van links naar rechts: Jeanine Warcollier (Frans overkoepelend Genootschap, de 'Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle') Koen Dircksens (één van de initiatiefnemers), Dom Willibrord Mondelaers (voorzitter van het Vlaams Genootschap), vervolgens op de achtergrond; Jaak Barret en Dirk Aerts (beiden van het Vlaams Genootschap) en tot slot, op de voorgrond Mireille Madou.

# Team Ultreia compleet

In februari plaatsten wij de oproep voor één tegenlezer voor de Ultreia. We werden verrast door de vele reacties van goede kandidaten voor deze vrijwilligersfunctie.

Met zoveel goede kandidaten ontstond de luxe positie om de mogelijkheid te onderzoeken of we niet één maar twee tegenlezers aan ons team konden toevoegen. Hiermede de continuïteit waarborgend wanneer een teamlid tijdelijk even niet in de gelegenheid is (camino, vakantie, hospitaleren etc.) om de taak voor Ultreia op te pakken. De twee kandidaten die we uitgenodigd hebben voor een (digitaal) kennismakingsgesprek konden zich hier direct in vinden.

*Alle plekken zijn ingenomen...*



Wij zijn heel blij dat we **Ellen Eumelen en Janine Verhaaf** in ons team mogen verwelkomen. Om beurten zullen zij de Ultreia tegenlezen. Ellen Eumelen beet het spits af met deze Ultreia.

Redactie Ultreia

# Huis van Sint Jacob Utrecht gaat open

Op dinsdag 4 mei gaat de deur weer open van het Huis van Sint Jacob in Utrecht. Iedereen die informatie wenst of het plan heeft een camino te gaan lopen/fietsen, is vanaf die datum weer van harte welkom. Ons team staat klaar om jou, als wandelaar of fietser, veilig op weg te helpen richting Santiago de Compostela.

## *Er zijn twee mogelijkheden voor een gesprek:*

in het Huis van Sint Jacob in Utrecht  
digitaal, thuis vanachter je eigen computer



## *Hoe plan je een afspraak?*

Voor zowel een gesprek in het huis van Sint Jacob als een digitaal gesprek, kun je een reservering maken met een tijdslimiet van één uur. Geef aan (liefst per mail, telefonisch kan) welke dag en welk tijdstip

jou het beste past op één van de dagen/tijdstippen dat we geopend zijn. Je ontvangt van ons dan een bevestiging van het gesprek.

Mail/vertel ons ook waarover je informatie wenst. Onze informant kan zich dan voorbereiden. Mocht je een digitale afspraak gepland hebben, dan laten we je weten hoe dit in zijn werk gaat en zal onze informant ervoor zorgen dat de online verbinding op dat tijdstip tot stand komt.

## *Praktische informatie*

**Adres:** Sint Janskerkhof 28A, Utrecht.

**Openingstijden:** dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke tweede en vierde zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.

**Telefoonnummer:** 030 – 2315391 (tijdens de openingstijden).

**Coronamaatregelen:** vanzelfsprekend nemen we de coronamaatregelen in acht, zoals het bewaren van 1,5 meter afstand, het verplicht dragen van een mondkapje, desinfecteren handen

etc.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina

*(zie onderstaande button)*

. Onderaan deze webpagina vind je het rechtstreekse contactformulier voor o.a. het plannen van een afspraak. Je kunt ons ook direct je aanvraag (of vragen) mailen via onderstaande button:

*Stuur een e-mail.*

Onze informanten begroeten jou graag!

Mariet van den Burg

Coördinator werkgroep informanten



# Unieke overnachtingsplek

## NIEUWE REFUGIO IN DE GROATE KERK TE SINT-JACOBIPAROCHIE 1 MEI VAN START

Wandelaars en fietsers, onderweg langs de Friese pelgrimsroutes, kunnen in 18 historische kerkjes overnachten. Met ingang van 1 mei komt daar een heel bijzondere refugio bij; vanaf die datum kun je ook overnachten in de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie. Het startpunt van het Jabikspaad. En daarmee is deze refugio een uniek alternatief als overnachtingsplek.

De kerk biedt onderdak aan vier pelgrims. Vier veldbedjes. Je moet je eigen slaapzak meenemen. De refugio voldoet aan de regels van 'contactvrij verblijf' en is dus 'coronaproof'.

Je kunt gebruik maken van refugio's als je in het bezit bent van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob of een routeboekje of stempelkaart van het Jabikspaad.

Deze kerk ligt aan de Jacobswegen Amstelredam en Nieumeghen Variant, uit de dubbelgids Jacobswegen van het NGSJ, én aan het Claercamppad.

Boven het orgel in deze kerk is sinds 2011 het noordelijke pelgrimsinformatiecentrum van het NGSJ en Jabikspaad gevestigd.

Hillie Blaak, Stichting Kultureel Sintrum de Groate Kerk

Janneke Schievink, Jabikspaad

Joke Bakker, Stichting Alde Fryske Tsjerken

Hans de Jong, Santiago aan het Wad



*Groate Kerk te Sint Jacobiparochie. Op de voorgrond (nog net zichtbaar) de Jakobsschelp.*



Voor de realisatie van deze immense schelp (1.500 keitjes) was een bedrag van € 13.500,- nodig. Iedereen kon aan dit symbool een 'steentje bijdragen' door een granietkeitje ter waarde van € 9,- te schenken. Van dit bedrag zou € 2,- per keitje bestemd worden voor 'Pelgrimeren voor de jeugd'.

Aan dit project, initiatief van de Stichting Cultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie, hebben velen meegewerkt waardoor de totale opbrengst uitkwam op € 14.131,-. Van dit bedrag is € 3.600,- ten goede gekomen aan 'Pelgrimeren voor de jeugd'.

## Onthulling jacobsschelp Groate kerk op 25 juli

De officiële onthulling van de schelp voor de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie zou vorig jaar plaatsvinden maar moest vanwege coronamaatregelen worden uitgesteld. De onthulling van de schelp staat nu gepland op **zondag 25 juli a.s., de naamdag van Jacobus**.

### *Wat was ook alweer de bedoeling van het project?*

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is het begin- en eindpunt van het Jakobspaad. Dit pad voert de pelgrim vanaf Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel. Veel pelgrims gebruiken het Jakobspaad als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan de jacobsschelp het symbool is.

Om dit symbool een plek te geven is er een silhouet van de jacobsschelp ontworpen van circa 5 bij 5 meter. Deze beeltenis is in granietkeitjes vóór De Groate Kerk in de bestaande verharding geplaatst. Pelgrims die hier de lange tocht naar Santiago beginnen hebben nu een duidelijk symbolisch startpunt van hun tocht.

Eind mei hopen we op meer duidelijkheid of de onthulling, met de dan geldende coronamaatregelen, door kan gaan en maken we het extra feestelijke programma bekend.

Eelkje Hilarides en Akke Dijkstra, namens Stichting Cultureel Sintrum Groate Kerk  
Bas Brouwer, namens Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob



*Pont du Dognon in mist gehuld. Foto: Ton Beterams*

## Wat nu?

### *Voorjaar 2018*

Vorbereiding op een bijzondere wandeling. Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. In drie etappes wil ik naar Santiago de Compostela lopen. Besloten om alleen op pad te gaan. Ik wil ruimte voor mijzelf maar vooral ook kansen op ontmoeting. Ik weet nauwelijks wat mij te wachten staat. Op 23 april begint mijn tocht, tot Maastricht volg ik het Pieterpad. Ik overnacht deze eerste dagen voornamelijk bij kennissen. Vanaf Visé doorkruis ik de Belgische en Franse Ardennen richting Rocroi en laat het thuisfront steeds meer los. Ik ontmoet mooie mensen en met sommigen loop ik meerdere dagen samen op. Na vier weken eindig ik op een bijzondere plek, midden tussen de wijnvelden van de Champagne met een prachtig uitzicht op Epernay.

## ***Voorjaar 2019***

Ik leg mijn aantekeningen van vorig jaar vast in een dagboek. Op 23 april vervolg ik mijn weg vanaf Epernay. Ik ben minder onbevangen dan een jaar geleden. Alleen lopen brengt ook risico's met zich mee. De eerste weken veel regen, het is koud. Maar ook nu ontmoet ik, op de Via Lemovicensis, bijzonder mooie mensen en ontstaan er vriendschappen. Na zes weken bereik ik Bazas, eindpunt van deze etappe. Ik neem afscheid van een wandelmaatje en koester dubbele gevoelens. Ik verlang naar huis, maar kijk alweer uit naar volgend jaar.

## ***Voorjaar 2020***

Ik heb de route voor deze laatste etappe bepaald; het wordt Camino del Norte. Mijn ticket voor Bordeaux ligt klaar. En dan is er corona! Geen 3 etappe! Dit jaar geen Santiago! Ook nu 'vertaal' ik mijn aantekeningen naar mijn dagboek, te beginnen op 23 april 2019. In gedachten beleef ik elke dag dezelfde dag van vorig jaar en koester elk moment opnieuw. Ik mis de wandeling. Wil verder!

## ***Voorjaar 2021***

En wat nu corona...?

Ton Beterams

# Wegwijs op de nieuwe website

Het Genootschap is onderverdeeld in 16 regio's. Deze regio's onderhouden frequent contact met de leden via nieuwsbrieven, activiteiten en het plaatsen van updates op hun regiopagina op de website. Vanuit het hoofdmenu heb je direct toegang tot alle regio's. In het overzicht zie je de verdeling van de postcodes waarin de regio's zijn opgedeeld. Bij de inschrijving is jouw postcode bepalend bij welke regio je wordt ingedeeld.

De pagina van de meeste regio's is bewust zo opgemaakt dat slechts een gedeelte van de tekst zichtbaar is. Door deze indeling zijn de ' ' en de rechtstreekse contactmogelijkheid (onderaan de pagina) ook nog zichtbaar. Klik op ' ' als je de volledige tekst op de regiopagina wilt lezen.

*Agenda*

' en de rechtstreekse contactmogelijkheid (onderaan de pagina) ook nog zichtbaar. Klik op ' lees meer

' als je de volledige tekst op de regiopagina wilt lezen.

Op de regiopagina zie je alleen berichten die voor de betreffende regio van toepassing zijn. Datzelfde geldt voor de agenda. Op deze manier heb je meteen een overzicht van wat er in jouw regio gebeurt. De meeste regio's brengen ook een nieuwsbrief uit. Als je van meerdere regio's de nieuwsbrief wilt ontvangen dan kun je dat zelf instellen. Nadat je bent ingelogd vind je onder ' ' mijn account

*mijn account*

' jouw profielpagina. Op deze pagina kun je aanvinken van welke regio's je ook de nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Nog niet alle regio's hebben hun gedeelte van de website actueel gemaakt. Door het ontbreken van activiteiten is dat begrijpelijk. Dat zal echter snel veranderen als er weer bijeenkomsten, wandelingen etc. georganiseerd kunnen worden. Houd dus niet alleen onze website maar ook de regiopagina's goed in de gaten.

## Regio's

Het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob is ook bij jou in de buurt actief. In totaal hebben we 16 regio's. In iedere regio organiseren onze vrijwilligers diverse activiteiten, zoals bijeenkomsten en regiodagen. Daarnaast worden wandelingen gepland waaraan je kunt meedoen. Nieuwsgierig wat er in jouw regio te doen is? Klik dan hieronder op de regio waar jij woont.

 <p><b>Amsterdam</b> Postcode 1000 t/m 1119, 1160 t/m 1199, 1200 t/m 1399, 1420 t/m 1479</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Arnhem / Nijmegen</b> Postcode 6500 t/m 7099</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Bollenstreek / Rijnland</b> Postcode 2000 t/m 2239, 2300 t/m 2409</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Breda / Tilburg</b> Postcode 4800 t/m 5199</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>
 <p><b>Den Bosch</b> Postcode 5200 t/m 5499</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Den Haag</b> Postcode 2200 t/m 2299, 2490 t/m 2799</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Friesland</b> Postcode 8300 t/m 9299</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Groningen / Drenthe</b> Postcode 7800 t/m 7999, 9300 t/m 9999</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>
 <p><b>Limburg</b> Postcode 5800 t/m 6499</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Midden-Nederland</b> Postcode 1200 t/m 1299, 1400 t/m 1419, 3400 t/m 3899</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>NH benoorden t IJ</b> Postcode 1120 t/m 1159, 1440 t/m 1999</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Oost-Nederland</b> Postcode 7100 t/m 7799, 8000 t/m 8299</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>
 <p><b>Rotterdam</b> Postcode 2800 t/m 3399</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Utrecht / Rivierenland</b> Postcode 3400 t/m 3599, 3900 t/m 4299</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Zuidoost Brabant</b> Postcode 5500 t/m 5799</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>	 <p><b>Zuidwest-Nederland</b> Postcode 4300 t/m 4799</p> <p><a href="#">LEES MEER</a></p>

# Pelgrimeren in eigen land

De Jakobsroute Uithuizen

–

Hasselt heeft een lengte van 208,5 kilometer en loopt van Uithuizen, door de provincies Groningen en Drenthe, naar Hasselt. Een goede voorbereiding op de Camino del Norte die ik nog heel graag een keer wil lopen.

Het is een stralende dag als ik, herkenbaar als pelgrim door de schelp op mijn rugzak, start bij het monument van de Jacobus de Meerderekerk. In Uithuizen werd ik spontaan aangesproken door twee dames die me vertelden dat ze een B&B hebben, speciaal voor pelgrims.

Het weidse van het Groninger Hogeland, met zijn enorme akkers en de statige boerderijen, is prachtig. Afgewisseld door kleine dorpjes met hun schitterend oude kerkjes; het geeft me dat 'pelgrimeren gevoel'.

De route staat duidelijk aangegeven. Maar toch overkwam het me, als ik even niet oplette, dat ik een schelp over het hoofd zag waardoor ik een extra kilometertje moest lopen. In Spanje zetten behulpzame dorpelingen je dan meteen weer op het goede spoor, maar dat is in Groningse land niet het geval. Ik kwam onderweg weinig mensen tegen, en zeker geen pelgrims. Dus niet veel hulp.



*Onderweg, langs een boerenpad, de behulpzame informatie dat er vanaf dat punt nog 2960 kilometer rest tot Santiago de Compostela.*

Het is onmogelijk om alle mooie en indrukwekkende momenten en monumenten te benoemen. Maar de Martinitoren in de verte en het Bevrijdingsbos, met het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de Canadese soldaten 1940-1945, waren indrukwekkend.

Zo ook de provincie Drenthe, met zijn prachtige dorpjes, bossen, zandverstuivingen en heidevelden. Verder voert het pad langs het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en over het Dwingelderveld.





Na ruim 200 kilometer zag ik de toren van de Grote of Stephanuskerk in Hasselt. Mijn laatste stempelpost. Gesloten...

Gelukkig hing er een bordje dat je ook in het café aan de overzijde een stempel kunt halen. Paspoort vol!

Leni Lut – Ronde

**Tips: '**

Vrienden op de fiets' voor overnachtingsmogelijkheden. De boekjes: Het Jacobspad Uithuizen met ISBN: 978-90-813134-1-4 en Jacobswegen in Nederland deel 2: met ISBN 978-90-808567-8-3

# Camino vlag

In samenwerking met de Dokkumer Vlaggen centrale (DVC) is een camino vlag ontwikkeld. Gekozen is voor de gestileerde Jacobsschelp, waarmee overal de route van de camino wordt aangegeven. De kleuren ervan zijn gecheckt bij ons Genootschap. Dat leverde de juiste kleurnummers op en DVC kon er vervolgens goed mee uit de voeten.

De vlag is vervaardigd uit de beste kwaliteit doek: het polyester weefsel Spun-Poly. Een premium kwaliteit, kleurecht en wind-, weer- en UV-bestendig. Strak afgewerkt met een zoom rondom en voorzien van een lus en een koordje.

Met deze vlag aan de mast kun je je betrokkenheid bij de camino tot uitdrukking brengen. Wellicht gaan mensen vragen stellen over deze vlag; een leuke aanleiding om jouw verhaal over de camino te vertellen. De vlag is ook een mooi herkenningspunt voor hostels, stempelplaatsen en particulieren die overnachtingen aanbieden. Op Spaanse websites kom je de vlag ook tegen, maar niet in de kwaliteit die we hier bieden. De camino vlag is verkrijgbaar bij de webshop van het Genootschap (*zie onderstaande button*).

Martin Ruppert  
Middelburg



*Tip: haal zo'n mooie vlag 's avonds binnen. Ook al is hij regen en wind bestendig, bij 24/7 buiten legt hij uiteindelijk het loodje ....*

# Algemene Ledenvergadering en lezing

## *Algemene Ledenvergadering*

Op 20 maart is er weer een Algemene Ledenvergadering geweest. Noodgedwongen was deze digitaal. Er waren circa 65 deelnemers. De penningmeester presenteerde de jaarcijfers van 2020 (*zie button*)

. Ook gaf hij een presentatie over de samenstelling en de ontwikkeling van het ledenbestand. Verder werd het jaarverslag

(*zie button*)

van het Genootschap vastgesteld en gaf de voorzitter een overzicht van de stand van zaken. Hij sprak een in memoriam uit voor de onlangs overleden Mireille Madou. Zij was één van de oprichters van het Genootschap en erelid.

## *Afscheid bestuurslid*

Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Monique Walrave. Als bestuurslid had zij o.a. een aantal regio's en werkgroepen in haar portefeuille. Het koor El Orféon Jacobeo bracht een (opgenomen) ode, gevolgd door mooie woorden door de voorzitter van de koorcommissie, Albert Miltenburg. De Huiskamer van de Lage Landen, eveneens een werkgroep in de portefeuille van Monique, had een afscheidsbrief geschreven die voorgelezen werd door de secretaris. Tot slot bedankte de voorzitter Monique Walrave voor alles wat ze voor het Genootschap heeft gedaan.

## *Lezing Tim Voors*

Na de Algemene Ledenvergadering was er een lezing door Tim Voors. Tim heeft een paar jaar geleden de Pacific Crest Trail in de USA gelopen. Een route van 4.286 kilometer, die van Mexico naar Canada loopt. Hij heeft hierover het boek 'Alleen' geschreven. 'Alleen' is een verhaal over de fysieke, mentale en spirituele reis van Tim Voors waarin hij iedereen aanraadt om meer tijd voor jezelf te (durven) nemen: Alleen-Tijd. "We vinden altijd wel een reden of excuus om er niet af en toe alleen tussen uit te gaan om onszelf weer op te laden" aldus Tim. Het was een boeiende lezing, ondersteund door films en foto's.

We kijken terug op een ongedwongen en open bijeenkomst.

Peter Hesseling

Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap Sint Jacob



# De Kronieken

De kroniek van ons Genootschap van Sint Jacob op de website is geactualiseerd en aangevuld met het jaarverslag en financieel overzicht van 2020. In de kroniek lees je per jaar welke officiële bestuurlijke zaken er plaatsvonden, waaronder de samenstelling van het bestuur, het aantal leden, de financiële positie, de voor- en najaarsbijeenkomst etc.

Dit jaar was een heel bizar en afwijkend jaar. Het coronavirus hield ons dagelijks in de greep waardoor veel activiteiten werden stilgelegd of afgelast. Het maakte dat pelgrimeren in het algemeen, en de landelijke activiteiten in het bijzonder, nauwelijks tot niet mogelijk waren. In plaats van fysieke contacten werden het digitale contacten.

## **De kroniek met o.a. het jaarverslag en financieel overzicht**

Op de nieuwe website is ook de kroniek in een prachtig en overzichtelijk jasje gestoken. Het geheel ziet er zeer professioneel en eigentijds uit. Een reden temeer om (

v  
ia onderstaande button)

deze pagina op de website te bezoeken en kennis te nemen van onze geschiedenis en ervaringen. Ook is het overzicht bijgewerkt van de ereleden, de registers van regiocontactpersonen en redactieleden van de Jacobsstaf.

Veel dank gaat uit naar Fons Boink en Han Pronker voor hun input en technische ondersteuning.

## **Heb jij interesse om deze boeiende taak van me over te nemen?**

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren de kroniek, met alle overzichten, verzameld en samengesteld. Na **35 jaargangen** is de tijd gekomen om deze activiteit over te dragen aan een ander. Maar ik vind het ook nog steeds erg leuk om te doen. Wellicht is het een idee om de komende kroniek



*Op eigen initiatief is Bas Brouwer (rechts op de foto) in 2013 gestart met het selecteren en ordenen van de vele originele documenten van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. In krap twee jaar tijd wist Bas, met ondersteuning van Fons Boink, de inhaalslag te maken om de kronieken vanaf de oprichting tot en met 2013 voor iedereen toegankelijk te maken op de website. November 2014 overhandigde Bas Brouwer symbolisch de papieren kronieken aan Joost Bol (toenmalige voorzitter van ons Genootschap).*

samen met iemand op te pakken om daarna het stokje definitief over te dragen. Is dit wellicht iets voor jou? Stuur me eens een mailtje als je hierover van gedachten wilt wisselen, hiervoor kun je de button: "*Ik heb wel interesse in deze taak*" gebruiken.

Bas Brouwer

# Uitbreiding bestuur

Het bestuur is blij met twee nieuwe aspirant-leden: Gelske Visser en Gabriël van de Luitgarden. Zij zullen de komende maanden met het bestuur meelopen.

Het is de bedoeling dat Gelske in het najaar de rol van penningmeester overneemt van Jan Kousemaker, wiens termijn er in november 2021 op zit. Met Gabriël wordt nog gesproken over de taken die hij op zich zal nemen.

Peter Hesseling

Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap Sint Jacob



*Gelske Visser*



*Gabriël van de Luitgarden*





## Altijd vandaag

Op tweede kerstdag 2015 raakt Wim Diepeveen zwaargewond bij een ernstig ski-ongeluk. Hij herstelt daar niet goed van en komt terecht in een zware burn-out. Op het dieptepunt van zijn crisis raadt zijn arts hem aan te gaan lopen. Alleen zijn en fysieke inspanning leveren, dat is het recept. Zo vertrekt hij op een ochtend in maart 2017.

Altijd Vandaag vertelt het prachtige en indringende verhaal van een voettocht van Hulsen in Overijssel naar Santiago de Compostela. Rode draad is de transformatie die iedere pelgrim ondergaat. Niet door een wonder, niet door plotselinge genade, maar door het lopen zelf verandert de pelgrim. Daarmee is dit boek het Europese antwoord op de Zuid-Amerikaanse Paulo Coelho.

'Zie je!',  
zegt Sirpa (...), '

*Ik zei het je toch! Ik weet niet of de Sirpa die in maart is gaan lopen wel weer thuis komt. Dat is wat er met een pelgrim gebeurt. Je wordt een ander mens.'* (Altijd Vandaag, deel 1 Halverwege)

Dit verhaal gaat over alleen zijn. En samen. Over ziek zijn en gezond. Over de behoefte aan zorgzaamheid en nabijheid. Over geluk. Het vertelt hoe het niet de plekken zijn die de camino bijzonder maken, niet het landschap of de prachtige etappes, maar de ontmoetingen onderweg.

In de Appendix, met veel praktische informatie voor de lange-afstandswandelaar, krijgt de lezer op lichtvoetige wijze een ander perspectief op het verhaal.

*'Altijd Vandaag is een tegengif tegen de snelle, harde wereld en tegen de eisen die een mens zichzelf oplegt of laat opleggen door anderen.*

*Het boek emotioneerde mij! (Henk Pröpper, oud-directeur De Bezige Bij)*

Wim Diepeveen (Almen, 1958) is neerlandicus en bedrijfskundige.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij de webwinkel van Uitgeverij Palmslag, zie button.



# De Gids voor de Pelgrim

De belangstelling voor de heruitgave van '

*De Gids voor de Pelgrim*'

neemt nog steeds toe. De teller staat nu al op een kleine vierhonderd geïnteresseerden waaronder vijftig uit België.

## *De Gids voor de Pelgrim*

Het boek '

*De Gids voor de Pelgrim*'

is een heruitgave van boek vijf van de

*Codex Calixtinus*

, het gelijknamige 12e-eeuwse document, dat verhaalt over het pelgrimeren in die tijd naar het graf van de heilige apostel Jacobus in Santiago de Compostela.



De tekst is levendig met fascinerende details, geestig, met toespelingen en parodieën, maar altijd met groot ontzag voor heiligen en hun relieken.

Elf hoofdstukken nemen je mee over de wegen vanuit Frankrijk naar Santiago, over dagetappes in Spanje, door dorpen en steden langs de routes, opvangcentra, rivieren en regio's, hun bewoners en hun eigenaardigheden. En vanzelfsprekend ook verhalen over de stad Santiago, Jacobus' graf aldaar, de kathedraal en over hoe de pelgrims ontvangen moesten worden.

Deze nieuwe uitgave bevat een inleiding en een aantal beschouwingen over specifieke onderwerpen; onder meer over het pelgrimeren in de 12

eeuw, de wegen naar Santiago, de heiligen en hun relieken langs de route, de

*Codex Calixtinus*

en de (kerk)politieke context in Spanje in de 12

eeuw.

Om de vele historische foto's, landkaarten en prenten goed tot hun recht te laten komen is gekozen voor een boekformaat van 170 bij 240 mm staand. Een

must

voor elke pelgrim, een aanrader voor ieder ander.

**Voorverkoopactie!**

Geïnteresseerd in deze bijzondere uitgave? Maak dan vooral gebruik van de voorverkoop actie en verzeker jezelf van een exemplaar voor de **scherpe prijs van € 19,50** (excl. verzendkosten). Dit is een korting van ruim 20% t.o.v. de normale winkelprijs. Je kunt je interesse nu kenbaar maken door ons een e-mail te sturen zodat we je direct kunnen informeren als de voorverkoop van start gaat.

Herman Holtmaat

Meer weten over de nieuwe uitgave van '

*De Gids voor de Pelgrim'*

? Kijk op de website en/of meld vrijblijvend per e-mail je belangstelling, zie onderstaande buttons.

# Samen de schouders onder de website

Dagelijks zijn wij, redactieteam website, bezig met het actualiseren en optimaliseren van de website. Vele tientallen pagina's op de website die up-to-date moeten zijn. Een uitdagende klus waar we met ons hele team enthousiast aan werken.

Maar dat doen en kunnen we natuurlijk niet alleen. We zijn heel blij met de input die we ontvangen van bijvoorbeeld:

**de werkgroepen en regio's:** die deze tijd van 'pas op de plaats' óók benutten om hun eigen webpagina onder de loep te nemen en aan ons doorgeven wat er geactualiseerd dient te worden. (Activiteiten plaatsen in de agenda, nieuwsbrieven etc. voeren de werkgroepen/regio's zelf uit),

**leden:** zoals de dagelijkse foto van de dag,

**gebruikers:** die ons attenderen op zaken die geoptimaliseerd kunnen worden.

## *Help jij ook mee?*

Kom jij iets tegen op de website dat bijgeschaafd kan worden? Mail ons jouw bevinding, we gaan er mee aan de slag.

*Klik hiervoor op de button: mail aan webredactie.*

En, aarzel niet ons te mailen als je onze hulp kunt gebruiken bij het schrijven, aanpassen of een laatste check van teksten. Ook dat doen we graag. Ons hele team, recent uitgebreid met de komst van Francine van den Bergh, staat klaar om, met jullie inbreng, de website actueel te houden.

Overigens is de **vacature van hoofdredacteur nog niet ingevuld**. Via onderstaande button (*Vacature Hoofdredacteur website*)

kun je de vacature op de website bekijken. Wij kijken uit naar jullie e-mails!

Redactieteam website



*Valt jou iets op tijdens het lezen op de website? Een tekst die niet meer helemaal actueel is? Mis je een activiteit in de agenda? Werkt er een link niet? Of wil je juist dat er op een pagina een link geplaatst wordt? Zomaar wat voorbeelden waarop wij graag geattendeerd worden.*

*(<https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ult-heilige-deur-1.tif>)*

# Camino NL podcast

In de podcast Camino NL zijn weer drie nieuwe afleveringen te beluisteren:

- een jonge pelgrim die vanuit Roermond naar Santiago ging lopen met het voornemen veel aandacht aan zijn geloof te besteden;
- een andere jonge pelgrim die nauwelijks wandelervaring had en onderweg een totaal ander leven ontdekte;
- en dan is er nog het verhaal van pelgrim Jolande die op de Meseta een wel heel bijzondere ontmoeting had.



Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcast en via [camino.buzzsprout.com](http://camino.buzzsprout.com) (klik op button).  
Alle eerdere afleveringen zijn ook nog te beluisteren.

Johanna Kroon

# Vacature bestuurslid ledencontacten m/v

Als bestuurslid bepaal jij mede het beleid voor de komende jaren en ook welke activiteiten het Genootschap wil/kan promoten en uitvoeren. Tot de portefeuille van het bestuurslid ledencontacten behoren de informatiecentra en informanten, de landelijke bijeenkomsten en vrijwilligerszaken. Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!

## ***Wat ga je doen?***

Namens het bestuur onderhoud je contact met de informatiecentra in Utrecht, Vessem en Sint Jacobiparochie. Je zorgt samen met de werkgroep Informanten dat de informatie die aan pelgrims gegeven wordt actueel is en dat er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld m.b.t. de informatieverstrekking. Verder heb je contact met de werkgroep Ledenbijeenkomsten over de tweejaarlijkse landelijke ledenbijeenkomsten. Ook behartig je zaken die de vrijwilligers aangaan, zoals het onderhouden van het Handboek Vrijwilligers en je onderhoudt contact met enkele regio's.

## ***Wie ben jij?***

Voor deze bestuursfunctie heb je veel contacten met onze vrijwilligers. Het is heel belangrijk dat je je goed in hun positie kunt inleven, waarbij het ingezette beleid m.b.t. informatieverstrekking en ledenbijeenkomsten leidend is.

- je hebt bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
- je bent ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en een echte verbinder;
- je kunt uitstekend samenwerken en bent communicatief vaardig in woord en geschrift;
- je spreekt duidelijk verwachtingen uit over wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie, en je durft dit te bewaken.

We verwachten van onze bestuursleden dat ze zelf één of meerdere keren de camino gelopen of gefietst hebben. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen we nadrukkelijk vrouwelijke leden uit om te reageren.

## ***Wat we bieden?***

Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden en/of te verdiepen en een kans om je kwaliteiten in te zetten voor het Genootschap. Je reis- en onkosten worden vergoed.

## ***Geïnteresseerd?***

Voor meer informatie: Peter Hesseling, voorzitter, tel. 030-7370457. Wil je solliciteren? Stuur dan, graag vóór 15 mei, een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie, je kunt hiervoor onderstaande button gebruiken.





# Activiteit? Verhaal? Tips?

Heb jij, als één van de eersten, overnacht in de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie? Heb je in Nederland een tocht gelopen? Hoe is dat bevallen? Wat zijn volgens jou de overeenkomsten en/of verschillen met de camino? Heb je tips?

Zoals altijd kijken wij weer uit naar jullie berichten over activiteiten, belevenissen, ervaringen, bijzondere verhalen etc.

Wij zien jullie e-mails met plezier tegemoet!

Redactie Ultréia



*And... a time to share? (Gebruik dan de button: Mail voor redactie Ultréia)*

# Huiskamer van de Lage landen nog gesloten

Het Pelgrimsbureau in Santiago de Compostela is met een minimale bezetting open. Doch de Huiskamer van de Lage Landen, gehuisvest in het Pelgrimsbureau aan de Rúa das Carretas 33, blijft voorlopig gesloten.

De veiligheid van onze vrijwilligers en de huidige reisbeperkingen zijn doorslaggevend geweest voor dit besluit. Zodra het weer mogelijk is om de Huiskamer te openen zal dit bekend worden gemaakt.

Werkgroep Huiskamer van de Lage Landen in Santiago



# Pelgrimeren buitenland?

Regelmatig ontvangen wij de vraag wat de stand van zaken is in Spanje, of het wel veilig is om op pad te gaan, waar dan rekening mee gehouden moet worden, waar er overnacht kan worden etc. Maar dit zijn vragen die helaas niet met zekerheid te beantwoorden zijn. Immers, wat vandaag wél mogelijk is, kan morgen anders zijn.



Meer dan ooit is een zorgvuldige afweging belangrijk. Daarom hebben we hiernaast een aantal linkjes geplaatst naar interessante en zeer informatieve websites zodat je de ontwikkelingen op de voet kunt volgen.

Vanzelfsprekend kun je altijd de laatste informatie vinden op onze website en/of een afspraak maken met onze informanten. Voor het gemak hebben we daarom de rechtstreekse linkjes naar deze webpagina's van onze website ook toegevoegd.

## ***En als je dan gaat?***

Zeer informatief zijn de websites **El Camino con Correos** en **Gronze**. Op deze websites staat informatie over overnachtingsmogelijkheden per camino en per etappe gerangschikt. Op de website Gronze kun je bovendien per overnachtingsmogelijkheid doorklikken naar Booking.com om direct je reservering te maken.

Want, zoals het er nu uitziet, zal er vooraf een slaapplek gereserveerd moeten worden.

# Nieuw intitiatief van O Concello de Tui

De gemeenteraad van Tui realiseert zich terdege dat de Camino Portugués één van de belangrijkste culturele erfgoederen van de stad is. Onvermoeibaar werken zij door aan de promotie van Tui. Hun nieuwste initiatief is de lancering van 'Foro do Camiño Portugués'. Maandelijks zal er een lezing georganiseerd worden met als centraal thema: 'Jacobijnse kwesties' op deze pelgrimsroute.

Deze serie lezingen, startdatum 20 april om 19.00 uur, kan (digitaal) bijgewoond worden. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Concello de Tui.

*Klik hiervoor op onderstaande button: Website Concello de Tui.*



**XACOBEO 2020/2021**



CONCELLO DE TUI

# FORO DO CAMIÑO PORTUGUÉS

*Tui*

**MARTES 20 DE ABRIL  
19.00 H**

**Juan Manuel López-Chaves Menéndez**  
Presidente de honra de "Amigos de los Pazos"  
e impulsor do Camiño Portugués

AULA CEMIT DE TUI (ATA COMPLETAR AFORO)  
EMITIDA POR STREAMING EN WWW.TUI.GAL

(<https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2021/04/Ult-113-Foro-do-Camino.png>)

# Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website [www.santiago.nl](https://www.santiago.nl) (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

**Redactie:** José van der Haar en Francine van den Bergh

**Redactieadviseur:** Julie Merks

**Tegenlezers:** Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

**Verzending:** Han Lasance

**Deadline/publicatiedatum:** Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien jouw kopij graag voor de 15e tegemoet op [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

**Aanwijzingen voor de auteur:** Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken.

**Foto's:** Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto's uit de collectie van José van der Haar.

**Vertrouwenspersoon:** Het Genootschap heeft twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Hier (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>) vind je meer informatie.