



In deze nieuwsbrief:

- Uitnodiging Ledenbijeenkomst Regio 28-03 in Nieuwegein/Vreeswijk. Een dag met een lers tintje en meer info.
 - The Camino Voyage
 - Springtide

Reguliere activiteiten

- Café St. Jacques
- Camino leesgroep

Wisselende activiteiten en ander nieuws

- Voorjaarswandeling 04-04-2020
- Keltische Wandeling (individueel)

Ledenadministratie

Beste lezer,

De kop is eraf het jaar is al weer twee maanden oud. Ondertussen heeft de commissie alle voorbereidingen voor de Regiobijeenkomst geregeld. Het programma is erg gevarieerd, heeft een lers tintje en we kijken ernaar uit om elkaar te zien en te spreken. De inschrijving voor deze dag staat nog open en kan tot 23 maart. Aarzel niet om u hiervoor in te schrijven via deze link <https://www.santiago.nl/InschrijvenRegiodagUtrecht>

Na de vorige brief hebben zich twee kandidaten gemeld om de commissie te komen versterken en zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. Wij zijn blij met de uitbreiding. Wij hebben die versterking hard nodig, want we gaan na de regiodag snel verder om de landelijke dag van 2021 voor te bereiden.

Op 4 april gaan we aan de wandel en verder vindt u informatie over de reguliere ontmoetingsmomenten.

Hartelijke groet van de regiocommissie,
Benno, Jos, Maaïke, Sjaan en Elisabeth

Reacties naar: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl.
Website: <https://www.santiago.nl/utrecht-rivierenland>



Uitnodiging



Wij nodigen u en aspirant leden van harte uit voor de algemene ledenbijeenkomst van regio Utrecht - Rivierenland op **28-03-2020 Locatie: Fort Vreeswijk 1A: Dorpshuis, zaal Arsenaal, 3433 ZH Nieuwegein**. Samen met de leden Bert van den Brink, Hans van der Velden, Wessel Wesseldijk uit Nieuwegein en de regiocommissie staat er een afwisselend programma in de steigers, wat we verder uitwerken.

Altijd spannend om iets op de kaart te zetten wat een ieder aanspreekt. Het thema van de dag : “De Camino is Muziek”. In het middagprogramma hebben we tijd ingeruimd om uw ervaring te horen. Wat heeft u muzikaal beroerd? Wat was de melodie die meeding op uw weg? Welke muzikale ontmoeting is onuitwisbaar? Welke muziek maakte dat u op weg ging? En zo zijn er nog vele onderwerpen. Graag laten we de pelgrim aan het woord en hopen dat u dit dan met ons wil delen. Reacties regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl

Dagprogramma (concept)

INLOOP: 09:30 - 10:00

10:00 - 10:15 Welkom

10:15 - 11:00 Film: Camino Voyage, deel 1

PAUZE: 11:00 - 11:30

11:30 - 12:30 Rondwandeling pittoresk Oud Vreeswijk, groep 1
Rondwandeling Museumwerf, historische binnenvaart; groep 2

LUNCH: 12:30 - 13:30

13:30 - 14:30 Rondwandeling Museumwerf, historische binnenvaart, groep 1
Rondwandeling pittoresk Oud Vreeswijk, groep 2

14:30 - 15:00 Camino terugblik (thema: muzikale ontmoetingen)

15:00 - 15:45 Film: Camino Voyage ,deel 2

15:45- 16:15 Muzikale omlijsting: “Springtide”

16:15- 17:00 Einde programma & café Sint Jacques



Voor deze dag vragen wij een bijdrage in de kosten van de lunch van € 7,50. U kunt zich inschrijven via <https://www.santiago.nl/InschrijvenRegiodagUtrecht>. Deelname aan de rondleidingen en het Werfmuseum zijn gratis.

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten en begroeten u graag op 28 maart in het Fort van Nieuwegein,

Hartelijke groet,

Bert, Hans, Wessel, Benno, Jos, Maaïke, Sjaan en Elisabeth

The Camino Voyage

Een bemanning, waaronder een schrijver, twee muzikanten, een kunstenaar en een steenhouwer gaan aan boord van de Camino over zee, in een traditionele boot die ze zelf bouwden, op een inspirerende en gevaarlijke moderne Keltische odyssee van 2500 km helemaal vanuit Ierland naar Noord-Spanje. Ze roeiden vanuit Ierland in de 'Naomhóg' (een traditionele West Kerry Curragh roeiboot) via een de kustroute van hun voorouders. Honderden jaren lang zeilden mensen van Ierland naar A Coruña in Noord-Spanje en liepen van daaruit de Camino Ingles naar Santiago de Compostela. Deze inspirerende bemanning begon hun eigen versie van deze historische reis in 2014. Terwijl ze langs de kustplaatsen en dorpen trokken, smeedde dit



markante gezelschap veel nieuwe vriendschappen, mede door de boot die rechtstreeks uit de middeleeuwen scheen te stammen. Als ze eindelijk aankomen vraagt een Galiciër: "...en kwamen ze met dit bootje uit Ierland? Dat zijn pas echte Kelten! Een film die u zeker zal verrassen en niet zou willen missen. Voor de Camino Voyage/Trailer:

www.youtube.com/watch?v=tW4WJbHy86A

Springtide

Springtide is een groep zangers: tien mannen begeleid door een gitarist, een violiste en een accordeoniste die soms meezingt. Ze worden geïnspireerd door Ierse muziek en onze Europese Keltische geschiedenis. De liederen, die variëren van uitbundig tot melancholisch, klinken aanstekelijk en hartverwarmend www.springtide-utrecht.nl



Vreeswijk

De Jacobsweg "Amsvorde" loopt van Uithuizen in Groningen naar Antwerpen in België (zie Jacobswegen deel 2). Ongeveer halverwege kruist deze Jacobsweg Vreeswijk. Dat is niet verwonderlijk, want Vreeswijk is al eeuwen een belangrijke tussenstop op de route vanuit Utrecht naar het zuiden. Dit pittoreske stadje was de voorhaven voor Utrecht en Amsterdam. Van hieruit werden goederen van uit o.a. Duitsland vervoerd naar genoemde steden. Daarvoor zijn diverse sluizen gegraven die Vreeswijk een aantrekkelijk en interessante aanblik geven.

De Museumwerf

In het Expositiecentrum treft u een overzicht aan van de binnenvaart. Hier wordt uitleg gegeven over welke typen schepen er waren, hoe ze gebouwd werden, hoe ze voortbewogen werden. Met behulp van panelen, gereedschappen en foto's kunt u kennis maken met de historische binnenvaart. Zie voor meer informatie [Museumwerf - De plaats voor historische binnenvaart](#)

Reguliere activiteiten

Camino leesgroep

Elke 2e donderdag van de maand is er van 15:30 - 17:00 uur in het Huis van Sint Jacob aan het Janskerkhof 28A in Utrecht de Camino Leesgroep. We zijn nu bijna 3 jaar bezig en hebben al veel verschillende boeken gelezen: filosofische, historische en komische. Bijzonder is het, dat er soms zelfs een schrijver langskomt om over zijn boek te vertellen. Al 6 keer hebben we dit geluk gehad en er volgen er meer. Van onze Camino Leesgroep krijg je geen vermoeide voeten, maar misschien wel een droge mond. Geen nood, na afloop gaan we altijd naar het café St. Jacques bij "Los Amigos". Aanmelden via: bibliotheek@santiago.nl.



Café Sint Jacques



Iedere tweede donderdag van de maand van 17.00-19.00 uur ben je welkom in het Spaanse café Champañeria [Los Amigos](#), Voorstraat 56 in Utrecht. Een gezellige ontmoetingsplaats om je ervaringen te delen, nieuwe ideeën op te doen, oude bekenden te ontmoeten of juist nieuwe mensen te leren kennen. En je kunt met al je vragen terecht bij de altijd aanwezige en ervaren pelgrims.

Wisselende activiteiten

Keltische Camino

En als je de smaak te pakken hebt van al dat Ierse dan is de Keltische Camino, waar je zo in de voetsporen van Willibrord stapt, een aanrader. Alle informatie staat op de site van het genootschap: <https://www.santiago.nl/keltische-camino-van-utrecht>. Het is een wandeling van ca. 12 km in een prachtig gebied in en rondom Utrecht. Geen zin in wandelen of slecht weer? Dan is het boek "Bilts Hoogkruis" van Gert Landman de moeite waard. Wellicht is de nieuwsgierigheid gewekt en krijgt de wandelroute daarna aantrekkingskracht en een diepere betekenis. Er hoort zelfs een stempelkaart bij.



Leden secretariaat

Het ledensecretariaat van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is aan te passen door in te loggen op de website van [het Nederlands Genootschap van Sint Jacob](#):

- Klik op het woord [inloggen](#) rechtsboven in de grijze balk.
- Uw gebruikersnaam (= meestal gelijk aan uw e-mailadres) + wachtwoord
- Klik op Inloggen.
- Klik op de tekst [Mijn profiel](#) rechtsboven in de grijze balk.
- Klik op het tabblad Bewerken.
- Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
- Rol naar beneden
- Klik op Opslaan.

Wijzigingen kunnen ook per email doorgegeven worden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@santiago.nl.

Uitnodiging regiowandeling Utrecht-Rivierenland Nederlands Genootschap van Sint Jacob 04-04-2020

Beste Santiago wandelaars,

In 2019 hebben we ten oosten van Geldermalsen in de Betuwe rondgewandeld en konden we genieten van bloesems en weidse vergezichten in het Rivierengebied. Het petit comité Boudewijn, Carla, Elly en ik hebben nu een andere mooie voorjaarswandeling bedacht. Dit keer gaan we ten westen van Geldermalsen op verkenning, wat ook tot verrassende bossen en paadjes zonder inspannende heuvels zal leiden. Het is een wandeling van ca. 16 km.



Om 10:00 uur verzamelen we dit keer in de restauratie van station Geldermalsen. Dat is met het OV goed bereikbaar en gratis P+R is er volop aan de westzijde van het station. We vertrekken om 10:15 uur richting Tricht en volgen de Linge. De traditionele koffie met wat lekkers komt dit keer pas na ca. 25 minuten bij De Hoenderik in Tricht. Als de winter doorzet met temperaturen zoals nu, dan worden we verrast met bloesem.



Opvallend is dat de westkant van Geldermalsen beslist anders is dan de oostzijde en zeker verrassender door de afwisseling op het eeuwenoude landgoed: De Heerlijkheid Mariënwaerd bestaat al sinds 1129 toen hier een Norbertijnenklooster was en in 1734 kwam het in bezit van de familie Van Verschuer. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de negende generatie. Een veelzijdig landgoed met akkers, weilanden, bossen, lanen en grienden. Hier rondstruinen is een lust voor het oog en altijd goed toeven. We lunchen onderweg bij de "Stapelbakker" op het landgoed in Beesd op eigen kosten.



Na de lunch gaan we verder via de beroemde Appeldijk en het uitgestrekte landgoed en lopen zo weer terug naar Geldermalsen waar de wandeling eindigt. We sluiten hier af met een extra café St. Jacques bij "Eten en Drinken" aan de Genteldijk naast het station en genieten nog even na van het Betuwse Land.

Graag voor 30 maart, per mail uw deelname aan deze wandeling, doorgeven aan Elisabeth Le Belle (elisabeth.le.belle@gmail.com) Tel: 06 – 55332260, in verband met afspraken bij de Horeca.

*Wij kijken ernaar uit om u (weer) te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,*

Boudewijn, Carla, Elly en Elisabeth