



Januari 2020

# ULTREIA 98

## IN DEZE ULTREIA:

- *Van de Redactie*
- *Succesvolle najaarsbijeenkomst*
- *Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst*
- *Magie van de Camino*
- *Labyrint lopen in Vessem*
- *\_Toc30326184*
- *Pelgrimstocht: Klooster Klunen*
- *Laatste steen gelegd!*
- *Vacature bestuurslid (internationaal)*
- *'Stella wandelt'*
- *Einde reis, nieuw begin*
- *Activiteiten Genootschap in februari en maart*
- *2021 Heilig Jaar*
- *Lezing: 'Als Pelgrim op pad naar Rome'*
- *Vacature bestuurslid (algemeen)*
- *Colofon*

## Van de Redactie

In het eerste nummer van 2020 kijken we toch nog even achterom hoe een aantal activiteiten en gebeurtenissen in 2019 zijn ervaren en/of verlopen.

Gewoon stilstaan bij wat was. Om vervolgens te behouden waar we blij van werden, wat goed was, wat we geleerd hebben, wat we gekoesterd hebben. Dat nemen we in ieder geval mee naar 2020.

En met dat voornemen kan de blik op de toekomst. Geweldig hoeveel evenementen en initiatieven u al bekend zijn. Zullen we afspreken dat we van 2020 samen een bijzonder jaar gaan maken?

Mis je iets of heb je suggesties ter verbetering van de inhoud: laat het weten via [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl)

En blijf vooral artikelen insturen!

Verzoek aan iedereen die een artikel instuurt:

1. Graag platte tekst in een Word-bestand (maximaal 300 woorden).
2. Foto's zijn natuurlijk van harte welkom. Een plaatje zegt soms meer dan 1.000 woorden! Maar dat wel apart sturen in Jpeg-formaat en NIET als PDF!

Namens de redactie  
Veel leesplezier! Ultreia!



---

## Succesvolle najaarsbijeenkomst

De regio Noord-Holland boven het IJ kan terugkijken op een succesvolle en mooie najaarsbijeenkomst te Alkmaar op 9 november vorig jaar. Maar liefst 600 leden werden ontvangen in de prachtige en sfeervolle Grote Sint-Laurenskerk.



De leden werd een gevarieerd programma geboden en met een bijzondere mooie afsluiting verzorgd door het "versterkte" pelgrimskoor El Orféon. Samen hadden ze met een aantal leden een vijftal liederen ingestudeerd.

Tijdens de ALV liepen de gemoederen op tussen de regio Arnhem-Nijmegen en het bestuur. Gelukkig zijn de onderlinge verhoudingen, na een aantal gesprekken weer goed en heeft de regio Arnhem-Nijmegen bevestigd dat zij de najaarsbijeenkomst op 7 november organiseert in Ede. Het belooft een hele mooie en boeiende bijeenkomst te worden.

Het bestuur bedankt het organisatiecomité van de regio Noord Holland boven het IJ en alle vrijwilligers voor hun inzet voor deze geslaagde bijeenkomst.

---

## Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst op 29 februari 2020. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Janskerk te Utrecht. De ledenbijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

### Het programma is als volgt:

1. Lezing door Paul van der Velde. Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische Religies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te Nijmegen. Hij zal vanuit zijn achtergrond ingaan op pelgrimeren en daarbij ook benoemen welke invloed dat heeft op de thuiscomer en de thuisblijver.
2. Algemene ledenvergadering
3. Koor en pelgrimsparade
4. Workshop Thuiskomen of thuisblijven. Interactieve workshop door Leonie Joosting Bunk (thuiskomen) en Cécile Engels-Verhagen (thuisblijver) en zij zullen vragen naar jouw ervaringen met thuisblijven en thuiskomen.

Verder bestaat de mogelijkheid om met korting de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs te bezoeken. U kunt u inschrijven vanaf 25 januari via de website en deze sluit op 16 februari.

---



---

## Magie van de Camino

Voor me ligt de nieuwjaarskaart, met de foto gemaakt in Finisterre. Daar naartoe lopen vanaf de Waddenzee (Zwarte Haan) via Santiago de Compostela was mijn droom. Het was een meerjarenplan. De laatste etappe had ik gepland voor de herfst van 2019. Maar op 21 mei zei mijn uroloog: 'u heeft prostaatkanker die behandeld moet worden'. Op 24 juni werd ik geopereerd. Ik deed er alles aan om tijdig te herstellen. Vrijwel elke dag een stukje lopen, steeds een stukje verder.

Nog geen drie maanden later liep ik in de Pyreneeën. Al op de tweede dag ontmoette ik de Franse pelgrim Jean Claude; 's middags in de slaapzaal en 's avonds zaten we samen aan tafel. We vroegen naar elkaars motieven om de Camino te lopen. Voor hem was het niet de eerste keer en hij deelde zijn ervaringen. De volgende morgen aan het ontbijt kwam Jean Claude bij mij aan tafel zitten. Ik overwon mijn schroom en vertelde hem waarom deze etappe voor mij heel bijzonder was. Hij hoorde mijn korte ziektegeschiedenis aan en zei: 'drie jaar geleden in juli werd mijn prostaat verwijderd en in oktober liep ik de Camino. Mijn arts zei me dat het de beste manier was om lichamelijk en geestelijk te herstellen.' Toen hij zijn broodje op had, vertrok hij en liet me in verbazing achter. Twee dagen later kwam ik hem onderweg weer tegen en we liepen samen op naar Pamplona en lunchten in een cafeetje.



Op 26 oktober kreeg ik mijn laatste stempel in Muxía: met een Zwarte Haan... de cirkel was rond.



Op de nieuwjaarskaart heb ik geschreven: 'Betreed moedig nieuwe paden in 2020' en denk dat ik dat vooral tegen mezelf zeg. Maar eenieder zal dat op eigen wijze kunnen invullen.

Jan Douwe Meindersma

---



---

## Labyrint lopen in Vessem

Je hoeft niet naar Santiago of Rome te lopen om op pelgrimstocht te gaan...

Labyrinten zijn al duizenden jaren oud en je vindt ze over de hele wereld verspreid. Sinds heel wat jaren ligt er ook een labyrint op de binnenplaats van de Pelgrimshoeve. We willen graag met een groep geïnteresseerden een dagje labyrint lopen.

Wanneer : **31 januari** van 10.00 uur tot 16.00 uur  
Waar : Pelgrimshoeve Kafarnaüm, Servatiusstraat 11, Vessem  
Kosten : € 30,-  
Verdere info : [LabyrintLopenInVessem](http://LabyrintLopenInVessem)  
Aanmelden via: [info@pelgrimshoevekafarnaum.nl](mailto:info@pelgrimshoevekafarnaum.nl)



---

## Pelgrimstocht: Klooster Klunen

Bezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van de Vastenactie. In 2020 gaat de tocht voor de tiende maal van start, dit keer in Friesland. **Op 2, 3, en 4 april** wordt er gewandeld rondom Drachten.

Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt is het Karmelklooster in het Friese Drachten, vandaar de titel 'Klooster Klunen'. Het voormalige klooster is tegenwoordig een plaats van ontmoeting en inspiratie. Deelnemers die meerdere dagen meelopen kunnen overnachten in een van de vroegere kloostercellen.

De pelgrimstocht bestaat uit drie wandelingen, van elk ongeveer twintig kilometer, steeds door een ander type landschap. We lopen langs het water, door een coulisselandschap en in een bosrijke omgeving. Tijdens de tocht bezinnen we ons op onze levenswijze, ontmoeten we nieuwe mensen én lopen we om geld in te zamelen voor de ontwikkelingsprojecten van de Vastenactie.



Het thema van de Vastenactiecampagne 2020 is 'Werken aan je toekomst' en staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden projecten ondersteund die bestaan uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

### Praktische informatie.

U kunt één of meerdere dagen meelopen. Aanmelden kan via de website [www.vastenactie.nl/pelgrimstocht](http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht). Hier vindt u alle informatie over vertrektijden, programma en overnachtingsmogelijkheden.

---

---

## Laatste steen gelegd!

In december meldden we dat er nog een aantal keitjes ontbraken om een jakobsschelp te realiseren voor de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Aan de oproep het laatste steentje bij te dragen is massaal gehoor gegeven.

### Keigoed resultaat

Voor de actie was een bedrag van € 13.500 nodig (1.500 keitjes) waarvan € 3.000,- (€ 2,- per keitje) ten goede zou komen aan het project Pelgrimeren voor de Jeugd. Het is uiteindelijk € 14.131,- geworden (1.570 keitjes) en in plaats van € 3.000,- is er nu € 3.600,- voor Pelgrimeren voor de Jeugd (€ 2,- per keitje en alles wat meer is dan € 13.500,-). Met de verwachte groei van het aantal pelgrimages voor de jeugd de komende jaren is dit een prachtige stimulans ter ondersteuning.

### Dank

Verheugend was te constateren dat ook plaatselijke organisaties en bedrijven in het Bildtse, inclusief de gemeente Waadhoeke, een belangrijke bijdrage hebben gegeven. Ook niet te vergeten de inspanningen van het bestuur van Cultureel Centrum Groate kerk voor deze actie.

### Wat was precies de bedoeling van het project?

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is als begin- en eindpunt van het Jakobspaad - dat loopt van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel - een belangrijke plaats op deze route. Veel pelgrims gebruiken deze als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan de schelp het symbool is.

Om dit symbool een duidelijke betekenis te geven is er een silhouet van de jakobsschelp ontworpen van circa 5x5 meter. Pelgrims die hier de lange tocht naar Santiago de Compostela aanvangen, hebben een duidelijk symbolisch beginpunt van hun tocht.



De schelp ligt er inmiddels. Er komt nog een officiële 'opening', waarschijnlijk eind maart.

Iedereen die heeft gedoneerd zeer veel dank.

Eelkje Hilarides en Akke Dijkstra namens  
Cultureel Centrum Groate Kerk Sint  
Jacobiparochie

Bas Brouwer  
namens Stichting Pelgrimsvrienden van Sint  
Jacob.

---

---

## Vacature bestuurslid (internationaal)

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar een

### Bestuurslid m/v vrijwilligersfunctie

Als bestuurslid bepaal jij het beleid mee voor de komende jaren en welke activiteiten het Genootschap promoot en uitvoert, en onderhoud je contact met enkele regio's en werkgroepen Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!



#### Wie ben jij?

- Je hebt bestuurlijke en toezichhoudende kwaliteiten en ervaring.
- Je bent ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en een echte verbinder.
- Je kunt uitstekend samenwerken en bent communicatief vaardig in woord en geschrift.
- Je spreekt duidelijk verwachtingen uit over wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie, en durft dit te bewaken.
- Je beheerst de Spaanse en Franse taal in woord en geschrift.
- Je hebt ervaring met andere culturen en kan je hierin inleven.
- Je bent bekend met de katholieke kerk en haar rituelen en onderhoudt het contact met het pelgrimsbureau en de kathedraal in Santiago.

#### Wij bieden jou

Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden en/of te verdiepen en een kans om je kwaliteiten in te zetten voor het Genootschap. Je reis- en onkosten worden vergoed.

#### Geïnteresseerd ?

Voor meer informatie: Peter Hesseling, voorzitter, tel. 030 737 04 57. Wil je solliciteren? Dan graag voor 1 maart 2020 een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie naar: [voorzitter@santiago.nl](mailto:voorzitter@santiago.nl)

#### Procedure

Na ontvangst van de sollicitatie heb je een gesprek met de voorzitter samen met enkele andere bestuursleden. Als blijkt dat er een klik is, dan word je kandidaat-bestuurslid. Na een periode van meelopen met het bestuur en vertrouwen in elkaar, draagt het bestuur je, tijdens de Algemene Ledenvergadering, voor als bestuurslid.

---



---

## 'Stella wandelt'

### Voor niet zichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH)



Ik, Stella, loop het Jabikspaad voor mijzelf én om aandacht te vragen voor de (niet zichtbare) gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH). In november 2018 werd ik getroffen door een bloeding in de hersenstam ten gevolge van een cavernoom (dit is een kluwen van bloedvaatjes dat zich spontaan ontwikkelt). In de eerste maanden na deze bloeding kon ik niet veel, maar kocht toch het boekje *Het Jabikspaad* met het idee, 'hier werk ik naar toe'.

Als pelgrim liep ik naar Santiago de Compostela en kwam in 2016 voor de eerste keer aan vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. In 2018 liep ik opnieuw vanuit Porto. Het lopen van de Camino heeft veel indruk op mij gemaakt en dolgraag wil ik dat nogmaals ervaren.

Na een jaar van revalideren en herstellen ben ik bijna zover dat ik wel een Camino kán lopen, maar veel dichterbij huis. Het wordt het Jabikspaad van St. Jacobiparochie naar Hasselt (Ov) gevolgd door de eerste 3 etappes van de Jacobsweg Nieuwemegeen Hasselt- Deventer. Ik start op 24 april 2020 in St. Jacobiparochie en loop 200 km in 9 of 10 dagen.

Deze Camino loop ik niet alleen voor mezelf, maar vraag hiermee ook aandacht voor de niet zichtbare gevolgen van NAH. Hiermee word ik, maar ook vele anderen dagelijks geconfronteerd. Deze onzichtbare gevolgen maken het leven soms ingewikkeld en zorgen voor ongemakkelijke situaties. Ik heb mezelf als doel gesteld om donaties te verwerven voor de hersenstichting en dat wat mij overkomen is om te zetten in iets positiefs. Met deze bijdrage aan Ultreia roep ik medepelgrims op in actie te komen en te doneren aan de Hersenstichting.

Klik hiervoor op de bijgevoegde link naar de actiepagina <https://actie.hersenstichting.nl/actie/stella-laumans> Hierop staat ook een link naar het blog waarop mijn voorbereiding en wandeltocht te volgen is.



---

## Einde reis, nieuw begin

Ben vroeg opgestaan, zo nu en dan duik ik een kerkje in. Heb nog een belofte in te lossen. Er zijn redelijk wat mensen geweest die van mijn Camino hadden gehoord en gevraagd om kaarsjes te branden. Dat doe ik steeds trouw, want ik had op al dat geld de namen geschreven voor gebedsintenties. Zo heb ik de euro's een beetje verdeeld. Wat in kleine kerkjes en wat in grotere kerkjes.

Gaandeweg, op mijn voorlaatste dag, moet ik steeds meer denken aan een muntje dat nog in mijn leren buidel tje zit. Ik weet van wie het is maar ben vergeten wat ik ermee moet. Een kaarsje opsteken kan niet, want het is geen geld; misschien een pelgrimszegel laten ondergaan? Al lopende denk ik een oplossing gevonden te hebben. Ik schrijf ze niet op; dit blijft tussen hem die het gegeven heeft en mij. Het idee bevalt me wel en ik zal het zo uitvoeren maar geef het niet weg.

De hele pelgrimstocht heb ik genoten van mijn gedachten, omgeving en de vrolijke gezellige avonden met vriendelijke medepelgrims. Kortom ik heb genoten. Voor mij en mijn e-mailvolgers is het verhaal bijna ten einde, maar ik denk dat ik tot aan mijn dood nog bezig ben met mijn tocht.

Mijn Camino bestaat uit vertrouwen en geloof in het goede. Ik heb het zelf gezien.

Nico Sen



---

## Activiteiten Genootschap in februari en maart

Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt door regio's en werkgroepen van het Genootschap? Kijk dan op de agenda:

[Februari 2020](#)

[Maart 2020](#)





---

## 2021 Heilig Jaar

### De naamdag van H. Jacobus de Meerdere

25 juli 2021 valt op een zondag en dus is het een Heilig Jaar. En dat betekent niet alleen in Santiago de Compostela en andere plaatsen in Spanje allerlei feestelijkheden. Ook in Roermond gaat er een Jacobus-naamdag-dag georganiseerd worden voor pelgrims uit het gehele land.

In overleg met het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft de regio Limburg deze speciale dag 'geadopteerd'. De gedane belofte er een interessante en inspirerende dag van te maken gaat de voorbereidingsgroep vervullen. Broederschappen uit de Eu-regio hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd.

Waarom Roermond, waarom regio Limburg? vraagt u zich mogelijk af. Roermond is van oudsher een pelgrimsstad. Reeds in 1357 kende Roermond een Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere. De Kathedraal van Roermond herbergt een armrelik van Jacobus, de grootste in Nederland. De stad heeft een Voorstad St. Jacob en is een groot aantal jacobalia rijk. Niet alleen in de voorstad, maar ook in de Sint Christoffelkathedraal en de Jacobuskapel.



#### Wat mag u verwachten op 25 juli 2021

- De primeur van de Jacobuslezing (met de intentie dat die komende jaren navolging vindt in andere regio's van het Genootschap).
- Een dienst in de Kathedraal muzikaal omlijst door het Roermonds Mannenkoor en het openen van de Roermondse Portico de la Gloria.
- Camino-kunsttentoonstelling.
- Lunch.
- Camino-fototentoonstelling, foto's door en voor pelgrims.
- Vertoning van Camino-film(s).
- Afsluitend concert met lichtbeelden in de Kathedraal.
- Rondleidingen door de Voorstad Sint Jacob en de Jacobuskapel.
- Speciaal voor deze dag ontworpen stempels voor uw credential.

De Broederschap van de H. Jacobus draagt haar steentje bij in de organisatie/aanpak van de feestelijke dag, evenals de Stichting PelgrimsWegen en de werkgroep van de Regio Limburg. In de loop van 2020 gaan we u verder informeren.



Jacobusdag  
Roermond  
25 juli 2021

Hartelijke groet, voorbereidingsgroep Jacobus-naamdag 25.07.2021.

---

---

## Lezing: 'Als Pelgrim op pad naar Rome'

Op **vrijdagavond 27 maart** verzorgt langeafstandsloper en Italië liefhebber Hans Driever de Raadhuis Special in Raadhuis Vleuten. Een inspirerende avond voor mensen die van Italië of van wandelen houden. Als je voor het eerst een lange wandeling wilt maken en praktische tips wilt horen van een veteraan, dan is dit je kans. Wil je graag een mooi avontuur aanhoren en prachtige beelden zien, dan heb je ook een topavond!

### Intensieve kennismaking

De diverse voetwegen naar Rome, zoals de Via Francigena en Via di San Francesco, zijn relatief rustige pelgrimsroutes met elk hun eigen karakter. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze indrukwekkende landschappen doorkruisen en prachtige, eeuwenoude plaatsen en dorpjes aandoen in de Italiaanse regio's Toscana, Umbria en Lazio. Als pelgrim onderweg zijn betekent een intensieve kennismaking met vele aspecten van de Italiaanse cultuur, keuken en mensen. En voor wie daarvoor openstaat: een mooie spirituele ervaring.



Hans Driever liep in 2013 de Grande Randonnée 5 van Maastricht naar Nice, een paar jaar later gevolgd door de Alta Via dei Monti Liguri van Nice naar La Spezia in Italië. Zijn eerste pelgrimsroute, in 2017, was de Via Francigena van Lucca naar Rome, vorig jaar gevolgd door de Franciscaanse voetreis van Florence naar Rome. Hij beschrijft beide pelgrimsroutes én behandelt de nodige praktische zaken rondom het langeafstandswandelen. In woord en beeld probeert hij over te brengen wat een dergelijke wandeltocht met je doet.

Locatie : Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohlleen 39, 3451 CB Vleuten  
Toegang/Entree : 7,50 euro  
Inloop & koffie/thee : vanaf 19.30 uur  
Aanvang spreker : 20.00 uur, afsluiting rond ca. 22.00 uur  
Aanmelden kan per mail: [info@raadhuivleuten.nl](mailto:info@raadhuivleuten.nl).

Of bestel een kaartje via de website [www.raadhuivleuten.nl](http://www.raadhuivleuten.nl). Daar vindt u ook meer achtergrondinformatie over bijeenkomsten en documentaires en de agenda met Raadhuis Specials.

---

---

## Vacature bestuurslid (algemeen)

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar een

### Bestuurslid m/v vrijwilligersfunctie

Als bestuurslid bepaal jij het beleid mee voor de komende jaren en welke activiteiten het Genootschap promoot en uitvoert, en onderhoud je contact met enkele regio's en werkgroepen. Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!



#### Wie ben jij?

- Je hebt bestuurlijke en toezichhoudende kwaliteiten en ervaring.
- Je bent ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en een echte verbinder.
- Je kunt uitstekend samenwerken en bent communicatief vaardig in woord en geschrift.
- Je spreekt duidelijk verwachtingen uit over wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie, en durft dit te bewaken.

#### Wij bieden jou

Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden en/of te verdiepen en een kans om je kwaliteiten in te zetten voor het Genootschap. Je reis- en onkosten worden vergoed.

#### Geïnteresseerd ?

Voor meer informatie: Peter Hesseling, voorzitter, tel. 030 737 04 57. Wil je solliciteren? Dan graag voor 1 maart 2020 een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie naar: [voorzitter@santiago.nl](mailto:voorzitter@santiago.nl)

#### Procedure

Na ontvangst van de sollicitatie heb je een gesprek met de voorzitter samen met enkele andere bestuursleden. Als blijkt dat er een klik is, dan word je kandidaat-bestuurslid. Na een periode van meelopen met het bestuur en vertrouwen in elkaar, draagt het bestuur je, tijdens de Algemene Ledenvergadering, voor als bestuurslid .

---







*Vroeg in de ochtend, op weg naar het einde van de wereld, keek ik nog één keer achterom....  
José van der Haar*



## Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl) en de [facebookpagina](#), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

**Redactie:** Francine van den Berg  
**Redactieadviseurs:** Julie Merks en Monique Walrave  
**Verzending:** Han Lasance

**Deadline/publicatiedatum:** De Ultreia verschijnt rond de 20<sup>e</sup> van iedere maand. Wij zien uw kopij graag voor de 15<sup>e</sup> tegemoet op [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl).

**Aanwijzingen voor de auteur:** Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan er van uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken.

**Foto's:** Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/>

**Vertrouwenspersoon:** Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: <https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>

