



Ultreia 22, mei 2013

Van de redactie



*Eindelijk lijkt de lente dan toch aangebroken, schreven we de vorige Ultreia. We kunnen nu beter een zinsnede uit een bekend Nederlands lied citeren “*Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden*”.*

Bijgaande foto lijkt ook wel winter, maar het was eind april in Frankrijk langs de GR 65. De natuur is van slag en wij op de redactie ook. Vandaar deze winterfoto's in een lentenummer.

Hoog tijd dat we zelf weer eens een camino gaan lopen terwijl u deze nieuwe Ultreia leest.

André Brouwer
hoofdredacteur

Camino Primitivo en Camino del Norte cultureel erfgoed?

Bronnen binnen het Spaanse ministerie van Onderwijs, cultuur en sport vertellen dat Spanje van plan is de Camino Primitivo en de Camino del Norte in 2014 voor te dragen voor de UNESCO-werelderfgoedlijst van de mensheid (de Camino Francés staat al op die lijst).



De Camino Primitivo is de oudste camino. Deze loopt vanaf Oviedo door de bergen van Asturias naar Santiago. De Camino del Norte volgt vanaf de Franse grens de Spaanse kust tot Ribadeo en komt uiteindelijk in Arzua samen met de Camino Francés.

André Brouwer
Bron: La voz de Galicia

Koninklijke onderscheiding Gé Westgeest

Ons lid Gé Westgeest is op 26 april jl. ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten.

In ons Genootschap was Gé van 1994 tot 2010 regiocontactpersoon voor OostNederland. In die tijd groeide de regio onder zijn leiding van 80 naar 800 leden. Ook was Gé actief door het uitzetten van pelgrimswandelingen en het ontwikkelen van Jacobskerkenpaden in de regio. Verder wist hij vele jacobalia te traceren zodat deze op de landelijke kaart van het genootschap konden worden gezet.



Dit is slechts een greep uit de vele verdiensten van Gé. Namens het genootschap feliciteren wij hem hartelijk met deze eervolle onderscheiding.

*Burgemeester Cazemier van Dinkelland
speldt Gé de onderscheiding op André Brouwer, secretaris*

Bankje in Nasbinals

Afgelopen jaren heb ik enkele keren samen met bestuurslid Adrie Dik een postume Compostela overhandigd aan familie van leden die op weg naar Santiago waren overleden. Adrie zei dan in de auto op weg ernaar toe regelmatig: “Als je dan toch dood moet, dan wil ik ervoor tekenen om op de camino te overlijden. En haal mijn lichaam maar niet terug, zet maar een bankje neer waar pelgrims op kunnen rusten.”



Santiago zijn overleden.

29 april 2012 overleed Adrie volkomen onverwacht toen ze met haar man Gerrit op weg was van Le Puy naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Adrie was pas 61, haar man wilde haar graag een laatste rustplaats geven op begraafplaats Sint Barbara in Alkmaar. Als bestuur hebben we besloten een deel van haar laatste wens in vervulling te laten gaan. Een bankje plaatsen ter herinnering aan Adrie en alle andere pelgrims die op weg naar

29 april jl. heeft wethouder Laurence Rieutort van Nasbinals samen met Gerrit Dik het bankje onthuld. Hierbij waren ongeveer dertig mensen uit Nederland bij



aanwezig: familie, vrienden en een delegatie van het bestuur. De wethouder vertelde in haar toespraak dat Nasbinals wel eens plannen had gehad voor een 'jumelage' met een plaats in het buitenland, maar dat daar nog niets van gekomen was. Door dit bankje is Nasbinals nu in vriendschap verbonden met alle Nederlandse pelgrims, aldus de wethouder. Het bankje staat op de binnenplaats van de gemeentelijke gite in het centrum van Nasbinals waar Adrie 29 april 2012 in de vroege ochtend is overleden.

Gerrit Dik bedankt de aanwezigen

André Brouwer

Huiskamer der lage landen in Santiago



Onze huiskamer in Santiago is al weer enkele weken geopend. De ervaringen zijn positief. Er is aardig wat aanloop en onze hospitaleros hebben diverse pelgrims met raad en daad kunnen bijstaan.

De huiskamer voorziet duidelijk in een behoefte. Een kopje koffie of thee, even rustig zitten en weer Nederlands spreken en verhalen vertellen over de camino. Voor pelgrims die helemaal geen enkele taal spreken of geen internetervaring hebben fungeert de huiskamer als een VVV.

U bent welkom in de Rua San Pedro 29 (800 m voor de kathedraal aan de Camino Francés).

André Brouwer

Hospitaleros Vessem gezocht



Jarenlang was broeder Fons van der Laan voor velen een bekende gastheer in de Pelgrimshoeve te Vessem. Daar broeder Fons inmiddels op leeftijd is, heeft hij deze functie beëindigd. Het laat zich aanzien dat de Pelgrimshoeve in de toekomst mogelijk verbonden zal worden met het genootschap. De juridische vorm waarin dit plaats zal gaan vinden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Vast staat wel dat de Pelgrimshoeve als pelgrimsrefugium en ontmoetingsplaats alleen maar kan blijven bestaan als er voldoende vrijwilligers (gastheren/-vrouwen)

zijn.

De eisen die aan de gastheer/-vrouw worden gesteld, zijn vrij eenvoudig. Je moet het leuk vinden om mensen te ontvangen en hun een goed verblijf bieden op de hoeve. Het is een goede gewoonte dat de gastheren/-vrouwen een koppel vormen tijdens het verblijf (dit hoeft niet). Dat kan uiteraard een echtpaar zijn maar ook twee zussen, vrienden, vriendinnen et cetera. Het is wel handig als één van het koppel zelf ervaring heeft met pelgrimeren. Het aanwezig zijn op de hoeve is over het algemeen één week van maandag tot maandag.

Als je nieuwsgierig bent geworden naar het werken en verblijf als gastheer/-vrouw in Vessem op de Pelgrimshoeve, kom dan eens langs op het moment dat er mensen uit onze regio aanwezig zijn. Dan krijg je een beter zicht op wat het zoal inhoudt. Het kan voor jou ook een opstap zijn naar meer....

In week 19 (6-12 mei) is Caty Kuyper samen met haar zus op de pelgrimshoeve en in week 20 (13-20 mei) zijn dit Frans en Betty Berkers. Bel met de hoeve op 0497591207 voor meer informatie. Zij zouden het leuk vinden jullie op de Pelgrimshoeve te ontmoeten.

Piet en Antje van den Tillaart, regiocontactpersonen Den Bosch

Jacobskapel Nijmegen en Vierdaagse

In de regio Arnhem/Nijmegen weten wij dat er in het bonte gezelschap van ruim 12.000 genootschapsleden ook een aantal mensen zijn die, net als wij, een 'beetje gek' zijn van wandelen op de camino, maar ook graag meedoen aan het jaarlijkse wandelfestijn in Nijmegen: de Vierdaagse.

Nu hebben wij in Nijmegen een prachtig plekje waar pelgrims uit onze regio elkaar regelmatig ontmoeten: de Sint Jacobskapel, aan het Glashuis in de oude Benedenstad van Nijmegen (Glashuis is een kleine zijstraat van de Lange Hezelstraat, tegenover de Pijkestraat).

Deze kapel is een monument uit de eerste helft van de 15^e eeuw en wordt door het stadsbestuur van de oudste stad van Nederland als een pareltje gekoesterd.



De kapel hoorde bij een gasthuis, waar in vroeger tijden ook pelgrims onderdak vonden. Voor meer informatie (onder andere over de bereikbaarheid) verwijzen wij u graag naar onze [website](#).

Net als in de twee voorgaande jaren zal de Sint Jacobskapel op de maandag vóór de Vierdaagse (dus op 15 juli a.s.) vanaf ca 10.30 uur tot 17.00 uur open zijn, speciaal voor leden van het genootschap.

Hierdoor is er voor pelgrims/Vierdaagselopers een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te praten over pelgrims- en Vierdaagseervaringen, et cetera.

Natuurlijk is er voor onze gasten een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom.

Frans Kusters

Refugium Maaseik tijdelijk gesloten



Momenteel kunnen we tot onze grote spijt geen pelgrims meer ontvangen in het refugium van Maaseik.

Er is een probleem met de brandveiligheid. Om daaraan te voldoen, dienen we in een historisch gebouw een brandtrap aan de buitenkant te plaatsen en dat stuit op praktische en vooral financiële bezwaren.

Dit seizoen gaat dit alvast niet in orde komen. Vorig jaar hadden we een uitwijkplaats in een leefgroep die tijdelijk niet in gebruik was, maar die ruimte is ondertussen terugbezet.

Het refugium in Maaseik ligt op de Via Limburgica die, sinds zijn ontstaan in 2011, jaarlijks door een aantal Nederlanders (via Thorn) gestapt wordt.

Dirk Creemers

Wandeling De Wandelgids

Op zondag 2 juni 2013 verzamelen we om 12.15 uur 100 meter links na het adres Eckelraderweg 25 in Cadier en Keer. Om 12.30 uur vertrekken we om 9 kilometer te wandelen.



‘Kruidenvrouwtje’ Riëtte Janssen, onder andere natuurgids en oud-docente gezondheidskunde met een praktijk in Valkenburg, zal ons inwijden in alle eetbare en nieteetbare kruiden in het bos. Zij is een gepassioneerde, energieke en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Halverwege zal Lucienne Huijsmans ons bij de mergelgrotten voorzien van iets biologisch lekkers met natuurlijk weer het een en ander te drinken.

Riëtte Janssen

Wij nodigen u van harte uit. Aanmelden tot 29 mei via info@dewandelgids.com
Voor meer informatie over de komende wandeling of over voorgaande wandelingen: [de wandelgids](#)

Gaston Huijsmans

Oprichting *Stichting De Gele Pijl*

Op 6 mei jl. is op initiatief van John van der Sluis en Ben Noorloos *Stichting De Gele Pijl* van start gegaan.



De stichting richt zich op mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten, met beperkte financiële middelen. Doel is om deze groep kansrijk mee op pad te nemen (in een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela). Vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een waardevol bestaan, bewandelen de deelnemers een 10daags coachings- en trainingsprogramma op de Camino (de weg naar Santiago).

Door op speelse, actieve en avontuurlijke wijze stil te staan bij een aantal essentiële levensvragen, kunnen de pelgrims bewust een volgende kansrijke stap zetten in hun leven.

Stichting De Gele Pijl is een vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de deelnemers alleen de directe kosten betalen. Om deze kosten te financieren nodigen wij de deelnemers uit zelf actief aan de slag te gaan met bijvoorbeeld sponsoring, onder andere via bedrijven, familie en vrienden.

Pelgrimswandeling

Om de oprichting te vieren organiseert *Stichting De Gele Pijl* op 2 juni a.s. een openingspelgrimswandeling in Driebergen-Zeist.

Wat gaan we doen?

Na ontvangst met koffie/thee (met wat lekkers) informeren we je kort over *Stichting De Gele Pijl* en de 10-daagse Ontdekkingsreis naar Santiago de Compostela. Daarna nodigen we je uit voor een wandeling van 10-15 km. Zo kun je ervaren wat pelgrimeren voor jou kan betekenen. Onderweg kun je kennis maken met de aanpak van *De Gele Pijl*, onder andere door het maken en lopen van een labyrint. Een prachtige metafoor voor de levensweg. Natuurlijk kun je ons onderweg ook 'het hemd van het lijf' vragen over pelgrimeren. Tijdens de wandeling ontdek je ook hoe je NLP, Mindfulness en Pelgrimeren als inspirerende tool kunt inzetten om goed voorbereid op pad te gaan.

Kosten: gratis, al stellen wij een donatie/gift voor onkosten die de stichting heeft gemaakt op prijs.

Startlocatie: station Driebergen, Stationsweg 2, 3972 KA Driebergen.

Tijd: start 10.00 – 13.30 uur.

Ga je mee? Meld je dan aan via [de gele pijl](#)

Ben Noorloos, 06-12141231

John van der Sluis, 06-14442069

Lezing Mireille Madou voor het goede doel



Zaterdag 15 juni wordt er -in en rondom de Bernardus(scheepjes) kerk, Rijndijk 106 te HazerswoudeRijndijk, een actiedag georganiseerd. De opbrengst van deze dag zal geheel ten goede komen aan Hospice Issoria te Leiden. U wordt van harte uitgenodigd om deze dag - in zijn geheel of gedeeltelijk- bij te wonen.

Mevrouw dr. Mireille Madou houdt voor dit prachtige doel een lezing over

de betekenis van de camino de Santiago voor Spanje (El camino abre España). Ze hield deze lezing eerder in december 2011 in de Universiteit Leiden en tijdens de voorjaarsbijeenkomst van ons genootschap maart 2012 te Utrecht. Mireille is medeoprichtster van ons genootschap en heeft een groot aantal publicaties over de apostel Jacobus op haar naam staan.

Haar lezing begint 's morgens om 11 uur precies en duurt ongeveer 5 kwartier. Kaarten hiervoor worden aan de deur van de kerk verkocht voor (minimaal) 5 euro.

In de middag is er onder andere een vrijmarkt en Open Podium. De organisatie van deze dag is in handen van vrijwilligers, allen werkzaam voor Hospice Issoria. Zij hopen ook u te kunnen verwelkomen.

Maria Baars

Lid Financiële commissie gevraagd

De Financiële commissie is belast met de controle van de financiële administratie en de jaarrekening van het genootschap. De commissie bestaat uit drie leden en rapporteert haar bevindingen in de voorjaarsvergadering. De controle wordt normaal gesproken in de maand februari uitgevoerd en zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen. In verband met het periodiek aftreden van één van de leden, zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Financiële commissie die voor een periode van minimaal twee jaar de controle wil uitvoeren.

Wij verwachten van de leden van de commissie dat zij beschikken over relevante opleiding en ervaring. Benoeming zal plaatsvinden in de najaarsvergadering. De selectie wordt door de huidige Financiële commissie gedaan.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, verzoeken wij u gegevens, waaronder een korte cv, te mailen aan [Gijs Spiekermann](#)

Gijs Spiekermann

Kom naar de camino Mozárabe



Wij, Maria en Gert Jan van Geldere hebben een acogida/ontvangst voor pelgrims, die de Camino Mozárabe lopen (zie ook de komende Jacobsstaf) Om deze camino te promoten en wat meer lopers over de streep te trekken eens naar het zuiden van Spanje te komen, heb ik een [website](#) gemaakt. In deze website bied ik mensen aan om een paar dagen enkele etappes van deze camino te lopen en zo hem te leren waarderen.

Maria van Geldere-Verstraten

Met Regio Oost wandelend de lente in-----

Wat duurt de winter lang en hoe verlangen wij allemaal naar hogere temperaturen, om de prikkels van de lente te voelen en de eerste geuren van het voorjaar op te snuiven. Het Regiobestuur heeft een vooruitziende blik: de voorjaarswandeling niet eerder plannen dan op zondag 14 april, voor deze datum zal het nog steeds een winterwandeling zijn!

Ook onze leden hebben dit goed ingeschat, bijna 50 wandelaars melden zich vanaf 10.00 uur bij het NS station Olst. Vandaar worden we door onze gidsen van deze dag, Rika en Ernst Noordhuis, naar het café gedirigeerd om daar te worden getrakteerd op een drankje. Direct ontstaat een zeer gemoedelijke sfeer, eigenlijk voor heel wat wandelaars een prettig weerzien, zodat meteen herinneringen kunnen worden uitgewisseld.

Menigeen kent elkaar van eerdere wandelingen, zoals van de Regio wandelingen of de Camino Oost. Anderen wandelen voor het eerst mee, om verhalen van anderen te horen omdat zij zelf op pad willen naar Santiago, deze zomer of volgend jaar. Er is een interessante route uitgezet in dit westelijk deel van Salland, die ons zal brengen door het *Willy Dobbplantsoen*, en op afstand de Aardehuizen naar het landgoed *Klein Hoenlo* (met het *Weduwenhuis*) en de *Havezate Groot Hoenlo*. Vervolgens in gepast tempo richting het Landgoed De Haere met de namaakruïne. Hier wordt gepauzeerd en kan de lunch worden gebruikt: van eigen werk of van de (beperkte) keuken van het huis.

Internationaal staat het *aarde huizenproject* in de belangstelling: 23 huizen en gemeenschapsruimte worden volledig energieneutraal en zonder openbare riolering aangelegd. Ze hebben geen water, stroom of gas van buitenaf nodig en hebben een stabiel binnenklimaat.



Groot Hoenlo is een Havezathe en werd al in 1233 vermeld. Schrijver Harry Mulish heeft er enkele jaren gewoond. Nu is het een appartementencomplex.

Op het *landgoed De Haere* werd na de WO II een groot defensiewerk, de *IJssellinie*, aangelegd om de Russen tegen te kunnen houden, het was immers Koude Oorlog. Wij passeren een ingegraven Sherman tank, een dijkdoorsteek sluis om het binnenland onder water te zetten,

een noodhospitaal en een commandobunker.

In het park staan enkele kunstwerken. Landgoed *De Haere* was waarschijnlijk een boerenhoeve en wordt al in de 14^e eeuw in documenten genoemd.

Het weer wordt steeds vriendelijker en de truien kunnen uit. Door het landgoed 't *Nijndal* en het *Hanzebos* bereiken we het tweede rustpunt *De Zoogenbrink* voor een verpozing.

Tegen vijven zijn we allemaal terug bij het station.

Wij hebben een prachtig stukje van Salland doorkruist. Als men over de provinciale weg Deventer-Zwolle rijdt, heb je niet in de gaten hoe mooi het ook is aan de oostkant van de IJssel. Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers zich in een lintvorm door het landschap bewogen, al converserend over alles wat met *de Camino* te maken heeft. Het doet mij ook denken aan de hoogtijdagen van de *Camino Oost*, die twee jaren eerder onze regio doorkruiste van Lelystad tot Losser en van Zwartsluis tot Doetinchem.

Wij danken uiteraard Rika en Ernst voor de goede organisatie, het prachtige traject en de nuttige toelichtingen. En als Santiago te ver is: ook je eigen omgeving kan zeer inspirerend werken!

Wim Damman

Activiteiten regio Limburg

Op 26 januari 2013 was de eerste activiteit van het Genootschap St. Jacobus regio Limburg. Op uitnodiging van de wandelmentoren is een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe pelgrims die dit jaar vertrekken. Tijdens het kennismakingsrondje in huiselijke sfeer vertelt ieder over zijn voorgenomen pelgrimstocht. Ongemerkt worden er vele tips uitgewisseld. Met een warm gevoel met veel nieuwe tips en informatie kijken we terug op deze mooie middag.

Zaterdag 9 maart was voor deze nieuwe pelgrims een wandeling in het mooie zuiden van het land gepland. Tijdens een korte onderbreking werd uitleg gegeven over het dragen en aansnoeren van de rugzak. In de praktijk ervaar je alles toch heel anders.

Voor de regiondag van 23 februari hadden we als thema: *verschillende camino's*. Het is weer een mooie, zelfs stichtelijke dag geworden, in het Witte Kerkje in Voorstad St. Jacob in Roermond.

De morgen werd gevuld door het aantrekkelijk verhaal van zuster Claudia en broeder Johan. Verbinding door middel van bruggen slaan kwam erg goed tot haar recht in hun verhaal: het voormalig Oost- en West-Duitsland; een Nederlandse en een Duitse pelgrim; de DDR periode en het nieuwe Duitsland. Wat kunnen ze op een rustige en indringende manier vertellen over hun voettocht. Dat beklijft.



Het oplaten van de ballonnen hoorde tot het hoogtepunt van de dag. In een sneeuwbus lieten we onze gedachten op papier de vrije loop..... Na de goedverzorgde lunch konden de aanwezigen kiezen uit verschillende camino's, die gepresenteerd werden over twee zalen. Over de Camino Portugues werd uitgebreid verteld en de Camino de la Plata volgde daarna.

De GR65 (van Genève naar le-Puy-en-Velay) werd door middel van een PowerPoint presentatie getoond. Nu nog gaan lopen, die tocht.....

Met een korte film gemaakt van foto's genomen op de Camino Primitivo werd deze zware route aantrekkelijk aangeboden. De beelden werden ondersteund met aangepaste muziek.

Tot slot werd plenair het Jakobspad van Millingen aan de Rijn tot Aken of Maastricht gepresenteerd door een geboren verteller, die ons met veel humor alle tekens en beelden, wegen en paden toelichtte.

Wij denken terug te mogen kijken op een sfeervolle en informatieve dag.

Op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei organiseerde de Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere een tweedaagse pelgrimstocht door Limburg. De route volgt een gedeelte van het historisch Jakobspad tussen Maas en Rijn. De eerste dag begon in Belfeld en ging parallel aan de Maas naar Roermond.



De tweede dag startten we op zondag 5 mei in Thorn en liepen we naar de Voorstad van Roermond. Daar werd het inzegenen van het nieuwe St.-Jacobskapelletje door de wandelaars en genodigden bijgewoond. De pelgrims werden officieel onthaald door de leden van de Broederschap. Zij waren eregasten tijdens de inzegening. De jarige echtgenote van een van de broeders trakteerde alle aanwezigen (± 200) op enkele bijzondere lekkernijen, zoals champagne en coquilles-st.Jacques.

Het was prachtig weer en Midden-Limburg toonde haar prachtige natuur in haar volle voorjaarsontploffing.

Angela Mol

Wilt u iets van mij lezen?



*Jacobus, detail van Christus in de hof van Gethsemane
Worms?, ca. 1440. ABM bh567-570*

Wij stellen het op prijs indien u een exemplaar van uw boek aan onze bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar:

Nederlands Genootschap van Sint
Jacob t.av. Bibliotheek Janskerkhof
28a

3512 BN UTRECHT

Dwalen op de Via Roma, leren dat het altijd goed komt / Albert Beekes



Dit boek laat zien hoe de auteur en zijn vrouw na een verblijf van tien jaar in Afrika tot het plan komen om een voetreis door Duitsland en Italië te maken.

Ze volgen bijna steeds onverharde paden, lopen over een middeleeuwse handelsroute, en gaan de Alpen over op het pad dat de Romeinen al volgden. Na het oversteken van de Povlakte, maken ze een schitterende tocht door de Apennijnen, waarbij ze Florence en Assisi passeren op hun weg naar Rome. Onderweg leren ze wat lopen met je doet. Dat het vrolijk en ontspannen maakt en dat het je automatisch bij jezelf brengt.

Het boek is geen rechttoe-rechtaan reisbeschrijving, maar de verhalen over de belevenissen worden steeds afgewisseld met persoonlijke beschouwingen. Zo krijgt de lezer een goed beeld van de hele onderneming, van het plezier, maar ook van de dagelijkse uitdagingen. Het boek is een verslag van een leerproces en laat zien hoe al die ervaringen uiteindelijk leiden tot een besef van vertrouwen. Het boek bevat een routekaart per hoofdstuk, kost € 14,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de [auteur](#) (zie ook www.pelgrimswegen.nl).

Albert Beekes

Vaya con Dios en andere pdf-bestanden

Terie Leijs startte in 2002 een pelgrimstocht naar Santiago. Sindsdien wandelt hij elk jaar een aantal weken door Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Turkije. De prikkelende spanning voor elke tocht levert erna verhalen op. Onderweg bezinning, levenslessen en ontmoetingen. Verwachtingen worden afgestraft; is het toeval zo toevallig? In plaats van Jeruzalem werd Antakya een einddoel. Religie dient dialoog, saamhorigheid en vrede. Leven versmald tot lopen, slapen, eten. Terie kan er op smeuge wijze over vertellen zoals bleek tijdens onze voorjaarsbijeenkomst in Delft.



Terie heeft er verslagen van gemaakt die niet in boekvorm zijn uitgegeven, maar als u hem een [e-mail](#) stuurt, ontvangt u van hem het desbetreffende verslag in pdf. De verslagen zijn trouwens ook in te zien in de bibliotheek van ons Huis van Sint Jacob in Utrecht.

Het gaat in totaal om negen beschrijvingen. In de volgende Ultreias noemen we er steeds drie.

- De wonderlijke tocht: Rome – Bari
- Camino Bombeiros: Faro Fatima 2011
- Hos Geldiniz – Welkom: voetreis door Turkije 2009
-

Terie met Achmed in Turkije

André Brouwer

Colofon



Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen
Hoofdredactie: André Brouwer
Redactieadviseur: Monique Walrave
Vormgeving: Henk van Dam

*Hopelijk blijft dit u op uw camino
bespaard*

De volgende Ultreia verschijnt medio juni

2013.

Wij zien uw kopij graag voor 10 juni tegemoet via ultreia@santiago.nl

Aanwijzingen voor de auteur

Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het vergt altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen. Met een foto zijn we ook altijd blij.

En nog blijer maakt u ons, als alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w's: wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Andere zaken

Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap en vragen van algemeen informatieve aard.

Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen, et cetera te sturen aan:
ledenadministratie@santiago.nl

en algemene vragen over ons Genootschap of de weg naar Santiago
naar: info@santiago.nl

