

# Ultreia no.18, januari 2013

## Van de redactie



wellicht was u een van die 191.936 gelukkigen die in 2012 hun Compostela in het pelgrimsbureau van Santiago mochten ophalen. Dat waren er al weer bijna 8.000 meer dan in 2011. Hoeveel zouden het er dit jaar zijn? Voor sommigen mag het ook wel wat minder. Maar hoe dan ook, of u nu gaat of al geweest bent, hier weer een nieuwe Ultrera met voor- en napret.

Veel leesgenot

Namens de redactie: André Brouwer

## Gastvrouwen en -heren in Santiago gezocht



Vanaf medio april zijn Nederlandstalige pelgrims van harte welkom in de huiskamer der lage landen in Santiago de Compostela, “Cuarto de estar de los Países Bajos” om aan het eind van hun camino “even op verhaal te komen. Het is een huiskamer, opgezet door ons genootschap, gelegen dicht bij de kathedraal.

Ook is er informatie beschikbaar over zaken, die op dat moment voor de pelgrims van belang kunnen zijn.

De huiskamer is elke dag geopend van 09.30 tot 11.30 uur en 14.30 tot 19.30 uur. Overnachten en eten kunnen pelgrims elders in de stad.

### **Bemensing**

De werkgroep Hospitaleren maakt momenteel een rooster van de vrijwilligers die komend seizoen in onze huiskamer zullen gaan werken. Enkelen hebben zich hiervoor al gemeld. Voor de periode medio april tot medio oktober zoeken wij nog leden, die zelf als pelgrim de camino volbracht hebben. Zij kunnen als gastvrouw/-heer twee of vier weken in de huiskamer komen werken. Er wordt gewerkt in tweetallen,

het liefst bestaande uit mensen die elkaar al kennen en op elkaar zijn ingespeeld.

U kunt zich aanmelden en voorkeuren voor een of meer periodes aangeven op het aanmeldingsformulier en het planningsformulier dat aan deze werving is gekoppeld.

### **Taak en eisen**

Belangrijk is dat u als gastvrouw/-heer in staat bent pelgrims gastvrij te ontvangen en een luisterend oor te bieden. Voorts moet u goed kunnen improviseren. Het vervoer naar en van Santiago komt voor eigen rekening en is mogelijk fiscaal aftrekbaar als gift. Voor rekening van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob komen het verblijf in een appartement in de buurt en de wekelijkse inkoop van etenswaren om zelf uw maaltijden te bereiden. Voor de gehele taakomschrijving en de wensen ten aanzien van taalvaardigheid verwijzen wij u naar onze website.

### **Contact**

Heeft u belangstelling, vul dan zo snel mogelijk de formulieren in de link in. Heeft u nog vragen, neem dan dan zo snel mogelijk contact op met onze werkgroep. e-mail

Eind februari 2013 organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst. Datum en plaats worden in Ultreia vermeld.

Namens de werkgroep Hospitaleren,  
Jan Willem van der Valk, voorzitter

## Nederlandse “Amigos” in Santiago



Onlangs heeft het bestuur van ons genootschap besloten om, evenals de Amerikaanse pelgrimsvereniging, te gaan participeren in het “Amigo” project dat de Ierse en Engelse pelgrimsverenigingen afgelopen jaar zijn gestart. Vrijwilligers van beide genootschappen waren dit jaar gedurende zes maanden dagelijks een groot aantal uren aanwezig bij het pelgrimsbureau om arriverende pelgrims welkom te heten, te feliciteren met hun aankomst en hun de weg te wijzen binnen het pelgrimsbureau.

De reacties van de pelgrims en de medewerkers van het pelgrimsbureau waren zo positief dat besloten is in 2013 met dit project in meer

uitgebreide vorm door te gaan.

Om komend jaar van 09.00 uur tot 20.00 aanwezig te kunnen zijn, wordt de groep vrijwilligers uitgebreid van twee naar vier personen.

Gedurende de zes drukste maanden van 2013 kunnen nu ook leden van ons genootschap deel uitmaken van de straks ruim vijftig personen tellende groep “Amigos”.

Aan taalvaardigheid worden behoorlijke eisen gesteld.

De mogelijkheid bestaat om deelname aan dit Welcome project te combineren met het gastvrouw/-heerschap in de huiskamer der lage landen.

Door de link aan te klikken kunt u meer informatie over het project lezen en zich aanmelden als “Amigo”. Laat het ons ook even weten als u zich heeft aangemeld, e-mail.

Werkgroep Hospitaleren

## Whats app Jacob?



Maar waar heb ik dat briefje met die telefoonnummers nou gelaten? Kent u dat gevoel? Ben je lekker onderweg, maar heb je dat lijstje met overnachtingadressen thuis laten liggen. Of je weet dat er in het volgende dorp een Jacobskerk ligt, maar is die wel open vandaag? Er stond ergens iets over een routewijziging, maar wat ook alweer? Er wordt aan de weg gewerkt, kom ik er nog wel door of moet ik nu al beginnen met de omweg? Kortom, heb ik alle informatie bij me en is die nog wel actueel?

In de Werkgroep Jacobswegen denkt men na over de mogelijkheid om een app voor smartphones te maken met handige informatie voor onderweg. Het is allemaal nog heel pril en we horen graag van de leden wat ze

onderweg op hun telefoon zouden willen zien. We denken niet aan het vervangen van de routeboekjes, want daarvoor is papier veel te prettig. En zaken als buienradar bestaan al. Daarom deze oproep: wat zou u onderweg op uw telefoon willen raadplegen?

Reacties graag aan [hilhorst@planet.nl](mailto:hilhorst@planet.nl).

## Activiteiten Geschiedenis, Kunst en Cultuur



De werkgroep Geschiedenis en Cultuur organiseert in samenwerking met het Instituto Cervantes een interessante lezingencyclus.

Vijf gerenommeerde sprekers belichten onderwerpen over het pelgrimeren door de eeuwen heen en de geschiedenis en cultuur van de Camino Francés.

Pelgrimeren door de eeuwen heen: een cultuurhistorische benadering.

Dr Wendelien van Welie (6 maart 2013)

De Spaanse Jacobuslegende: ontstaan en gevolg.

Prof. Dr Jan van Herwaarden (20 maart 2013)

De betekenis van Beatus de Liébana voor de mythe rondom Jacobus.

Aart Ligthart (3 april 2013)

Jacobus de Morendoder?

Prof. Dr Wantje Fritschy (17 april 2013)

Vroegmiddeleeuwse bouwkunst in het noordwesten van Spanje.

Drs Tineke Blom (24 april 2013)

Het programma is onder voorbehoud.

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur, in het Instituto Cervantes, Domplein 3 in Utrecht.

Aanmelding vooraf is verplicht. Kosten (i.v.m. zaalhuur, koffie/thee): voor leden 5,00 euro; voor niet leden 10,00 euro.

Het is mogelijk zowel per lezing in te schrijven als voor de hele serie. Kosten bij inschrijving voor de hele serie: voor leden 20,00 euro; voor niet leden 40,00 euro.

Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie op website

Aanmelden kan eveneens via de website.

## Een pelgrimstocht met omleidingen



bloedstolsel. Een bypass-operatie bleek onvermijdelijk. Deze is uiteindelijk op donderdag 6 december 2012 in het Amsterdams Medisch Centrum uitgevoerd en met goed resultaat. Ik heb veel geluk gehad en waarschijnlijk heeft Sint Jacob mij al tijdens onze fietstocht meer narigheid willen besparen en gezorgd dat ik op tijd uitstekende medische verzorging heb kunnen ontvangen. Hartverwarmend waren de vele reacties die ik in deze periode heb ontvangen in de vorm van kaarten, attenties, e-mailberichten, telefoontjes en bezoeken. Mede namens mijn vrouw Sonja wil ik iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken. Wij hopen iedereen binnenkort weer persoonlijk te ontmoeten.

Bas Brouwer

in het voorjaar mocht ik samen met onze secretaris de pelgrimstocht fietsen naar Santiago de Compostela. U hebt ons kunnen volgen op onze weblog [brouwerenbrouwer.blogspot.com](http://brouwerenbrouwer.blogspot.com).

Het werd een vreemde reis voor ons. We wilden in één keer van Almere naar Santiago fietsen, maar het werd een reis in twee delen. Onze tocht werd onderbroken in verband met het overlijden van ons medebestuurder Adrie Dik in Nasbinals.

In de afgelopen periode heb ik opnieuw een bizarre tocht gemaakt. Begin november vorig jaar werd bij mij angina pectoris geconstateerd in beide kransslagaders, inclusief een vervelend

## Nog een pelgrimstocht met omleidingen



Omdat het aansluit bij het vorige stukje.

Omdat je meestal succesverhalen leest en zelden iets over de mensen die Santiago niet bereiken.

Omdat er een link naar een mooi lied in staat.

Kortom: drie redenen om onderstaande brief te plaatsen (redactie).

Ooit ben ik een keer op weg gegaan van uit Hilversum naar Santiago de Compostela (2011). Na mijn pensionering (65) na drie jaar training vol goede moed vertrokken.

Nooit ziek geweest !!

Na vijf dagen lag ik in het ziekenhuis te Tilburg, daarna operatie in Ziekenhuis Blaricum in verband met verwijderen van grote nierstenen.

Nooit iets gemerkt.

Na enkele weken weer op pad (vanaf Tilburg) dwars door België en Frankrijk. Vlak voor Reims een rugblessure opgelopen - verschoven heiligbeentje onder in de rug - terug naar Nederland voor behandeling.

Vlak voor aanvang (derde start) van uit Reims, kreeg ik een hartinfarct, wederom richting Nederland en gedotterd en stents gezet ..... daarna revalideren.

Tussen mijn oren ben ik er nog niet uit om toch

weer van start te gaan, maar heb het er wel moeilijk mee.

Kort geleden werd ik door iemand gewezen op de zangeres Amanda Stydom die het lied zingt " Pelgrimsgebed "

Dit kan mij erg ontroeren maar het geeft ook veel steun.

Geen idee of dit pelgrims lied ook bij u bekend is, zo niet dan raad ik u aan om bovenstaande link even aan te klikken, Al is het maar voor een keer.

Kees van Huisstede - gestrande pelgrim

P.S. Ooit ga ik misschien toch weer op pad .....

## Conceptverslag algemene ledenvergadering



Zaterdag 3 november woonden ongeveer 120 leden de algemene ledenvergadering in Zwolle bij. We keken terug op het afgelopen jaar en presenteerden plannen voor de toekomst.

Vast punt in de jaarvergadering is het vaststellen van de begroting. Penningmeester Bas Brouwer gaf hier voor de laatste keer een toelichting op. Hij werd in deze vergadering opgevolgd door registeraccountant Jan Kousemaker. Bas blijft nog een half jaar bestuurslid om zaken netjes over te dragen.

Bas kon alle vragen naar tevredenheid beantwoorden zodat de contributie, en daarmee ook de contributie voor 2013, konden worden vastgesteld.

### **Contributie 2013**

Conform de afspraak door de algemene ledenvergadering van 2003 wordt de contributie per jaar verhoogd met het inflatiecijfer van het CBS (momenteel 2,1%). Contributie 2013 voor gewone leden wordt € 23,37 en voor inwonende leden € 17,54. Het inschrijfgeld wordt € 12,30.

De notulen worden in de volgende algemene ledenvergadering formeel vastgesteld. Naar aanleiding van verzoeken uit de zaal is het concept voortaan eerder te lezen op onze website

André Brouwer, secretaris



## Pelgrims winterwandeling

Datum: zaterdag 23 februari 2013. Vertrek vanaf Natuurcafe La Porte, op station Driebergen-Zeist. Op zaterdag 23 februari 2013 wordt een pelgrims winterwandeling georganiseerd door de "Ben...Onderweg en Lopendstilstaan" samenwerking binnen stichting i.o. "De Gele Pijl".

Voorlopig programma

Welkom en ontvangst met koffie/thee tussen 10.00 en 10.30 uur.

Start van de wandeling om 11.00 uur. Einde om ongeveer 15.30 uur.

Lunch onderweg rond 13.00 uur. Broodjes e.d. graag zelf meenemen.

Na de wandeling is er ruimte voor verdere ontmoetingen en een drankje.

### **Thema**

Het thema van de wandeling is: "De pelgrimstocht als metafoor voor het leven".

Het gaan van de pelgrimsweg is een metafoor van ons leven. Een metafoor die al eeuwen gaande is en nog niets van zijn kracht heeft verloren.

Onderweg gaan we met deze metafoor aan de wandel, om aldoende elkaar te ontmoeten. Dit zullen we doen in steeds wisselende koppels.

Elke wisseling van koppels leiden wij in met een korte toelichting op de verschillende onderwerpen van de tocht.

Wij putten daarbij natuurlijk uit de vele indrukken en ervaring die we als gidsen en trainers op "de weg" opdoen.

### **Wie kan deelnemen**

Iedereen die de "camino" heeft ondernomen, of van plan is dat te gaan doen, nodigen wij van harte uit om met ons mee te wandelen.

De wandeling kan een extra verdieping geven aan de voorbereiding van de tocht of aan het verwerken van de ervaringen na afloop ervan.

Na de wandeling is er natuurlijk ook volop ruimte voor de uitwisseling van praktische informatie.

Er kunnen maximaal 30 wandelaars meedoen. Bij overschrijding van dit aantal hanteren wij een wachtlijst.

### **Kosten van deelname**

Voor deelname aan de wandeling vragen wij u een donatie ten behoeve van Stichting i.o. "De Gele Pijl". Consumpties na afloop zijn voor eigen rekening.

### **Inschrijving**

U kunt zich nu al inschrijven door een e-mail te sturen naar of naar e-mail

## Video Camino Primitivo

Hola,



Ik ben Laura Fernandez (website).

Ik wil u graag vertellen dat er twee caminos naar Santiago door Asturias (Noord-Spanje) lopen. Een langs de kust en de andere door de bergen.

Deze laatste is "The Original Way", de allereerste route naar Santiago en de oorsprong van de pelgrimage. Startpunt is de kathedraal San Salvador in Oviedo. Een gezegde luidt: Hij die Santiago bezocht, maar niet San Salvador, bezocht de dienaar, maar niet de heer.

Wij hebben een korte video voor u gemaakt zodat u dit deel van Asturias met zijn fantastische landschappen beter kunt leren kennen.

- Engelse versie

- Duitse versie:

Ik hoop dat u geniet van de video en de informatie op onze website.

En aarzel niet het mij te laten weten als ik u ergens mee kan helpen. Naast Spaans, spreek ik ook Engels.

Laura Fernández, The Whereisasturias Team!

Video Camino Primitivo mail: Video Camino Primitivo

## Schelp in Alkmaar



De Grote Kerk in Alkmaar wilde zijn informatie verbeteren en maakte daarvoor een masterplan. Helaas zonder schelp. Ons lid Pim van der Pol was echter alert (redactie).

In de bijlage de Nieuwsbrief van de Grote Kerk in Alkmaar waarin mijn

suggestie om aandacht te besteden aan de Jacobsschelp die is aangebracht aan de buitenmuur van de kerk is opgenomen in het masterplan dat wordt opgezet om de informatie over de kerk te verbeteren. In het eerste ontwerp van het plan was daaraan geen aandacht besteed wat ik een misser vond.

De foto die erbij staat had ik meegestuurd. Mochten ze meer info willen

hebben dan heb ik gezegd daarvoor beschikbaar te zijn. Wie weet wat er zich verder nog ontwikkelt. Dit vond ik alvast een leuk resultaat om jullie door te geven.

Pim van der Pol

## Het Boekenhoekje



*Jacobus, detail van Christus in de hof van Geisemane  
Worms?, ca. 1440 ABM bh567-570*

Veel van onze lezers pelgrimeren niet alleen, zij schrijven daarover. Schrijven is nog leuker als je werk ook gelezen wordt. We ontvangen regelmatig verzoeken van lezers of zij hun boek via de Ultreia onder de aandacht mogen brengen.

We hebben besloten hier een aparte rubriek voor te openen, het pelgrimsboekenhoekje is inmiddels een flinke hoek geworden. Vandaar deze nieuwe titel.

U kunt uw boek aanmelden via een e-mail aan de redactie van Ultreia. Het is leuk als u in een paar regels kunt vertellen waar uw boek over gaat en waarom men het zou moeten lezen.

Opname in deze rubriek wil echter niet zeggen dat de redactie een oordeel heeft over de kwaliteit van het boek. Indien er wél een oordeel gegeven wordt, staat de naam van de recensent erbij.

Insturen

U kunt uw boek digitaal sturen ultreia. Het zou mooi zijn als daar ook een afbeelding bij zat.

Wilt u een exemplaar van het boek zelf opsturen, dan kan dat naar

Redactie Ultreia

André Brouwer

Postbus 8068

1802 KB ALKMAAR

Naar het pelgrimsboekenhoekje

## De eindeloze reis



Wim Nijssen ISBN: 978-94-6190-094-4

In “De eindeloze reis” combineert Wim Nijssen zijn voettocht van Breda naar Santiago de Compostela met de universele levensreis die wij allemaal maken. De zoektocht naar de ziel is daarin het uiteindelijke doel. Door de vele verschillende korte verhalen en gedichten laat hij u een mozaik aan inzichten zien waarin iedereen iets voor zichzelf kan vinden. Zijn zoektocht naar de ziel is het centrale gegeven, maar het is de weg er naar toe die ons laat zien dat het een reis is die iedereen kan en mag maken. Van de geestelijke inzichten tot mindful wandelen lees je wat het is in beweging te “komen” en te “zijn”. Daar tussendoor weeft hij zijn vaak humoristische en spirituele verhalen over het wandelen met andere mensen, het alleen zijn en alles wat hij onderweg tegenkomt. De titel geeft al iets prijs over de vaak mooie ervaringen en de verrassende afloop van die reis.

Voor een voorproef van mijn boek, [klik hier](#). Het boek kost 15,00 euro en is bij mij te bestellen.

Wim Nijssen

e-mail

## Omdat ik het leuk vind



Dicky Dikken ISBN 9048424062

8 maart 2010 trekt Dicky Dikken de deur achter zich dicht en loopt in drie maanden tijd van St. Jacobiparochie in het noorden van Nederland, naar Finisterre aan de westkust van Spanje. 3200 kilometer wandelen geven hem een reden om zijn dagelijkse reisverhalen aan het papier toe te vertrouwen. Met zijn humor, verwondering en realisme, weet hij je al snel mee te nemen op zijn tocht vol belevenissen en avonturen. Na de laatste bladzijde gelezen te hebben, wordt je wakker en besef je pas dat je niet zelf de tocht hebt gelopen.

### Biografie

Dicky Dikken (1955) geboren en getogen in Leeuwarden besluit op zijn 55e zijn werk als engineer bij Netwerkbedrijf Enexis een half jaar te onderbreken. 40 jaar werken en evenveel jaren in het vrijwilligerswerk, doen hem besluiten iets voor zichzelf te gaan doen. Simpelweg omdat hij het leuk vindt. Zo begint op 8 maart 2010 een avontuur van 3200 km.

Dicky Dikken

## Madrid a los pies de Santiago



FERNANDO LALANDA: Madrid a los pies de Santiago: Camino de Santiago por las calles de Madrid

Madrid, Vision Libros, 2011, 209 p. Madrid a los pies Te bestellen bij de auteur: mail

Naar aanleiding van de korte tekst van Peter Van der Ven over Jacobus in Madrid in de vorige Ultreia stuur ik jullie graag deze korte bijdrage.

Fernando Lalanda, stadsgids in Madrid en sinds vele jaren lid van de Amigos del Camino de Santiago en Madrid en eveneens lid van de Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago voert met deze gids de pelgrims door de straten van Madrid waar verwijzingen naar en sporen van Sint Jacob op talloze plaatsen te vinden zijn.

Leuk detail: de auteur zag het levenslicht recht tegenover de Sint-Jacobskerk in Madrid.

Op aanvraag verzorgt Fernando ook stadswandelingen, in het Spaans, voor belangstellenden op zoek naar de sporen van Sint Jacob in Madrid.

Freddy Du Seuil

Raad van Bestuur Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela

## Colofon



Vormgeving: Dirk Klop

Gerard Burger stuurde deze afbeelding van Ger Supheert die zich laat inspireren door zijn pelgrimstochten naar Santiago.

Het volledige werk van Ger Supheert is te bewonderen in Galerie 't Landwijff, Kapelsteeg 4, Alkmaar, donderdag t/m zaterdag van 12.30-17.00 uur. [website](#)

NB vanaf 13 maart alleen op zaterdagmiddag vanwege de camino naar Santiago van galeriehoudster René Burger.

Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen

Hoofdreductie: André Brouwer

De volgende Ultreia verschijnt medio februari 2013.

Wij zien graag uw kopij tegemoet via [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U hebt JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Aanwijzingen voor de auteur

Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder allerlei opmaak als inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het kost ons altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen.

Met een foto zijn we ook altijd blij.

En nog blijer maakt u ons als ook alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w's:

wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Andere zaken

Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap en vragen van algemeen informatieve aard.

Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen etcetera te sturen aan: [ledenadministratie@santiago.nl](mailto:ledenadministratie@santiago.nl)

en algemene vragen over ons Genootschap of de weg naar Santiago naar: [info@santiago.nl](mailto:info@santiago.nl)