

Ultreia 11, juni 2012

Van de redactie

Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 11. Het origineel is helaas verloren gegaan.

*André Brouwer
hoofdredacteur*

Van de redactie



Zoals aangekondigd zou er in mei geen Ultreia komen omdat uw hoofdredacteur samen met penningmeester Bas Brouwer per fiets van huis naar Santiago vertrok.

Helaas verscheen er in mei toch een Ultreia. In dit extra nummer heeft u kunnen lezen dat deze reis abrupt werd afgebroken toen het bericht kwam dat medebestuurslid, en vooral pelgrimsvriendin, Adrie Dik, tijdens haar pelgrimage overleed.

In eerste instantie was de reis voor ons nu definitief afgelopen. Tot we ons bij de begrafenis realiseerden dat Adrie het wel heel erg gevonden zou hebben dat we onze pelgrimage definitief hadden afgebroken.

Ook haar man, Gerrit Dik, verzekerde ons dat Adrie gewild zou hebben dat we alsnog een feest van het vervolg van onze pelgrimage zouden maken.

We hebben inmiddels onze pelgrimage alsnog afgemaakt ter nagedachtenis aan Adrie. Velen van u hebben ons daarbij gevolgd op

<http://brouwerenbrouwer.blogspot.com/>

In de eerste twee berichten van deze Ultreia speelt de nagedachtenis van Adrie ook een rol. Vervolgens pakten we de draad weer op met hopelijk weer een gevarieerde en lezenswaardige Ultreia.

André Brouwer

Jacobuswandeling met herdenking Adrie Dik

De regio Noord-Holland benoorden `t IJ nodigt al haar leden, maar ook leden van andere regio's, uit om samen de feestdag van onze apostel Jacobus mee te vieren. De feestdag is officieel op 25 juli, maar omdat deze datum midden in de week valt, hebben wij besloten om dit op zaterdag 28 juli a.s. te vieren. Tevens staat deze dag in het teken van het herdenken van Adrie Dik.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 10.00 uur: ontvangst met koffie of thee en natuurlijk iets lekkers.
- 10.30 uur: aanvang wandeltocht, langs resten van voormalige kloosters en door de prachtige omgeving van West-Friesland. Lengte van de wandeling 15 kilometer. Wij hebben voor een gids gezorgd.
- 12.15 uur: aankomst bij zorgbakkerij/lunchcafe 'de Molenwiek'. Hier wordt gezamenlijk de lunch gebruikt. Deze lunch is verplicht vanwege het karakter van de locatie.
- 13.15 uur: vervolg van onze wandeling.
- 14.30 uur: einde wandeling.
- 15.00 uur: herdenking Adrie Dik; voorganger: onze pelgrim/pastor Henk Vermunt.
- 16.00 uur: einde van de dag.

Plaats van vertrek, en ook weer de plek waar we terugkomen na de wandeling: de Jacobus de Meerdere kerk te Zwaagdijk-West. Helaas moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer, er zijn echter wel voldoende parkeerplekken ter plaatse. Kosten € 10,- per persoon, inclusief een prima verzorgde lunch. Opgaven mailen naar Clemens Neelen: clbrgr@xs4all.nl

Opgave uiterlijk 18 juli a.s., dit in verband met de reservering van de lunch.

Wij hopen een inspirerend programma te hebben gemaakt en hopen op een grote opkomst.

Bestuur regio Noord-Holland benoorden `t IJ

Sluiting condoleanceregister Adrie Dik



Honderden mensen uit binnen- en buitenland hebben een blijk van medeleven achtergelaten op het condoleanceregister op onze internetsite na het overlijden van ons bestuurslid Adrie Dik op 29 april jl.

Mede namens haar echtgenoot Gerrit Dik, willen we iedereen daarvoor danken. In overleg met Gerrit hebben we besloten het register te sluiten.

Van alle reacties is een Word-bestand gemaakt. Mensen die deze nog eens na willen lezen, kunnen een exemplaar bestellen door een e-mail te sturen aan de secretaris

secretaris@santiago.nl

Zij krijgen het dan per e-mail toegestuurd.

André Brouwer

Pelgrims als stil protest



Marga van den Heuvel verzorgde samen met een collega de vormgeving voor de tentoonstelling *Pelgrims onderweg naar Santiago* in Museum Catharijneconvent. Voor deze tentoonstelling zijn ook de pelgrims van de Alto del Perdón nagemaakt. Deze stonden op de loopbrug in het museum. Na afloop van de tentoonstelling besloot Marga ze een nieuwe bestemming te geven.

‘Sinds Pasen staan ze in het weiland van mijn vader. Hij is boer en woont in Beneden-Leeuwen. Na een gevecht van tien jaar ligt er nu een snelweg (de nieuwe provinciale weg N322) dwars door zijn weiland. Verkeer raast er voorbij en van het stille landschap is niets meer voelbaar. Dat is verschrikkelijk voor mijn ouders en als een stil protest tegen het voorgoed veranderde polderlandschap hebben we de pelgrims daar neergezet. Alleen mensen die nog echt goed kijken zien ze staan.’

De Gelderlander heeft het opgepikt en er een artikel over geschreven.

Marga van den Heuvel

Pelgrims tegen de stroom van stress en haast in

door Marthe Damman

BENEDEN-LEEUVEN - Een groep pelgrims loopt sinds paaszondag langs de Maas en Waalweg. Sommigen te voet, anderen te paard. Ze zijn onderweg naar Santiago de Compostela. De beelden zijn een replica van het monument op de beroemde Spaanse berg Alto del Perdón, die pelgrims op hun route tegenkomen.

Kunstenaar Marga van den Heuvel (54) uit Nijmegen heeft haar pelgrimsilhouetten, die tot eind februari onderdeel uitmaakten van een Utrechtse tentoonstelling, in het weiland van haar vader gezet. Vader Leo van den Heuvel woont aan de Lierstraat, door de komst van Maas en Waalweg inmiddels een doodlopende straat. Het huis van Van den Heuvel staat precies in het kommetje, in de bocht die de nieuwe Maas en Waalweg halverwege maakt.

De kunstenaar gaf de silhouetten niet alleen deze plek om ze zo te redden van de Utrechtse vuilnisbelt, maar vooral omdat ze haar kunstwerk er goed vindt passen. Het contrast kan volgens Van den Heuvel niet groter: de stille pelgrims in het weiland, met op de achtergrond dat gehaaste verkeer en die vervelende files.

Van den Heuvel: ‘Mijn vader vindt het verschrikkelijk dat daar nu een snelweg loopt. Voor hem voelt het alsof de auto’s en vrachtwagens zijn weiland doorsnijden. De bocht ligt op de grond waar hij afstand van heeft moeten doen, op vijftig meter van zijn huis.’

Met de aanleg van de nieuwe Maas en Waalweg, die april vorig jaar in gebruik is genomen, is het landschap sterk veranderd. Van den Heuvel: ‘De weg is toen met veel bombarde en een hardloperwedstrijd geopend, maar nu zit mijn vader in de herrie.’

Dus liet ze de pelgrims tegen de stroom van het almar jagende verkeer in lopen. Ze vindt haar linkertreffend: een periode van haast en stress is vaak aanleiding voor mensen om aan zo’n bezinningstocht, zoals die gaande is in het weiland te beginnen.

GELDERLANDER 13 APRIL 2012

Wandeling, stilte en klankschalen

Zondag 8 juli a.s. organiseert Gaston Huijsmans weer een wandeling van 10 km. Deze start op de parkeerplaats bovenop de Sint Pietersberg, Luikerweg in Maastricht.

Deelnamekosten € 3,- voor volwassenen en € 1,50 per kind.

Aanmelden kan tot en met 1 juli via info@dewandelgids.com

Voor meer informatie over de wandelgids: www.dewandelgids.com

Gaston Huijsmans

De verslagen van de wandelingen van 15 april en 27 mei 2012

*Op **15 april 2012** staat de eerste middagwandeling met zang en verhaal op het programma van 'De wandelgids'.*

Vanaf 12.15 uur arriveren de wandelaars op de Markt van Meerssen. Ze komen uit alle windstreken: Den Haag, Utrecht, Gouda, Eindhoven, Boxtel, enz.

Bewonderenswaardig dat mensen zover willen reizen om deel te nemen. Natuurlijk zijn ook mensen uit het zuiden van ons land aanwezig.

Chantal Karsten van Verteltheater De Verborgene Wereld heeft de aftekenlijst voor haar rekening genomen en Gaston Huijsmans probeert iedereen persoonlijk welkom te heten.

Na 13.00 uur gaat de groep op pad, waarbij ook een deel jeugd aanwezig is. Via de niet-gangbare wegen komen we aan bij de Sint Gerlachuskerk in Houthem-Sint Gerlach. Gaston vertelt dat Sint Gerlachus naast kluizenaar ook een pelgrim was en dat hij rond 1156 is gestorven. Hij vervolgt dat het bijzondere aan deze kerk de barokstijl en de fresco's zijn en dat ze zich daarmee onderscheidt van andere kerken in Nederland. Ook komen de aanwezigheid van het kleine museum met zijn schatkamer, de stiltekapel en de refugio met zijn 10 bedden aan de orde. De voormalige kloostergebouwen zijn nu in gebruik door het bekende Chateau Sint Gerlach. Vervolgens kondigt hij de zangeres Evy de Wilde aan. Met haar bijna 18 jaar is ze zeer talentvol te noemen. Ze heeft al twee musicals in Heerlen en 80 optredens met vele solonummers tijdens cabaretvoorstellingen in Meerssen op haar naam staan. Daarnaast nog diverse andere uitvoeringen. Ze zingt drie schitterende nummers. Het thema is vriendschap. Door de geweldige sfeer gecombineerd met deze zang wordt links en rechts een traantje weggepinkt.

Vervolgens gaan we met z'n allen naar de refugio. Gastons vrouw Lucienne heeft zes cakes gebakken en Chantal koekjes voor de jeugd. Omdat 'DE wandelgids' ook staat voor duurzaam, zijn alle ingrediënten van het lekkers en het drinken biologisch. We worden zeer gastvrij ontvangen door drie leden van de werkgroep refugio, die ons vriendelijk alles aanreiken. Bij hoge uitzondering is de refugio op deze wijze opengesteld. Deze refugio ligt aan de route naar Santiago de Compostela.

Na deze aangename tussenstop vervolgen we onze weg. We zijn nu precies op de helft. Lopend langs de Galloways richten we onze blik op de Basiliek in Meerssen. Er sluit zich nog een aantal mensen aan die speciaal komen luisteren naar het verhaal van Chantal in de Basiliek. Ze vertelt over het proces van het ontstaan van de paardenbloem en sluit af met muziek op de lier.

Deze kerk vindt zijn oorsprong in de 10e eeuw en wordt in 1938 Basiliek. Hij is bekend vanwege zijn glas-in-lood ramen én gebrandschilderde ramen. Daarnaast zijn er in de toren negen verdiepingen die met een gids te bezoeken zijn. Volgens de overlevering heeft er een brand- en een bloedwonder plaatsgevonden.

Het is mooi om met een groep van 7 t/m 77 jaar op pad te zijn. Lekker in beweging en genieten van de natuur. Het was een prima samenzijn, waarbij pelgrimeren, vriendschap en de lente de thema's waren.

*Op de tweede middagwandeling op **27 mei 2012** met vogel- en natuurkenners, staan een bezoek aan de orchideeëntuin en een verhaal op het programma van 'DE wandelgids'.*

Rond 13.00 uur hebben we ons verzameld voor Kasteel Oost in Valkenburg aan de Geul. Nadat mijn zoon Tim alle deelnemers op de aanmeldingslijst heeft afgetekend en ik iedereen persoonlijk heb welkom geheten, gaan we op pad. De vogel- en natuurkenners Huub en Gabriëlle Engelen, Martha en Harrie Janssen en Theo Custers komen al direct in actie om ons te attenderen op al het moois wat er te zien is en ze zullen ons ook gedurende de wandeling blijven informeren, wat zeer interessant en leerzaam is.

In het Gerendal arriveren we bij de orchideeëntuin, waar we de picknicktafel dekken om voor eenieder appelsap in te schenken. Mijn vrouw Lucienne heeft abrikozenkoekjes gebakken voor de volwassenen en Chantal Karsten van verteltheater De Verborgene Wereld heeft koekjes in de vorm van pinksterduifjes gebakken voor de kinderen. Er zijn ook weer acht kinderen die deelnemen. Natuurlijk zijn het sap en de koekjes weer biologisch. De liefhebbers bezoeken intussen de orchideeëntuin. Als we weer samen zijn vertelt Chantal een sprookjesverhaal waarbij Pinksteren, natuur en liefde een belangrijke rol spelen. Voor de kinderen heeft ze papieren pinksterduifjes gemaakt en in een boom gehangen. Die mogen ze meenemen. Als we uitgerust zijn, gaan we weer op pad. De uitzichten blijven adembenemend. In dit gedeelte maken we wat meer gebruik van heuvelachtige paden.

In de buurt van Kasteel Oost sluiten we af en het is mooi om met al deze inspirerende mensen op pad te mogen zijn.

Wie weet meer van deze postzegels?



Ik ben geen postzegelspaarder of -verzamelaar, maar toen ik twee weken geleden op het Postkantoor in Brive-la-Gaillarde (Fr.) per ongeluk, wat achteraf blijkt, het laatste velletje met vier bijzondere zegels zag zitten in de map, heb ik het setje toch maar gauw aangeschaft.

Kan iemand mij hier iets meer over vertellen? Hoe bijzonder zijn deze postzegels?

Het zijn vier zegels met achtereenvolgens de afbeeldingen van: Via Turonensis, Via Lemonvicensis, Via Podiensis en de Via Tolosana.

Ik heb er overigens gewoon 4 x € 0,77 voor betaald.

Reacties kunt u sturen naar ultreia@santiago.nl

Willem Burggraaf

Pelgrims onderweg naar Santiago

Zomertentoonstelling in Kloosterbibliotheek Wittem met foto's van Wiesje Peels



In de zomermaanden exposeert Kloosterbibliotheek Wittem de foto's die Wiesje Peels heeft gemaakt van de Camino, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in opdracht van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden (zie www.wegvansterren.nl). Eerder dit jaar waren de foto's te bezichtigen in het Catharijneconvent in Utrecht. Klooster

Wittem is bijzonder verheugd, dat het deze unieke serie van foto's nu in Zuid-Limburg kan exposeren.

Wiesje Peels fotografeerde wandelaars die afzien in de hete zon, de rij bij een stempelpost, bijzondere ontmoetingen onderweg, maar ook de achterkant van de route: de toeristen, het graf van een pelgrim en volgepakte refugio's. Bovendien bracht zij ook de mensen in beeld die werkzaam zijn in de 'industrie' achter de route. Verstilde, beslissende momenten zijn vastgelegd in een ontroerend, maar vaak ook humoristisch beeld.

Wiesje Peels is o.a. docente fotografie bij de afdeling visuele communicatie van de Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. Zelf zegt zij over haar werk: "Fotograferen geeft mij zin in- maar ook aan- mijn leven, ik gebruik mijn zintuigen om mijn leven zin te geven."

Locatie: Kloosterbibliotheek Wittem

Opening: zondag 24 juni om 13.00 als start van de Open Kloosterdag

Data: zondagen van 24 juni tot en met 28 augustus

Openingstijden: 13.30-16.30 uur

Jeroen de Wit

Jacobskapel in Nijmegen open voor de Vierdaagse



In de regio Arnhem/Nijmegen weten wij inmiddels dat er in het bonte gezelschap van ruim tienduizend genootschapsleden ook een aantal mensen zijn die, net als wij, een 'beetje gek' zijn van wandelen op de Camino, maar ook graag meedoen aan het jaarlijkse wandelfestijn in Nijmegen: de Vierdaagse.

Nu hebben wij in Nijmegen een prachtig plekje waar pelgrims uit onze regio regelmatig elkaar ontmoeten: de Sint Jacobskapel, aan het Glashuis in de oude Benedenstad van Nijmegen. Deze kapel is een monument uit de eerste helft van de 15^e eeuw en wordt door het stadsbestuur van de oudste stad van Nederland als een pareltje gekoesterd. De kapel hoorde bij een gasthuis, waar in vroeger tijden ook

pelgrims onderdak vonden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.jacobskapel-nijmegen.nl

Net als in 2011 zal de Sint Jacobskapel op de maandag vóór de Vierdaagse (dus op 16 juli a.s.) vanaf ca 10.30 uur tot 17.00 uur open zijn, speciaal voor leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Hierdoor is er voor pelgrims/Vierdaagselopers een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te praten over pelgrims-/Vierdaagse-ervaringen, etc. Natuurlijk is er voor onze gasten een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom.

Frans Kusters, secretaris Vrienden St. Jacobskapel-Nijmegen

Verslag driedaagse wandeling Breda - Ossendrecht

De dag van de Spiritualiteit ging uiteindelijk niet door. De driedaagse wandeling ernaar toe wel.

Ria Vendrig, Toine Martens, Marijke Pouw en Ton de Jong

Wandelen in Vessem op de feestdag van Jacobus



Onder de naam 'Camino in de Kempen' wordt op woensdag 25 juli a.s. door de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafarnaüm en de Jacobushoeve weer een wandeltocht georganiseerd. Ook in 2006 t/m 2010 werd deze wandeling in de mooie natuur tussen Vessem, Wintelre en Hoogeloon gehouden. Naast herinneringen aan de Spaanse Camino zullen ook plaatselijke

bezienswaardigheden en cultuurhistorie een rol spelen. Onderweg wordt voor een kopje koffie, thee en een lunchpakket gezorgd en op het eindpunt, de Jacobushoeve, wacht nog een verrassing. Het eindpunt van de wandeling ligt dicht bij het vertrekpunt.

De deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 8 en 16 km. Tussen 9.00 en 10.00 uur gaan de deelnemers vanaf Kafarnaüm (Servatiusstraat 11, 5512 AJ) groepsgewijs van start. Er wordt gelopen in groepen van 10 á 15 personen onder leiding van een Santiagoveteraan of -veterane.

Inschrijven voor de tocht kan men op de Jacobushoeve of op de website www.jacobushoeve.nl (actueel aanklikken). De kosten bedragen € 5,- per persoon. Contante betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek bij Kafarnaüm.

De inschrijving voor de wandeling moet op 20 juli a.s. binnen zijn.

Wij hopen u te verwelkomen.

Namens de voorbereidingsgroep, Marijke Pouw

Klokken, muziek en verhalen op de Jacobusviering in Utrecht



De Jacobusviering 2012 in Utrecht wordt een bijzonder gebeuren.

Het begint al verdacht veel op een traditie te lijken: op 25 juli (de dag van Jacobus) worden in Utrecht de klokken van de Jacobikerk geluid. De luiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde brengen dan (met de hand) het geluid in beweging. Voor enkele tientallen toehoorders is het mogelijk deze luiding op de luidzolder bij te wonen, een indrukwekkende en soms ontroerende ervaring.

Na afloop trekken de toehoorders naar de Janskerk waar dit jaar een bijzonder spektakel zal plaatsvinden. Geen openbare repetitie dit keer, maar een voorstelling.

El Orfeón zingt, deelnemers aan de Santiago-schrijfcursus lezen fragmenten voor en een violist verbindt de onderdelen. Onder regie van Joop van der Donk zal een samenhangend muzikaal-literair programma ontstaan. Het voert ons van het rumoer van de stad naar verdieping en verstillings en van de stilte weer terug naar de 'wereld', uitmondend in een sprankelend 'Ultreia'!

Deze bijzondere avond zal niet onopgemerkt blijven. Zorg dat u er bij bent.

18.45 uur: verzamelen bij Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, 3512 BP Utrecht

18.45 uur: met de luiders mee naar de luidzolder

19.00 uur: luiding van de klokken

19.30 uur: Janskerk open voor koffie en thee

20.15 uur: aanvang programma met muziek en verhalen

21.45 uur: Café Saint-Jacques

Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen de voorstelling in de Janskerk te bezoeken. Introducés zijn welkom, de toegang is gratis.

De organisatie is in handen van de regio Utrecht, maar leden uit het gehele land zijn van harte welkom.

Informatie: Bram van der Wees, e-mail: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl

Camino Ignaciano

Ik wil jullie graag attent maken op een nieuwe pelgrimsroute in Spanje: de *Camino Ignaciano*, zie <http://caminoignaciano.org/?lang=en>.

Genoemd naar de oprichter van de Jezuïetenorde, Ignatius van Loyola. Het initiatief voor het ontwikkelen van deze route komt van Spaanse Jezuïeten.

De route is ca. 600 km lang en begint in Loyola, de geboorteplaats van Ignatius van Loyola en eindigt in Manresa, waar hij een jaar verbleef. De route is zo goed als dezelfde route die Ignatius van Loyola zelf gelopen heeft, bijna 500 jaar geleden. De website is heel informatief, met onder andere uitgebreide etappe-beschrijvingen, in het Engels.

Begin en eindpunt zijn vanuit Nederland makkelijk en goedkoop bereikbaar (althans op dit moment van schrijven!).

Er zijn rechtstreekse vluchten met Vueling (zeg maar de Spaanse Transavia) naar Bilbao, vandaaruit is Loyola makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Manresa ligt niet heel ver van Barcelona, goedkope vluchten met Transavia of Vueling naar Amsterdam.

Irma Duinmeijer

Lopen op de langste dag van het jaar

Op 21 juni a.s. nodig ik je uit om op pad te gaan van 5.20 uur (zonsopkomst) tot 22.04 uur (zonsondergang). Dat is bijna 17 uur lopen in de Loonse en Drunense duinen.

Wat gaan we doen?

Je krijgt die dag de kans om eens uitgebreid (lopend) stil te staan bij jouw leven of werk. Om je licht te laten schijnen op jezelf (en anderen). Met behulp van NLP, mindfulness en creatieve wandelcoaching sta je stil bij een aantal essentiële vragen: waar sta ik?, waar ben ik naartoe onderweg?, waar loop ik tegenaan? en wat voor moois draag ik mee in mijn rugzak?

We beginnen met ontbijt in de natuur, gaan een stukje wandelen, in stilte zijn, in actie komen, vooral omgaan met wat de dag met zich meebrengt en sluiten af met een 'outdoor diner'. En vooral samen kijken hoe we de tijd gaan doorbrengen. Ener kan natuurlijk een moment komen dat je even moet doorzetten tot aan 22.04 uur. Laat je vooral verrassen die dag.

Wat levert het op?

Een hele dag voor jezelf. En vertrouw er maar op dat wat gebeurt, moet gebeuren. Ik nodig je in ieder geval uit een 'brandende' vraag mee te nemen op die dag. En het vertrouwen dat de natuur, het onderweg zijn en deze bijzondere langste dag je het antwoord zullen geven. Je gaat sowieso zeker jezelf (en anderen) ontmoeten.

En praktisch?

Speciale (fysieke) conditie is niet vereist. Je bent wel mobiel en bereid om te wandelen, maximaal 10 km want we gaan zeker ook stilstaan. En je hebt de intentie om vol te houden, ook wel doorzettingsvermogen genoemd. We lopen in de Loonse en Drunense duinen (startlocatie: www.bosch-duin.nl). Je zorgt voor je eigen ontbijt, lunch en diner. Als we allemaal eten en drinken meenemen (laten we elkaar verrassen) houden we het zeker vol.

Wat zijn de kosten?

Behalve 17 uur investeren in jezelf ... zijn er geen kosten. Uiteraard mag je een donatie doen, die komt dan volledig ten goede van mijn Stichting *De Gele Pijl* (in oprichting). www.degelepijl.nl

Tot slot

Nog twee dingen. Laat me uiterlijk 18 juni a.s. weten of je van de partij durft te zijn via info@lopendstilstaan.nl, neem gerust iemand mee. En wil je alvast tips over hoe je jouw licht volop kunt laten schijnen (met een nodige knipoog uiteraard), bekijk dan mijn nieuwe videoblog 'tegen de lamp aan lopen' <http://bit.ly/HD97tu>

John van der Sluis

Activiteiten met een verdienmodel

Voor veel van onze leden vormt de Camino een dermate grote bron van inspiratie dat ze er iets meer mee willen. Sommigen besluiten er ook iets 'bedrijfsmatig' mee te doen. Met een verdienmodel dus, zoals dat tegenwoordig heet.

Het zal duidelijk zijn dat de Ulteira niet bedoeld is voor 'commerciële activiteiten'. Nu bestaat nog wel eens het misverstand dat, zodra er geld voor iets gevraagd wordt, het commercieel is. Het zal echter ook wel duidelijk zijn dat wanneer, zoals hierboven beschreven, een regio € 10,- vraagt ter dekking van de kosten van een activiteit, dit geen commercie is.

Voor veel zaken is het echter minder duidelijk en is er een 'grijs gebied'. Om nu niet als een scheidsrechter te moeten optreden voor wat wel of niet commercieel is, heeft de redactie besloten alle activiteiten met een verdienmodel kort aan te stippen.

Geïnteresseerden kunnen dan zelf verder klikken.

De Pelgrimage

Sinds 1 maart van dit jaar hebben mijn man Wouter Craandijk en ik een coachbedrijf opgezet *De Pelgrimage*. Onze pelgrimsreis naar Santiago de Compostela heeft ons geïnspireerd om onze coach ervaringen om te zetten naar de metafoor van het pelgrimeren. De Pelgrim als oersymbool van veranderen. Wij coachen bij loopbaanvragen, leiderschapsvragen en teamsamenwerking. Het gaat om innerlijk pelgrimeren en ook om werkelijk met mensen op pad te gaan. We coachen dus buiten in de natuur. Daarnaast willen we graag mensen coachen die na hun pelgrimsreis hun ervaringen gedurende de reis willen integreren in hun dagelijks leven en daar hulp bij willen hebben.

Meer informatie kunt u lezen op onze site www.de-pelgrimage.eu

Jet Teerink

Wandelweekeinden op de Veluwe

Onze leden Karin Snoep en Sedat Çakir organiseren geheel verzorgde wandelweekeinden op de Veluwe. Het volgende weekeind is van 14 tot en met 16 september 2012.

Prijzen van € 105,- tot € 135,-, inclusief overnachting, ontbijt, lunch en diner.

Meer informatie & reserveringen:

snoep.karin@gmail.com of sedatcakir@hotmail.com

06 36148011 (Karin) of 06 50890696 (Sedat)

Wilt u iets van mij lezen?

Pelgrimstocht op hoge hakken / Monika Vanleke

Manteau, 2011 ISBN 978090 223 2665 7



Geen reisverslag, maar een roman. De auteur zetelt als enig vrouwelijk lid in de werkgroep Spiritualiteit van het Vlaams Genootschap.

In deze roman echter geen mensen die 'thuiskomen in zichzelf', maar de hoofdpersoon komt vooral thuis in een nieuw jurkje of een paar kekke enkellaarsjes. Al shoppend bereidt zij zich voor op haar pelgrimage naar Santiago.

Uw hoofdredacteur heeft het met plezier gelezen en kreeg al bijna zelf zin om op hoge hakken naar Santiago te lopen.

Het boek is ook verkrijgbaar via bol.com

André Brouwer

Het komt zoals het komt / Co Mulder



De auteur werd getroffen door een hartinfarct, waarna langeafstandswandelen een onbereikbaar doel werd. Dankzij een bypassoperatie en heel veel doorzettingsvermogen, lukte het om de Vierdaagse van Nijmegen binnen zeven maanden na de operatie weer te lopen. Enthousiast geworden door de verhalen van een wandelvriend, die in 2009 de tocht naar Santiago de Compostela heeft ondernomen, besloot de auteur deze tocht zelf te gaan maken. Na een tocht van vier maanden bereikte hij zijn einddoel.

Onderweg raakte hij onder de indruk van het natuurschoon en de goedheid van de mensen.

Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen naar: mulderj@quicknet.nl. Prijs € 16,50 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

De opbrengst van dit boek komt ten gunste van de Stichting *Dupla*. Deze stichting verzorgt huifbed paardrijden voor meervoudig gehandicapten.

www.stichtingdupla.nl

Co Mulder

Onze loodgieter: met drie cent en vier extra benen op weg naar het beloofde land / Frank Norbert Rieter



Onze loodgieter vertelt het opmerkelijke, waargebeurde reisverhaal van een man die het in zijn hoofd haalt om met kar en paard naar het 'beloofde land' te reizen. Hij wil naar Jeruzalem en daarna door naar Mekka.

Hij heeft zich voor zijn reis laten inspireren door Franciscus van Assisi, die tijdens de vijfde kruistocht een vreedzame ontmoeting had met de

sultan van Egypte. Zo wil hij ook in dialoog: andere culturen leren begrijpen door mensen te ontmoeten. Hij reist daarbij tegen de tijdgeest in, want wat hem onderweg opvalt, zijn de overeenkomsten en niet de verschillen. Als pelgrim wordt hij doorgaans met open armen ontvangen. Maar is het echt een pelgrimstocht? Mooi weer, hartelijke mensen. Teveel wijn en teveel eten. Het verslag van zijn reis is af en toe meer een schelmenroman. Zou hij onderweg niet eigenlijk moeten lijden en afzien?'

Onze loodgieter is zonder verzendkosten verkrijgbaar via www.leviathanboeken.nl en bestelbaar bij iedere boekwinkel in Nederland.

Buen Camino: mijn beleving / Gerard Olthof: tussen Zutphen en Santiago de Compostela je eigen stempel vinden



Gerard Olthof werkte veertig jaar bij de politie. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Naar Santiago de Compostela fietsen is voor Gerard doorzetten en meebewegen. Gerard beschrijft wat hij onderweg ziet, ervaart, voelt. In Spanje komt hij, al fietsend, bij zijn oorsprong. De een wil piloot worden, de ander ondernemer. Een derde wil te voet of per fiets de lange pelgrimsweg van zijn of haar woonplaats afleggen naar Santiago de Compostela. Voor de een blijft het een wens; de ander lukt het om de pelgrimstocht toch te realiseren. Gerard Olthof lukte het. Het offer dat zijn vrouw, gezien vanuit haar perspectief, moest brengen was er. De inspanning van Gerard was zwaarder dan ingeschat. Hij vertrekt alleen en komt onderweg twee mannen tegen. Twee vrienden, die elkaar al jaren kennen en toch hun kring openen om er een driehoek van te maken. Lukt dat? Wat is er communicatief, verbaal en non-verbaal nodig? Hoe gaat het met dit gezelschap tijdens de pelgrimstocht te fiets en blijft het in stand? Waren er ups en downs?

Het boek kan worden besteld via mijn e-mail adres: gerard.olthof@planet.nl of via de site van Boekscout.nl

[http://www.boekscout.nl/index.php?pagina=Etalage&actie=bekijken&id=1606&subid=Buen Camino](http://www.boekscout.nl/index.php?pagina=Etalage&actie=bekijken&id=1606&subid=Buen_Camino)

Voor vragen kunt u mij bellen, tel. 06-22806091.
Gerard Olthof

Ten pages.com

‘Dit is een nieuwe manier om een boek uitgegeven te krijgen’, schrijft onze lezer Clara Welhuis. Er zijn aandelen te koop en ieder die koopt kan meedelen in de winst. Daarvoor promoot ik nu mijn boek. Ik heb geen commerciële doelen. Ik wil wel graag mijn verhaal en bezieling delen. Het kan inspirerend zijn voor mensen die nog op pad gaan of die de tocht al gemaakt hebben.

Warme groet,

Clara Welhuis-Wiefferink

Colofon

Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen
Hoofdredactie: André Brouwer

De volgende Ultreia verschijnt **medio juli 2012**.
Wij zien graag uw kopij tegemoet via ultreia@santiago.nl

Aanwijzingen voor de auteur

Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder allerlei opmaak als inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het kost ons altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen.
Met een foto zijn we ook altijd blij.

En nog blijer maakt u ons als ook alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w's:
wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Andere zaken

Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap en vragen van algemeen informatieve aard.

Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen et cetera te sturen aan:
ledenadministratie@santiago.nl

en algemene vragen over ons genootschap of de weg naar Santiago
naar: info@santiago.nl