

Ultreia 10, april 2012

Van de redactie

Dit is een zo goed mogelijke reconstructie van Ultreia 10. Het origineel is helaas verloren gegaan.

*André Brouwer
hoofdredacteur*

Van de redactie

Soms weet je als hoofdredacteur wel eens niet meer wat je in je inleiding moet schrijven. Daarom laat ik het deze keer maar een lezer verwoorden. Daar is geen woord Spaans bij.

André Brouwer, hoofdredacteur Ultreia

*Redaksje: it is eltse kear wer soks as 'in bliid boadskip'.
Groetnis.
W.*

Ook fietsers welkom



De laatste tijd duikt steeds vaker het misverstand op dat we vooral een wandelgenootschap zijn. Nu konden we dat altijd wel weerleggen met het feit dat ongeveer 60% van onze leden wandelaar is en 40% fietser (natuurlijk zijn er ook leden beide). In 2011 is er echter een kentering opgetreden, zo wist onze ledenadministrateur, Bram van der Wees, te vertellen. Er werden toen 29% fietsers lid.

Voor het bestuur in ieder geval reden om iets aan ons imago te doen. We zullen in onze communicatie-uitingen er meer op letten dat daar ook fietsers op staan.

En heeft u als fietsende Ultreia-lezer iets te melden? Stuur het naar de redactie.

André Brouwer

P.S. En, zoals u aan het eind van deze Ultreia kunt lezen, geven de penningmeester en secretaris het goede voorbeeld door samen op fietspelgrimage te gaan.

Nieuwe pelgrimsherberg in Antwerpen



Medebestuurslid Adrie Dik en ik zijn 30 maart jl. naar de opening van de nieuwe pelgrimsherberg in Antwerpen geweest. Eerst een stadswandeling langs Jacobalia vanuit de Jacobskerk (koude gure Noorderwind), daarna een mooie lezing over de Jacobswegen langs en vanuit Antwerpen en tot slot de feestelijke opening met toespraken van een Vlaams minister en de bisschop. Prachtige herberg in een historisch pand uit de 13de eeuw dat ooit ook gesticht is als pelgrimsherberg. Nu slaapkamer met twee stapelbedden, eetkeukentje en douche/toilet op de eerste verdieping boven de regentenkamers van het Julianusgilde.

Reserveren is niet mogelijk. Men dient zich te vervoegen bij de VVV (dienst Toerisme) op de grote markt, waar men de sleutel kan krijgen op vertoon van pelgrimspas. In de vooravond komt de hospitalero van dienst langs voor de stempel.

De pelgrimsherberg zelf is gevestigd in de Hoogstraat.

Voor meer informatie: lees de website <http://stjulianus.org/?action=historiek>

Joost Bol

Eerste pelgrims in de herberg

En de herberg werd ook meteen gebruikt. Hier een kort verslag van onze Vlaamse collega.



Donderdag 5 april mochten we onze eerste Nederlandse pelgrims ontvangen. Rien en Tonnie Legierse uit Oud-Beijerland (in de omgeving van Rotterdam) waren al zes dagen onderweg en kwamen uitgerekend op Witte Donderdag in de pelgrimsherberg terecht. De pelgrimstafel stond traditiegetrouw opgesteld in de kapel van het Sint Julianusgasthuis. Heel wat persbelangstelling overdonderde hen enigszins. 's Avonds namen zij ook deel aan de pelgrimsmaltijd die in de kapel aan de twaalf ouderlingen aangeboden werd. Blijkbaar genoten zij van een heerlijke nachtrust, waarna zij de volgende morgen omstreeks 9 uur weer op pad gingen.

Luc Vermoessen

250^e pelgrim in Maaseik



Op 6 maart 2012 arriveerden twee Nederlanders, Frans Beckers en Ton Hendriks, als 250ste en 251ste pelgrim in het Refugium in Maaseik. Ze vertrokken 4 maart vanuit Venlo en bereikten via Roermond en Thorn het Refugium Ter Engelen Maaseik voor een overnachting. Feestelijke ontvangst!

Hun tocht gaat verder over de Via Limburgica en eindigt, hopen ze, op 4 juni in Santiago de Compostela.

Meer dan de helft van de aankloppende pelgrims in het Refugium in Maaseik zijn Nederlanders! Dat bewijzen de registers in het Refugium. Is dat een vermelden waard? Als de Nederlandse en Belgische routes zo mooi op elkaar aansluiten, dan mag de aandacht voor de pelgrims dat ook.

Ria Bruggen
ondervoorzitster Vlaams Compostelagenootschap

Lees ook: <http://www.terengelen.be/Nieuws2012Refugium.html>

Geen informatie meer op maandagmiddag

De openingstijden van het informatiecentrum in Utrecht zijn aangepast.

De informatieverstrekking op maandagmiddag is met ingang van maandag 2 april vervallen.

Dinsdagmiddag

In plaats daarvan is het informatiecentrum voortaan dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers en belangstellenden voor informatie over pelgrimeren naar Santiago de Compostela.

Zaterdag

Vanaf de maand mei wordt het informatiecentrum ook op de derde zaterdag van de maand geopend voor bezoekers.

We hopen hierdoor nog een beter aanbod te kunnen doen aan een ieder die geïnformeerd wil worden over een pelgrimstocht en we zien uw belangstelling graag op een van onze informatiemomenten tegemoet.

Dirk Klop

De openingstijden van al onze informatiecentra:

Utrecht

dinsdagmiddag: 14.00 -16.00
donderdagmiddag: 14.00-16.00

donderdagavond: 19.00-21.00
vrijdagmorgen: 10.00-12.00
2e en 4e zaterdag van de maand: 11.00-15.00. En vanaf mei 2012 ook de 3^e zaterdag van de maand.

Vessem:

2e, 3e en 4e zaterdag van de maand: 11.00-15.00

Sint Jacobiparochie:

2e en 4e zaterdag van de maand 11.00-15.00

Stoffig genootschap?

Voor de mensen die vinden dat we een stoffig genootschap zijn waarvan de leden spinnenwebben onder de armen hebben.

[Lees hier het jaarverslag 2011](#)

André Brouwer

Over de *Via Monastica* nu van Den Bosch via Rocroi naar Troyes/Vézelay en Parijs



Het is nog maar drie jaar geleden dat pelgrims uit de Benelux en Noord-Frankrijk alleen via een LAW/GR naar Vézelay konden wandelen (GR 12, Pelgrimspad, Via Mosana, GR 654). Deze GR's zijn niet ideaal: ze maken nutteloze omwegen, er zijn vermoeiende en overbodige beklimmingen en zeker in het voorjaar zijn ze vaak moeilijk begaanbaar. Om deze ongemakken te vermijden, gingen de pelgrims na een poosje dan ook maar in de berm van de (grote) wegen lopen.

Om die reden heeft het Vlaams Genootschap van Compostela, in samenwerking met het Nederlands en het Waals Genootschap, in 2010/2011 meerdere pelgrimswegen beschreven en (gedeeltelijk) gemarkeerd. De ruggengraat van dit systeem verbindt Den Bosch met Rocroi in Frankrijk. Omdat deze weg een reeks middeleeuwse abdijen verbindt, kreeg hij de naam *Via Monastica*.

In dezelfde periode heeft RP51, het Jacobsgenootschap in de Franse Regio Champagne-Ardenne, twee boekjes in het Nederlands (en het Frans en het Duits) gepubliceerd die het vervolg van de *Via Monastica* tussen Rocroi en Troyes beschrijven. Ze bevatten ook een overzicht van de overnachtingsmogelijkheden. De weg is volledig gemarkeerd.

Patrick Demouy, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Reims, heeft aangetoond dat, net zoals in de Lage Landen, ook in de Champagne de pelgrimswegen vaak langs een reeks abdijen slingerden. Daarom, maar ook om de continuïteit van de weg die in Nederland begint te benadrukken, heeft RP51 besloten

de weg vanaf Rocroi ook *Via Monastica* te noemen. Zo kan een pelgrim uit Nederland of Vlaanderen de *Via Monastica* volgen tot 100 km voor Vézelay.

RP51 is op dit ogenblik bezig het ontbrekende deel tussen Troyes en Vézelay te beschrijven en verwacht hiermee vóór volgend jaar klaar te zijn. In 2013 zullen we één Nederlandstalige gids publiceren die het hele zuidelijke deel van de *Via Monastica* tussen Rocroi en Vézelay beschrijft.

In Reims krijgen we een splitsing. Pelgrims die de *Via Lemovicensis* willen volgen, gaan verder over de *Via Monastica* tot Vézelay. Pelgrims die de *Via Turonensis* willen volgen, kunnen vanaf Reims naar Parijs. De gids voor de variant naar Parijs is op dit ogenblik enkel in het Frans verkrijgbaar.

De Nederlandstalige gidsjes van de Franse *Via Monastica* en de Franstalige gids van de variant naar Parijs kunnen besteld worden bij de webwinkel van

RP51: <http://www.boutique-rp51.fr>

Bernard Robinet, werkgroep Pelgrimspaden RP51

P.S. Voor degenen die het lastig vinden iets via een buitenlandse website te bestellen: ons genootschap heeft van beide exemplaren een bescheiden voorraad ingekocht.

Woord van de winnaar

In *Ultreia 9* kon u lezen dat Pieter-Bas de Jong de jacobaliawedstrijd won met zijn foto van een windvaan.

Op zijn weblog schreef hij een ontroerend commentaar hierop dat we u niet willen onthouden.

Hier is zijn commentaar:

Zaterdag 17 maart had ik mijn '5 minutes of fame'. Dat voelde best lekker moet ik je zeggen, voor vijf minuten dan. Wat was het geval?

Op de valreep van 2011 heb ik nog een foto ingeleverd bij het Genootschap van Sint Jacob. Ze hadden een fotowedstrijd uitgeschreven voor het mooiste Jacobalium. Jacobalium? Ja, Jacobalium. Mireille Madou (een van de oprichters van het genootschap) definieert Jacobalia (meervoud dus) als "sporen die de cultus van Sint-Jacobus in de beeldende kunsten in Nederland heeft nagelaten".

Nu staat er op mijn huis sinds een paar maanden een windvaan, in eeuwig durend bruikleen van mijn oom. Het is de beeltenis van Jacobus op een paard met een gestileerde Jacobsschelp op de muts en een echte schelp op de steel. De vaan is uit 4 mm messing gefiguurzaagd, in mat zwart gespoten en circa 1 meter hoog. Het kunstwerk is, na 'terugkeer' van zijn tocht naar Santiago de Compostela in 1990, vervaardigd door Marc van Baars, overleden oud-lid van het genootschap, bij leven edelsmid.

Het is precies deze windvaan die ik heb gefotografeerd en waarmee ik de prijs heb gewonnen. Van de voorzitter kreeg ik loffelijke woorden toegezwaaid, een ferme handdruk en een klein geldbedrag. De foto was volgens mij nog niet eens zo geweldig. Het silhouet van de windvaan steekt mooi af tegen de blauwe lucht, dat is waar. Maar afgedrukt op A3-formaat is een lage resolutiefoto niet echt lekker scherp.

Bij deze foto gaat het dan ook niet om de foto zelf, maar om dat wat erop staat. Ik heb slechts vastgelegd wat ik gezien heb. Net als Marc dat deed op zijn voetreis naar Santiago de Compostela. Hiervan is veel meer terug te zien en te lezen in het boek 'Gracias a la Vida'. Het mooie reisverslag, in woord en beeld, van de voetreis van Marc, postuum in boekvorm uitgebracht. Marc kon uren langs de kant van de weg zitten tekenen, geen beeld ontging hem. Al die tekeningetjes staan in zijn boek. De windvaan op ons huis is een tastbare herinnering aan zijn waarnemend en beeldend vermogen.

Ik heb vastgelegd wat Marc heeft gemaakt, naar aanleiding van wat hij gezien heeft. Deze cirkel lijkt rond. Niemand heeft hier iets 'gewonnen'. Het gaat om de eer, die komt niet mij toe...

Wandeling vanuit Zwaagdijk-West



De regio Noord-Holland benoorden het IJ organiseert zaterdag 28 juli een wandeling om de feestdag van Jacobus te memoreren.

Het plan is om 10.00 uur te verzamelen in de kerk van Jacobus de Meerdere te Zwaagdijk-West. Daarna ontvangst met koffie en thee van 10.00-10.30 uur. Jan Louter zal enige uitleg geven over wat we onderweg gaan zien.

Om 10.30 start van de wandeling van ruim 14 km door het prachtige West-Friesland. Precies halverwege ligt *de Molenwiek*: zorgbakkerij en lunchcafé waar niet enkel belegde broodjes maar ook veel zelfgebakken taarten geproefd kunnen worden. (www.demolenwiek.nl). Deelnemers die hun eigen lunch mee wil nemen, kunnen deze buiten op het terras gebruiken. Rond 14.30 uur terugkeer bij de kerk, waar een korte viering ter afsluiting gehouden zal worden.

Aandachtspunt OV

Er rijdt vanaf station Hoorn een bus van Connexxion tot 1 km voor de kerk.

Alle leden van regio Noord-Holland benoorden het IJ ontvangen eind juni per e-mail nader bericht. In de Ultreia zal vermeld worden hoe u zich kunt aanmelden als u van buiten de regio komt.

Adrie Dik

Verslag regiodag Zuidwest op 17 maart 2012



In een volle zaal in het mooie kleine dorpje Nisse, werden zo'n 65 mensen welkom geheten door de nieuwe werkgroepleden.

Onze regio heeft sinds kort een aantal enthousiaste mensen die een werkgroep vormen om samen activiteiten te organiseren.

Het ochtendprogramma stond in het teken van Pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Nel en Guus Schipper vertelden ons hoe ze voor de derde keer naar Santiago zijn gefietst vanuit hun woonplaats Wemeldinge. In het gebied rond Wemeldinge, het Verdronken land van Zuid-Beveland, zijn bij opgravingen pelgrimsinsignes gevonden die erop wijzen dat al in de middeleeuwen pelgrims vanuit Zeeland naar Santiago liepen. Guus koppelde hun eigen ervaringen aan die van een pelgrim, zoals die in de middeleeuwen naar Santiago is gegaan. Een mooi verhaal met prachtige beelden erbij. Hun verhaal is gebundeld in het boekje: *Terug naar Santiago*.

Lies Wondergem, regiocontactpersoon Zuidwest

Het verslag van deze dag:

Het korte filmpje van Elly Ingels, over haar Camino, sloot hier mooi bij aan. Na de lunch konden we een uurtje een luchtje scheppen in het heggengebied van Nisse.

's Middags werden we in een boeiend verhaal met mooie beelden meegenomen op voettocht naar Rome. Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn hebben deze ruim tweeduizend km lange tocht samen ondernomen. Ze vertelden wat ze onderweg meemaakten, hun ervaringen en emotionele belevenissen. Ze ontdekten nieuwe spiritualiteit en werden echte pelgrims.

Ook hun verhalen staan in een boekje: Voettocht naar Rome.

Het lied Onderweg van de Vlaming Willem Vermanderen was de inleiding om afscheid te nemen van onze enthousiaste regiocontactpersoon Frans de Valk. Frans is een aantal jaren één van de organisatoren geweest van wandelingen in het Zeeuwse en van de Camino der Lage Landen in onze regio. Naast heel veel dank en een aantal cadeaus kreeg Frans ook een Compostelaat met daarop het gedicht De wandelaar. Hij is aangekomen op zijn bestemming als regiocontactpersoon en kon van deze dag genieten zonder zelf actief te moeten zijn.

In Café Saint-Jacques werd deze inspirerende en mooie dag afgesloten.

Uitnodiging Kunstmoment Gouda



Beste Santiago-gangers,

Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd om mijn atelier te bezoeken tijdens het kunstmomentweekend te Gouda. Tijdens *Kunstmoment Gouda* gaat de Reizende tentoonstelling *El Camino* van start.

'In 2010-2011 fietste Carina Mathot samen met haar partner de pelgrimsroute van

Nederland naar Santiago de Compostela.

Een impressie in olieverfschilderijen en pasteltekeningen van de pelgrimstocht van beeldend kunstenaar Carina Mathot.'

Na de zomer zal de tentoonstelling *El Camino* op reis gaan. Volgende expositie: startplaats van de pelgrimstocht, Haarlem.

Dus in de maanden mei en juni is de expo nog in mijn galerie/atelier te zien. Wellicht tot ziens.

Carina Mathot

Voor meer informatie:

www.ateliermathot.com

www.kunstmomentgouda.nl

P.S. Wie weet er mooie expositieplekken in Nederland om deze reizende tentoonstelling te kunnen exposeren?

Reacties graag naar: cmathot@euronet.nl

Begeleide pelgrimages

Wil je heel graag naar Santiago lopen en wil je niet alleen? Of denk je hoe moet dat allemaal? Ik bied begeleide groepswandelingen naar Santiago de Compostela aan. De wandelingen zijn 20-25 km per dag (een enkele keer meer dan 30 km) en in totaal ongeveer 14 dagen, 200-260 km. De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Heb je behoefte om uit de dagelijkse sleur te komen en je hoofd tot rust te brengen? Ga met mij mee en beleef het onderweg zijn. Als je een goede basisconditie hebt en als je vaker langere afstanden hebt gelopen, kun je met me mee.

Voor meer informatie:

<http://reizen.inbalansopweg.nl>

Mieke Schrieks

Meer over deze groepswandelingen

Waar?

We lopen in het noord-westen van Spanje vanuit diverse richtingen naar Santiago de Compostela. Het zijn de laatste stukken van de Camino Portugues vanaf Porto, de Camino del Norte vanaf Luarca en de Via de la Plata vanaf Puebla de Sanabria. De routes zijn uitstekend aangegeven met gele pijlen of schelpen. De weg naar Santiago gaat over rustige wandelwegen, kleine weggetjes en soms langs een drukke weg.

Begeleiding

Ik ga als begeleiding mee en ben de gids. Ik zorg voor informatie over de route, de afstanden en de overnachtingsadressen. Ook krijg je informatie over wat je meeneemt en hoe je je kunt voorbereiden. Tijdens de tocht draag je je eigen rugzak. Ook hierover krijg je aanvullende informatie bij inschrijving.

Een boeteling op de weg

Vanuit 'onze' herberg in Roncesvalles ontvingen we volgend verhaal:

Een ontmoeting, een Belg die voor het eerst naar Santiago loopt. Hij komt binnen, zijn armen vol tatoeeringen, een spinnenweb om zijn elleboog. Onwillekeurig geeft dat een idee met wie je van doen denkt te hebben. Hij stelt zich voor en gedurende het gesprek blijkt dat deze pelgrimstocht voor hem een verandering in zijn leven betekent. Het is een boetetocht. Wat is er namelijk aan de hand met hem? Een aantal jaren geleden was hij lid van een motorbende, die de omgeving wijd en zijd onveilig maakte met diefstal en vele andere criminele feiten. Een van de gevolgen was dat hij Frankrijk niet meer in mocht en een gevangenisstraf moest uitzitten. Dat was zes jaar geleden. In de afgelopen zes jaar heeft er bij hem een ingrijpende verandering plaatsgevonden: hij heeft definitief afscheid genomen van zijn oude 'vrienden' en hij wil een ander leven gaan leiden. Dit mondt uit in een schuldbesef waar hij eerst geen raad mee weet, tot hij besluit als boetedoening naar Santiago te lopen. Wat gebeurt er voor hij in Roncesvalles aankomt? Zijn portefeuille wordt gestolen. Zijn vrienden overtuigen hem ervan dat hij toch moet doorgaan. Hij neemt de bus van Pamplona naar Roncesvalles en zodoende lopen we gisteren samen door het klooster. We krijgen namelijk een rondleiding met een 'tertulia' als besluit. Tertulia betekent zoiets als 'Stammtisch' en dan vertelt ieder zijn verhaal. Ook de Belg vertelt waarom hij naar Santiago wil lopen. De mensen die het horen, leven met hem mee en wensen hem veel sterkte en veel succes. Als ik met hem naar de herberg loopt vertelt hij nog dat de diefstal van de portefeuille voor hem belangrijk was. Nu kwam hij er zelf achter hoe het voelt als je bestolen wordt. En op diefstal was zijn vroegere leven gebouwd. Dit is zijn verhaal en wij hopen van harte dat het hem verder goed zal gaan.

Gerard Konings

Wilt u iets van mij lezen?

Uitnodiging boekpresentatie

UITNODIGING

Oikoten en Uitgeverij Lannoo nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek

IK DUS NAAR COMPOSTELA

JONG GEWELD OP ZOEK NAAR EEN UITWEG

Phara de Aguirre en Stefaan Vermeulen

op vrijdag 11 mei om 15 uur bij Alba vzw, te Herent.

Programma

- Voorlezing door Jo Jaspers, directeur Alba vzw
- Inleiding door Maarten Van Steenberghe, directeur uitgeverij Lannoo
- Gesprek met twee jongeren uit de bijzondere jeugdzorg die ook deelnamen aan een Oikoten project, gemoedelijk door Phara de Aguirre
- Gelegenheidsvoorzak door Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwag
- Dankwoord door Stefaan Vermeulen, auteur
- Overhandiging van de eerste exemplaren aan de jongeren uit het boek, door Jef Vanhulst, Dierik Dumortier en Rik Steels, vrijwilligers Oikoten
- Receptie

*Oikoten organiseert al dertig jaar voettochten en werkprojecten voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Wie zijn tocht tot een goed einde brengt, krijgt nadien een nieuwe kans. Al meer dan 430 jongeren vertrokken zo naar Santiago de Compostela en andere bestemmingen.

Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende levensverhalen van jongeren die op stap gingen. Al deze jongeren kenden een moeilijke jeugd. De tocht was hun poort naar een betere toekomst. Hoe herinneren zij zich de tocht? Hoe kijken zij er nu op terug? Wat betekende die voettocht voor de rest van hun leven? Ook dertig 'comparsons de route' van familieleden, begeleiders en jeugdzorgers - komen aan het woord.

Met actuele portretfoto's gemaakt door studenten van de Karel de Grote Hogeschool en foto's van de tochten zelf.

Ik dus naar Compostela
ISBN 978 94 01 0128 1 | € 19,99

Mogen we u vriendelijk vragen uw aanwezigheid te bevestigen voor maandag 7 mei via boek.oikoten@alba.be
U kunt parkeren in de Godelindstraat en Hoogbeemd, Herent
Volg bewegwijzering naar Maleizenstraat naast nr. 102

In Ultraia 9 stond een beschrijving van het boek *Ik dus naar Compostela*.

Het is een bijzonder boek over de pelgrimage van kinderen uit de bijzondere jeugdzorg.

De stichting en uitgeverij nodigen u uit voor de boekpresentatie op 11 mei in Herent (B).

Mogen we u vriendelijk vragen uw aanwezigheid te bevestigen

vóór maandag 7 mei via boek.oikoten@alba.be

U kunt parkeren in de Godelindstraat en Hoogbeemd, Herent.

Volg bewegwijzering naar Maleizenstraat naast nr. 102.

Genoeg gaat nooit over (roman) / Marieke Dijkshoorn



Genoeg gaat nooit over vertelt het ervaringsverhaal van Teresa en haar worsteling zichzelf te hervinden.

Na een ingrijpende ervaring besluit ze met haar partner Dielis de tocht naar Santiago de Compostela te maken. Die tocht werkt louterend en zuiverend.

Genoeg gaat nooit over Uitgever: Free Musketeers

ISBN 9789048423682

Het boek is ook te bestellen via bol.com

Lees verder over de inhoud:

Het bevat een gelaagdheid in vier hoofdcomponenten, waarin de samenbindende factor wordt gevormd door de beschrijving van het groeiproces om helder zicht te krijgen op de eigen identiteit:

Teresa's authentieke verwerkingsproces van de ingrijpende ervaring: het vernieuwen van de relatie van Teresa en Dielis.

Het observerende pelgrimsverhaal van de weg, de natuur, de mensen, het proces dat elke pelgrim meemaakt: afstand nemen van het leven van alledag, leeg worden

Na een fysiek zwaar en teleurstellend begin van de tocht, waarin de twijfel aan de hele onderneming in alle hevigheid toeslaat, bouwen Teresa en Dielis langzaam conditie op.

In gelijke tred ontstaat openheid voor interessante ontmoetingen en voor een diepgaande introspectie en retrospectie.

De eenzaamheid die zij ervaren, werkt confronterend voor ieder van hen en voor hen samen. Zonder dat zij het willen – of het nastreven – komt het verleden tot leven en leren ze ook hun eigen feilen en onzekerheden te accepteren.

De natuur levert de rust en het decor voor het veranderingsproces dat Teresa doormaakt. De catharsis daarentegen vindt plaats in de grote stad.

Natuurbeschrijvingen en bijzondere ontmoetingen vormen de inbedding voor het ontwikkelingsproces van Teresa en Dielis. De beschrijvingen worden gevolgd door onverwachte wendingen die de lezer verrassen. In aanvang is de natuur uitermate belangrijk. Langzaam tekent zich ook een ontwikkeling af van natuur naar maatschappij.

Parels op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela / Jaap van 't Veer



In de aanloop naar onze eerste pelgrimstocht hebben we ons dikwijls de vraag gesteld wat bezielt ons om aan zo'n tocht te beginnen? Was het een hang naar avontuur? Ging het om het leveren van een prestatie? Zochten we alternatieve invulling voor onze vakantie? Misschien was het dat ook allemaal, maar de kern zit dieper.

Eén van de overwegingen die daartoe hebben geleid was het verlangen tijd te nemen en om na te denken over onze plaats en opdracht in het leven, in het bijzonder nu wij ouder worden. De tijd tikt door en ook wij maken deel uit van een gehaaste generatie, die voorbij gaat. Bovendien wilden wij in alle rust, al

lopend in het spoor van zo velen voor ons, onszelf en God ontmoeten.

Wij waren pelgrims, wij zijn pelgrims geworden en willen altijd pelgrims blijven.

Deze herziene uitgave is te bestellen bij: Stichting Chaïm, Groene Specht 16, 4356 DB Oostkapelle of bij de boekhandel.

ISBN 9789086030064

Jaap van't Veer

Klimmen naar kruishoogte / Tosca Niterink

ISBN 978 94 004 0311 6

Paperback | ca. 240 pagina's | verkoopprijs ca. € 14,90



Amateurpelgrim Tosca Niterink en haar dans- en wandelpartner Anita Janssen (Annie voor intimi) liepen, gewapend met potlood, papier en zwaar camerageschut, de zilverroute. Een 1200 kilometer lange uitputtingslag die begint in Granada en dwars door het barre, eenzame, verzengend hete Spanje omhoog klimt naar Santiago.

Klimmen naar kruishoogte is het adembenemende, persoonlijke, doldrieste en zeer filosofische verslag van deze uitputtende voetreis, die voerde langs bergen en dalen, met potloodventers, zonnebrilnegers en andere vreemde types.

Tosca Niterink en Anita Janssen deden eerder wekelijks verslag van deze trip op de achterpagina van *NRC Handelsblad*. Het duo maakte ook een gefilmde reisreportage voor onder andere Holland Doc en Vara's Humor TV.

Tosca Niterink is actrice (vooral bekend als Thea in het duo *Theo en Thea* en *Kreatief met Kurk*), columnist bij de NRC en schrijfster.

Anita Janssen is camerajournalist en fotograaf.

Los Dos Hermanos te voet over de Vía de la Plata / Theo de Wit



Theo de Wit had de lang gekoesterde wens om ooit alleen naar Santiago te lopen. Die wens kon echter niet in vervulling gaan vanwege een zich manifesterende diabetes. Alleen lopen was geen optie meer.

Tot zijn jongste broer aankondigde dat hij – na een voltooide beklimming van de Kilimanjaro – ook eens naar Santiago wilde lopen. Het plan was snel geboren en de keus viel op de Vía de la Plata.

Van deze tocht heeft Theo een verslag gemaakt, voorzien van illustraties.

Het boek kost 20 euro en is te bestellen door een e-mail te sturen aan tdewit@hetnet.nl

Tot slot van deze rubriek een gedicht dat een lezer ons stuurde:

Camino francés

maandenlang liepen ze, in regen en hitte
dwalend door verschillende landen,
vaak alleen, soms schuilend bij anderen,

van verre torenspits naar verre torenspits

om eindelijk, na de overwinning op de bergen,
te belanden in de eindeloos lange leegte

van een onbekend, soms zelfs vijandig land,
met niets meer bij zich dan zichzelf
en de reden voor hun lange tocht:
een straf, een weddenschap of een vlucht

in Santiago stonden ze oog in oog
met een door duizenden aanbeden wonder
en keerden gelouterd en berooid

als nieuwe mensen terug naar hun vaderland:
een thuiskomst in een andere wereld
en het besef dat alles, werkelijk alles vergankelijk is

André Nuyens

Geen Ultreia in mei



Ja, zult u zeggen, nu ben ik net aan de maandelijkse frequentie gewend, en dan wijken ze er al weer van af. U heeft helemaal gelijk, maar er is wel een bijzondere reden voor deze afwijking. Naast hoofdredacteur ben ik ook secretaris en voor het eerst in de geschiedenis van ons genootschap gaan de penningmeester en secretaris samen op pelgrimage.

Vroeger was de grootste zorg voor de pelgrim: wat neem ik allemaal (niet) mee. Inmiddels is bij veel pelgrims deze vraag vervangen door: hoe maak ik een weblog?

En ook wij ontkomen niet aan deze nieuwerwetsigheid. *Heeft de secretaris een huishoudelijk reglement gemaakt? Neemt de penningmeester de kleine kas mee?*

U kunt het allemaal volgen op: <http://brouwerenbrouwer.blogspot.com/>

Bas en André Brouwer

Colofon

Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen
Hoofdredactie: André Brouwer

De volgende Ultreia verschijnt **medio juni 2012**.
Wij zien graag uw kopij tegemoet via ultreia@santiago.nl

Aanwijzingen voor de auteur

Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder allerlei opmaak als inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het kost ons altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen.

Met een foto zijn we ook altijd blij.

En nog blijer maakt u ons als ook alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w's: wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Andere zaken

Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap en vragen van algemeen informatieve aard.

Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen et cetera te sturen aan:
ledenadministratie@santiago.nl

en algemene vragen over ons genootschap of de weg naar Santiago
naar: info@santiago.nl