



## 32 e Nieuwsbrief september 2019

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles  
Mail adres: [wg.roncesvalles@santiago.nl](mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl)

### Berichten van de werkgroep

*Wanneer u de nieuwsbrief van de WHR niet langer wenst te ontvangen of bij wijziging van uw (E-mail)adresgegevens dit graag doorgeven aan de WHR:*  
[wg.roncesvalles@santiago.nl](mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl)

### Aanmelding Hospitaleren 2020

Inmiddels is de brief voor de aanmelding verstuurd . Alle Hospitaleros van 2019, de Hospitaleros die op de reservelijst staan, de Hospitaleros die een jaartje wilden overslaan en de aspirant Hospitaleros zie zich op een andere manier hebben aangemeld , hebben deze brief nu ontvangen.  
Verzoek is nu de aanmelding compleet te maken, door de link in de brief aan te klikken en daarna het formulier volledig in te vullen. Het streven van de planner ( Hans Perik) is om z.s.m. de eerste voorlopige planning te maken.

### N.A.V. de WHR vergadering 11 september j.l.

**De najaarsvergadering** op zaterdag 23 november 2019 is in de scholengemeenschap " Het Rhedens " in **Dieren** .  
Nadere informatie volgt bij de uitnodiging in het najaar.

De werkgroep realiseert zich dat deze locatie voor een aantal van de Hospitaleros wat

verder weg is. Maar betaalbaarheid en alles in eigen beheer kunnen regelen heeft de doorslag gegeven.

### Dieven opgepakt .

De Guardia Civil heeft in Bilbao een groep dieven opgepakt. Zij pleegden in meerdere Albergues diefstallen en waren goed georganiseerd. Ook in Roncesvalles is het in het voorjaar een aantal keren raak geweest.

### Ochtend ritueel tijdens groep 11

Muziek you tube filmpje  
(<https://www.youtube.com/watch?v=iTJeqG2hBRA>)



### Don Jesus

Don Jesus is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Gelukkig gaat het nu weer goed en is hij weer "thuis".

### Sleutelrekje voor de lockers.

De vader van Marisol heeft een rekje gemaakt, waar al de reservesleutels voor de lockers hangen. Dit rek hangt naast de EHBO kamer.



### Brandweeroefening

Tijdens periode 13 zou er samen met de Brandweer een ontruimingsoefening plaatsvinden. Alles was in gereedheid gebracht, maar helaas ging het op het laatste moment niet door wegens een spoedgeval elders bij de Brandweer.

### Opgavingen in Silo de Carlomagno

In de Sótano woonde tijdens deze zomer een groep archeologen, waar wij als Hospitaleros zijdelings mee te maken hadden.



Deze groep onderzoekt de inhoud van de Silo de Carlomagno met zijn ossuarium. Emma Bonthorne is een Australische archeologe en osteologe (skeletdeskundige)

en verantwoordelijk voor deze opgravingen. Zij is wetenschapper en afgestudeerd in Oxford en Cambridge en woonachtig in Spanje. De archeologen hadden regelmatig wasjes, die in onze wasserij normaal werden uitgevoerd. Door onze (politiek incorrecte) groep werden ze steeds astronauten genoemd wat tot hilariteit aanleiding gaf.

De voor ons, Hospitaleros, altijd wat geheimzinnige Silo wordt vaak bezocht tijdens de zo gewaardeerde rondleidingen door Don Valentin. De doodshoofden en botten zijn dan door het vierkante gat beneden te zien en bezorgen enige griezel.

De Silocrypte stamt uit de 12<sup>e</sup> eeuw. Een soort natuurlijke spelonk werd uitgediept tot een vierkante ruimte van 10 x 10 m en is ca.14 meter diep. Ongeveer 8 m dik liggen hier 900 jaar beenderen van pelgrims en bewoners van Roncesvalles. (Vooral tijdens pestepidemieën was het raak)

In de ruimte erboven worden de laatste bewoners van Roncesvalles bijgezet. De laatste jaren waren dit Raymond, de brandweerman (vader van Pablo) en vorig jaar Don Emilio, de pater bibliothecaris, die ons Hospitaleros zo vaak de pauselijke bul van de oprichting van Roncesvalles heeft laten zien.

Emma de vriendelijke archeologe wilde ons wel rondleiden. De opgravingen vonden plaats in 2 groepen van 18 dagen. Studenten nemen hier aan deel. (kost wel € 1.750 !) Deze zomer zijn ze 2 m diep gevorderd, waarbij de skeletten en botten minutieus onderzocht werden. In de Siloruimte liggen ze uitgesteld op tafels en na onderzoek gemerkt. De winter is nodig om dit verder uit te werken.



De tijd van Napoleon is nu bereikt, ongeveer 200 jaar geleden. Zijn paarden stonden nog in de oude herberg Itzegandia. Er is ook gevochten, wat te zien is aan 5 ronde loden kogels en een passend rond gat in een hoofd.

Interessant zijn ook allerlei geconstateerde afwijkingen aan skeletten, zoals breuken en vergroeiingen; een rug moest wel veel geleden hebben. Onwaarschijnlijk is dat restanten van de heerscharen van Carlomagno en Roland gevonden worden. (Zwaarden en schatten) De laatste werd al in 778 door de Basken in de pan gehakt. Niet zo gek, want de Franken hadden nog even Pamplona, hoewel Christelijk, leeggeroofd.

Volgend jaar gaan de opgravingen verder. De Hospitalerosgroepen die dan aanwezig zijn, hebben de kans om met Emma de voortgang te volgen.

De algemene rapportage kan gevolgd worden op de site van : aditu arkeologia .



Helmut Brouwer

## Uit de verslagen

### Periode 9 28 juni t/m 12 juli

Aantal pelgrims 2.580

Aantal Hospitaleros 7

Het eerste weekend was Peter Hesseling, voorzitter van het Genootschap, op werkbezoek bij de Prior .Fietsend vanuit Nederland met zijn vrouw. Ergernis van een Duitse pelgrim, die verhaal kwam halen,

omdat zijn bed in de winterherberg door een ander in bezit was genomen. Een ander bed werd hem aangeboden, maar de boosheid bleef. Hospitalero Jaap is van de trap gevallen en moet het rustig aan doen. Een Amerikaanse pelgrim heeft als protest zijn paspoort verscheurd en mag uiteindelijk zonder papieren blijven slapen. Bijzondere gasten zijn er ook. Een Duitse leraar, die met een groep Syrische vluchtelingen naar Santiago loopt en een Argentijnse baby van 3 weken oud, genoemd naar Santiago.

### Periode 10 12 juli t/m 26 juli

Aantal pelgrims 2.362

Aantal Hospitaleros 8

Het eerste weekend waren er problemen met de taxi's . Vanwege de feesten in Pamplona, waren er geen taxi's te krijgen. Een feestend Italiaans stel wilde 's morgens vroeg om 5 uur weer naar binnen . Zij zijn niet toegelaten en hebben moeten wachten tot de herberg om 6 uur open ging. Na een paar keer goed oefenen gaat het bedden verschonen en de bedbakken uitzuigen als een trein door" Peppie en Kokkie". Ook de draagbare stofzuiger wordt door dit team omarmd. In de Sótano slapen een paar archeologen, die graafwerkzaamheden doen in de Silo. Ook nu weer blijkt dat de Spaanse pelgrims vaak veel problemen geven als je niet vloeiend Spaans spreekt, Er is totaal geen begrip dat de Hospitaleros vrijwilligers zijn.

### Periode 11 26 juli t/m 9 augustus

Aantal pelgrims 2.770

Aantal Hospitaleros 8

Helaas toch weer 2 diefstallen, juist nu er bericht kwam dat een grote groep dieven opgepakt is. Een groep Spaanse pelgrims hebben ongevraagd bedden in de winterherberg ingenomen . Ze weigeren te vertrekken en na tussenkomst van Eburne mogen ze toch in de bibliotheek slapen. Wij als Hospitaleros staan echter voor schut.



De volgende dag is er als goedmakertje een grote taart gebracht. Toch frustrerend als de regels van het klooster worden nageleefd door ons en er toch anders wordt gehandeld. Een Italiaanse pelgrim heeft als achternaam Roncesvalles in zijn paspoort. Een voorvader uit Spanje heeft zich in Sicilië gevestigd en deze naam aangenomen in het verleden. Hospitalero Harrie is een enthousiast gitaarspeler en loopt samen met Geert zingend en spelend de ochtend wekronde.



### Periode 12 9 augustus t/m 23 augustus

Aantal pelgrims 2.808

Aantal Hospitaleros 8

In navolging van de vorige groep trekt deze groep ook zingend door de zalen om de pelgrims te wekken. Het hele team staat om 6 uur op om samen de wekronde te zingen. Bedwantsen en diefstal komen voor. De Winterherberg is regelmatig vol, dus extra schoonmaakwerk. Lovende kritieken staan er in het Libro de Oro, geschreven door de pelgrims. Het weer is eerst bijzonder goed, warm zelfs. Dus ook veel toeristen die even binnen willen kijken. Maar daarna slaat het weer om en is er een record aantal wassen die gedraaid moet worden. Twee Spanjaarden zijn weer uit de Dependencia vertrokken toen bleek dat ze voor 8 euro geen handdoek en dekens kregen. Duitse Anna die ons onmenselijkheid verwijt, omdat we geen

dekens hebben en het eten in plastic uit de automaat komt. Anekdote. Pelgrim in de Dependencia: kost het slapen hier maar 8€? Ja, want de kwaliteit van deze ruimte is wat minder. In het hoofdgebouw kost het 12€. Zijn die kamers daar dan nòg mooier?

### Periode 13 23 augustus t/m 6 september

Aantal pelgrims 2.886

Aantal Hospitaleros 9

Zoals in iedere periode ook nu weer bijzondere pelgrims. Een Franse vrouw gaf een stuk Franse kaas en een potje jam. Een jonge Duitse vrouw op pad op een een-wieler. Een pelgrim met één been. Een pelgrim vroeg om twee bomen om zijn hangmat op te hangen. En ga zo maar door. En een Hospitalero hobby-bierbrouwer die zijn zelfgemaakte biertjes presenteerde. Een film werd vertoond i.v.m. de brandveiligheid. Helaas ging de ontruimingsoefening met de brandweer niet door, omdat zij plotseling werden weggeroepen voor een andere calamiteit. Iedere dag was de herberg vol en werden gemiddeld 80 pelgrims vervoerd met taxi's naar andere slaapplekken. Een oppepper voor de Donativopot, nadat Tonny een groep Nederlanders had rondgeleid, die een cultuurreis maakte. Het leverde



€ 50,00 euro op. Extra druk op woensdag 4 september vanwege de Romeria.

Alle bedden zijn uitgezogen en schoongemaakt door Marc en Tonny.

## Periode 14 6 september t/m 20 september

Aantal pelgrims 3.090

Aantal Hospitaleros 9

Enthousiast is deze groep, die uit dezelfde samenstelling bestond als in 2018, begonnen aan de 2 wekelijkse werkzaamheden. Ook nu weer onvoorbereide pelgrims, boze Spaanse dame in discussie met Marisol, die haar haar geld teruggeeft. Ook nu weer alle records gebroken, 115 pelgrims die doorgestuurd moeten worden en het zal in de komende 2 weken niet minder worden. 422 ingevulde briefjes, meer dan 70 rugzakken voor transport enz. En ook nu weer de kleine mankementen, kapotte lockers, kapotte kraan enz. Sigaretten rokende pelgrims, die midden in de nacht zich buitensluiten. En een vrouw, die s nachts loopt en midden in de nacht een stempel wil.

“De France TV zender France 2 filmt zondag 15 september de kerkdienst, die rechtstreeks wordt uitgezonden. De groep Hospitaleros is gevraagd om vooraan te staan. Keurig alle 9 in de rode hesjes.



De kerkdienst is te zien op You Tube :

YouTube: <https://youtu.be/D3fNwW6omCw>

De laatste dagen is het weer bar en boos . Dus veel natte kleding en schoenen die niet meer te drogen zijn. Groep 14 is vast van plan ook in 2020 present te zijn.