



## Pelgrim overleden in de buurt van Burguete 4 september 2018

De brandweer van Burguete, het eerste stadje na Roncesvalles, had zich (met een medische equipe) naar de plek begeven waar andere pelgrims de man met hartklachten hadden aangetroffen. De helikopter had niet kunnen landen door de mist.

De man stierf een natuurlijke dood nadat reanimeerpogingen door de brandweer (**Suhiltzaileak**) geen succes hadden.

*“Omdat het allemaal gebeurde op Frans grondgebied”* (hoewel gebeld werd naar de brandweer van Burguete!) hebben zij naar naar de Franse Gendarmerie gebeld om de dode op te komen halen!!!

Ook werd in de maand augustus in het dorpje Izko, op de Ruta Aragonesa in Navarra, de vermiste Braziliaanse pelgrim dood aangetroffen, die men al sedert een dag aan het zoeken was. Er wordt verondersteld dat hij een natuurlijke dood stierf en slachtoffer werd van de hitte.

## Vandalen

Inmiddels is de politie op zoek naar vandalen die de Kathedraal van Pamplona en van Compostela besmeuren. Er staan boetes op deze “culturele aanslagen” tussen 6.000 en 150.000 euro.



## Roncesvalles.

Tijdens periode 12 heeft Tonny, de voorzitter van de WHR, extra bordjes opgehangen en een nog betere aanduiding voor de

wachtende pelgrims gemaakt.



Ook werden er kledinghaken in de slaapkamer aan de wand geschroefd en is op de tweede etage een extra ruimte voor twee personen in de Hospitaleerruimte ingericht, compleet met gordijn.



**TV, die nu eindelijk werkt .**

Het 8 uur journaal !!!



is nu niet meer te missen!

### Zaklantaarn

Er mist een zaklantaarn . Wie van de Hospitaleros weet hier van ????????



### Winterherberg

In de winterherberg komen nieuwe matrassen, zodat het er ook daar wat frisser gaat uitzien.

### Asfalt

Er is nieuw asfalt op de weg naar boven gelegd



### Protocol ongewenst/ongeoorloofd gedrag

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Roncesvalles 12 september j.l. is dit protocol vastgesteld. Het is de bedoeling dat het eerst met de Jefes , die in 2019 gaan hospitaleren wordt besproken, alvorens het in de Nieuwsbrief geplaatst wordt. Het wordt ook opgenomen in de herziene versie van het Handboek.

### Nieuwe Prior in Roncesvalles

*Diario de Navarra,*

*Plotseling wisseling van de wacht*

**Bibiano Esparza , de Deken van Tudela wordt de nieuw prior in Roncesvalles .**



Hij volgt Don Patxi Izco Barberia , die door de aartsbisschop van Pamplona benoemd is voor de Parochie Hemelvaart in het Baskische Altsasu . |

## Vervoer geblesseerde Pelgrims door een Hospitalero

Regelmatig gaan Hospitaleros per auto met een geblesseerde Pelgrim naar het Centro de Salud in Burguete. Bij een vermoeden van een breuk is de volgende stap : een verwijzing naar het Hospital de Navarra in Pamplona om foto's te maken. Dit zorgt voor de Pelgrim voor een behoorlijk probleem.

Daarom de volgende tip:

Stel voor : de rugzak(ken) op te halen in Roncesvalles en gezamenlijk door te rijden naar Pamplona.

Over de rondweg (autosnelweg) langs Pamplona richting Logroño.

De afslag Cizur Mayor nemen en even later rechts naar Cizur Menor.

Dit dorpje ligt net na Pamplona op de Camino de Santiago.

Marisol Roncal heeft hier een mooie Albergue met tropische tuin en is bereid geblesseerde Pelgrims onderdak te geven. Laat dan hier de rugzakken achter en rijdt 2 km verder naar het Hospital de Navarra, afdeling Urgentias.

De geblesseerde Pelgrim kan geholpen worden en voor weinig geld terug per taxi. Vaak wil de man van Marisol ze zelfs ophalen. Voor ons zit het er dan op.

Dit is vooral een oplossing op zondag (geen bussen) of als het onmogelijk is op tijd de bus te nemen en taxi's zijn soms niet altijd beschikbaar ..

Je kunt de pelgrims 40 Euro vragen voor de rit en zeggen dat het een Donativo is . (ca.60 km)

De dankbaarheid van de Pelgrims is groot en ze zijn er geweldig mee geholpen.

Natuurlijk moet er wel afstemming zijn in de groep en moeten wij de taxi's niet onnodig voor de voeten lopen .

Albergue de Maribel Roncal

Cizur Menor Het tel nr. van Maribel Roncal is: +34 948183885

## Uit het Libro 2018

Omdat Teamvieuwer niet werkt zijn er geen gegevens over aantallen bekend .

### Periode 7            aantal Hospitaleros 8 Vrijdag 8 juni t/m vrijdag 22 juni

Twee Hospitaleros, genaamd Peppie en Kokkie waarvan één zelfs bedwantsenspecialist is, nemen de bedden en de lakenwissel gedurende deze twee weken voor hun rekening. Beiden zijn ze ook in voor allerlei klussen en reparaties. Twee Hospitaleros nemen het sanitair van de derde etage onderhanden. Dat bleek echt noodzakelijk, en na afloop waren de voegen weer blinkend schoon. Ook werden de hospitaalruimten en het sanitair onderhanden genomen. Een vluchteling , zonder pas en papieren vroeg onderdak, eerst bij La Posada en toen in de Refugio . Helaas voor hem, is het niet gelukt. De voorzitter van het Genootschap, Peter Hesseling , heeft een aantal dagen flink meegewerkt en daarna een gesprek met de Prior en Eburne gevoerd.



### Periode 8            aantal Hospitaleros 8 Vrijdag 22 juni t/m vrijdag 6 juli

Vanwege treinstaking in Frankrijk werden komende pelgrims verrast en moesten zij vanuit Biarritz een taxi nemen naar Roncesvalles. Dat hakt er wel in zo'n eerste dag.

Ook deze groep is door het schoonmaken van de vorige groep aangemoedigd om zich ook van de beste kant te laten zien. Met schuurmiddel, spons etc. zijn alle witte muren van de nodige zwarte strepen ontdaan. Alles is nu hagelwit geworden. Twee Spanjaarden gaan met paard naar Santiago, heel

ingewikkeld, omdat ze een BMW en een paardentrailer iedere paar dagen ook moeten verplaatsen. Dinsdag 3 juli komt het onverwachte bericht dat de Sótano onmiddellijk gesloten moet worden. Nog die zelfde dag haalt Pablo de matrassen weer weg. Blijft alleen de winterherberg open, waarna besloten wordt door de WHR dat de Hospitaleros deze nu gaan schoonmaken.



**Periode 9**                      **aantal Hospitaleros 8**  
**Vrijdag 6 juli t/m vrijdag 20 juli**

Een groep uit Sevilla had gereserveerd. Zij kregen de derde verdieping toegewezen, maar kwamen naar Spaans gebruik pas om 22.00 uur aan met bagage voor een wereldreis. Ook moesten ze toen nog eten.. Tot overmaat van ramp bleek 's morgens het trappenhuis vol met olijfolie te zitten, wat helaas niet verwijderd kon worden. De Belgische Hospitalero Ronald werd geïnterviewd , eerst door een Spaanse TV zender en de volgende dag door een Franse. Zo werd hij wel beroemd.

**Periode 10**                      **aantal Hospitaleros 8**  
**Vrijdag 20 juli t/m vrijdag 3 augustus**

Wat je al niet meeneemt op je pelgrimstocht. Schoenen met veren aan de onderkant, een wiel fiets van een Fransman en een Drone behoren nu tot de uitrusting, maar dan moet je niet de lader in Saint Jean laten liggen. Een taxirit maakte hem wel 60 euro armer. Een klachtenformulier werd ingevuld door een onuitgeslapen hittepetit. Ze miste dekens en handdoeken ! Wakker gemaakt worden door het Ave Maria kan niet iedere pelgrim

bekoren. Gevonden wit spul in een plastic zakje bleek uiteindelijk geen cocaïne te zijn maar dekstro poeder . Spaanse pelgrims in een groep kunnen niet omgaan met de regels van de Refugio. Laat aankomen en dan nog uitgebreid willen eten is er dan ook niet bij. Sluitingstijd is 22.00 uur, ook voor Spanjaarden.

De verjaardag van Jacobus op 25 juli werd gevierd met brandende kaarsjes bij het Jacobusbeeld ( gemaakt door Ria ) en een snoepje voor alle pelgrims. Een volle bus met Spanjaarden bracht de nodige hectiek bij de balie. Ingrijpen dus om iedereen tevreden te houden. Een dolle drukke man wilde de politie bellen omdat zijn hemd bij de was verdwenen was. Met een beschuldigde vinger wees hij naar een Hospitalero.



**Periode 11**                      **aantal Hospitaleros 7**  
**Vrijdag 3 augustus t/m vrijdag 17 augustus**

Tijdens een middagwandeling naar de bron werd kaas en wijn aangeboden door pelgrims waarna we er een zanghalfuurtje aan vast plakten. Helaas moest een Hospitalero even naar het ziekenhuis, maar de volgende dag was het leed weer geleden. Er zijn veel vogeltjes gespot en de tent van een Hospitalero , die gebruikt werd voor pelgrims, werd gestolen.

**Periode 12**                      **aantal Hospitaleros 10**  
**Vrijdag 17 augustus t/m vrijdag 31 augustus**

Wat een vragen allemaal : geen schoenen in de wasmachine, geen föhns , geen dekens, maar we hebben wel WIFI. Een boze pelgrim, die niet begreep dat je geen onderlakens van andere bedden als deken kon gebruiken.

**'H**allo allemaal ...' (melodie juf Ank)

*Hola peregrino  
bienvenido allí*

*¿Estás por primera vez,  
o antes ya tal vez?*

*Estampar con tus pies,  
pon tus manos en el aire.*

*YO SOY (nombre del hospitalero)*

*¿Quien eres tu?*

Met het taxibusje van Javier is een leuke trip gemaakt naar de gieren en daarna naar de oude munitiefabriek uit de 19 e eeuw. In deze periode zijn 2.952 pelgrims ontvangen en ongeveer 100 pelgrims moesten elders een slaapplek vinden.



**NIET VERGETEN:**

**ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018**

**TERUGKOMDAG.**

**Uitnodiging volgt later.**

