

VERSLAG VAN DE VOORBEREIDENDE VERGADERING: Nederlands  
genootschap van Santiago de Compostela

Op 26 april 1986 werd in Baarn een informele Vereniging opgericht onder de voorlopige naam: Nederlands Genootschap van Santiago de Compostela.

Op initiatief van Koen Dircksens en met medewerking van Mireille Madou werd een bijeenkomst georganiseerd waarop ruim honderd belangstellenden aanwezig waren. De dagorde verliep als volgt:

Om 11.00 uur werden de deelnemers ontvangen en tegen 11.30 uur begon het officiële gedeelte van het programma. Vooreerst richtte de voorzitter, Koen Dircksens, een welkomwoord aan alle aanwezigen en in het bijzonder aan Mevrouw J. Warcollier, algemeen secretaris van de Franse genootschap "Les amis de Saint Jacques de Compostelle", aan Dom J.M.W. Mondelaers, algemeen secretaris van de Vlaamse Genootschap, de drie leden van de Vlaamse genootschap en Jhr. F.W.A. Belaerts van Blokland, Deken van het aloude Haarlemse Sint-Jacobsgilde. Na een inleiding van de voorzitter, waarin hij de bedoeling van het stichten van een vereniging in Nederland kort toelichtte, werd het woord verleend aan Mevrouw J. Warcollier uit Parijs. Zij schetste in het kort de geschiedenis, doelstellingen en projecten van de Franse genootschap (gesticht in 1950) en verwees tevens naar de Fédération européenne des sociétés de St. Jacques, opgericht op 30 september 1985. Het ware de bedoeling dat alle bestaande St.Jacobsgenootschappen binnen de Europese federatie zouden samenwerken, teneinde het Europese patrimonium van zowel de pelgrimswegen naar Santiago, als de monumenten langs de wegen te beschermen en te bewaren. Door die samenwerking zou de Raad van Europa er toe kunnen gebracht worden in haar beleid ook aandacht te schenken aan dit bij uitstek Europese cultuurpatrimonium: de eeuwenoude pelgrimswegen naar Santiago in Galicië. Verder zette Mevrouw Warcollier, hierin bijgetreden door Dom Mondelaers (ook algemeen secretaris van de Europese federatie), uiteen hoe de reeds bestaande genootschappen (in Frankrijk, Vlaanderen, Engeland, Duitsland en Italië) te werk gaan.

2.

Elke van die verenigingen heeft een dubbel actieterrein. Enerzijds is een groep organisatoren verantwoordelijk voor de "actualiteiten", d.w.z. men zorgt er voor dat de pelgrims (te voet, per fiets, te paard of anderszins) goede informatie, eventueel aanbevelingsbrieven enz. ontvangen; men richt tentoonstellingen in en organiseert excursies naar diverse plaatsen die met de Jacobuscultus of met het pelgrimswegen in verband staan. Anderzijds bestaat in elk van de genoemde afdelingen een studiegenootschap, waarvan de leden zich toelagen op het onderzoek naar historische, cultuur- en kunst-historische en sociaal-economische aspecten van de pelgrimstochten naar Santiago. Het is de bedoeling dat de resultaten van genoemde onderzoeken in publicaties hun neerslag vinden. Deze twee-deling werd door de initiatiefnemers van vergadering in Baarn, en door het merendeel van de aanwezigen in principe goed gevonden.

Na deze korte spreekbeurten kwamen spontaan de reacties uit de zaal. Verschillende deelnemers voerden het woord, om vragen te stellen, hun eigen inzichten en ervaringen mede te delen. Hieruit bleek de grote verscheidenheid in interesses en invalshoeken. Dit alles werd zeer gewaardeerd en beschouwd als een belofte voor de toekomst van de Nederlandse vereniging in oprichting. Het uitwerken en invullen van een programma zal een grote waaier van mogelijkheden kunnen inhouden, waarin elk lid van de vereniging persoonlijk de eigen gading zal kunnen vinden.

De voorzitter runde tenslotte de discussie af en de middag-pauze werd nuttig en aangenaam besteed met het leggen van wederzijdse contacten, besprekingen en het nuttigen van een eenvoudige "pelgrimsmaaltijd".

Om 14.00 uur werd een lezing met dia's gehouden door M. Madou met als onderwerp: De pelgrim. Hierin lag het accent op het dagelijkse leven van de pelgrim onderweg in de middeleeuwen, zoals dit in de beeldende kunsten naar voor komt - een aspect dat in de bestaande studies nog nauwelijks behandeld werd. Na afloop van de lezing nam de voorzitter opnieuw het woord om de besprekingen van de dag samen te vatten.

Met grote meerderheid van stemmen werd besloten tot het oprichten van een informele vereniging, die de voorlopige naam zal dragen van "Nederlands genootschap van Santiago de Compostela" met een voorlopig bestuur bestaande uit K. Dircksens en M. Madou. Voorzien wordt een officiële omzetting van informele vereniging naar een Vereniging ten overstaan van een notaris, met inschrijving in het Verenigingenregister.

De heer Mr Ederveen heeft op zich genomen de statuten op te stellen, die op een nog nader te bepalen vergadertijdstip in het najaar aan alle (toekomstige) leden ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.

De wens is uitgedrukt, binnen de Vereniging - onder de vorm van een stichting - een studiegenootschap op te richten. Bedoelde werkgroep zal op 2 juni e.k. haar eerste informele vergadering beleggen.

Het voorstel van de Vlaamse genootschap, hun tijdschrift "De Pelgrim" in de toekomst te zien als gemeenschappelijk tijdschrift voor de Vlaamse en Nederlandse genootschappen werd dankbaar aangenomen. Hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden zal later aan de orde moeten komen.

Om 16.00 uur besloot de voorzitter de vergadering, met dank aan alle aanwezigen voor hun belangstelling en sympathie.

Het onverhoopte succes van deze eerste bijeenkomst, de goede sfeer en het enthousiasme bij de deelnemers vond ook zijn weerslag in "het mandje"! De gemaakte kosten werden er ruimschoots mee gedekt en de rest wordt veilig bewaard om te nog te maken kosten te bestrijden. Met dank aan allen.

Mireille Madou  
Planciusplantsoen 5 I  
2253 Voorschoten