

Nieuwsbrief Oost Nederland mei/juni 2022

**Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio
Oost-Nederland <regio.oost-nederland@santiago.nl>**



In deze nieuwsbrief de wandelingen van a.s. vrijdag 13 mei en van 3 juni en verder het verslag van de voorjaarsbijeenkomst van 22 april in Holten.

Voor wie het gemist heeft.

Wandeling door de mooie omgeving van Vaassen.

Op 13 mei a.s. is er weer een mooie wandeling in de bossen rondom dit leuke Veluwe dorp. We ontmoeten elkaar om 10.30 uur bij Kasteel De Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4, 8171EB in Vaassen.

We beginnen met een kopje koffie in het Koetshuis. Om 11.00 uur gaan we lopen. Rond 15.30 uur zijn we weer terug. Neem je eigen lunchpakket en drinken mee voor onderweg.

Tegenover De Cannenburch is gelegenheid om te parkeren.

meld je als je mee wilt wandelen aan bij; [Hermien van Essen](#)

Groeten,
Hermien en Joop

RONDWANDELING IN HET MOOIE TWENTE op vrijdag 3 JUNI 2022

Op vrijdag 3 juni aanstaande nemen wij u mee op een mooie wandeling van 11 ½ km rondom Delden.

Het is een afwisselende rondwandeling van Truus Wijnen (u wellicht bekend van haar wandelboeken) over het bijna zeven eeuwen oude landgoed Twickel, waarbij we over essen, langs weilanden en door het bos gaan. Wie Truus' wandelingen kent, weet dat ze vaak net even die paadjes uitzoekt die je zelf niet zo gauw ziet of neemt.

De start is bij Café-restaurant 't Hoogspel – Bornsestraat 1 – 7495 VL Ambt Delden. We beginnen hier met een kopje koffie om 11 uur.



Voor wie met de trein komt: vanaf station Delden is het – schatten we- een klein half uur lopen. Het is 1,3 km.

Vergeet niet een lunchpakket en drinken voor onderweg mee te nemen. Na afloop wordt u een consumptie aangeboden door het Nederlands Genootschap van st Jacob.

Als u mee wilt wandelen, dan kunt u zich aanmelden via: aejjannink@gmail.com.

groeten van

Annigje Jannink-Annink en Siny Wolters

Verslag Voorjaarsbijeenkomst 22-4-2022 Holten



De druk bezochte bijeenkomst staat in het teken van het **afscheid** van **Angela Frieling** als bestuurslid en de pelgrimstocht van Joop van Essen naar Rome.

Albert Holterman, heet de aanwezigen welkom en nodigt Angela uit om naar voren te komen.

Hij memoreert de jarenlange inzet van Angela. Twaalf jaar lang heeft zij de belangen van het Genootschap behartigd. Hospitaleren in Duitsland, voorlichting geven aan nieuwe pelgrims, café St. Jacques organiseren, vergaderingen uitschrijven. Dat alles om Oost draaiende te houden. Ook organiseerde ze samen met Theo, haar man, regelmatig een wandeltocht en spoorde anderen aan om ook een wandeling aan te bieden.

Voor haar tomeloze inzet krijgt ze van het landelijk bestuur, vertegenwoordigd door Herman Velvis, de zilveren schelp met Jacobus uitgereikt. Van de regio wordt een pentekening voorstellende de kathedraal van Santiago van Rein van Uden aangeboden. Zij is er zeer verguld mee en bedankt iedereen voor het cadeau.



Pelgrimstocht Joop van Essen

Joop heeft in 100 dagen, 96 om precies te zijn, gepelgrimeerd van Vaassen naar Rome. Hij vertelt zijn wederwaardigheden aan de hand van een PowerPoint presentatie. Mooi weer, slecht weer en alles er tussenin. Hij heeft de oudste route gelopen omdat hij dat de meest authentieke vond. Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en tenslotte Italië.

De overnachtingen waren van zeer sober tot een die ver boven een pelgrimsbudget ging. Gelukkig hadden ze een speciaal pelgrimstarief.

Op regenachtige dagen was het soms gissen waar het pad liep. Is het een modderstroom of is dit het juiste pad. Hoewel, als alle wegen naar Rome leiden, waar zou je je dan druk om maken.

Het routeboekje gaf aan “bij het boswachtershuisje het bos in”. Uiteraard zagezegd zo gedaan. Regen, miezerig en geen zon te zien. Eindelijk, na een dagje wandelen, het bos weer uit. Mooi, hier staat ook een boswachtershuisje. ????? Ja, wat dacht je wat. Daar was hij vanmorgen het bos ingegaan. Nou Google er maar bij en de dichtstbijzijnde weg opgezocht.



Een automobilist heeft hem naar de plaats gebracht waar hij zijn moest. Ook Hermien, de vrouw van Joop, heeft een deel meegelopen. Van Vaassen tot Venlo en van Assisi tot Rome.

Pelgrimsparade:

Angela Frieling Zij vertelt iets over haar Camino Ignaciano. Aan de hand van enkele dia's laat ze een paar opmerkelijke en mooie dingen zien die ze onderweg gezien heeft.

Tonnie Wegdam Ook Tonnie is onderweg naar Rome. Hij volgt een andere route dan Joop. Meer door Duitsland. Opmerkelijk vindt hij dat in het routeboekje staat dat je bij kerken en kloosters aan kunt kloppen om te overnachten maar dat de meeste kerken gesloten waren of geen overnachtingsmogelijkheden hadden.

Wim Diepeveen Wim was ten tijde van de coronacrisis op pelgrimstocht in Frankrijk. Het viel hem op dat nergens om zijn vaccinatiepapieren werd gevraagd. Parijs was ver weg.

Zoals gebruikelijk werd er afgesloten met café St. Jacques. Waar velen nog even bleven napraten over deze gezellige avond.

Ledensecretariaat

Het ledensecretariaat van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is aan te passen door in te loggen op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob:

- Klik op het woord [inloggen](#) linksboven in de [pagina van de website](#).
- Vul uw gebruikersnaam (= meestal gelijk aan uw e-mailadres) + wachtwoord in
- Klik op Inloggen.
- Klik op de tekst mijn account.
Je ziet nu de profielinformatie.
- Klik op 'profiel bewerken'.
- Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
- Rol naar beneden
- Klik op 'Profiel bijwerken'.
- Voor het wijzigen van e-mailadres en/of wachtwoord: klik op 'email en wachtwoord bewerken'.
volg de aanwijzingen op het scherm.

Wijzigingen kunnen ook per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie: