



WERKGROEP GESCHIEDENIS & CULTUUR

EXCURSIE CONQUES 4-9 NOVEMBER 2020

Zesdaagse Excursie naar Conques ,gelegen aan de Via Podiensis en Rocamadour.

De abdij kan pas na oktober gastvrijheid bieden voor onze groep. De datum voor de reis is geworden 4-9 november 2020 d.w.z. 3 nachten op de Abdij Ste. Foy de Conques en 2 nachten in het klooster Notre Dame in Rocamadour.

Conques is een mythische pelgrimsplaats met zijn Abdij en de Abdijkerk van Ste. Foy, één van de 3 belangrijkste pelgrimskerken langs de Camino de Santiago.

Dag 1:

De reis naar Conques: U vliegt naar Toulouse op eigen gelegenheid en verantwoording. In Toulouse vertrekt de bus naar Conques om 14.00 uur. We verblijven half pension op de Abdij van Conques met eenvoudige propere meerpersoonskamers met sanitair deels op de gang en zijn te gast bij de Norbertijnen die ons de gelegenheid bieden om de Getijden mee te beleven. De warme maaltijd begint rond 19.00 uur en daarna is er de gelegenheid om de mis om 20.30 uur bij te wonen.

Dag2:

De dag begint om 7.30 uur met het morgengebed: de Lauden.

Aansluitend is de mis om 8.00 uur. Het ontbijt gebruiken we in de refter van de abdij. Er volgt een korte stadswandeling door Conques met cultuurhistorische uitleg over het ontstaan van het pelgrimsoord en de Abdijkerk Ste Foy. Bij uitzondering gebruiken wij de lunch met de broeders op de abdij.

Daarna bezoeken we het museum van de abdij met zijn zwaar beveiligde en extreem kostbare relieken van Ste Foy. Eén van de topstukken is een beeld bekleed met goud, versierd met edelstenen, cameeën en gegraveerde kristallen, geschonken door pelgrims in de loop der eeuwen.

Is er nog tijd en energie dan volgt een wandeling van 3 km naar een panoramisch uitzichtpunt op de vallei met Conques.

We dineren op de Abdij gevolgd door de mis om 20.30 uur en een uitleg van het beroemde romaanse timpaan door broeder Jean Daniel. Tenslotte krijgen de pelgrims de gelegenheid om de galerijen te bezoeken met zicht op de kapitelen terwijl de orgelmuziek door de gewelven zweeft.

Dag 3:

Er is zoals iedere dag de mogelijkheid om de Lauden en de mis bij te wonen. Vandaag wordt een dag naar de Aubrac, de hoogvlakte met alpenlandschap, in de zomer heet en in de winter een guur klimaat.-De Vlaamse ridder Adalard stichtte daar de Domerie om de verdwaalde of beroofde pelgrim te hulp te kunnen komen. Espalion met zijn romaanse brug over de rivier de Lot en zijn eglise de Perse opgetrokken uit rode zandsteen. We maken een wandeling langs Montgros. Een warme lunch met o.a. de aligot, het streekgerecht van de Aubrac van kaas en aardappelen in Nasbinals met zijn gebouwen van graniet, basalt en leistenen daken. Bij Estaing trekken het kasteel en de kerk onze aandacht, hier verlaten we de Aubrac.-’s Avonds na het diner is er weer de mogelijkheid om de mis te bezoeken om 20.30 uur.

Dag4:

Na de Lauden ,de mis en het ontbijt vertrekken wij naar Rocamadour het heiligdom van de zwarte maagd. Een plek die door de eeuwen heen talrijke kluizenaars heeft aangetrokken. Het plaatsje hangt tegen een rotswand en is rijk aan grotten. Vanaf de 12^e eeuw gebeuren er wonderen. Ook dan wordt het volledig goed geconserveerde lichaam van Amadour gevonden. Koningen en Presidenten overal vandaan bezoeken het heiligdom en Rocamadour wordt de belangrijkste bedevaartplaats van het westen.-De Pelgrimstrap met 216 treden voert naar het voorplein met de Basiliek Saint Sauveur, de crypte van St Amadour en talrijke kapellen naast het bisschoppelijk paleis.

In de loop van de middag naar Figeac, gelegen aan de Cèlé, dat wordt doorkruist door de GR65 en is gesticht in de tijd van de romeinen. Bekend om zijn bouwstijl van huizen met de specifieke “soleilhos” (overdekte dakterrassen) en open galerijen op de begane grond. Onder Filips de Schone krijgt de stad het privilege om munten te slaan. Tijdens de religieuze oorlogen wordt de stad veroverd door de Calvinisten. In de

19^e eeuw vestigen zich hier de eerste industrieën. Nu worden er vliegtuigonderdelen voor Airbus geproduceerd. De beroemdste man van het stadje is ongetwijfeld de ontdekker van de steen van Rosette in Egypte: Champolion. Voor hem is een museum ingericht.

Dag 5:

Het schilderachtige St. Cirq lapopie dateert uit de zevende eeuw, heeft een perfecte middeleeuwse structuur en is gelegen als een adelaarsnest boven de rivier de Lot. Hier streken rond 1950 de surrealisten iedere zomer neer o.l.v. André Breton, onder hen bevonden zich o.a. Picasso, MaxErnst , René Margritte en Yves Tanguy.

We bezoeken daarna Cahors. In de historische stadswijk ligt de Kathedraal St. Etienne met zijn kloostergang en natuurlijk de beroemde Pont Valentré over de rivier de Lot waarover de pelgrim zijn weg vervolgt via de hoogvlakte van de Quercy-blanc richting Moissac.

Dag 6:

Retour naar Nederland op eigen gelegenheid en verantwoording. Om 9.00 uur vertrekt vanuit Rocamadour de bus naar Toulouse. We komen dan om 14.30 uur aan in Toulouse/Blagnac.

N.B. Dag 1: Bij vertrek van de bus om uiterlijk 14.00 uur vanaf het vliegveld Toulouse is er gelegenheid om de beroemde Pelgrimskerk St. Sernin in Toulouse te bezoeken. Het is een van de drie echte pelgrimskerken op de route naar Santiago.

Dag 6: Hetzelfde geldt bij vertrek uit Rocamadour om 9.00 uur, dan is er de kans dat we de abdij St. Pierre in Moissac met zijn schitterende kloostergang bezoeken, een belangrijke stop op de via Podiensis voor de pelgrim. We komen dan rond 14.30 uur aan op het vliegveld van Toulouse/Blagnac.

De zakelijke informatie vindt u op de vierde pagina.

De zakelijke gang van zaken is als volgt:

1. op deze excursie kan vanaf 30 januari, of zoveel eerder als het programma op de aan het eind vermelde site van de werkgroep Geschiedenis & Cultuur is gezet, worden ingeschreven en betaald. Het aantal deelnemers is minimaal 13 en maximaal 20. De inschrijving stopt 30 mei tenzij voordien al volgeboekt.
2. de deelnemer koopt zelf zijn retourticket naar Toulouse/Blagnac. De bus naar Conques vertrekt daar op 4 Nov. om 14.00 uur. Op 9 nov. komt hij uit Conques om 14.30 uur in Toulouse /Blagnac aan.
3. de deelnemer zorgt zelf voor zijn eigen reis- en ziekteverzekering.
4. deelname is helaas niet mogelijk voor gehandicapten gezien de obstakels. Een redelijke conditie is gewenst.
5. De kosten bedragen € 475,- voor leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, niet leden betalen € 555,-. In de kosten van de 6 daagse excursie zijn inbegrepen: 5 overnachtingen en ontbijten, 3 diners, 2 warme lunches, toegang museum Conques en Galerijen, vervoer per bus van en naar het vliegveld Toulouse/Blagnac en de excursieplekken. Lakens en kleine handdoek worden geleverd ter plaatse.

Voor de deelnemers wordt in Utrecht een cultuurhistorische informatiemiddag gehouden. Nadere informatie volgt.

N.B. een suggestie voor een vlucht op Toulouse is op 4 Nov. vanuit Amsterdam KL 1303. Op 9 Nov. vanaf Toulouse KL 1308 naar A'dam.

Geïnteresseerd ? Aanmelden ?

U kunt zich voor de excursie in verbinding met ons stellen door een e-mail naar: waalscheer@hotmail.com en u ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

U kunt deze informatie ook terugvinden op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob bij de werkgroep Geschiedenis en Cultuur www.santiago.nl/GenC-Home

Nico van Heijningen en Rijk Scheer