

Voor onze najaarswandeling en –fietstocht zijn we dit keer welkom in Lekkerkerk in de gemeente Nederlek.

We worden hartelijk ontvangen in het RK Ontmoetingscentrum waar koffie, thee en heerlijke eigengebakken Santiagotaart al klaar staan. Na een inleiding over het ontstaan van de Krimpenerwaard gaan zo'n 40 wandelaars en fietsers op weg door het mooie polderlandschap.

Het weer is prachtig en de route zeer afwisselend waarbij het toch weer verbazingwekkend is dat er op zo'n korte afstand van Rotterdam zo veel rust te vinden is.



We passeren slootjes, weilanden en bruggetjes en een deel van de tocht gaat door het Loetbos, een bos van ongeveer 170 hectare groot, dat zich uitstrekt over een lengte van tien kilometer langs het veenriviertje de Loet, waar het bos zijn naam aan te danken heeft.

De provincie Zuid-Holland heeft het gebied gebruikt als een proeftuin voor natuurbeheer. Er zijn moerasjes en poeltjes aangelegd, bosbegrazing toegepast en natuurlijke filters aangelegd, waardoor de waterkwaliteit beter wordt. Een gedeelte van het Loetbos is uitgeroepen tot stiltegebied.

Hierdoor kunnen planten en dieren zich verder ontwikkelen. Er leven veel verschillende dieren en (zeldzame) planten.

Voor de lunch wordt halt gehouden bij een picknickplaats met cafetaria en wat later op de dag kunnen kaasliefhebbers terecht bij een zelfkazende boer in de buurt van Lekkerkerk. Daarvan wordt gretig gebruik gemaakt



De tocht eindigt weer bij het Ontmoetingscentrum. Dankzij Danny Berk en Jet de Heer staan hier soep (2 soorten), stokbrood, nootjes, limonade, bier en wijn klaar om de dorstigen en hongerigen te laven.



Aart Ligthart deelt mee dat de volgende regiobijeenkomst in het voorjaar van 2015 met grote waarschijnlijkheid zal plaats vinden in Schiedam waar alles in het teken staat van het Liduinajaar.

De gemeente Schiedam heeft de regio Rotterdam uitgenodigd om een koppeling te vinden met de Heilige Jacobus. Daarnaast bestaat de Jacobuskerk in Kethel 125 jaar en wellicht valt een en ander te combineren met een wandeling en lezing.

De onderhandelingen en ideeënuitswisseling zijn in volle gang. Wie alvast meer wil weten over de Heilige Liduina kan hier terecht:

www.ontdekschiedam.nu doorklikken naar 'Historie' en vervolgens naar 'Liduina'.

Mieke Ligthart bedankt de organisatoren van deze dag, Jan en Danny Berk en Thijs en Jet de Heer met een toepasselijk presentje waarna iedereen rond 16.30 uur weer naar huis gaat.

