

Kort verslag van de wandel- en fietsdag op 8 oktober '16 in de regio Rotterdam

Met 48 wandelaars en 8 fietsers vertrokken wij uit Krimpen aan de Lek. De wandelroute liep voor een groot deel door het Weteringbos naar Ouderkerk aan den IJssel waar de lunch werd genoten en waar een bezoek werd gebracht aan de prachtige NH Dorpskerk alwaar dhr. Holdermans ons in een boeiend verhaal alles vertelde over de geschiedenis van de kerk.



Wie meer wil weten over de geschiedenis vindt hier een link;  
<http://www.hvouderkerck.nl/nh-dorpskerk-met-praalgraf>



Het was prachtig weer. De wandelroute was uitgezet door Jan en Denny Berk en de fietstocht door Thijs en Jet de Heer.

De ontvangst met koffie en eigengebakken Santiagotaart was hartverwarmend en na afloop van de tochten kon een ieder genieten van een kopje soep, een borrel of een andere versnapering.



Volgend jaar zal de wandel- en fietstocht wat later in het voorjaar plaats vinden omdat er plannen bestaan om de bollenvelden van Goeree en Overflakkee te bezoeken.

De juiste datum vind je op de regiopagina zodra deze bekend is.