

Verslag regiobijeenkomst 12 oktober 2013



Op deze prachtige dag in oktober lopen ongeveer 40 deelnemers 's morgens een 15 km lange tocht door de Hoeksewaard, waar Joop Kortekaas druk bezig is geweest om overal gele pijlen aan te brengen zodat de wandelaars die de weg kwijt raken toch op tijd bij het clubhuis van de Skeeler- en Schaatsvereniging in Puttershoek kunnen komen. Ondanks de achillespeesontsteking van Han Verkaart komen ook de fietsers aan hun trekken omdat alweer Joop ervoor gezorgd heeft dat er kaartjes met fietsknooppunten zijn.

Om 13.00 uur is er koffie met koek en wordt het middagedeelte ingeleid door Rik Meeldijk die ons lekker maakt met een prachtig verhaal over een ketting die op de bodem van een meer zou liggen en waar de bewoners van een dorpje driftig naar op zoek gaan. Op de afloop moeten we nog even wachten. Het aantal aanwezigen is inmiddels gestegen naar ± 80 .



Marjan Blümer neemt met de aanwezigen de ingekomen stukken en mededelingen door:

1. Brief van **Sensor**, een organisatie die zich bezighoudt met emotionele ondersteuning op afstand. Sensor is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en heeft daarvoor de regio Rotterdam van het Genootschap van Sint Jacob benaderd omdat men van mening is dat pelgrims goed kunnen luisteren.

Wie geïnteresseerd is kan de website bezoeken: www.Sensor.nl en contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging.

2. Uitnodiging voor pelgrimsweekend in Roermond op 3 en 4 mei 2014, zie daarvoor ook de nieuwsbrief Ultraia op de website van het Genootschap no. 27. Zeer aan te raden voor mensen die nog op pad gaan volgend jaar.
3. Zoals bekend is de nieuwe website van het Genootschap van start gegaan. Marjan legt uit hoe toegang gekregen kan worden tot de belangrijkste onderdelen. Als het goed is heeft iedereen met een bekend e-mailadres inmiddels een wachtwoord gekregen. Een belangrijk onderdeel van de website kan gevonden worden onder het kopje "het Genootschap" aan de linkerkant van de zgn. homepage. Na een klik op dit kopje kom je bij Landelijke Werkgroepen. De werkgroep Geschiedenis en Cultuur is bezig met het in beeld brengen van "Jacobalia". Per provincie en stad/ dorp kan gevonden worden wat er nog ontbreekt. De aanwezigen wordt verzocht om dit onderdeel regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld voordat je ergens gaat wandelen, en dan te kijken of je een bijdrage kunt leveren aan de vervolmaking van de Jacobalia. Het is natuurlijk al leuk om ze zelf ook te bezoeken. Wie nog hulp nodig heeft kan Marjan mailen. Er bestaat ook een te printen versie van ontbrekende Jacobalia in onze regio. Kan opgevraagd worden bij Marjan. jacobrdam@kpnmail.nl

Na dit huishoudelijk gedeelte worden de aanwezigen vergast op de prachtige beelden en leuke verhalen van Carina Mathot die aan de hand van haar fietstocht over de Ruta de la Plata vertelt over de verschillende bouwstijlen zoals Gotiek, Mudéjar en Mozárabe. Een les in kunstgeschiedenis langs de Camino.

Hierna is het tijd voor de Spaanse tapas. Deze zijn gemaakt door de familie Kortekaas met als leidende kracht "Chef Joke". Zoals altijd niet te versmaden.

Omdat iedereen nu weer helemaal in Spaanse sferen verkeert en de stemming opperbest is gaat de presentatie van Joop Kortekaas over Pelgrimeren en Paradores, kan dat wel? er in als koek. Joop is een verteller die de lachspieren flink laat werken en hij laat zien dat Pelgrimeren wel degelijk samen gaat met een verblijf in een Parador. Er staan er heel wat langs de pelgrimsroutes naar Santiago. Overnachten kan met 30% korting als je boven de 55 bent.



Het verhaal van Rik over de ketting in het meer blijkt niets meer of minder dan een parabel over het de verkeerde kant op kijken. Het halssnoer blijkt uiteindelijk aan een boomtak te hangen die in het meer weerspiegeld wordt.

Hierna krijgt Aart Ligthart, regiocontactpersoon, het woord over de Algemene Ledenvergadering van voorjaar 2014. Die wordt dit keer georganiseerd door onze regio en wel in de Sint Janskerk te Gouda.

Op het programma staan:

- Een lezing over de tocht van de abt Emo die in de 12^e eeuw een reis naar Rome ondernam. Zie hiervoor ook het boek "Emo's reis" van Prof. Dr. Dick de Boer,
- Een lezing door Miquel Bulnes, auteur van "Het bloed in onze aderen", een prachtige roman over de Spaanse Burgeroorlog. Miquel ontsluit wellicht "Waarom het Christendom koningen zoveel voordelen biedt".
- Een voordracht door Arnaut Hauben, Man Bijt Hond/België, over zijn tocht naar Santiago, waarbij hij ontdekt dat "voor diepgang, traagheid nodig is".
- Een optreden van toneelgroep Podium waarin Don Quijot en de heilige Jacobus elkaar ontmoeten.
- Een heuse tapaslunch met olijven, kaas, chorizo, albóndigas, tortilla en nog zo wat. De kosten hiervoor zijn wat hoger dan gebruikelijk, we gaan hiervoor geen € 6,50 vragen maar € 9,50
- De begroting voor het geheel bedraagt €18.000,= Het kan zijn dat e.e.a. iets hoger uitvalt, dus moet het bedrag voor onvoorzien misschien nog bijgesteld worden. De regio is hiervoor aansprakelijk. Sponsoring kan nog nodig zijn.

Voor deze dag kunnen we veel helpende handen gebruiken. In november krijgen de leden van de regio Rotterdam een brief met het verzoek zich op te geven voor een vrijwilligerstaak.

Om 17.00 uur sluit Rik Meeldijk de bijeenkomst met dank aan allen voor hun komst en bijdrage.