

Verslag regiowandeling op 3 oktober '15

Mooi weer was het en de ontvangst met echte Flakkeese bolussen was hartverwarmend.



Han Verkaart, zelf woonachtig in Middelharnis, vertelde de ruim 60 deelnemers aan de wandel- en fietstocht van de regio Rotterdam wat ze die dag te zien zouden krijgen en hoe de geïsoleerde Zuid-Hollandse eilanden tot bloei waren gekomen.



Mooi was de kerk in Dirksland waar de wandelaars op deskundige wijze informatie kregen over de geschiedenis van de kerk en de Jacobsschelp boven het orgel. Voor wie daarover meer wil weten:

<http://www.hervormddirksland.nl/cm/159/organisatie/historie-van-het-kerkgebouw>



De lunch werd gebruikt bij restaurant 't Anker in Dirksland waar we dankzij het mooie weer lekker op het terras konden zitten.

Hoogtepunt was ook het bezoek aan het Sas van Dirksland (sluis) dat met behulp van o.a. Europese subsidie mooi was gerenoveerd. Zie link voor meer over deze prachtige locatie.

<http://www.meteohellevoetsluis.nl/activiteiten/historisch-gezien/sas-van-dirksland-sluis-naar-het-verleden/225/>

De geslaagde bijeenkomst eindigde weer bij het beginpunt, het Patronaatsgebouw in Middelharnis. Hier stond alles klaar om de dorstige en hongerige mens te laven. Met dank aan Greetje, Ria en Cindy voor de geweldige ontvangst.

De fietsers maakten een ruim 50 km lange tocht over de kop van het eiland waarbij onder andere Stellendam werd aangedaan.

Als klap op de vuurpijl kwam een journalist van Eilanden Nieuws nog een foto van ons maken. Het artikel staat ook op de regiopagina.



Tot afscheid kregen alle deelnemers een nuttig geschenk: een bidon met tekst om het eiland te promoten.



Han en Greetje Verkaart, Dik en Ria Versteeg en Cindy, hartelijk bedankt voor een prachtige dag.