

Voorjaarsbijeenkomst Regio Rotterdam 18 april 2015

Op 18 april hield de regio Rotterdam haar voorjaarsbijeenkomst, dit keer in Schiedam waar we door de gemeente waren uitgenodigd om de erkenning van de heiligheid van Liduina, 125 jaar geleden, mee te vieren.

Schiedam ligt op één van de Jacobsroutes en in Kethel, vroeger een zelfstandige gemeente, maar tegenwoordig een wijk van Schiedam, staat de Jacobuskerk, al met al een teken van verbondenheid van de heilige Liduina met de heilige Jacobus.

Op deze 18^e april konden we meedoen met de zogenoemde Rozentocht, een muzikale ommegang langs meerdere kerken in Schiedam. In elke kerk werd een kort muzikaal optreden verzorgd.

We werden ontvangen in de Grote of Sint Janskerk met koffie en gebak, waarna iedereen op pad ging naar de Liduinabasiliek, of liever gezegd het bijbehorende parochiegebouw waar Ruud Poels van de Sint Liduina Commissie een boeiende lezing over het leven en lijden van de Schiedamse heilige voor ons hield.



De eerste muzikale bijdrage was te horen in de basiliek, waar tevens een tentoonstelling was ingericht.

Daarna was het flink doorlopen met een tweetal gidsen door Schiedam langs een aantal plaatsen waar Liduina haar stempel op had gedrukt.

Deze wandeling is overigens ook te maken met een minigidsje van de VVV Schiedam.

Het verpleeghuis Frankeland verleende ons gastvrijheid voor de lunch en er was gelegenheid om het glas-in-lood in de kapel te bezichtigen.





Wie wilde kon de Havenkerk bezoeken (de restauratie zou klaar zijn, maar dat bleek helaas niet het geval) of naar het Huis te Poort op de Dam, de Oud-katholieke kerk.

Aan het eind van de middag kwamen alle muzikale bijdragers bijeen in de Grote of Sint Janskerk voor een schitterend slotconcert.

Ook cafe Saint Jacques ontbrak niet, alhoewel het deze keer geen uitgebreid buffet was zoals bij de regio Rotterdam in het verleden het geval was (met dank aan Joop en Joke Kortekaas die dat altijd verzorgden).



Wie nog meer mee wil vieren in Schiedam kan terecht op de website van de basiliek: <http://www.liduinabasiliek.nl/> Een tip is zeker op 21 juni de hoogmis en de processie later die dag.

Ook de Grote of Sint Janskerk is een bezoek meer dan waard: <http://groteofsintjanskerkschiedam.nl/>

De volgende bijeenkomst van de regio Rotterdam is een wandeling en fietstocht op zaterdag **3 oktober**.

We gaan dan wandelen en fietsen op Goeree-Overflakkee. Bijzonderheden volgen later.