

Kort verslag van de Voorjaarsbijeenkomst regio Rotterdam

De bijeenkomst vond plaats op 2 april '16 in Schiedam met een prima ontvangst in Zorgcentrum Frankeland.

Motto voor deze bijeenkomst was: 'ambulo ergo sum' mede dankzij verzorging. 's Middags werd dit 'ik loop dus ik ben' toegelicht door Aart Ligthart als inleiding op de speeches van diverse belangrijke genodigden maar eerst vond 's ochtends de gebruikelijke wandeling plaats.

Het aantal deelnemers was boven verwachting (82) wat het noodzakelijk maakte om met 3 groepen te gaan wandelen.

Bij terugkomst was er een heerlijke lunch die geserveerd werd in de Havenzaal van genoemd zorgcentrum waarna het officiële programma in de kapel kon beginnen.



In samenwerking met de gemeente Schiedam heeft het zorgcentrum aangeboden een overnachtingsplaats voor pelgrims op weg naar Santiago te realiseren zodat er ruimte is voor maximaal 2 pelgrims die riant kunnen slapen en de volgende morgen ontbijten op de revalidatie-afdeling.

Ter ontspanning werd het Ultreia-lied aangeheven begeleid door mooi orgelspel van Hilbrand Pastoor.

Opvallend was dat maar weinig mensen het lied werkelijk kenden. Daar moet misschien middels een workshop nog aan gewerkt worden.



Burgemeester Lamers van Schiedam, voorzitter Joost Bol van het NGSJ en Hennie van der Gaag (coördinator Welzijn van de Frankelandgroep) waren bereid de openingshandelingen te verrichten.



Cadeaus werden aangeboden waaronder twee door Carina Mathot gemaakte fraaie litho's en een tegel met Jacobsschelp voor de ingang van het zorgcentrum.



Uiteraard waren er toespraken en werd het glas geheven.

Plotseling stonden er ook 2 pelgrims op de stoep die graag wilden overnachten waarna een klein gezelschap op weg ging om de nieuwe ruimte in gebruik te gaan nemen.



De andere aanwezigen werden bezig gehouden door Rik Meeldijk die op boeiende wijze leiding gaf een workshop over waar pelgrims naar op zoek gaan en wat ze meenemen en ook achterlaten.

Na de pauze waren er nog interessante gesprekken met bedevaartgangers die een andere tocht gemaakt hadden. Joost Bol vertelde boeiend over zijn reis naar Japan en Hanny Rennen deed verslag van haar tocht naar Rome waar het toch heel anders aankomen was dan in Santiago.

Na afloop was er natuurlijk Café Saint Jacques.

Onze volgende bijeenkomst is op **8 oktober 2016**. We gaan dan wandelen en fietsten in de **Krimpenerwaard**.



Cadeau namens de regio voor aan de muur van de refugiokamer.