

Goede Vrijdag in Schiedam, een bijzondere ontmoeting

Zelf heb ik niet zo veel met Goede Vrijdag. Ik ben niet gelovig opgevoed maar bij Goede Vrijdag denk ik toch altijd aan de kruisiging van Christus en als bedevaartganger naar Santiago de Compostela ken ik natuurlijk ook begrippen als Semana Santa, boetedoening en bezinning.

Deze vrijdag heb ik een afspraak met Rob van Marle en Louise Smeets, twee pelgrims uit Naaldwijk.

Zij overnachten in de zogenoemde 'refugiokamer' in Zorgcentrum Frankeland. Die is in 2016 in gebruik genomen en de coördinator Welzijn van Frankeland stuurde mij in februari van dit jaar een bericht dat twee pelgrims zich gemeld hadden voor een overnachting op 14 april. De regio Rotterdam wil hen graag interviewen over hun motieven om vanuit Nederland naar Santiago te pelgrimeren.

We treffen elkaar iets na vijf uur 's middags bij de receptie en ik stel voor dat we iets gaan drinken in Brasserie Lidwien, de altijd gastvrije en gezellige ontmoetingsruimte van het zorgcentrum.



We nemen een koud alcoholvrij biertje en ik vertel wat over het tot stand komen van deze overnachtingsplaats en waarom ik het leuk vind nader kennis te maken.

Elke pelgrim naar Santiago wil altijd weten waarom de ander naar Spanje trekt en waarom je dan vanaf je voordeur zou starten.

Rob: "We komen uit Naaldwijk en vandaag is onze eerste etappe". Helaas is de volgende overnachtingsplaats (Zwijndrecht) al bezet dus lopen ze via Numansdorp en Oudenbosch naar Antwerpen waar de tocht verder zal gaan over de Via Brabantica. Overnacht wordt er zoveel mogelijk in de superlichtgewicht tent. De wandelstokken van Rob zijn tegelijkertijd tentstok.

Ik wil natuurlijk weten waarom ze juist deze route lopen en niet langs de kust maar "voor kustbewoners is juist de route door de eenzame velden en bossen veel aantrekkelijker".

Met het lopen naar Santiago hopen ze de kans te krijgen zich als mens op spiritueel gebied te ontwikkelen en innerlijke rust te vinden want dat heeft er de afgelopen jaren wel aan ontbroken. Het wordt een bezinningstocht. "De mens is op alle mogelijke manieren met handen en voeten gebonden, alles hangt aan elkaar van regels en protocollen, als we allemaal wat liever voor elkaar waren zou de wereld er een stuk beter van worden".

Dan blijkt dat Louise en Rob elkaar nog helemaal niet zo lang kennen, pas een maand of vijf, maar er was vanaf het begin zo'n intense verbondenheid dat ze het risico om samen te lopen wel durven nemen. Samen willen ze de 'essentie van het leven ontdekken'. Dat betekent dus 'low budget' reizen, sober overnachten met de meegenomen tent en het ook rustig aan doen waar het maaltijden betreft. Ze hebben maar een klein gaspittje bij zich en één pannetje. 'We kopen ons ontbijt, lunchpakket of avondeten bij de winkel waar we langs komen en eten het meteen op, dat scheelt veel sjuwwerk'.

Ze zullen ook niet schromen om onderweg om hulp te vragen, om de tent bij iemand in de tuin of op een veld te mogen opzetten. Samen hebben ze er 3,5 maand voor uitgetrokken hoewel er door omstandigheden waar geen van beiden invloed op hebben toch al voor vertrek een kink in de kabel is gekomen. Louise kan maar tot dinsdag meelopen en moet dan terug naar huis. Rob gaat in zijn eentje verder. Een enorme teleurstelling maar 'ook dat is het lot'. Geen van beiden gelooft in toeval, dit is voorbestemd, ook de problemen die zo pas ontstaan zijn. Inmiddels heeft Louise zich weer aangesloten bij haar partner en kunnen zij samen hun 'Camino' vervolgen.

We wisselen nog wat wetenswaardigheden uit over welke herbergen in Spanje beslist bezocht moeten worden en ik bekijk een paar mooie apps die Rob op zijn telefoon heeft en die ik nog niet ken. Inmiddels heeft het interview veel langer geduurd dan ik mij had voorgenomen en zo krijgt Goede Vrijdag door deze ontroerende ontmoeting ook voor mij een diepere betekenis dan gewoonlijk.

Ik hoop dat dit vastberaden paar uit Naaldwijk samen op het plein voor de kathedraal in Santiago mag staan en dat de tocht hun zal brengen wat ze ervan verwachten.

Marjan Blümer, secretaris regio Rotterdam