



Op zaterdag 21 en zondag 22 april organiseerden de fietscoördinatoren van de regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een tweedaagse tocht door het Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. Deze 2-daagse tocht was vooral bedoeld voor fietspelgrims, die in 2018 naar Santiago de Compostela willen fietsen en die nog weinig ervaring hebben met het fietsen in een heuvelachtig terrein. Voor veel fietspelgrims, die kiezen voor de LOW-route (langs Oude Wegen) is de overgang van vlak Nederland naar het pittig heuvelachtig parcours in de Ardennen een grote overgang.

Het programma was gericht op tips en training in heuvelachtige omgeving, klimmen, dalen, veiligheid, gewichtsverdeling. Maar natuurlijk kwamen ook andere praktische zaken aan de orde zoals de fiets, het overnachten, eventuele kampeeruitrusting, de globale kosten, de kleding, de verschillende routes, routeboekje en/of GPS enz.



De tochten tijdens het weekend gingen door het heuvelachtige Zuid Limburg en een deel van de Voerstreek in België. Een behoorlijk pittig parcours, dat vergelijkbaar is met het parcours van LOW door de Ardennen.

Voor deze tocht hadden zich 5 deelnemers aangemeld. Er werd overnacht in de refugio in Houthem Sint Gerlach een halteplaats voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Allen gaan in 2018 op weg naar Santiago de Compostela. Met name de eerste dag was het wennen aan het

klimmen en het dalen. Maar naarmate de dag vorderde groeide het zelfvertrouwen en raakte men gewend aan het rijden met bekapping en de daardoor veranderde balans op de fiets.

Dag 2 voerde vanaf Mesch tot aan Val Dieu over het zelfde parcours als Lang Oude Wegen. Daarna werd een andere route genomen die vergelijkbaar was met wat men in de Ardennen aan beklimmingen en afdalingen kan tegenkomen. De lessen van de eerste dag kwamen goed van pas en het opgedane geloof in eigen kunnen zorgde er voor dat de beklimmingen en vooral de afdalingen met meer souplesse werden aangepakt.

De beide organisatoren kunnen terugzien op twee zeer geslaagde dagen met uiterst tevreden deelnemers die enthousiast terug keerden naar huis.

Ook veel dank aan Wiel Gelissen die een voortreffelijk gastheer was in de refugio van Houthem Sint gerlach.

