

Geachte leden van de regio Limburg

In maart hebben we het 1000^{ste} lid van de regio mogen verwelkomen. De Camino in Limburg leeft. Het zomerseizoen is al begonnen. We willen in deze nieuwsbrief terugblikken naar onze voorjaarsactiviteiten en alvast vooruitzien naar onze najaarsactiviteiten. Iedereen die onderweg is of gaat willen we een "buen Camino" wensen.



Regiodag 25 maart

De leden van de regio werkgroep kijken met tevredenheid terug op de laatste regiodag. Het aantal deelnemers had best hoger mogen zijn, maar de aanwezigen gingen tevreden naar huis.

De film in het ochtenddeel werd door iedereen gewaardeerd en gaf een goede impressie vanuit verschillende perspectieven op het lopen van de camino. De lunch was zoals gebruikelijk goed verzorgd en voldoende voor iedereen.

Het middagdeel bestond uit twee verhalen over camino's die elk op zich opmerkelijk zijn te noemen.

Rieni Bremmers vertelde hoe ze met haar man als pelgrim vertrok op de Camino Mozarabe en hoe beiden onderweg noodgedwongen moesten overgaan op het bezoeken van dit deel van Spanje als toerist, omdat ze niet verder konden. Luc Mol volgde op zijn weg naar Rome vrijwel dezelfde route als pastoor Guilhelmi uit zijn geboortedorp Maasniel volgde in de 17^e eeuw. Voor beiden een bijzondere reis.

Coen Rams nam de deelnemers mee naar de Jacobuskapel van de kathedraal en liet onderweg en in de kapel Jacobalia zien die men hier kan aantreffen.

Zoals gebruikelijk werd de dag afgesloten met een café Saint Jacques en werd informatie die op verschillende tafels aanwezig was ingezien en werd gesproken met onze fiets- en wandelcoördinatoren.



Landelijke pelgrimsmis /voorstelling ONDERWEG

De pelgrimsmis werd goed bezocht en ook dit jaar waren deelnemers uit diverse delen van Nederland naar Roermond gekomen voor de pelgrimszegen.

Na afloop gingen de deelnemers voorafgegaan door de leden van de Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere naar de Ursulakapel. Na een eenvoudige lunch, aangeboden door de Broederschap, was de middag gereserveerd voor Jan van Woerkom en het koor Mazing Joy. Een ontroerend persoonlijk verhaal over een camino op de fiets met bijpassende muziek en afbeeldingen. De toeschouwers waren onder de indruk.

Pelgrims-tweedaagse

Op 6 mei liepen de deelnemers van de kapel van Genooi naar Venlo. Daar werden de Martinuskerk en het Ald Weishoes bezocht. Hierna ging men verder op weg naar Steyl, waar o.l.v. gids Angela Mol een rondgang werd gemaakt door dit kloosterdorp. 's Avonds vertelde Angela over haar pelgrimstocht door voormalig Oost Duitsland over de Via Regia. Na de overnachting bij de Blauwe Zusters gingen de wandelaars via Belfeld naar Asenray en vandaar naar Roermond. In Roermond werden ze ontvangen door twee leden van de Broederschap en in de kathedraal ontvingen ze de pelgrimszegen van Prior Merckx. Een beeldverslag van deze tocht kun u bekijken op: http://stjacobspad.nl/tweedaagse_2017.html

Een voormalig lid van onze regio heeft de uitgaven van de Jacobsstaf uit de jaren 2000 tot en met 2010 bewaard. Hij vindt het zonde om ze bij het oud papier te zetten en vraagt of er iemand ze van hem kosteloos wil overnemen. Belangstellenden kunnen hem bellen: 043 3433600

Regiodag 4 november

Op zaterdag 4 november wordt de najaarsbijeenkomst gehouden in het Witte Kerkje in Roermond.

We hebben voor die dag Joke van Erp kunnen vastleggen. Op maandag 5 maart 2012 begint zij aan haar Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Een voettocht van ruim drieduizend km. met als doel daar 5 maanden later aan te komen: op 4 augustus, de sterfdatum van 'ons mam' en verjaardag van 'ons pap'.

Een sprankelende voordracht over haar ervaringen en schitterende plekken, over mannen die iets van je willen, een gestolen beurs, pelgrims als klaplopers en mafkezen, "de spirituele pelgrims bestaat niet meer", het armzalig bestaan van een familieherberg en heel veel andere bijzonderheden.

Joke neemt je mee op haar Camino, in een presentatie als geen ander.

Verder hebben we Herman Verwey, de voormalig stadsdichter van Venlo en troubadour. Hij is een ervaren pelgrim en zal u vanuit zijn eigen ervaring meenemen in zijn verhaal over de voorbereiding en de tocht zelf.

Truus Wenmeckers is bekend van onze brochure Camino Light. Wat neemt ze mee en vooral wat laat ze thuis.

Coen Rams gaat in op de vraag Wie is Jacobus en waarom bezoeken zo vele personen zijn graf in Santiago.

Ook zullen onze wandel – en fietscoördinatoren aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Camino aan het Wad

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is mede op initiatief van de Stichting Jabikspaad Fryslân het idee geboren om Sint-Jacobiparochie niet alleen een beginpunt van pelgrimswegen te laten zijn, maar ook het "eindpunt": "Santiago aan het Wad".

Door het Genootschap is dit idee opgepakt en vertaald naar een "Camino Santiago aan het Wad Estafette" in 2018 door de 16 regio's van het Genootschap. De organisatie van de estafette is in handen van de regio's. In Eijsden vindt de start plaats van de Route Oost. Op 3 februari 2018 wordt gelopen tot in Maastricht.

Op de webpagina <https://www.santiago.nl/wadcaminowandelroutes-limburg> staat meer informatie over de activiteiten in onze regio. Ook kunt u zich vanaf 12 november via deze pagina aanmelden.

Café Saint Jacques

Andere regio's gingen ons voor. Op donderdag 7 september organiseert de regiowerkgroep een Café Saint Jacques. Het doel is in een informele en gezellige sfeer ervaringen uit te wisselen. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ideeën op te doen voor een volgende tocht. Er zullen altijd ervaren pelgrims aanwezig zijn. Voorlopig willen we deze activiteit organiseren op elke eerste donderdag van de maand van 19:30 tot 22:00 uur.

Plaats van handeling Grand Café De Pauw, Roerkade 2, 6041 KZ Roermond.

Noteert u alvast in uw agenda:

- 25 juli: Jacobusdag-viering: om 19.00 uur dienst in de Kathedraal van Roermond, na afloop een samenzijn en een nieuwe film van Leo Baeten.
- 7 september: Café Saint Jacques in De Pauw, Roerkade Roermond
- 5 oktober: Café Saint Jacques in De Pauw, Roerkade Roermond
- 22 oktober: Inwijding Jacobusbeeld in de Pancratiuskerk in Heerlen door Bisschop Wiertz
- 2 november: Café Saint Jacques in De Pauw, Roerkade Roermond
- 4 november: Regiodag voor Limburgse pelgrims
- 7 december: Café Saint Jacques in De Pauw, Roerkade Roermond

Mentoren

De wandel- en de fietsmentoren helpen nieuwe pelgrims op weg naar Santiago.

Voor meer informatie kun je bij hen terecht.

Wandelmentoren voor de regio Limburg:

Ria en Henk Feijen	046-4110007	feijententije@gmail.com
Ger Lenssen	077-4748240	ger-lenssen@home.nl

Fietsmentoren voor de regio Limburg:

Coen Rams	0475-462727	GenootschapLimburg@kpnmail.nl
Paul Huijnen	045-5326973	pghhuijnen@home.nl

De werkgroep regiobijeenkomst / contactpersonen:

Jan Houben	Horst	077-3982757	Fam_houben@hotmail.com
Luc Mol	Belfeld	077-4751740	lucmol@planet.nl
Wilma Boonstoppel	Roggel	06-20246435	mail@wilma-boonstoppel.net
Rieni Bremmers	Kerkrade	045-5411464	rienibremmers@hotmail.com
Coen Rams	Maasbracht	0475 - 462727	genootschaplimburg@kpnmail.nl