

Geachte leden van de regio Limburg

De eerste pelgrims zijn al weer onderweg naar Santiago de Compostela. De regio werkgroep heeft ook dit jaar weer de nodige activiteiten op de kalender staan. We hopen u tijdens één van deze activiteiten te treffen.

Mededelingen

- * Wilt u de regio werkgroep versterken en een bijdrage leveren aan het organiseren van activiteiten voor de Limburgse pelgrim(s), graag heten wij u welkom!

25 maart: regiodag in het Witte kerkje, (Voorstad St. Jacob, 6041-LN, Roermond)

09:30 uur; inloop met koffie, thee en cake

10:00 uur; opening en toelichting programma, een enkele mededeling

10:15 uur: Documentaire Walking the Camino, six ways to Santiago centraal.

Deze documentaire volgt 6 onbekenden. Ieder met hun eigen levensverhaal en achtergrond, die te voet op weg zijn door Noord Spanje met slechts een rugzak, een paar laarzen en een open geest. Elke pelgrim gooit zichzelf met hart en ziel in de fysieke tocht naar Santiago de Compostela en de persoonlijke reis naar zichzelf. Terwijl u kijkt, zult u de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude traditie ervaren, maar ook getuige zijn van het feit dat de Camino het opmerkelijke vermogen in zich draagt om levens te veranderen en te zorgen voor diegenen die ervoor kiezen om deze weg te gaan.

12.00 uur; lunch

13.00 uur; De aanwezigen zijn verdeeld in twee groepen. De eerste groep brengt een bezoek aan de kathedraal en Jacobuskapel, terwijl de tweede groep luistert naar de lezing over de Camino Mozarabe en de 'Roomse pelgrim'

14.15/14.30 groepen wisselen

Rieni Bremmers vertelt over haar tocht over de camino Mozarabe. Deze route werd gebruikt door de christenen die in het Arabische zuidelijke deel van Spanje woonden. Vanaf Almeria voert deze Camino u het binnenland in door de uitlopers van de Siërra Nevada. Het onherbergzame landschap wordt afgewisseld met door sinaasappel- en olijfbomen begroeide heuvels van Andalusië. Op weg naar Cordoba met zijn wereldberoemde moskee. Ze vertelt u over haar ervaringen en hoe ze onderweg moest omschakelen van pelgrim naar toerist.

Luc Mol las het boek van pastoor Guihelmi die in 1674 vanuit Maasniel op pelgrimsreis ging naar Rome. Hij herschreef dit verhaal en maakte er een vlot en leesbaar boek van. Hij neemt u mee naar de tijd dat deze pastoor zijn reis maakte en vergelijkt die met wat u nu zou aantreffen. Grappig en soms serieus zijn de verzen en verhalen die deze pastoor heeft opgetekend. Ga terug in de tijd en voel zelf wat deze diepgelovige pastoor meemaakte.

Het witte kerkje is de voormalige Jacobuskapel van de voorstad Sint Jacob. Coen Rams neemt u mee naar de Jacobuskapel in de kathedraal van Roermond. Daar zal hij u uitleg geven over de glas-in-loodramen en de andere zaken die een directe relatie hebben met de apostel Jacobus. Onderweg zal hij u wijzen op bijzondere plaatsen en in de voorstad.

16.00 uur; infomarkt door wandel- en fietsmentoren, café Saint Jacques.

Na overleg met de coördinatoren heeft de regiowerkgroep voor een andere aanpak gekozen. In het gebouw zullen tijdens de regiodag door de wandel- en fietscoördinatoren stands worden ingericht met informatie. Tijdens pauzes en café Saint Jacques kunnen vanaf deze plaats belangstellenden van informatie worden voorzien. Dit in plaats van de gespreksgroepen die tot nu toe vrijwel altijd als programmaonderdeel op de agenda stonden.

17:00 uur; einde van deze dag.



Voor leden die een boek willen verkopen op de regiodag zal een aparte tafel worden ingericht waar ze hun boeken kunnen etaleren en verkopen. De aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de verkoop van de boeken en de financiën.

Aanmelden voor de regiodag van 25 maart.

U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 12,50 (= inclusief lunch en koffie) of € 6,00 (zonder lunch) per persoon over te maken op rekeningnummer NL27RABO0171795008

t.n.v. Nederlands Genootschap van Sint Jacob Regio Limburg.

*Vermeld ook de eventuele voorkeur voor een vegetarische lunch.

*Aanmelden kan t/m zondag 19 maart 2016



2 april: landelijke pelgrimsmis /optreden van het koor Mazing Joy met ONDERWEG

In de Roermondse Sint Christoffelkathedraal vindt sinds 2004 elk jaar [de landelijke pelgrimsmis](#) plaats. Dit jaar zal die op zondag 2 april, om 11.30 uur plaatsvinden. Celebrant is Mgr. Rob Merkx, Prior van de Broederschap van de heilige Jacobus de Meerdere. Pelgrims ontvangen persoonlijk de pelgrimszegen.

Na afloop van de mis zal het koor Mazing Joy belangstellenden voorgaan naar de Ursulakapel waar koffie/thee en broodjes voor iedereen klaar staan. Vanaf 14.30 uur kun je de [voorstelling 'Onderweg'](#) van het koor bijwonen, met pakkende verhalen en prachtige liederen over de camino.

De voorstelling is gratis. Aan het einde ervan, kunt u wel een donatie doen.

In het centrum van Roermond is het overal betaald parkeren. Op het parkeerterrein van het Outletcenter in Roermond kan worden geparkeerd voor € 3,00 per dag. Maar daar kan het druk zijn. Op het Wilhelminaplein kan worden geparkeerd voor € 5,00 per dag. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor de parkeergarage aan de andere zijde van het NS station: Stationspark, Maria Theresialaan 12. Hier geldt een dagtarief van € 6,00. Deze parkeergarage ligt dicht tegen het centrum op enige afstand van de kathedraal en de Ursulakapel.



6 en 7 mei: pelgrims-2-daagse,

tweedaagse wandeling over het Jacobspad van Venlo, via kloosterdorp Steyl naar Roermond.

Informatie over deze activiteit: http://stjacobspad.nl/tweedaagse_2017.html

Opgaven kan per email: jmcoopmans@gmail.com en telefonisch 06-29731351.



Nieuwe eisen pelgrimspassen

Het pelgrimsbureau te Santiago de Compostela heeft extra eisen gesteld aan de pelgrimspas. Dit om misbruik van de pas zoveel mogelijk te voorkomen. De pas die het Nederlands Genootschap van Sint Jacob uitgeeft voldoet niet volledig aan de nieuwe door het pelgrimsbureau opgestelde eisen. In overleg met het pelgrimsbureau is hiervoor een praktische oplossing gevonden: de pas voorzien van een duidelijke sticker.

Sinds medio februari dragen de door het genootschap verstrekte passen deze sticker. De passen die hiervoor verstrekt zijn, moeten alsnog voorzien worden van de sticker (te plakken op de buitenkant van de pas).

Hoe komt u aan de sticker?

1. De Sticker kan op vertoon van de pelgrimspas afgehaald worden op de voorjaarsbijeenkomst te Den-Bosch bij de stand van de ledenservice;
2. De sticker kan afgehaald worden bij aankomst in Santiago de Compostela bij de Huiskamer van de Lage Landen, gelegen Rua Carretas 33, waar ook het pelgrimsbureau gehuisvest is. De sticker moet op de pas worden geplakt voordat u de compostela bij het pelgrimsbureau ophaalt;
3. De sticker wordt op vertoon van de pelgrimspas overhandigd in onze informatiecentra in Utrecht, Sint Jacobiparochie en Vessem.
4. Bestellen via onze webwinkel <https://www.santiago.nl/winkel/producten>. Dit heeft onze voorkeur omdat het verzendproces dan eenvoudiger is. Om technische reden is de prijs € 0,01. U vindt de sticker het snelst als u in de webwinkel bij de kolom rechts, onder 'GA SNEL NAAR', klikt op 'Pelgrimspaspoort'.
5. Per e-mail aanvragen bij info@santiago.nl met vermelding van naam adres en lidnummer. De sticker wordt u dan gratis toegestuurd.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dat kun u altijd contact opnemen met de ledenservice of de ledenadministratie. (Mailen kan naar info@santiago.nl of ledenadministratie@santiago.nl).

Huiskamerbijeenkomst voor vertrekkende pelgrims.

Door de grote aanmelding van vertrekkende pelgrims, mede ook door de infomarkt, die de regio Limburg in het najaar van 2016 organiseerde in Roermond, hebben de wandelcoördinatoren hier 2 middagen voor uitgetrokken. Zaterdag 21 januari 2017 bij Henk en Ria in Munstergeleen en precies een week later bij Ger Lenssen in Reuver. In Munstergeleen waren 12 en in Reuver 9 pelgrims aanwezig. De meeste aanwezigen waren al lid van het genootschap. Zij en ook diegenen die nog geen lid waren, werden attent gemaakt op de voordelen van het lidmaatschap. Allerlei onderwerpen kwamen ter sprake. Veel vragen werden gesteld over de diverse routes, zoals de Camino Frances, Via de La Plata, Camino del Norte, de Portugese. Ook waren er mensen die al in maart en april van huis uit op pad gaan naar Santiago de Compostela. Maar vooral favoriet zijn de Camino vanaf Porto en de Camino Frances. Voor de meesten is één van deze twee routes de weg die ze graag willen gaan lopen.



Ook de nodige vragen over de rugzak passeerden de revue. Wat moet ik allemaal meenemen(en wat niet)? Wat neem ik mee voor de regen? Hoe pak je het beste de rugzak in?

Maar ook algemene vragen kwamen ter tafel. Hoe reis ik naar mijn vertrekplaats? Is een vliegreis handig of liever met de bus of trein? En hoe kom ik weer thuis? Moet ik de terugreis van tevoren boeken of pas als ik aankom? Moet ik met wandelstokken lopen? Moet ik in albergues of refugio's slapen? Wat gaat het kosten? Zijn de routes goed gemarkeerd?

Wij hebben getracht de vele vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden. En het fijne is dan ook dat het geen eenrichtingsverkeer is. Wij, als wandelmentoren vertellen vanuit onze ervaringen, maar ook de gasten delen tips met elkaar en ons. Tenslotte willen we niet onvermeld laten, dat we de pelgrims attent maken op de ongetwijfeld bijzondere ontmoetingen die ze op hun pad zullen tegenkomen. Vele nationaliteiten ontmoeten elkaar. Ieder met zijn eigen verhaal. Meestal heel fijn om mee te maken, maar kan ook zwaar en belastend zijn.

Getuige de hartelijkheid waarmee de gasten ons bedankten, weten we dat deze middagen op prijs worden gesteld. En dat doet goed. Namens de wandelmentoren:
Ger, Henk en Ria.



Oefenwandeltocht zaterdag 4 maart 2017

Vanmorgen staat onze 2e oefenwandeltocht op het programma. Rond half tien komen de eerste pelgrims aan. Gezien de aanmeldingen, zullen we vandaag met een flinke groep pelgrims op pad gaan. Tegen tien uur is iedereen gearriveerd op het Raadhuisplein in Munstergeleen. Mooi is het dat Coen even langs komt om wat foto's te maken. Nadat Ger iedereen welkom heeft geheten en alle rugzakken goed zitten gaan we op pad voor een pelgrimstochtje van 15 km.

De groep bestaat uit 40 mensen, waarvan er velen binnenkort starten voor hun pelgrimage naar Santiago de Compostela.

Langs de Geleenbeek gaat het richting Geleen. Onderweg komen gesprekken op gang. Ervaringen worden gedeeld en wandelaars hebben de nodige vragen over o.a: rugzak inpakken, schoenen, routes, overnachtingen etc. etc.



We lopen door het Danikerbos over holle wegen naar onze pauzeplaats bij de Bokkereyer in Sweikhuizen waar we rond twaalf uur aankomen. Henk en Ria hebben hier een ruimte voor ons gereserveerd om te lunchen. Er wordt heel wat afgekleetst over "de camino". Dit alles onder het genot van een heerlijke soep, koffie, vlaai, belegd broodje of een pilske. Na een ruime pauze gaan we om 13.00 weer op pad. Door Puth gaat het via Wanenberg naar Windraak. Onderweg stoppen we af en toe voor de achterblijvers en voor een babbeltje.

Een man die een wandeltocht voor zondag aan het uitzetten is vraagt: “waat zeet ur veur eine groep”👉 Ik vertel hem dat wij van het Genootschap van St. Jacob zijn en een oefenwandeltocht houden voor mensen die dit jaar naar Santiago de Compostela willen lopen. “Iech höb auch altiëd vuül gelope, in 23 jaor 63000 km”👉👉, vertelt hij. Via de Kollenberg gaat het langs de Geleenbeek weer terug naar Munstergeleen om bij de kapel van Pater Karel, waar we om 15.00 uur aankomen, onze tocht te beëindigen. Henk en Ria hebben met de pater van dienst een stempel voor in de credential geregeld. Hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. We bezichtigen de kapel en lopen vervolgens terug naar ons startpunt van vanmorgen op het Raadhuisplein. Namens het Genootschap wordt er nog een consumptie aangeboden in een plaatselijk horeca bedrijf. Hierna nemen we afscheid en met een

“Buen Camino” gaat ieder weer zijn eigen weg.

Henk en Ria: nogmaals van harte bedankt voor het uitzetten van de wandeling, het regelen van pauzeplek en stempel bij de Pater Karel kapel. Natuurlijk ook alle pelgrims bedankt voor hun aanwezigheid. We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde dag.

Namens de wandelmentoren: Ria, Henk en Ger

👉 “Wat voor een groep zijn jullie?”

👉👉 “Ik heb altijd veel gelopen, in 23 jaar 63.000 km.”



Noteert u alvast in uw agenda:

25 maart: bijeenkomst voor Limburgse leden: regioday
2 april: landelijke pelgrimsmis en optreden van Mazing Joy
6 en 7 mei: pelgrims-2-daagse over het Jacobspad
25 juli: Jacobusdag-viering
4 november: bijeenkomst Limburgse leden: regioday

Mentoren

De wandel- en de fietsmentoren helpen nieuwe pelgrims op weg naar Santiago Voor meer informatie kun je bij hen terecht.

Wandelmentoren voor de regio Limburg:

Ria en Henk Feijen	046-4110007	feijententije@gmail.com
Ger Lenssen	077-4748240	ger-lenssen@home.nl

Fietsmentoren voor de regio Limburg:

Coen Rams	0475-462727	GenootschapLimburg@kpnmail.nl
Paul Huijnen	045-5326973	pghuijnen@home.nl



De werkgroep regiobijeenkomst / contactpersonen:

Jan Houben	Horst	077-3982757	Fam_houben@hotmail.com
Luc Mol	Belfeld	077-4751740	lucmol@planet.nl
Wilma Boonstoppel	Roggel	06-20246435	mail@wilma-boonstoppel.net
Rieni Bremmers	Kerkrade	045-5411464	rienibremmers@hotmail.com
Coen Rams	Maasbracht	0475 - 462727	genootschaplimburg@kpnmail.nl



! Wij vragen u veranderingen van e-mail- of adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie van het genootschap in Utrecht. Als u een e-mailadres heeft, krijgt u inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op www.santiago.nl U kunt dan uw e-mailadres of adresgegevens aanpassen in [mijn profiel] op het tabblad bewerken.

• Vragen of opmerkingen kunnen ook worden gesteld via het mailadres: GenootschapLimburg@kpnmail.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie van het genootschap in Utrecht. Als u inloggegevens heeft ontvangen, dan kunt u inloggen op <https://www.santiago.nl> en het vinkje verwijderen voor regio Limburg op het tabblad nieuwsbrieven.