

Korte impressie voorjaarsbijeenkomst op 8 februari 2015

Zo'n kleine 40 pelgrims (in spé) verzamelden zich om 09.30 uur in Zijtaart voor de voorjaarsbijeenkomst van de regio Den Bosch van het Genootschap van Sint Jacob om zich te laten voorlichten omtrent wandelen, dan wel fietsen naar Santiago de Compostela. Niet alleen nieuwe leden of mensen die voornemens waren voor de eerste keer naar Santiago op weg te gaan, maar ook mensen die hun sporen op dit gebied reeds hadden verdiend en derhalve ook ervaringsdeskundige waren. Ze kwamen in de ochtend omdat ze het wel gezellig vonden.

Na een korte inleiding door Chris werden de schapen van de rammen gescheiden en gingen de wandelaars met Josefine en Rinse en de fietsers met Arie en Peter mee om hun informatie te ontvangen.

"Wanneer ga ik, wat is de beste tijd, wat zijn de mooie routes, wat neem ik mee en wat vooral niet, wat kom ik onderweg tegen, waar slaap ik, hoe pak ik mijn rugzak, resp. mijn fietstassen", kortom alle vragen die opkomen bij de voorbereiding van een reis naar Santiago.

Vrij snel werd alweer geroepen dat de lunch klaarstond; eigenlijk is er altijd te weinig tijd om alle vragen te beantwoorden.

Tijdens de lunch kwamen de eerste deelnemers aan de middag bijeenkomst reeds binnen. Na een kort welkom en opening door Chris kwam het gedicht.

Antje die destijds met de openingsgedichten is begonnen, vond het geen bezwaar dat we hiermee doorgingen.

Het betreft een gedicht van Leonie van Straaten uit het pelgrimsboekje "Onderweg" van de Abdij van Berne, uitgezocht en voorgedragen door Josefine.

*Waaruit put je moed om te gaan?
Om los te breken uit het vertrouwde,
zonder te weten waarheen?
Uit de blik van een vriend, een vriendin - of een vreemde?
Uit een Bijbels woord: Ga, wees niet bang,
Ik ben met je!
Uit de hand op je schouder, onzichtbaar, maar toch
Uit de stok in je hand?
Uit de zorgvuldig ingepakte rugzak?*

*Of is het dat moment van vertrek dat je moed geeft?
Het besef dat je gaat,
de sprong in het diepe,
de blik gericht op de einder,
of op de weg - om niet te struikelen,
de weg die je stap voor stap zult gaan.*

*Put moed uit iedere stap die je zet, nu, hier,
onder Gods hemel!
Want hoe goed je ook voorbereid bent,
de weg is vol verrassingen
en het leven laat zich niet voorbereiden.
De weg wil gegaan worden - het leven geleefd.*

*Maar groot en sterk is Hij die je steunt in de rug.
Je wordt gedragen, terwijl je zelf gaat.
Ga, de weg zal je leiden!*

Na enkele mededelingen

(lezingencyclus werkgroep geschiedenis en cultuur; elke 4e zaterdag van de maand een regiowandeling; weekend rond de 25e juli naar Sittard; eventueel een fietstocht; kascommissie van Arie en Rony die de kas in orde hebben bevonden; voornemen een nieuwsbrief te laten verschijnen; landelijke voorjaarsbijeenkomst 2017 in Den Bosch; (zie ook de nieuwsbrief 2015-01))

werden we verblijd met een optreden van het koor zie ook: (<http://www.mazingjoy.nl>)

Over de belevenissen en ervaringen tijdens je reis naar Santiago kun je een verhaal vertellen, een boek schrijven, een presentatie met foto's en trilbeelden laten zien, maar je kunt ook, zoals Jan van Woerkom (zelf deel uitmakend van het koor) deed, er een gezongen voorstelling van maken.

Eerlijk gezegd waren we (ik in elk geval wel) nogal onder de indruk van hetgeen werd geboden (en dat was nog maar de try-out!).



Voor een impressie van de voorstelling volg de onderstaande link.

https://youtu.be/2sr_V5wf9L4

Na de pauze vertoonde Arie Heistek, die samen met Peter Verstappen van Nuland/ Veghel naar Santiago waren gefietst, hun video presentatie van deze reis (zie ook hun doel en reisverslag)(<http://www.fietsennaarsantiagodc.nl>)



Het Café St Jacques aan het einde van de middag gaf, zoals altijd, aanleiding en gelegenheid tot gesprek en uitwisseling van ervaringen, inzage in elkaars reisboeken, afspraken voor vervolg en anderszins. Maar vooral was het weer een gezellige afsluiting van een fijne ochtend en middag.

De volgende regionale bijeenkomst staat voor de derde zondag in oktober op het programma, dus op 18 oktober 2015.

Als er leden zijn die suggesties en/ of ideeën hebben voor die bijeenkomst, zien we deze heel graag tegemoet per email aan de regio .

Namens het bestuur
Rinse Janse